

MAANDBLAD



EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

Juli 2017

59^e jaargang no. 07/08

**GODS WOORD IS
VERREIKEND EN
VERRIJKEND** *visje*

INHOUD

Meditatie.....	3
Kerkdiensten	5
<i>JULI</i>	5
<i>AUGUSTUS</i>	5
<i>SEPTEMBER</i>	6
Agenda.....	6
Uit het leven van de gemeente.....	7
Leesrooster juli	9
Leesrooster augustus.....	10
Jarige ouderen	11
Huwelijksjubilea.....	13
Kerkenraadsnieuws.....	15
Kerkbalans 2017	15
Jaarrekening 2016.....	15
Kerkproeverij	17
Blog: de mondkrant	17
Schoongemaakte buitenboel	19
Startzondag.....	19
Diaconie	20
Commissies & gemeenteleden.....	20
Van de bezoekdames.....	20
Van de Kindernevendienst	21
De Grote Oversteek	21
Dank voor het medeleven	22
Hondengeloof.....	22
Verslag 12 mei 2017 Eben-Haëzer-Fair	24
Sponsors bedankt	24
Zomer.....	24
Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN	28
Inleverdatum kopij kerkblad september: 21 augustus	28

MEDITATIE

Hoe groot is de kans dat 2000 jaar geleden is opgeschreven hoe de sterren nu éénmalig komen te staan? Een unieke gebeurtenis is net op tijd ontdekt om het te kunnen meebelevén!

In Openbaringen 12:1 en 2 lezen we: ‘En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.’

Velen zullen zeggen: ‘Lezen in de sterren is niet toegestaan door God. We mogen immers geen astrologie raadplegen.’ En dat klopt. We mogen geen astrologie gebruiken van de Here God. Maar er is een verschil tussen astrologie en tekenen in de hemel. Astrologie veronderstelt dat de stand en bewegingen van hemellichamen invloed uitoefenen op het aardse bestaan. Aan de hand van de hemellichamen worden voorspellingen gedaan en karakterbeschrijvingen voor personen opgesteld. In Genesis 1:14 lezen we dat God de zon, maan en sterren maakte om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; EN [...] tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Dus niet alleen voor de mens om de kalender te kunnen bijhouden, maar ook voor God om tekenen te kunnen geven aan de hemel. Joël 2:30 zegt: ‘Ik zal wonder-tekenen geven aan de hemel en op de aarde’ En ook Lucas 21: 11 spreekt hierover m.b.t. de tijd aan het einde. Job 9:8 vertelt dat God de hemellichamen bestuurt. Dit kan dus alleen van de Here God komen. ‘Hij alleen spant de hemel uit.’

Kortom, de Here God heeft in Openbaringen 12 een teken in de hemel laten beschrijven, dat over minder dan drie maanden duidelijk aan de hemel stáát! Is onze God niet bijzonder? De wijze waarop Openbaringen 12 vorm krijgt, is als volgt: 20 november 2016 kwam Jupiter (de koningsplaneet) in de ‘buik’ van de maagd. Normaal gesproken duurt dit slechts enkele maanden, maar dit keer gaat Jupiter voor ons oog heen en weer en opnieuw richting de plaats tussen de benen van de maagd. Na precies 42 weken (een voldragen zwangerschap) komt Jupiter daar uit de maagd. Boven de maagd staat altijd het sterrenbeeld leeuw, dat 9 sterren telt. Dit keer staan er 3 planeten in lijn bij, waardoor wij in totaal 12

sterren als kroon op haar hoofd zien staan. Verder lopen de banen van zowel de zon als de maan in september precies over de maagd. De zon beschijnt haar dus en de maan staat in één lijn met haar voeten.

'Bekleed met de zon' betekent dat het sterrenbeeld overdag plaatsvindt. Het is dus niet met het blote oog te zien. Pas de laatste decennia is het wel mogelijk het waar te nemen, mede door de komst van computers en telescopen. In Daniël 12:4 zegt God tegen hem: 'Maar u, Daniël, [...] verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.' Een unieke gebeurtenis dus, nog net op tijd ontdekt, zodat we het nog kunnen rondbazuinen.

Over bazuinen gesproken: dit teken gaat plaatsvinden de dag na het joodse feest van de bazuinen. De precieze datum van dit feest is

niet bekend (21 óf 22 september 2017). Niemand weet de dag of het uur...

Er zijn mensen die verwachten dat Jezus terugkomt rond deze datum. Dat weet ik niet. Wat zeker is, is wat hierover is gezegd door Jezus zelf: '... want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.' Dit teken is een groot wonder van God. De moeite van het onderzoeken waard!

Bent u nieuwsgierig geworden? Tijdens de Sing In op 20 augustus a.s. hoop ik op dit onderwerp terug te komen. U kunt ook kijken op YouTube: zoekwoord 'Scott Clark' of 'Gods roadmap to the end'.

Heidi van der Sluijs

23rd September 2017

22nd September 2017 = Yom Teruah - Rosh Hashanah - Feast of Trumpets

Job 9:9 [KJV]
Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south.

Luke 21:11 [KJV]
And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

Genesis 1:14 [KJV]
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:



KERKDIENTEN

JULI

2 juli 10.00 uur *Afscheid Kindernevendienst*
ds. E.P. van der Veen, Nunspeet
Lied van de week: Psalm 100: 2
Oppas: Anne
18.45 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
2^e collecte: Kindernevendienst

9 juli 10.00 uur ds. D. Atema, Barneveld
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Kristel
18.45 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren
2^e collecte: Jeugdwerk

16 juli 10.00 uur ds. C. van Dam, Ermelo
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Kaatje
18.45 uur ds. D. Riemens, Nijkerk
2^e collecte: Diaconie

23 juli 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Aline
18.45 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
2^e collecte: Onderhoud orgel

30 juli 10.00 uur ds. T.C. Verhoef, Nijkerk
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: *geen kindernevendienst, geen oppas*
18.45 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
2^e collecte: Pastoraal werk

AUGUSTUS

6 aug. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Teunie
18.45 uur ds. J.W. Overvliet, Nijkerk

2^o collecte: Onderhoud gebouwen

13 aug. 10.00 uur ds. S. Hovestad-de Jong, Baard (Fr)
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Anne
18.45 uur ds. J.A. Woudenberg, Westerhaar
2^o collecte: Jeugdwerk
deurcollecte: Zending

20 aug. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Lotte/Saskia
18.45 uur geen predikant wegens **SING IN**
2^o collecte: Diaconie

Viering Heilig Avondmaal (beide diensten)
27 aug. 10.00 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: Jade
18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo
2^o collecte: Predikantenfonds

SEPTEMBER

3 sept. 10.00 uur ds. P. Vroegindeweyj
Lied van de week: n.n.b.
Oppas: n.n.b.
18.45 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
2^o collecte: Pastoraal werk

A GENDA

11 juli	18.45 uur	Gebedsgroep	Consistorie
25 juli	13.30 uur	Gebedsgroep	Jeugdhonk
28 jul.	17.00 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
8 aug.	18.45 uur	Gebedsgroep	Consistorie
22 aug.	13.30 uur	Gebedsgroep	Jeugdhonk
25 aug.	17.00 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger

UIT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

Diensten

Ook de diensten van deze maand worden verzorgd door gastpredikanten vanwege de afwezigheid van onze eigen predikant.

Huwelijk

Op D.V. 1 september willen Remco van den Heuvel en Henriëtte van de Beek gaan trouwen. Zij doen dit om 13.00 uur in het stadhuis van Nijkerk waarna het huwelijk in onze kerk ten overstaan van God en gemeente zal worden ingezegend om 15.45 uur. U bent van harte uitgenodigd. Op de kaart schrijven zij:

*Met elkaar verweven
de rest van ons leven
in een wereld vol geloof, hoop en liefde
zullen wij elkaar het jawoord geven.*

Wij wensen Remco en Henriëtte Gods zegen in hun gezamenlijke leven. Hun adres is Dokter van de Kolkstraat 11, 3864 HA Nijkerkerveen.

Meeleven

Mevrouw N. van Manen, Kievitslaan 22, 3862 LG Nijkerk is opgenomen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Er is nog niet nog bekend wat er precies met haar aan de hand is.

Mevrouw Evelien van Leeuwen, Brucknerlaantje 31, 3862 TG Nijkerk is opgenomen geweest in het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Daar is geprobeerd haar long te plakken. Dit is helaas niet gelukt. De artsen probeerden het haar nog zo dragelijk en comfortabel mogelijk te maken, maar op woensdag 21 juni overleed zij, toch nog vrij plotseling. We wensen haar man en kinderen Gods nabijheid en kracht toe in deze zeer moeilijke tijd. In het volgende kerkblad een In Memoriam.

In Memoriam Hendrik Hijwegen – door ds. J.W. Overvliet

Op vrijdag 19 mei overleed in de leeftijd van 78 jaar Hendrik Hijwegen. Hij woonde met zijn vrouw in Nijkerk, Van der Zaaghof 30. Henk is geboren en getogen in Nijkerkerveen. Hij was vader van twee dochters en een zoon. En hij was opa van acht kleinkinderen. Henk was een



harde werker. In 1972 kocht hij samen met zijn vader het bedrijf Swanplast. De beginperiode was zwaar, hij werkte lange dagen om het bedrijf in plastic verpakkingsmateriaal tot een succes te maken. Zijn vrouw en later zijn kinderen hielpen ook mee, terwijl zijn vrouw thuis ook nog voor de mestkalveren zorgde. Henk was een goede baas. Hij had oog en hart voor zijn werknemers en hij leefde vanuit de overtuiging: als ik goed ben voor hen, zijn zij

ook goed voor mij. Het bedrijf groeide en langzamerhand ontstond er meer ruimte voor ontspanning en meer luxe. In 1998 kreeg hij een herseninfarct. Hij stopte met werken bij Swanplast. Het was wel even wennen, maar er was genoeg te doen. Hij genoot van het verbouwen van aardbeien en van uitjes naar Ameland. De laatste jaren had hij steeds meer zorg nodig. Zorg die zijn vrouw hem vol toewijding en liefde gaf. De laatste weken kon hij niet meer thuis zijn. Uiteindelijk is hij in het ziekenhuis overleden, nadat hij van zijn familie afscheid had genomen met een lieve glimlach van herkenning op zijn gezicht. De begrafenis vond plaats in Nijkerkerveen, na een dankdienst in de Eben-Haëzerkerk. Henk was geen trouwe kerkganger. Geloven vond hij niet gemakkelijk. En toch hebben we hem toevertrouwd aan de Eeuwige, die ook aan het begin van zijn leven stond. We lazen Psalm 139, de psalm die vertelt over Gods intense nabijheid. Waar wij ook gaan, Hij gaat met ons mee. Onder zijn vleugels is het goed om te schuilen.

Afwezigheid ds. Versteeg

De waarneming van Bartho is in handen van een poule van enkele predikanten, contact graag via Kees Bos.

Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Ria van der Schuur en Sander van Drie. Voor alle overige zaken, zoals crisissituaties, kunt u allereerst contact opnemen met onze scriba, Kees Bos (tel. 258 28 44).

Tot besluit

Vanwege het Reformatiejaar iedere maand een citaat van Luther.
'Voor je trouwdag kies je wie je wilt liefhebben. Na je trouwdag heb je degene lief die je hebt gekozen.'

Gert van der Schuur / Kees Bos / Ria van der Schuur

L

EESROOSTER JULI & AUGUSTUS



za. 1 jul.	Jesaja 30:1-14	Geen buitenlandse hulp
zo. 2 jul.	Jesaja 30:15-26	Vluchtverhaal
ma. 3 jul.	Jesaja 30:27-33	Goddelijk geweld
di. 4 jul.	Jesaja 31:1-9	Bewaking
wo. 5 jul.	Matteüs 10:34-11:1	Tweedeling
do. 6 jul.	Matteüs 11:2-15	Geen twijfel mogelijk
vr. 7 jul.	Matteüs 11:16-30	Voorbeeldige kinderen
za. 8 jul.	Psalms 13	Niet vergeten
zo. 9 jul.	Jeremia 11:18-12:6	Moordplan
ma. 10 jul.	Jeremia 12:7-17	Haat-liefdeverhouding
di. 11 jul.	Jeremia 13:1-14	Vergane glorie
wo. 12 jul.	Jeremia 13:15-27	Onverbeterlijk
do. 13 jul.	Jeremia 14:1-10	Droogte
vr. 14 jul.	Jeremia 14:11-22	Bidden lijkt zinloos
za. 15 jul.	Jeremia 15:1-9	Bemiddeling onmogelijk
zo. 16 jul.	Jeremia 15:10-21	Jeremiade
ma. 17 jul.	Matteüs 12:1-8	Sabbatsgebod
di. 18 jul.	Matteüs 12:9-21	Goed werk
wo. 19 jul.	Matteüs 12:22-32	Voor of tegen
do. 20 jul.	Matteüs 12:33-42	Ongevraagd teken
vr. 21 jul.	Matteüs 12:43-50	Bewijs gevraagd
za. 22 jul.	Matteüs 13:1-15	Tekst en uitleg
zo. 23 jul.	Matteüs 13:16-23	Bevoorrecht
ma. 24 jul.	Matteüs 13:24-33	Om over na te denken
di. 25 jul.	Matteüs 13:34-46	Koninkrijksrelaties
wo. 26 jul.	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
do. 27 jul.	Jesaja 32:1-8	Goed regeren
vr. 28 jul.	Jesaja 32:9-20	Valse gerustheid
za. 29 jul.	Jesaja 33:1-16	Leegte
zo. 30 jul.	Jesaja 33:17-24	Bevrijding
ma. 31 jul.	Psalms 63	Dicht bij God

AUGUSTUS

di. 1 aug.	Matteüs 14:1-12	Hoofdprijs
wo. 2 aug.	Matteüs 14:13-21	Maaltijd en meer
do. 3 aug.	Matteüs 14:22-36	Stilte na de storm
vr. 4 aug.	Matteüs 15:1-11	Traditie en gebod
za. 5 aug.	Matteüs 15:12-20	Blind wantrouwen
zo. 6 aug.	Jeremia 16:1-13	Geboortebepierking
ma. 7 aug.	Jeremia 16:14-18	Wijziging eedsformule
di. 8 aug.	Jeremia 16:19-17:8	Vertrouw alleen op de HEER
wo. 9 aug.	Jeremia 17:9-18	God kent je door en door
do. 10 aug.	Jeremia 17:19-27	Vier de sabbat!
vr. 11 aug.	Jeremia 18:1-12	Pottenkijker
za. 12 aug.	Jeremia 18:13-23	Jeremia bedreigd
zo. 13 aug.	Jeremia 19:1-15	Jammerdal
ma. 14 aug.	Jeremia 20:1-6	Paniek
di. 15 aug.	Jeremia 20:7-18	In het nauw
wo. 16 aug.	Jeremia 21:1-10	Onheilsprofetie
do. 17 aug.	Jeremia 21:11-22:9	Sloopwerk
vr. 18 aug.	Jeremia 22:10-23	Geen terugkeer mogelijk
za. 19 aug.	Jeremia 22:24-23:8	Goede herder gezocht
zo. 20 aug.	Jeremia 23:9-24	Ontrouw
ma. 21 aug.	Jeremia 23:25-40	Dat had je gedroomd!
di. 22 aug.	Psalm 54	Gebed na verraad
wo. 23 aug.	Matteüs 15:21-28	Trouwe hond
do. 24 aug.	Matteüs 15:29-39	Genadebrood
vr. 25 aug.	Matteüs 16:1-12	Waarschuwing
za. 26 aug.	Matteüs 16:13-20	Geen openbare belijdenis
zo. 27 aug.	Matteüs 16:21-28	Op weg naar het kruis
ma. 28 aug.	1 Korintiërs 15:1-11	Getuigen genoeg
di. 29 aug.	1 Korintiërs 15:12-28	Geloof niet alleen voor nu
wo. 30 aug.	1 Korintiërs 15:29-49	Bloeitijd
do. 31 aug.	1 Korintiërs 15:50-58	De dood overwonnen

JARIGE OUDEREN

3-7-1932	Mevr. G. van Steeg-Beitler Van der Zaaghof 4 3861 GJ Nijkerk	85 jaar
5-7-1932	Dhr. H. Buitink Van Oldenbarneveltstraat 143 3862 SK Nijkerk	85 jaar
14-7-1940	Mevr. G. Franken-van den Brom Lisidunalaan18 3833 BS Leusden	77 jaar
15-7-1938	Mevr. A.J. van den Hengel-van Soest Stoutenburgerlaan 17 3836 PC Stoutenburg	79 jaar
15-7-1938	Dhr. G. Berculo Jacob de Boerweg 27 3864 EZ Nijkerkerveen	79 jaar
21-7-1942	Mevr. C. Kas-van Drie Nieuwe Kerkstraat 97-a 3864 EC Nijkerkerveen	75 jaar
24-7-1937	Dhr. J. van Drie Buntwal 9-b 3864 MX Nijkerkerveen	80 jaar
28-7-1940	Dhr. A. van Breugelen Schoolstraat 84 3864 MK Nijkerkerveen	77 jaar
31-7-1941	Mevr. G. Drost-van Drie Samuel Gerssenlaan 22 3861 HD Nijkerk	76 jaar
2-8-1928	Dhr. E. van Steeg Van der Zaaghof 4	

	3861 GJ Nijkerk	89 jaar
11-8-1941	Dhr. E. van Markus Buntgras 2 3864 DR Nijkerkerveen	76 jaar
16-8-1939	Mevr. W.T.E. van der Hulst-van Ee Schoolstraat 97-a 3864 MC Nijkerkerveen	78 jaar
22-8-1928	Dhr. T. Landman Vetkamp 171 3862 JV Nijkerk	89 jaar
24-8-1937	Mevr. J. van Soeren-Jansen De Brink 24 3871 AM Hoevelaken	80 jaar
25-8-1937	Dhr. B. Willems Van Rootselaarstraat 26 3864 EX Nijkerkerveen	80 jaar
28-8-1942	Dhr. G. Woudenberg Valkenhof 42 3862 LN Nijkerk	75 jaar
3-9-1930	Dhr. C. Blankestijn Dirk Ruitenbeekstraat 39 3864 GA Nijkerkerveen	87 jaar
7-9-1941	Mevr. G. Willems-Kraaij Van Rootselaarstraat 26 3864 EX Nijkerkerveen	76 jaar



HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
4-7-2017	4-7-1963	Dhr. en mw. L.T. van Beekhoven-v/d Beek Laakweg 106-a 3864 LE Nijkerkerveen 54 jaar getrouwd
4-7-2017	4-7-1962	Dhr. en mw. S. Morren-van den Berg Sparreboomstraat 44 3862 DG Nijkerk 55 jaar getrouwd
13-7-2017	13-7-1967	Dhr. en mw. G.G. Elbertsen-Remmers Wikke 19 3863 DC Nijkerk 50 jaar getrouwd
19-7-2017	19-7-1961	Dhr. en mw.J. van der Werff-Vlug Schoolstraat 70 3864 MJ Nijkerkerveen 56 jaar getrouwd
23-7-2017	23-7-1954	Dhr. en mw. A.J. van der Kamp-Tukker Samuel Gerssenlaan 109 3861 HC Nijkerk 63 jaar getrouwd
29-7-2017	29-7-1959	Dhr. en mw. H. Berculo-Brons Wouter van de Kampstraat 30 3864 GG Nijkerkerveen 58 jaar getrouwd
8-8-2017	8-8-1956	Dhr. en mw. H. v. Dunschoten-van Wessel Douwencamp 40 3861 LE Nijkerk 61 jaar getrouwd

8-8-2017	8-8-1963	Dhr. en mw. T. v. Doornik-van den Heuvel Ds. Hugenholtzstraat 11 3864 GH Nijkerkerveen 54 jaar getrouwd
19-8-2017	19-8-1966	Dhr. en mw. B. Vries-de Heer Klaproos 9 3863 DP Nijkerk 51 jaar getrouwd
23-8-2017	23-8-1961	Dhr.en mw. H. van Dusschoten-Walet De Bruijnhof 39 3864 DH Nijkerkerveen 56 jaar getrouwd
24-8-2017	24-8-1955	Dhr. en mw. A. de Groot-Berg Barend Kuisstraat 4 3861 HR Nijkerk 62 jaar getrouwd
4-9-2017	4-9-1956	Dhr. en mw. H. Buitink-van Kouswijk Van Oldenbarneveltstraat 143 3862 SK Nijkerk 61 jaar getrouwd
4-9-2017	4-9-1992	Dhr. en mw. K. van der Steen-Hendriksen Cornelis van Ramshorstlaan 37 3863 AZ Nijkerk 25 jaar getrouwd
6-9-2017	6-9-1960	Dhr. en mw. J.A. van Luijk-Boog 't Hazeveld 40 3862 XB Nijkerk 57 jaar getrouwd
9-9-2017	9-9-1953	Dhr. en mw. E. van Steeg-Beitler Van der Zaaghof 4 3861 GJ Nijkerk 64 jaar getrouwd

KERKENRAADSNIUWS

Van de kerkrentmeesters

KERKBALANS 2017

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	<u>66.822</u>
Ontvangen t/m mei 2017	-	40.432
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	<u><u>26.390</u></u>

Collecten 2017

		mei
Eredienst	€	475,59
Vorming en toerusting	-	125,35
Jeugdwerk	-	114,21
Kindernevendienst	-	122,41
Verjaardagfonds	-	363,30
Gift via Truus v. Soeren voor Eben-Haëzer-Fair	-	55,00
Veiling Eben-Haëzer-Fair	-	160,00
Zending	-	126,10
Rehoboth kinderdorp	-	253,45
Diaconie	-	99,05
Gift diaconie (al verantwoord in juni)	-	50,00
Collectegelden kinderen KND	-	24,60
Totaal	€	<u><u>1.969,06</u></u>

Hartelijk dank voor uw gaven.

JAARREKENING 2016

		Jaarrek.	Begr.
		<u>2016</u>	<u>2016</u>
Baten onroerende zaken	€	3.791	€ 2.600
Rentebaten	€	233	€ 765
Kerkblad opbrengst	€	4.032	€ 2.000

Bijdragen gem leden	€	105.648	€	105.760
Totaal baten	€	113.704	€	111.125
Lasten kerkgebouwen	€	10.654	€	7.400
Lasten overige gebouwen	€	1.058	€	904
Pastoraat	€	80.042	€	80.815
Lasten kerkdiensten	€	2.909	€	4.320
Verplichtingen en bijdr. andere organen	€	5.167	€	5.172
Salarissen en vergoedingen	€	3.034	€	3.100
Beheer en administratie	€	3.237	€	3.850
Rentelasten	€	277	€	830
Afschrijvingen	€	4.895	€	4.895
Overige baten en lasten	€	-473	€	0
Mutaties voorzieningen	€	2.362	€	5.000
Totaal lasten	€	113.162	€	116.286
	€	542		
Resultaat 2016				
Begroot tekort 2016			€	5.161

In de kerkenraadsvergadering van 13 juni 2017 is de jaarrekening 2016 vastgesteld. De jaarrekening ligt voor gemeenteleden ter inzage van 10 t/m 14 juli 2017. Wilt u de jaarrekening 2016 in deze week inzien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Adinda van Bruggen, tel. 245 29 13



KERKPROEVERIJ

Op zondag 17 september wil onze kerk meedoen met de landelijke Actie 'Kerkproeverij'. We willen allemaal graag dat onze kerken voller worden, maar mensen komen niet zomaar naar de kerk toe. De vraag is:

waarom komen mensen niet naar onze kerkdiensten toe? Misschien wel omdat er niemand is die hen daarvoor uitnodigt.

Elke zondag bieden kerken een programma aan met doordachte toespraken over geloof en leven, met een muzikale omlijsting. Daar mag de bezoeker aan deelnemen en er wordt slechts een vrijwillige bijdrage van hem gevraagd. Het klinkt simpel, maar hebt u er al eens over nagedacht om iemand mee te nemen naar de kerk? Iemand waarvan u het fijn zou vinden dat hij het geloof in Christus zou gaan kennen.

Wat weerhoudt ons? Daarom willen we u aanmoedigen om de stap te wagen. Door iemand uit te nodigen voor de dienst van 17 september. Nodig daarbij een persoon uit die u goed kent en die u vertrouwt. Bijvoorbeeld een kennis, vriend of buurman, buurvrouw of collega die niet meer naar de kerk gaat.

Wij als kerk willen die zondag ingesteld zijn op gasten en zien ze graag tegemoet, zodat ze op die zondag de kerk kunnen proeven. U doet toch ook mee?

[Van 2008 tot 2014 hebben mijn vrouw Ria en ik, Gert van der Schuur, in Suriname gewoond. Over de vele, soms bizarre belevenissen in die jaren heb ik 'blogs' (zeg maar: dagboeknotities) geschreven en voor de familie- en vriendenkring op Facebook geplaatst. Het leek me wel aardig om een aantal blogs aan jullie, lezers van het kerkblad, toe te vertrouwen. Blogs met een lach en een traan, of met een boodschap. Hier is de vierde.]

LOG: DE MONDKRANT

B Over Paramaribo wordt gezegd dat het een groot dorp is. Er wonen ongeveer 250.000 mensen, maar iedereen lijkt op de een of andere manier familie van elkaar te zijn en het nieuws gaat hier rond als een

lopend vuurtje. "Ai boy, die ken ik hor, dat is de zwageres van mijn neef". Het stikt er van de ooms en tantes en die hebben allemaal wel een neef, nicht of 'kweekje'. Familiebanden zijn ondoorzichtig. Iemand zei laatst: "Surinamers

hebben geen stamboom, ze hebben een struikgewas". Het verbaasde me vaak hoe snel het nieuws rondgaat. Ze noemen dit de 'mofokorant', letterlijk: 'mondkrant'. Als attaché werkte ik vanaf 2009 ook voor de Nederlandse Belastingdienst. Al snel verscheen de ene na de andere klant op de stoep met belastingproblemen. Fiscale horror!!! Bij sommigen zaten de enveloppen nog dicht en kwam er ongedierte uit bij het openen. Opgedroogd perkament van aanmaningen, acceptgiro's, dwangbevelen, etc. Eén bejaarde dame, die geen flauw idee had wat er in de brieven stond, was absolute koploper. Ze had 45 brieven bij zich over te veel ontvangen zorg- en huurtoeslag uit Nederland. Of ik er nog iets mee kon. Haar pensioen werd geheel ingehouden ter verrekening van de schuld, zodat ik een regeling heb moeten treffen. Niets was in de media aangekondigd, toch zorgde de mond-tot-mondreclame in ras tempo voor een stevige aanwas van klanten. "Ga naar meneer Schuurman, die gaat je helpen, hoor". Het aantal spreekuurbezoeken voor mij en mijn assistente liep jaarlijks op tot ruim 4000, telefoontjes en huisbezoeken niet meegerekend. Het hoofd van de beveiliging grapt 's morgens opgewekt: "Meneer Gert, de bus is weer aangekomen. Mag ik de klanten uitladen?" Maar aan het eind van de ochtend was ook hij gesloopt vanwege alle rumoerige klanten, die allemaal het

eerst aan de beurt wilden. "Meneer Gert, mijn tolerantimeter is gesprongen", verzuchtte hij. "U gaat straks terug naar Nederland. Ik heb een lijst gemaakt van alle lastige klanten. Wilt u die mensen meenemen in de verhuiscontainer? Eén van 50 voet is voldoende"... Dag in, dag uit krijg ik een bont gezelschap aan mijn bureau. Van minister tot zwerver, van 90 plus tot baby op de arm van moeder, kromlopend van ellende tot doorhangend van de gouden sieraden, in alle kleuren en in alle maten. Sommigen zijn zo corpulent, dat ze letterlijk door de tourniquet moeten worden geduwd. Anderen zouden met een beetje fantasie door de spijlen naar binnen kunnen. Soms in een rolstoel of schuifelend met stok. Als ik zeg "Fa waka" (hoe gaat het; letterlijk: hoe loop je?), krijg ik de reactie: "Toe foetoe (op twee voeten)". Gisteren begroette ik iemand met wandelstok: "Fa waka?". Antwoord: "Dri futu (op drie voeten)" Als Surinamers tevreden zijn over de dienstverlening, laten ze dat royaal blijken en in de regel met eten! Geld mogen we niet aannemen, maar alles wat eetbaar is, is welkom: avocado's, papaja's, meloenen en zelfs een zak keelpastilles toen een attente dame had waargenomen dat ik last had gekregen van de airco. Ze was speciaal met de bus van buiten de stad gekomen. Zo schattig! Eens verscheen een van oor tot oor glunderende remigrant met een gigantische cake. Zelf gebakken.

Nadat ik die voor het ambassadepersoneel in plakken had gesneden en rondgedeeld (60 plakken), kwam de kanselier naar me toe met de opmerking: "Weet je zeker dat die cake in orde is?!"

Geen spacecake of zo?" Nooit bij stilgestaan... Dat zou iets voor de mondkrant zijn geweest ...

GvdS

SCHOONGEMAAKTE BUITENBOEL

20 mei was het weer zo ver, de jaarlijkse buitenschoonmaak van de kerk. Gert de Jong had om acht uur de koffie klaarstaan en al snel mochten we de vrijwilligers verwelkomen. Naast de vaste kern was het fijn dat er meerdere gemeenteleden gehoor gaven aan de oproep om mee te helpen. Na de globale taakverdeling ging iedereen met frisse moed aan de gang. Ook de jeugd was vertegenwoordigd (Gervin, Jamie en Stefan) en zij gingen onder toezien van (de oude rot in het vak) Gerard aan de slag met het schoonmaken van het hekwerk rond de tuin van de kerk. Gewapend met emmers sop en de hogedrukspuit hebben de jongens vol inzet het gehele hekwerk een opfrisbeurt gegeven, en daarbij zichzelf ook.

Rond tien uur was er een gezellige pauze en hebben we genoten van koffie met cake, waarna we weer snel aan de gang moesten om alles op tijd af te krijgen, de planning was om rond de middag klaar te zijn. Behalve het hekwerk zijn de goten schoongemaakt, al het houtwerk (dat is nogal veel en hoog bij onze kerk) afgenomen, de ramen gelapt, waar nodig door hoogvlieger Jaap Melissen pannen recht gelegd/ vervangen enz. enz.

Rond de middag was alles gereed en konden we ladders, trappen, emmers, doeken, slangen, bezems opruimen waarna er een welverdiende kom soep en een broodje klaarstond.

Al met al een goede en nuttige ochtend en fijn om te zien dat wanneer er een beroep op de gemeente wordt gedaan er altijd mensen zijn die de handen uit de mouwen willen steken. Voor foto's zie website.

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

De kerkrentmeesters

STARTZONDAG

De zomervakantie staat nog voor de deur maar inmiddels is de voorbereidingscommissie van de startzondag alweer samen geweest. Het thema van deze zondag is **OPEN HUIS.**

De dienst zal gewoon om 10.00 uur beginnen. We laten u daarin een aantal activiteiten zien uit onze gemeente.

Na de dienst is er een gezellige high tea met allerlei soorten hapjes en drankjes. Er wordt een leuke quiz gemaakt voor de volwassenen en er zal ook voor de kinderen wat te doen zijn in de vorm van spelletjes, knutselen en een springkussen.

Kortom een gezellige dag voor het hele gezin!

Dus noteer 10 september alvast in uw agenda.

Vriendelijke groet van de voorbereidingscommissie



D IACONIE

Op 14 mei hebben Bab en Truus bloemen weggebracht en daarbij hebben ze € 10.00 gekregen.

Wilma van Korlaar heeft op 28 mei € 10.00 gekregen voor de bloemen.

Op 11 juni heeft het Avondmaal een mooi bedrag van € 185,22 opgebracht voor de Voedselbank in Nijkerk.

De jaarrekening over 2016 van de diaconie vindt u op de website van de kerk onder Home/Anbi. U kijkt onderaan onder punt 9. U kunt hem ook in zijn geheel op papier inzien, in de week van 10 t/m 17 juli. Neemt u even contact op met Eddy Veldhuizen, tel. 247 07 90.

C OMMISSIES & GEMEENTELEDEN

VAN DE BEZOEKEDAMES

Truus van Soeren ontving € 10,- bij een verjaardag. Trudie Bonenberg nam bij het bezorgen van een bakje € 10,- in ontvangst. Twee maal een gift van € 10,- kwam in juni binnen via Betsy Elbertsen. Truus van Dunschoten ontving € 5,- in april, 3x € 10,- in mei en nog eens € 7,-, plus € 10,- in juni. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

VAN DE KINDERNEVEDIENST

In de zomervakantie, vanaf zondag 9 juli t/m zondag 20 augustus, is er een zomerrooster.

Dit betekent het volgende:

1. We starten met alle groepen in De Steiger.
2. Er zijn 2 personen als leiding voor oppas, onderbouw en bovenbouw.
3. De kaars wordt aangestoken door de koster en niet door een van de kinderen.
4. Na de verkondiging komen de kinderen, zoals gewoonlijk, de kerk in en zullen we het kinderlied zingen.
5. Op 30 juli zal er helaas helemaal **geen** oppas en nevendienst zijn.
6. Op zondag 27 augustus is er weer een gewone kindernevendienst en dan start de onderbouw in De Steiger en de bovenbouw weer in de kerk.

Wij hopen dat dit voor iedereen duidelijk is. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Steffie Vlugter (06-15 47 65 43). Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomer en vakantie toe.

Met hartelijke groeten van de leiding kindernevendienst

DE GROTE OVERSTEEK

Vrijdagavond 16 juni waren we uitgenodigd voor de 'grote oversteek'. We wisten niet wat de avond inhield, want het was een verrassing! Het was voor de ouders en kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst.

De avond begon om 19.00 uur met een bakje koffie en iets lekkers erbij.

Steffie opende de avond met een mooi gedicht en daarna gingen we in tweetallen vragen beantwoorden, bijvoorbeeld: welke school hebben jullie gekozen en waarom? Is het een christelijke school? En waarom? enz.

Daarna gingen we (ouder(s) en kind) met z'n drieën zitten om met elkaar vragen te beantwoorden. Dit was erg leuk om te doen, want er kwamen leuke antwoorden uit!

We hebben ook nog een spel gedaan over vertrouwen ...

Je moest je geblinddoekt laten leiden door je kind (en andersom) en een parcours afleggen met een paar obstakels. Het was erg leuk en je moest dus degene goed vertrouwen die je erdoorheen begeleidde. Bij sommigen ging het heel makkelijk, maar bij anderen moesten er wat obstakels opzij geschoven worden. En weer anderen moesten zo lachen dat het begeleiden niet zo makkelijk ging.

Als afsluiting nog een mooi gedicht, en daarna iets lekkers met wat drinken.

Het was een superleuke avond! Zeker voor herhaling vatbaar, misschien volgend jaar 'De Grote Oversteek deel 2'?

Bedankt leiding van de kindernevendienst, het was een hele fijne avond!

Groetjes, Gerrit & Annette en Nick Geurtsen

DANK VOOR HET MEDELEVEN

Het is voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken na het overweldigende aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man en onze vader

John du Pree

Hartverwarmend was het dat zovelen ons terzijde stonden bij het afscheid.

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap, liefde, bloemen, brieven en kaarten.

Bertina du Pree

Gervin en Sylvie

Nijkerkerveen, juni 2017

HONDENGELOOF

Twaalf verspieders gaan naar Kanaän, het land dat God had beloofd aan Zijn volk. We lezen het in Numeri 13 en 14. Wat zien ze in Kanaän? De verspieders verblijven er veertig dagen en zien een land overvloeïend van melk en honing. Enorme trossen druiven, vijgen, granaatappels. Maar daar wonen ook de Enakieten (reuzen) en de steden zijn versterkt en groot. Vervolgens brengen ze verslag uit. Alle twaalf vertellen ze hoe het er was. De feiten zijn hetzelfde, maar de

conclusie is anders. Tien hebben een negatieve conclusie en twee een positieve conclusie. Die twee zijn Jozua en Kaleb.

Op basis van dit verhaal kunnen we zeggen dat we te maken hebben met vier soorten geloof: een papegaaigeloof, een kameleongeloof, een kattengeloof en een hondengeloof.

De tien verspieters hebben een papegaaigeloof. Wie een papegaaigeloof heeft, praat anderen na. 'Het beloofde land is prachtig, maar we komen er nooit', zegt een van hen. De andere negen praten hen na. Het heeft een verlamme uitwerking op het volk. Ze willen terug naar Egypte.

Het Evangelie is een blijde boodschap. Goed nieuws! Jozua en Kaleb verspreiden een goed gerucht, want God is groot. Als je eenmaal hebt geproefd hoe goed het is bij God te zijn, wil je niet meer terug.

Een kameleongeloof heeft iemand die zich aanpast aan de omgeving. Als je met geestelijke mensen bent, praat je geestelijk. Als je met buitenstaanders bent, praat je met hen mee. Het ongeloof kijkt altijd naar menselijke mogelijkheden. De tien verspieters zeggen: 'Zij (de tegenstander in het beloofde land) zijn sterker dan wij.' De Heer komt er niet in voor. Kaleb erkent die zwakte maar benadrukt dat God sterker is. Kaleb kijkt niet naar zijn eigen mogelijkheden, maar naar de God die alles kan.

Het volk Israël heeft een kattengeloof. Een kat hecht meer waarde aan het huis dan aan de huisbaas. Als Israël slechte geruchten hoort over Kanaän, zegt men: 'Laten we teruggaan naar Egypte.' Ze willen terug naar waar ze vandaan komen. Daar komen ze niet. Ze sterven allemaal in de woestijn. Ongeloof leidt tot de ondergang. Als je 'ja maar' blijft zeggen, ga je met een 'ja maar' verloren. De Here Jezus zegt: 'Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden.' Dat zegt Hij in een eindtijdrede over oorlogen, vervolging en misleidingen. Uitgerekend in dat gedeelte zegt Jezus: 'Wees niet verschrikt.' Hoe? Door de Heilige Geest, door het Woord dat Hij geeft en door dicht bij de Meester te blijven. Dan mag je thuiskomen.

Kaleb kijkt niet naar zijn eigen mogelijkheden, maar naar de God die alles kan. Kaleb had een hondengeloof en kwam in het beloofde land. Een hond blijft trouw aan zijn baas. In Kaleb was een andere geest, staat er. Dat is het. De Heilige Geest! Daardoor gaan we anders praten, kijken en leven. Wie de Heilige Geest in zijn hart heeft gekregen, is niet gericht op zichzelf, maar op God en Zijn belofte. Door die Geest kunnen we volhouden.

Bij Kaleb zien we drie dingen. Een hond blaft als zijn meester wordt aangevallen. Wij zouden zeggen: 'Dit is een man die durft op te komen voor God en Zijn Woord. Ten tweede blijft een hond trouw aan zijn baas. Hij volhardde om de Heer te volgen. Kaleb blijft trouw terwijl de rest ontrouw is. Anderen willen terug naar Egypte, maar Kaleb niet. In de derde plaats wordt hij beloond, net als een hond. God geeft Kaleb op zijn 85e het gebied van Hebron als erfdeel. De Heer is een beloner voor wie Hem zoekt en vertrouwt.

(korte weergave vd boodschap van ds. Ruud van Kampen, Herv. Predikant in Rotterdam-Zuid).

VERSLAG 12 MEI 2017 EBEN-HAËZER-FAIR

Het is al even geleden, maar bij ons nog vers in het geheugen. Wat hebben we genoten van alle drukte, bedrijvigheid en gezelligheid. Het weer leek 's morgens nog even behoorlijk triest en nat te worden maar 's middags kwam de zon door en hadden we prachtig weer. Met veel doe-dingen bij de kramen kwam er snel leven in de brouwerij. Onder het genot van een hapje en een drankje was het goed toeven. Rond de klok van 5 uur kon men voor de innerlijke mens goed terecht bij de cateringkraam. Het was heerlijk! Zo liep de middag, al etend, over in de avond. Alles werd snel en netjes klaargezet, zodat iedereen kon zitten in afwachting van wat er langs het rad zou komen. En reken maar dat er weer veel moois tussen zat! Jong en oud wachtte in spanning op het winnende getal. Dit jaar was er ook een verhalenbingo. Gert van der Schuur had de hele geschiedenis en alle activiteiten van onze kerk verweven in een verhaal met heel veel cijfers. En dan maar hopen dat jouw cijfer wordt genoemd!

Al met al een drukke, gezellige dag die ook nog eens het prachtige bedrag van € 5615,31 heeft opgebracht. Dit geld wordt gebruikt om de toilettengroep en de keuken te vernieuwen.

Maar deze dag was niets geworden zonder de hulp van alle vrijwilligers! Het is ongelofelijk hoeveel mensen er op allerlei manieren, voor en achter de schermen hebben geholpen! Lieve mensen, wij hopen zo dat jullie het ook leuk hebben gevonden en dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. Jullie zijn geweldig!

De Eben-Haëzer-Fair-commissie

SPONSORS BEDANKT! (2)

De Eben-Haëzer-Fair 2017 is door veel bedrijven gesponsord. In het juni-nummer van het kerkblad hebt u kennis kunnen nemen van een groot aantal van hen. In dit kerkblad leest u de andere sponsors.



Wij zijn de sponsors zeer erkentelijk.

Decorette - Nijkerk, **V**ishandel Wal-Vis - Nijkerk, **M**itra Maaik - Nijkerk, **B**rasserie Kade 10 - Nijkerk, **R**estaurant de Salentein - Nijkerk, **C**afé Restaurant Princesse - Nijkerk, **F**oodmaster De Paddestoel - Nijkerkerveen, **F**oodmaster Happy Food - Nijkerk, **W**asstraat DSW - Nijkerk, **D**e **W**estermolen Tuin en Park - Nijkerk, **A**utobedrijf Jos Bouw - Nijkerk, **V**an **D**aalen/Poorter woninginrichting - Nijkerk, **H**andels- en Transportbedrijf Mostert & v.d. Weg - Nijkerkerveen, **K**arwei Bouwmarkt - Nijkerk, **F**ormido Bouwmarkt - Nijkerk, **I**ntratuin - Nijkerk, **K**roon Bloemen en Planten - Nijkerk, **M**ango - Nijkerk, **B**runa Andeweg en Pater - Nijkerk, **B**anketbakkerij Knevel - Nijkerk, **G**rand Cafe Het Regthuys - Nijkerk, **L**imburgia Vlaai - Nijkerk, **J**umbo Nijkerk, **B**akkerij Van Looyengoed – Nijkerk, **C**'est Bon - Nijkerk, **T**ouwfabriek Langman - Nijkerk, **R**I-JO Poeliers - Nijkerk, **D**e **V**ries Pluimveeverwerkende Industrie - Nijkerk, **W**ijnhandel en Slijterij De Moor - Nijkerk, **V**.d.**B**or Pluimveeslachterij - Nijkerkerveen, **H**ijwegen Witgoed - Nijkerkerveen, **D**asco zink en koper - Nijkerkerveen, **M**arco Berculo Kaashandel - Nijkerk, **B**lokhuis Vleesboerderij - Nijkerkerveen, **P**eter Druyff Grondwerk - Zwartebroek, **S**par - Zwartebroek, , **D**e **S**mikkelkar - Markt Nijkerkerveen, **S**nackbar Veen - Nijkerkerveen, **L**eefcomfort relaxfauteuils - Hoevelaken, **C**afetaria Corlaer - Nijkerk, **B**oekhandel Roodbeen - Nijkerk, **B**oekhandel Den Hertog - Nijkerk, **H**air & Beauty Shop - Nijkerk, **B**loemenboetiek Vergeet-mij-niet - Nijkerk, **P**onderosa Flowers - Nijkerk, **P**oelier De Groot - Nijkerk, **B**akkerij het Stoepje - Markt Nijkerk, **V**eenendaaler Kaas - Markt Nijkerk, **M**astenbroek vleeswaren - Markt Nijkerk, **N**oot-o-theek - Markt Nijkerk, **R**uitersport Kraay - Nijkerk, **P**rovoet H. ten Kulve - Nijkerk, **B**ell'Abitare - Nijkerk, **M**akelaardij v.d. Bor – Hoevelaken, **W**illigenburg woon- en lifestyle - Nijkerkerveen, **K**eurslager Veenendaal - Nijkerk,

Inspire2More - Zwartebroek, **Schoonheidssalon Essex Rose** -
Terschuur, **Poelier Ebbelaar** – Leusden.

De organisatiecommissie

ZOMER – VAKANTIE? – WERK? – VERLOSSING?

In de Bijbel staat zomer gelijk aan de oogst binnenhalen. Geen vakantie dus! Hard werken! Eerst om het graan te oogsten en daarna het fruit te plukken: olijven, vijgen, abrikozen, amandelen, sinasappelen, druiven. "Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt." (Spr. 10:5) De zomer laat Gods zegen zien van de opbrengst van het land. De zegen is het gevolg van de vroege en de late regen. Die gaf Hij alleen indien het volk de HERE liefhad met hart en ziel (Deut. 11:13 en 14). Een goede en rijke oogst staat in verband met een gelovig, toegewijd leven. Hosea (2:8) zei wat God deed toen Israël van God afviel: "Daarom zal Ik Mijn koren weer wegnemen in de oogsttijd en Mijn most in zijn seizoen, en wegrukken wol en Mijn vlas enz. We lezen hier over 'Mijn'. De oogst is Gods eigendom, het product dat Hij deed groeien. Als Hij zegent kan de oogst zo groot zijn, dat er onvoldoende arbeiders zijn om die binnen te halen (Matt. 9:37). Dit zei de Here Jezus, toen Hij zag op de menigte (de oogst) die naar Zijn Woord luisterde. Komt er aan de seizoenen een einde? Ja, wanneer Israël is verlost, na het oordeel. God spreekt met Amos (boer en profeet) over de mand met rijpe zomervruchten. Hij toont hem die. Wat zie je, vroeg de HERE. Een mand met rijpe vruchten. "Daarop zeide de HERE tot mij: Rijp is het einde voor Israël, Mijn volk. Ik zal het voortaan niet meer sparen (Amos 8:1 en 2). Als de zonde van Godverlatenheid volkomen rijp is, grijpt God in. Zijn Zoon Jezus Christus zal immers Koning worden en Zijn volk verlossen van zonde en schuld. Israëls verlossing heeft alles met de zomer te maken. Jeremia huilde het bijna uit: "Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost!" Ze verwachtten vanouds kennelijk de verlossing in de zomer. Vandaar dat Jezus tegen de discipelen zei, dat ze goed op moesten letten. In de vroege zomer kun je het al zien, leerde Hij. Als de vijgenboom (type van Israël) uitbort en zijn hout week wordt (Matt. 24:32), dan komt de tijd eraan dat Ik ingrijp. Dan weet je dat de zomer (de komende wereld waarin de Messias Koning is) dichtbij is!

Prettige vakantie!



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,
of gaat u misschien verhuizen?
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl**

COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

Predikant: Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	Contactpersoon kosters: A. van Drie Buntwal 14-a 3864 MZ Nijkerkerveen Tel: 033-245 99 63 E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl
Scriba: C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	Diaconie: E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01
Zendingscommissie: G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl Rek.nr.NL47RABO 0347 8396 57	Kerkrentmeester: A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: h.vanbruggen9@upcmail.nl Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34
Contact Pastoraat:	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-8446613 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
Kerkgebouw: Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	Website: (contact An Anderiesen) www.eben-haezerkerk.nl Administratie kerkblad: C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

Redactie kerkblad: An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09
an.anderiesen@upcmail.nl

MAANDAG 21 AUGUSTUS is de
uiterste inleverdatum voor kopij
voor het kerkblad van **sept.**