

MAANDBLAD



EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

September 2017

59^e jaargang no. 09

Startzondag 10 september!

Thema: Open huis

Met: informatie over de activiteiten van het nieuwe seizoen, high tea, quiz, springkussen, spelletjes, knutselen.

Na de dienst van **10.00 uur**.

INHOUDSOPGAVE

Meditatie	3
Kerkdiensten	5
<i>SEPTEMBER</i>	5
<i>OKTOBER</i>	5
Agenda	6
Uit het leven van de gemeente.....	6
Leesrooster september	11
Jarige ouderen	12
Huwelijksjubilea	12
Kerkenraadsnieuws	14
Kerkbalans 2017.....	14
Renovatie toiletgroepen en keuken.....	15
Kerkproeverij	15
Blog: de christelijke boomedanser	16
Startzondag, 10 september.....	17
Diaconie.....	18
Commissies & gemeenteleden	18
Van de bezoekdames	18
Zending	18
Club.....	18
Rock Solid	19
GGG.....	20
Hartelijk dank.....	20
Sander van Drie bij radio-uitzending Zin, Zout en Zegen	20
Zangavond 27 september Hervormde Kerk Nijkerkerveen.....	21
Even voorstellen	22
Sponsors bedankt! (3)	24
Gedichten	25
Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK'	28

Inleverdatum kopij voor het kerkblad van oktober: **18 september**

MEDITATIE

Samen op weg het kerkelijk jaar in...

Driemaal per jaar veranderden dorpen en steden in Israël van de ene op de andere avond in een tentenkamp. Pelgrims verzamelden zich daar ter voorbereiding op hun reis naar Jeruzalem. Vrienden, familieleden, burens en degenen die buiten op het platteland woonden, allemaal kwamen ze bij elkaar op de verzamelplaatsen. De laatste voorraden voor onderweg werden aangeschaft, tassen werden ingepakt, gebeden voor een veilige reis werden uitgesproken. Vol verwachting bracht men de laatste nacht door, voordat men op weg ging. Bij het kriecken van de dageraad wekte het hoofd van deze vergadering de pelgrims; zijn roep weerklonk in de vroege ochtendlucht: "Sta op, laten we opgaan naar Sion, naar het Huis van de Heer onze God!" (Jer 31:6)

Een fluitspeler gaf de weg aan. Zij zongen hun weg naar Jeruzalem. De weg was vele kilometers lang, overdag onder de brandende zon en 's nachts onder het schijnsel van de maan. Steeds hoger klommen zij tot in het heuvelland van Judea. Onderweg met hun karavaan ontmoetten zij andere groepen pelgrims; hun stemmen voegden zich samen en zij vervolgden hun weg met gezang; hun voeten vermoeid, maar hun harten lichtvoetig. Hoe dichter zij de Heilige Stad naderden, hoe meer menigden zij op weg tegenkwamen. Talloze mensen uit ontelbare steden bewogen zich voort in een

eindeloze stroom in de richting van de Heilige Tempel.*

Nu de tempel er niet meer is en er andere vervoermiddelen zijn, zullen we deze taferelen niet meer zien. Maar wat moet het indrukwekkend zijn geweest om samen op weg te zijn naar het Huis van de Heer. Wij zijn als kerk ook samen op weg naar Gods Koninkrijk. Wanneer mensen minder makkelijk lopen, proberen we elkaar te ondersteunen en wanneer mensen de weg niet zien, helpen we elkaar door ze bij de hand te nemen. Toch? Of denkt u, denk jij dat iemand anders dat wel zal doen? Dat de ouderlingen en diakenen daarvoor zijn aangesteld? We

zijn als gemeente op weg. Niet alleen op zondag in de kerk, maar ons leven door. We zijn samen op weg naar het Koninkrijk van God. Eén van de pelgrimsfeesten is het loofhuttenfeest (dit jaar 5 t/m 11 oktober). Joden herdenken dat ze 40 jaar door God zijn geleid door de woestijn. Dat Hij voor ze zorgde; ze manna gaf en kwartels. En ze kijken vooruit: naar de tijd dat God de Koning van deze wereld zal zijn; naar de tijd dat er vrede (sjaloom) zal zijn op aarde. Laten wij daar ook samen naar uitkijken. Want wie op God vertrouwt, wie Jezus' genadeoffer aanneemt, zal niet teleurgesteld worden. Die hoeft niet bang te zijn voor de tijd dat Hij komt!

Om het gevoel van saamhorigheid te versterken, wordt u uitgenodigd om naar de startzondag op 10 september te komen. We nodigen u uit deel te nemen aan een gespreksgroep. En als u iemand kent, die de weg niet goed kan vinden, neem die bij de hand en neem hem/haar mee naar de kerkproeverij, een week later. Dan gaan we samen op weg naar de mooiste tijd van de wereld. Naar een wereld zoals God die heeft bedoeld.

*Gebaseerd op 'Het geheimenis van het Evangelie' door D.T. Lancaster (blz 10)

Heidi van der Sluijs

KERKDIENTEN

SEPTEMBER

3 sept. 10.00 uur ds. P. Vroegindeweyj
Oppas: Courtney
18.45 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
2^e collecte: Pastoraal werk

Startzondag
10 sept. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas: Anne
18.45 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
2^e collecte: Vorming en toerusting

17 sept. 10.00 uur prop. S.C. Honing, Bodegraven
Oppas: Mélina
18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen
2^e collecte: Onderhoud gebouwen

Doopdienst
24 sept. 10.00 uur ds. W. Bos, Amersfoort
Oppas: Kaatje
Jeugddienst
18.45 uur ds. C. van Dam, Ermelo
2^e collecte: Jeugdwerk
deurcollecte: Zending

OKTOBER

Kinderdienst
1 okt. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas: Kristel
18.45 uur ds. G. Helder-de Zoete, Scherpenzeel
2^e collecte: Kindernevendienst

A GENDA

12 sept.	18.45 uur	Gebedsgroep	Consistorie
21 sept.	19.00 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
26 sept.	13.30 uur	Gebedsgroep	Jeugdhonk
27 sept.	20.00 uur	Israëlkring	Vlinderlaan 75
29 sept.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
10 okt.	18.45 uur	Gebedsgroep	Consistorie

Vanwege de verbouwing van de keuken is er in september geen gezamenlijk eten.

Meer data in de activiteitengids die binnenkort verschijnt.

U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

Diensten

De diensten van deze maand worden deels verzorgd door gastpredikanten vanwege de stapsgewijze terugkeer van onze eigen predikant.

Huwelijk

Op D.V. 1 september willen Remco van den Heuvel en Henriëtte van de Beek gaan trouwen. Zij doen dit om 13.00 uur in het stadhuis van Nijkerk waarna het huwelijk in onze kerk ten overstaan van God en gemeente zal worden ingezegend om 15.45 uur. U bent van harte uitgenodigd. Op de kaart schrijven zij:

Met elkaar verweven

de rest van ons leven

in een wereld vol geloof, hoop en liefde

zullen wij elkaar het jawoord geven.

Wij wensen Remco en Henriëtte Gods zegen in hun gezamenlijke leven. Hun adres is Dokter van de Kolkstraat 11, 3864 HA Nijkerkerveen.

Geboren

Op maandag 14 augustus werd Rens Hijwegen geboren. Zoon van Johrin en Alice Hijwegen en broertje van Anneroos. Op het kaartje staat:

Ontvangen in geloof

Teken van Hoop

Geboren uit liefde

Wij wensen de ouders van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun zoon.

Meeleven

Mevr. F. Kraay, Callenbachstraat 11 in Nijkerk, is opgenomen geweest in het ziekenhuis, waar bleek dat zij zeer ernstig ziek is. Ze is heel even thuis geweest, maar inmiddels verblijft zij in het Hospice in Nijkerk. Wij gedenken haar in onze gebeden

Henk van Dunschoten, onze voormalige organist, Douwenkamp 40 in Nijkerk, was opgenomen in verpleeghuis De Amerhorst voor zijn laatste levensfase. Op 23 augustus overleed hij in de leeftijd van 86 jaar.

In Memoriam Melis van Dusschoten – door ds. T.C. Verhoef Mees overleed op 15 juni

Wat een schok voor de burens, want de buurman had die middag nog zijn brommer helpen duwen, maar eigenlijk voor het hele dorp, in ieder geval voor zijn broers en vooral voor zijn moeder: Mees van Dusschoten stierf op 15 juni in de leeftijd van 56 jaar. Zo plotseling, zo definitief en zo onverwacht. Mevrouw Van Dusschoten stond nog bij de bank, waarop hij leek te slapen, haar zoon wakker te roepen, maar Mees was overleden.

Mees was bekend als een vriendelijke, goedwillende man, die wat op zichzelf was, maar altijd bezocht werd door zijn moeder, of onderweg was naar haar. We leven mee met mevrouw Van Dusschoten-van Soeren, Westerveenstraat 14, 3864 EN Nijkerkerveen. Ze kreeg van een broeder uit haar kerk een profetie toegestuurd waarin beloofd werd dat God haar zou bijstaan in alles. Laten wij als gemeente inhoud geven aan deze profetie. Mees werd begraven 21 juni, na een afscheidsdienst in onze kerk, waarin we stilstonden bij Ps.23. Op de kaart stond: "Je liefde, kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen iedere dag."

In Memoriam Gerrit Johan van de Bunt – door ds. T.C. Verhoef
Gert overleed 30 juni

Herinner mij, maar niet in sombere dagen, herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Niet onverwacht, maar wel veel te vroeg is van ons heengegaan mijn vader, schoonvader en onze opa, *sinds 11 april 2004 weduwnaar van Henny van de Bunt-Veldhuizen*. Zo schreven Johan en Angela op de rouwkaart. Het was bizar om te horen wat de heer V.d. Bunt in zijn leven voor grote ongelukken heeft meegemaakt, medische missers heeft doorstaan en in dit alles staande bleef, totdat deze vreselijke ziekte steeds meer kracht van hem opeiste en ook hij uiteindelijk de strijd moest staken. Zo ging het niet meer.

Het was mooi om te horen hoe Gert verbonden was met de natuur en de natuur openstond voor hem. Zo leek het zelfs dat de fazant afscheid van hem nam, net voor de begrafenis. Ook mooi was het hoe een tante Johan bedankte voor de steun die hij jarenlang heeft gegeven aan zijn vader. We willen Johan en Angela sterkte toewensen. Gert v.d. Bunt is 73 jaar geworden. De begrafenis vond plaats op 5 juli, na een afscheidsdienst in onze kerk. We lazen Ps.36, waar gezegd wordt dat God een schuilplaats biedt voor mens en dier. Hij is de Bron van ons leven. In Zijn licht zien we het licht. U kunt uw bliken van meeleven sturen naar Johan v.d. Bunt, Hooglandseweg 1-A, 3864 PV Nijkerkerveen.

In Memoriam Gerritje van de Burgt-van der Kieft – door ds. T.C. Verhoef

Gerrie overleed 2 augustus

“Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen, maar wij wisten niet dat het zo snel zou zijn.

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel. Moegestreden, maar omringd door onze liefde ben je vredig van ons heengegaan.”

Na een bizarre laatste periode, waarin haar situatie plotseling ontzettend verslechterde en mevr. V.d. Burgt werd opgenomen in het ziekenhuis en een instelling, stierf onze zuster heel plotseling op 2 augustus. Dit was voor het gezin een enorme slag, juist omdat zij het verlies van hun vader, zo'n twee jaar geleden, nog aan het verwerken waren.

Met een prachtige koets, getrokken door paarden, werd afscheid genomen van hun moeder, waardoor het hele dorp kon zien hoeveel moeder voor hen betekende. Moeder, oma, zus en tante, maar ook als buurvrouw, op allerlei manieren heeft mevr. V.d. Burgt klaargestaan voor anderen. Zij liet haar liefde zien door haar daden. Zo was het ook in het gezin. In de afscheidsdienst op 8 augustus heb ik de familie bedankt voor hun goede zorgen en betrokkenheid bij hun moeder. Tegelijk heb ik hen ook opgeroepen dit contact met elkaar voort te zetten. We stonden stil bij 1 Kor.13, het loflied op de liefde, waarbij het eigenlijk gaat over de liefde van Christus voor ons. Hij wil elke keer de brug bouwen naar ons toe. Hij wil contact met ons. Laten we als gemeente christelijke bruggenbouwers zijn en blijven, naar elkaar en naar anderen. Mevr. V.d. Burgt-v.d. Kieft is 77 jaar geworden. Correspondentieadres: Nieuwe Kerkstraat 40-A, 3864 EE Nijkerkerveen.

Afwezigheid ds. Versteeg

De waarneming van Bartho is in handen van een poule van enkele predikanten, contact graag nog via Kees Bos.

Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Ria van der Schuur en Sander van Drie. Voor alle overige zaken, zoals crisissituaties, kunt u allereerst contact opnemen met onze scriba, Kees Bos (tel. 258 28 44).

Bijpraten

Het lijkt me goed om zo na de zomervakantie weer via het kerkblad bij te praten. Een paar weken voor de zomervakantie besloot ik in overleg met de bedrijfsarts voorlopig 8 uur per week te blijven werken op arbeidstherapeutische basis. Hoewel het aantal uren heel weinig is, was deze aanpak een goede keus. Eigenlijk uitproberen hoe het gaat wanneer je weer mails gaat beantwoorden en bijvoorbeeld een huwelijksdienst leidt. Half september staat er weer een afspraak met de bedrijfsarts. Mijn verwachting is dat ik dan mijn werktijd weer kan uitbouwen. Naast een huwelijksdienst en een (eventuele) rouwdienst zal ik dan in ieder geval weer een aantal diensten gaan oppakken vanaf de startzondag. Ik ben dus heel dankbaar voor de vooruitgang, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit proces gepaard gaat met momenten van terugval die altijd lastig zijn. Maar toch, ik ben dankbaar voor het stapje voor stapje vooruit komen en ook heel dankbaar voor de blijvende steun vanuit de kerkenraad, onze consulent ds. Verhoef en de hele gemeente. Ook weet ik dat er veel gebeden is in de laatste

maanden en daar wil ik u en jou ook heel hartelijk voor danken!
ds. Bartho Versteeg

Tot besluit

Vanwege het Reformatiejaar iedere maand een citaat van Luther.

Begin

Het is met de Heilige Schrift zo: als je denkt dat je bent uitgeleerd, dan moet je nog beginnen.

Gert van der Schuur / Kees Bos / Ria van der Schuur

Gert van der Schuur, **voorzitter van de kerkenraad**, is te bereiken op:

G. van der Schuur

Nieuwe Kerkstraat 60

3864 EE Nijkerkerveen

Tel.: 06-39 56 42 28

E-mail: gertvanderschuur@gmail.com

L EESROOSTER SEPTEMBER



vr. 1 sept.	Psalm 77	Schreeuw uit de diepte
za. 2 sept.	Matteüs 17:1-13	Feest van herkenning
zo. 3 sept.	Matteüs 17:14-23	Zwakte en kracht
ma. 4 sept.	Matteüs 17:24-18:9	Ongeloof en onbegrip
di. 5 sept.	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
wo. 6 sept.	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
do. 7 sept.	Galaten 2:1-14	Ruimte
vr. 8 sept.	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
za. 9 sept.	Galaten 3:1-14	Tact?
zo. 10 sept.	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
ma. 11 sept.	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
di. 12 sept.	Galaten 4:12-31	Paulus' barensweeën
wo. 13 sept.	Galaten 5:1-12	Scherpte
do. 14 sept.	Psalm 133	Saamhorigheid
vr. 15 sept.	Exodus 30:22-38	Geurig
za. 16 sept.	Exodus 31:1-18	Creativiteit
zo. 17 sept.	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
ma. 18 sept.	Exodus 32:15-35	Vernietigend
di. 19 sept.	Exodus 33:1-11	De HEER trekt zich terug
wo. 20 sept.	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
do. 21 sept.	Exodus 34:1-18	Kopie
vr. 22 sept.	Exodus 34:19-35	Verbondsregels
za. 23 sept.	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zo. 24 sept.	Galaten 6:1-18	Draagtijd
ma. 25 sept.	Matteüs 18:10-20	Bereiken en aanspreken
di. 26 sept.	Matteüs 18:21-35	Vergevingsgezindheid
wo. 27 sept.	Matteüs 19:1-15	Trouw
do. 28 sept.	Matteüs 19:16-30	Rijkdom
vr. 29 sept.	Matteüs 20:1-16	Ter elfder ure
za. 30 sept.	Matteüs 20:17-28	Omgaan met macht

JARIGE OUDEREN

3-9-1930	Dhr. C. Blankestijn Dirk Ruitenbeekstraat 39 3864 GA Nijkerkerveen	87 jaar
7-9-1941	Mevr. G. Willems-Kraaij Van Rootselaarstraat 26 3864 EX Nijkerkerveen	76 jaar
10-9-1938	Dhr. B. Huls Birkenhof 16 3864 EK Nijkerkerveen	79 jaar
24-9-1929	Mevr. G. van de Pol-van de Beek Wouter van de Kampstraat 26 3864 GG Nijkerkerveen	88 jaar
27-9-1941	Mevr. F.W. van Vaneveld-van Drie Wouter van de Kampstraat 38 3864 GG Nijkerkerveen	76 jaar
30-9-1933	Mevr. A. van Hattum-van den Bor Schoolstraat 3 3864 MA Nijkerkerveen	84 jaar

HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
4-9-2017	4-9-1956	Dhr. en mw. H. Buitink-van Kouswijk Van Oldenbarneveltstraat 143 3862 SK Nijkerk 61 jaar getrouwd
4-9-2017	4-9-1992	Dhr. en mw. K. van der Steen-Hendriksen Cornelis van Ramshorstlaan 37 3863 AZ Nijkerk 25 jaar getrouwd

6-9-2017	6-9-1960	Dhr. en mw. J.A. van Luijk-Boog 't Hazeveld 40, 3862 XB Nijkerk 57 jaar getrouwd
9-9-2017	9-9-1953	Dhr. en mw. E. van Steeg-Beitler Van der Zaaghof 4, 3861 GJ Nijkerk 64 jaar getrouwd
11-9-2017	11-9-1992	Dhr. en mw. B. Doornekamp Corlaerstraat 21, 3863 ZC Nijkerk 25 jaar getrouwd
14-9-2017	14-9-1960	Dhr. en mw. M.A. van Boeijen Brede Beek 9, 3861 BC Nijkerk 57 jaar getrouwd
15-9-2017	15-9-1960	Dhr. en mw. M. van Renselaar-Pot Huserstraat 6, 3861 CK Nijkerk 57 jaar getrouwd
16-9-2017	16-9-1992	Dhr. en mw. H. v. Domselaar-v. Doornik Dirk Ruitenbeekstraat 38 3864 GB Nijkerkerveen 25 jaar getrouwd
22-9-2017	22-9-1964	Dhr. en mw. C. Kas-van Drie Nwe Kerkstraat 97a 3864 EC Nijkerkerveen 53 jaar getrouwd
29-9-2017	29-9-1967	Dhr. en mw. J. van de Biezen-Jansen Oude Amersfoortseweg 6 3862 DR Nijkerk 50 jaar getrouwd

KERKENRAADSNIEUWS

Van de kerkrentmeesters

KERKBALANS 2017

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	<u>66.822</u>
Ontvangen t/m juli 2017	-	51.764
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	<u><u>15.058</u></u>

Collecten 2017

	juni	juli
Eredienst	€ 392,17	€ 648,45
Predikantfonds	- 95,75	
Pastoraat		- 93,15
Bouwfonds	- 86,51	- 31,00
Jeugdwerk		- 121,60
Kindernevendienst		- 149,95
Orgelfonds		- 124,47
Open luchtdienst 25 juni	- 72,75	
Huwelijksdienst		- 116,40
Verjaardagfonds	- 498,75	- 99,30
Gift via Gerard Elbertsen	- 20,00	
Gift via Gert van der Schuur		- 15,00
Gift via Elly van de Beek		- 10,00
Evangelisatie	- 129,82	
Zending	- 149,55	- 38,40
Rehoboth kinderdorp	- 13,75	- 53,50
Diaconie 16 juli		- 103,53
Diaconie HA 11 juni	- 185,22	
Gift diaconie via Wilma	- 10,00	
Collectegelden kinderen KND	- 10,70	- 30,60
Totaal	€ <u><u>1.664,97</u></u>	€ <u><u>1.635,35</u></u>

Hartelijk dank voor uw gaven.

RENOVATIE TOILETGROEPEN EN KEUKEN

De renovatie van de toiletgroepen is inmiddels klaar. Een groepje klussers heeft hier keihard aan gewerkt. Het resultaat mag er dan ook zijn. Het ziet er prachtig, fris en modern uit.

Deze week wordt gestart met het slopen van de keuken. In de nu bestaande keuken staat een tafelmodel koelkast. Deze koelkast wordt overbodig. In de keuken komen nieuwe inbouwkoelkasten.

De nog prima werkende 'oude' koelkast is te koop tegen elk aannemelijk bod. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters.



KERKPROEVERIJ

Op zondag 17 september wil onze kerk meedoen met de landelijke Actie 'Kerkproeverij'. We willen allemaal graag dat onze kerken voller worden, maar mensen komen niet zomaar naar de kerk toe. De vraag is:

waarom komen mensen niet naar onze kerkdiensten toe? Misschien wel omdat er niemand is die hen daarvoor uitnodigt.

Elke zondag bieden kerken een programma aan met doordachte toespraken over geloof en leven, met een muzikale omlijsting. Daar mag de bezoeker aan deelnemen en er wordt slechts een vrijwillige bijdrage van hem gevraagd. Het klinkt simpel, maar hebt u er al eens over nagedacht om iemand mee te nemen naar de kerk? Iemand waarvan u het fijn zou vinden dat hij het geloof in Christus zou gaan kennen.

Wat weerhoudt ons? Daarom willen we u aanmoedigen om de stap te wagen. Door iemand uit te nodigen voor de dienst van 17 september. Nodig daarbij een persoon uit die u goed kent en die u vertrouwt. Bijvoorbeeld een kennis, vriend of buurman, buurvrouw of collega die niet meer naar de kerk gaat.

Wij als kerk willen die zondag ingesteld zijn op gasten en zien ze graag tegemoet, zodat ze op die zondag de kerk kunnen proeven. U doet toch ook mee?

[Van 2008 tot 2014 hebben mijn vrouw Ria en ik, Gert van der Schuur, in Suriname gewoond. Over de vele, soms bizarre belevenissen in die jaren heb ik 'blogs' (zeg maar: dagboeknotities) geschreven en voor de familie- en vriendenkring op Facebook geplaatst. Het leek me wel aardig om een aantal blogs aan jullie, lezers van het kerkblad, toe te vertrouwen. Blogs met een lach en een traan, of met een boodschap. Hier is de vijfde.]

BLOG: DE CHRISTELIJKE BOOMDANSER

Ria heeft me verboden om in onze tuin in bomen te klimmen om de epifyten (parasieten, zoals wilde ananas en andere wilde gewassen) te verwijderen. Een jonge Braziliaan, op zoek naar werk, komt bij ons aan de poort en biedt aan deze klus te doen. Hij heet Iwan en vertelt dat hij in Jezus gelooft en in de binnenstad van Paramaribo naar de Pinkstergemeente gaat. Hij duwt me een cd in handen met allemaal "Blij, blij, Jezus redde mij"- liederen voor Ria. Als ik de schuifladder pak, staat hij me al bij een grote boom op te wachten met een lach van oor tot oor en een vlijmscherp kapmes. Bijzondere combinatie. In gebroken Engels kletst hij de oren van mijn hoofd over de kerk die als een familie voor hem is en hoe fantastisch de zondagsdiensten zijn. Ik krijg

een speciale uitnodiging voor de dienst op zondag; duurt 'maar' een uur of drie (!). De tekst in Rom. 12:2, "wordt *hervormd* door de vernieuwing van uw denken", neem ik even heel letterlijk. Tenslotte moet er gewerkt worden.

Al getuigend klimt Iwan in korte broek en op blote voeten omhoog op de ladder. Eenmaal in de boom springt hij van tak naar tak verder omhoog. Ik houd mijn hart vast als ik zie hoe hij 'dansend' van de ene naar de ander boom gaat. Nog even en de bomen des wouds zouden gaan jubelen (Ps. 96:12) en in de handen klappen (Jes. 55:12). In elke dode tak zet hij het kapmes en roept dan "More far...more far". Ik moet verder weg gaan staan om niet gespietst te worden. Het gaat allemaal goed, tot de derde boom, de grootste! Daarin zitten heel veel wilde planten. Al

zingend en getuigend hoor ik hem plotseling roepen: "plenty aunts, plenty aunts!". Zo versta ik dat althans; dus "veel tantes, veel tantes". Naïef als ik ben, denk ik dat hij het over zijn familie in de Pinksterkerk heeft; dat er heel veel tantes in de zondagse samenkomsten komen. Ik roep terug: "Nice!" Maar wat blijkt.... Hij heeft het over mieren, heel veel mieren, "plenty ants!" In de dode takken

zit een leger zwarte mieren, die het niet zo op de Pinksterbeweging hebben. Ze zetten de aanval in. Ik zie de blij broeder met zijn benen acrobatische bewegingen maken. Zo moet de capoeira, de Braziliaanse vechtdans, zijn ontstaan. Schitterend gezicht boven mij!...

GvdS

STARTZONDAG, 10 SEPTEMBER

Het begin van het winterseizoen staat weer voor de deur, en zoals altijd beginnen we die met de STARTZONDAG.

Het thema van deze zondag is **OPEN HUIS**.

De dienst zal gewoon om 10.00 uur beginnen. We laten u daarin een aantal activiteiten zien uit onze gemeente.

Na de dienst is er een gezellige high tea met allerlei soorten hapjes en drankjes. Er wordt een leuke quiz gemaakt voor de volwassenen en er zal ook voor de kinderen wat te doen zijn in de vorm van spelletjes, knutselen en een springkussen.

Kortom, een gezellige dag voor het hele gezin!

We willen u en jullie dan ook van harte uitnodigen om er samen een mooie START van te maken.

Vriendelijke groet van de voorbereidingscommissie

D IACONIE



Er is via de bank nog een gift van € 50,- binnengekomen voor de voedselbank.

In juli is bij het wegbrengen van bloemen € 5,- gegeven aan Bertha Ruitenbeek. En Ben en Joke van der Horst ontvingen bij het wegbrengen van bloemen € 10,- in juli.

COMMISSIES & GEMEENTELEDEN

VAN DE BEZOEKEDAMES

Truus van Soeren ontving 2x een bedrag van € 10,-. Truus van Dusschoten nam in juni € 10,- in ontvangst. Roeli Willems mocht in juli € 20,- en € 10,- ontvangen en Rie Morren ontving in juli 2x € 20,- en in augustus € 10,-. Betsy Elbertsen kreeg bij het wegbrengen van bloemen € 10,-.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

ZENDING

Via huisbezoek van Clara Akkerman is een gift ontvangen van € 25,- t.b.v. de zending.

CLUB

Hallo jongens en meiden van groep 5 t/m 8

Club! Misschien ken je het al wel? Dat wordt georganiseerd door de Eben-Haëzerkerk en de Gereformeerde Kerk in Nijkerkerveen en is voor alle jongens en meiden van groep 5, 6, 7 en 8.

Het is elke donderdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur en het is dit jaar in De Steiger, Eben-Haëzerkerk.

Wat is Club dan precies? Vooral heel gezellig! We beginnen elke week met een verhaal uit de Bijbel. Wat we daarna gaan doen kan van alles zijn. Zoals een spel, knutselen, gourmetten, film kijken, een speurtocht, verzin het maar!

De kosten zijn 1 euro per keer en de 1^e keer dat je komt is gratis.

De eerste Clubavond is **donderdag 21 september**. Die avond gaan we weer bingo spelen en zijn er leuke prijzen te winnen voor iedereen.

We hopen van harte dat jij er ook bij bent dit seizoen. En je vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Laat alsjeblieft even weten of je komt door te bellen naar Jeanette: 033-2538339, of te mailen naar aeniguliker@zonnet.nl.

Groetjes van de leiding van de Club,
Bertina, Damon, Sharon, Henriette, Jantine en Jeanette

ROCKSOLID -

De leukste tienerclub van Nijkerkerveen.

Voor de jeugd van 11 tot en met 14 jaar.



Ook het komend seizoen start er weer een tienerclub in Nijkerkerveen! Samen met de Gereformeerde kerk organiseren we Rock Solid. Eén keer in de twee weken, op vrijdagavond, word deze avond gehouden. Dat houdt in: samen te gekke spellen doen, nieuwe vrienden maken en elke keer weer interessante onderwerpen waar jij je eigen mening over mag geven. Deze avonden gaan we ontdekken/zoeken naar wat God voor ons betekent. Het kost slechts € 1,- per avond.

Rock Solid gaat van start op:

Vrijdag 29 september om 19.32 uur aan de Vrouwenweg 1 (tot 21.17 uur).

Overige vrijdagavonden:

13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december, 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart en 23 maart.

Benieuwd geworden ?

Neem contact op met Henriëtte Melissen (033-257 08 33) of Annemieke van Ramshorst (033-253 63 28), zij kunnen je vast nog meer vertellen over Rock Solid.

**Maak niet de fout om niet te komen, want:
Rock Solid, *there's nothing like it!***

Ben je 'te oud' voor deze club, maar wil je er toch deel van uitmaken? Misschien is het dan wel voor jou weggelegd om leid(st)er te worden! Meld je dan bij een van de dames die hiervoor genoemd worden.

GGG

Ruim 3 jaar geleden zijn binnen de Eben-Haëzerkerk de Gemeentegroei groepen gestart. Hier kan iedereen vrij met elkaar in gesprek over zijn of haar persoonlijke geloof. Op deze manier helpen de deelnemers elkaar ook te groeien in hun geloof.

De avonden zijn een keer per maand bij gemeenteleden thuis met een themaboekje voor gemeente-groei groepen als leidraad. Op zondag, maandag, woensdag en donderdag is er zo'n gemeentegroei groep. We nodigen u van harte uit om eens langs te komen. We willen namelijk ook graag groeien in aantal.

Meer informatie kan gevraagd worden aan Heidi van der Sluijs (heidi@sluijsjes.nl) en Annita Nederhand (annita@live.nl).

HARTELIJK DANK

50 jaar

Dank je wel voor alle mooie bloemen, kaarten, brieven, mailtjes, bezoeken en cadeaus die wij, Betsy en ik, van velen van u mochten ontvangen ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijksjubileum. Maar bovenal danken wij God voor zijn nimmer aflatende zegen en nabijheid in mooie, maar ook in zeer zware momenten in deze vijftig jaren aan ons en onze kinderen gegeven.

Nogmaals hartelijk dank allemaal. Betsy en ik én onze kinderen wensen u allen Gods onmisbare zegen en bijstand toe, die wij hebben mogen ervaren, zoals eerder geschreven.

Betsy en Gerard Elbertsen

SANDER VAN DRIE BIJ RADIO-UITZENDING ZIN, ZOUT EN ZEGEN

Dag broeders en zusters

Afgelopen zomer ben ik gevraagd om mee te werken aan het EO-programma Zin, Zout en Zegen.

De uitzending is zondag 3 september op NPO Radio 5 van 19.00-20.00 uur. Na die tijd ook terug te luisteren via de website van nporadio5.nl. Mij werd een aantal dingen gevraagd (wat ik er persoonlijk van vind), nl.:

-een reactie op de preek van Rob Kranen van 14 mei over Heb 3:7-15 en Heb 4:1-13

(terug te luisteren met Kerkdienst gemist:

<https://kerkdienstgemist.nl/assets/1427724-Avonddienst?page=4#.WZstg1Fpzcs>)

- onze zelfgebouwde kerk

- hoe ik tot geloof gekomen ben

- mijn relatie met God

- wat me zoal bezighoudt m.b.t. mijn geloof (groeien in genade, het boek 'Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn' en 23 september 2017). Het was een redelijk lang interview waarin geknipt gaat worden. Geen idee wat ze allemaal gaan uitzenden. Het ging om mijn persoonlijke beleving van mijn geloof.

BG

Sander van Drie

<><

ZANGAVOND 27 SEPTEMBER HERVORMDE KERK NIJKERKERVEEN

Ongetwijfeld zullen velen van u Jaap van Beek kennen. Zijn verlangen was om de drie kerken van ons dorp meer bij elkaar te brengen. Zijn motto hierbij was: "*We dienen gezamenlijk dezelfde Heer. Hoe mooi is het dat we hem gezamenlijk prijzen in een zangavond in ons dorp*". Begin van dit jaar hebben ds. Van der Sluijs en ik samen met Jaap besproken hoe we deze avond zouden invullen. Jaap wilde hierbij graag een harp en een dwars-/panfluit als instrumenten hebben. Er zullen veel bekende liederen, o.a. van Johannes de Heer, gezongen worden.

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor deze avond op woensdag 27 september van 19.30 tot ca. 21.30 in de Hervormde Kerk. Het is echt een zang + muziekavond. Er is geen meditatie, maar wel een pauze met koffie/thee en iets lekkers in de Voorpost. De avond is gratis, maar bij de uitgang is wel een collecte voor de gemaakte onkosten. We hopen u te ontmoeten op een gezegende en mooie avond.

Ds. Van der Sluijs en Geertje Kalkman

EVEN VOORSTELLEN

Bij wie zit ik in de woonkamer?

Bij Gert (Gerrit) de Jong, weduwnaar, 83 jaar, vader van Gert en opa van 2 kleinkinderen van 19 en 16 jaar.



Wat doet u in het dagelijks leven?

“Ik slaap haast in de kerk”; ik ben daar manusje-van-alles. Ik moet wat te doen hebben en ik help vrijdags Gerard en Theo in de tuin. Zaterdags kijk ik of de kerkzaal en keuken in orde zijn, anders ruim ik daar op. Ik help momenteel met de nieuwe wc's en daarna met de keuken.

Ook help ik bij het klaarzetten en opruimen bij het gezamenlijk eten, zet containers aan de straat, ben ik bij het kerkblad vouwen en help met de kerk ombouwen bij begrafenissen. Ook help ik op de Uutkiekdag bij 't kip bakken en doe alles wat nodig is. Ik vind het fijn om onder de mensen te zijn, voor de gemeenschap wat doen en bezig wezen. Werken is mijn hobby. Voordat ik in de vut ging, kwam ik even thuis te lopen met een hernia toen ik 59 jaar was. Ik ben werkzaam geweest als technisch gereedschapsmaker, als laatst bij Van Baal op De Hoef. Daar maakten we grote en kleine machines om in bedrijven het werk/de productie makkelijker te maken. (vraag er gerust naar)

Hoe vaak gaat u naar de kerk?

2 x.

Zit u op een vaste plek in de kerk?

Ja, 4^{de} rij van voren aan de linkerkant bij de familie Veldhuizen en Arie v.d. Bunt.

Welke Bijbeltekst of lied spreekt je aan?

Ga met God en Hij zal met je zijn. (lied 416)

Wat doet u vaak op zondag?

Naar de kerk gaan, daarna een glaasje port drinken, ik krijg of ga op

visite, ga fietsen en kijk sport op tv, maar luister ook graag muziek op de radio, cd of op tv.

Weet u nog hoe u tot geloof kwam?

Door mijn ouders, zondagsschool en de Vredeskerk; van huis uit. In 1958 ben ik met Riek getrouwd en daarvoor ging ik al met haar mee naar de Grote kerk en daarna naar de Eben-Haëzerkerk. Later gingen we niet meer, maar nadat Riek is overleden en er gevraagd werd om een kaarsje aan te steken, nu 4 jaar geleden, ga ik weer. Geloven vind ik erg moeilijk.

Wat vindt u een mooi Bijbelverhaal?

Weet ik niet. Sommige dominees brengen 't mooi!

Wat is het laatste dat je doet voor je gaat slapen?

Een pilletje nemen. I.v.m. hartfalen en zenuwpijn aan 't been.

Wat is je grootste wens?

Dat Gert het goed mag blijven gaan in het leven en dat ik gezond mag blijven om wat te kunnen doen voor de maatschappij.

Waar kan men u 's nachts voor wakker maken?

Als het nodig is, overal voor! Maar.... ik ben niet zo snel, hoor! O.a. vanwege m'n spitsvoet; dat heb ik opgelopen nadat ik in de WAO zat en 2 ochtenden bij V.d. Pol hielp, daar ben ik 6 meter naar beneden gevallen (was in maart alweer 10 jaar geleden). Doordat er niet direct goed is gehandeld, is er pas na weken geconstateerd dat mijn bekken los van mijn rug zat enz enz. Ik ben toen in Utrecht geopereerd; met de gevolgen kamp ik dagelijks.

Wat zou u graag eens doen wat u nog nooit gedaan hebt?

Vliegen! Dat ga ik binnenkort doen met Gert en de buurman bij Landman.



Wat eet u het liefst?

Hollandse pot! Ik kook zelf elke dag of voor 2 dagen; vandaag

bloemkool en kippenpoot. In het weekend eet ik een broodje ei of hamburger of zo.

Wat kocht u van uw eerstverdiende loon?

Geen idee, maar ik heb wel ooit een motor gekocht; een Jawa twin 2 cilinder van fl. 1300,-.

Dat was veel geld, want toen ik trouwde had ik fl. 85,- per week. (fl = gulden!)

Wat is het ondeugendste wat u in uw jeugd hebt gedaan?



(Gert is even stil, dan gaan z'n ogen glimmen) Ach, ik was veel in 't Veen, bij Riek; we hebben 10 jaar verkering gehad. Thuis was er weinig liefde; 't zat er niet in. Familie heb ik niet veel. Ik heb heel veel aan Bartho en Willy (Versteeg) maar ook aan veel kerkmensen zoals Ton en Wil (de Bruin- v.d. Pol). O ja, vroeger zat ik met Hetty (Willigenburg) op volleyballen: daar hebben we veel gelachen.

Weet je, ik heb ook de kerk helpen bouwen; een heel jaar lang. Dominee Schaap kwam me gerust halen als ik wat later was en amper 't eten op had. Daar hebben we ook schik gehad. Ik heb veel foto's gemaakt; die zijn een poosje terug door Arnoud (Anderiesen) digitaal gemaakt.

Gert, bedankt voor het spontane interview, ik vond het leuk om te doen!
Joke van Drie

SPONSORS BEDANKT! (3)

Tot onze spijt zijn in het overzicht van bedrijven die de Eben-Haëzer Fair 2017 gesponsord hebben een tweetal bedrijven niet opgenomen. Het zijn:

Bloemendaal Tweewielercentrum te Nijkerkerveen en Anja's Haarstudio, eveneens te Nijkerkerveen.

Uiteraard zijn wij ook deze sponsors zeer erkentelijk.

De organisatiecommissie

GEDICHT

De Heer Jezus bidt en pleit voor ons in de Hemel. Hij zoekt toegang tot ons hart. Geven we Hem de ruimte? Laten we daarom bidden, Heer:

Geef ons een hart

Sterk genoeg om zorgen te kunnen dragen;
Groot genoeg om kleinzieligheid te kunnen weerstaan;
Open genoeg om niemand buiten te sluiten;
Zacht genoeg om pijn aan te voelen;
Moedig genoeg om onrecht te bestrijden;
Waarachtig genoeg om leugens te doorzien;
Hard genoeg om geweld te keren;
Vreedzaam genoeg om twist te beslechten;
Nederig genoeg om de minste te willen zijn;
Bescheiden genoeg om trots te vermijden;
Optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen;
Doortastend genoeg om de tijd te gebruiken;
Begrijpend genoeg om anderen te leiden;
Blij genoeg om vreugde te schenken;
Gelovig genoeg om Uw navolger te zijn.
Geef ons zo'n hart, Heer.

Zeg niet

Zeg niet: Onze
als je opgesloten zit in je eigen ego.

Zeg niet: Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.

Zeg niet: die in de hemelen zijt
als je je uitsluitend om aardse dingen bekommert.

Zeg niet: Uw naam worde geheiligd
als je slechts je eigen eer op het oog hebt.

Zeg niet: Uw koninkrijk kome
als je het verwacht met materiële rijkdom.

Zeg niet: Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die wil je niet bevalt.

Zeg niet: Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet: Vergeef ons onze schulden
als je je niet wilt verzoenen met degene die jou iets heeft aangedaan.

Zeg niet: Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf er telkens weer aan blootstelt.

Zeg niet: Verlos ons van de boze
als jij je niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet: Van U is het koninkrijk
als je bezig bent je eigen rijk op te richten

Zeg niet: Van U is de kracht
als je alleen maar op je eigen kracht vertrouwt

Zeg niet: Van U is de heerlijkheid
als je het heerlijk vindt zelf in het middelpunt te staan

Zeg niet: Tot in eeuwigheid
als je Hem na dit gebed alweer vergeten bent

Zeg niet: Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,
of gaat u misschien verhuizen?
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl**

COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

Predikant: Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	Contactpersoon kosters: A. van Drie Buntwal 14-a 3864 MZ Nijkerkerveen Tel: 033-245 99 63 E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl
Scriba: C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	Diaconie: E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01
Zendingscommissie: G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl Rek.nr.NL47RABO 0347 8396 57	Kerkrentmeester: A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: h.vanbruggen9@upcmail.nl Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34
Contact Pastoraat:	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
Kerkgebouw: Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	Website: (contact An Anderiesen) www.eben-haezerkerk.nl Administratie kerkblad: C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

Redactie kerkblad: An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09
an.anderiesen@upcmail.nl

MAANDAG 18 SEPTEMBER
is de uiterste inleverdatum voor
kopij voor het kerkblad van **okt..**