

# MAANDBLAD



## EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

**Oktober 2017**

59<sup>e</sup> jaargang no. 10

**Jezus' wederkomst:  
terug van nooit weggeweest...**



# INHOUDSOPGAVE

Meditatie .....	3
Kerkdiensten .....	5
<i>OKTOBER</i> .....	5
<i>NOVEMBER</i> .....	5
Agenda .....	6
Uit het leven van de gemeente.....	6
Leesrooster oktober .....	11
Jarige ouderen .....	12
Huwelijksjubilea .....	12
Huwelijksjubileum Gert en Ria van der Schuur .....	13
Kerkenraadsnieuws .....	14
Kort Verslag van de kerkenraadsvergadering van dinsdag 13 juni 2017 .....	14
Belangstelling voor liedbundels? .....	16
Geen BLOG.....	17
Voor u overgenomen .....	17
Uit V&T: Vijfhonderd jaar Reformatie, vijfhonderd jaar boekdrukkunst .....	18
Diaconie.....	18
Van de bezoekdames .....	19
25 oktober: Leuke middag van de kindernevendienst .....	19
Vakantiebijbelclub Nijkerkerveen .....	20
OPPAS en Kindernevendienst.....	20
Zending .....	21
Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN .....	24

Inleverdatum kopij voor het kerkblad van november: **23 oktober**

# MEDITATIE

## De Heilige Gids

*De zomervakantie is voorbij. U herinnert zich vast nog de voorpret, de voorbereidingen en het plannen van de reis. Misschien hebt u thuis op de pc de reis uitgestippeld met de routeplanner. Van vertrekpunt naar bestemming via de kortste of de snelste route.*

**Wij zijn planners, willen onze zaakjes geregeld hebben. Met een doel voor ogen en dat moeten we bereiken volgens de door ons gekozen weg. Eigenlijk plannen we bijna alles: onze carrière, waar we gaan wonen, ons gezin, etc. Maar dan komt er een kink in de kabel. Een wegomlegging op ons levenspad. Ineens voelt het alsof alles verkeerd loopt, terwijl we het zo mooi geregeld hadden.**

Gebeurt dat tijdens een autorit, dan kunnen we de gele borden van de wegomlegging volgen. Of we volgen de navigatie in de auto. We moeten dan wel 'blind' over vreemde wegen koersen. Maar we vertrouwen op de borden, de wegenkaart of de TomTom.

Als op onze levensreis een weg is opgebroken, moeten we ook een omleiding zoeken. Dat kan gebeuren bij ontslag of faillissement, een mislukte relatie, het overlijden van een

dierbare of als we getroffen worden door een nare ziekte. Maar ook als de weg ophoudt, omdat we zijn vertrokken zonder de navigatie te raadplegen.

We doen er dan verstandig aan om ons af te stemmen op de grote Navigator en het navigatiesysteem voor ons leven, de Bijbel, te raadplegen. Daarin kunnen we ontdekken welke richting we op moeten; wat GóD van ons verlangt. Daarin komt de gids, Jezus Christus, tot ons, die zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Als we Hem de weg vragen, verdwalen we niet en komen we op de juiste bestemming.

Maar, zult u misschien denken, waar vind ik de bordjes? Moet ik rechtdoor, of afslaan? Of moet ik wachten om de 'spits' te vermijden?

De wereld om ons heen overspoelt ons met prikkels die vooral zijn gericht op ons verstand en gevoel. Het leidt ons af van wie we werkelijk zijn

en waar het in het leven werkelijk om gaat. Het adviseert ons soms sluiproutes te nemen die uiteindelijk dood blijken te lopen.

In Rom. 8:9 en 1 Cor. 3:16 staat zo prachtig, dat de Geest van God in ons woont! Wij, die de Heilige Geest hebben ontvangen, hebben een Heilige Gids in ons! Paulus schrijft in Galaten 5:25: 'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.' Het is de Geest, die zich wil verbinden met onze geest; dieper dan ons denken en voelen. De Geest die ons wil behoeden voor dwaalwegen, indien we aan zijn stem gehoor geven, gehoorzaam zijn. Een 'ingebouwd navigatiesysteem', dus.

'Ach,' zegt u misschien, 'dat vind ik lastig. Hoe weet ik dat het de stem van God is en niet mijn eigen stem?!' God biedt u de hulplijn: de kerk. Daar eren we God, daar ontvangen wij Zijn zegen en daar wijst Hij ons de weg. Hoe? Door middel van de preek, het gebed of in een lied

dat ons 'zomaar' raakt. Of gewoon door een gemeentelid dat bij de koffie een nuchtere opmerking maakt die blijft nagalmen. De kerk is de plaats waar de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend wordt gemaakt, zegt Paulus (Ef. 3:10). De kerk die door Christus wordt gevoed en verzorgd (Ef. 5:29), want het is Zijn lichaam. Daarom roept de Geest ons op om niet weg te blijven, maar elkaar lief te hebben en goed te doen (Heb. 10:24-25).

Waarom? Omdat Hij ons als Hoofd van de kerk innig lief heeft en ons op die plaats Zelf wil ontmoeten en voeden. Zoals Hij ruim 2000 jaar geleden in de Tempel les gaf aan zijn volgelingen en zich na de opstanding in de huissamenkomst openbaarde, zo is de Heer nu door Zijn Geest aanwezig in de kerk en in de verschillende kringen aan huis. Hij heet u persoonlijk welkom!

Gert van der Schuur

# KERKDIENTEN

## OKTOBER

1 okt. 10.00 uur **Kinderdienst & Israëlzondag**  
ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** Kristel  
18.45 uur ds. G. Helder-de Zoete, Scherpenzeel  
2<sup>e</sup> collecte: Kindernevendienst

---

8 okt. 10.00 uur prop. S. Honing, Bodegraven  
**Oppas:** Teunie  
18.45 uur ds. G. Boer, Rhenen  
2<sup>e</sup> collecte: Evangelisatie

---

15 okt. 10.00 uur ds. P. Vroegindewij, Ermelo  
**Oppas:** Jade  
18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo  
2<sup>e</sup> collecte: Werelddiaconaat (Kerk in Actie)

---

22 okt. 10.00 uur **Viering Heilig Avondmaal, beide diensten**  
ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** Courtney  
18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen  
2<sup>e</sup> collecte: Predikantfonds  
collecte HA: De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

---

29 okt. 10.00 uur **Zendingsdienst**  
ds. H.L. Rodenhuis, Kampen  
**Oppas:** Anne  
18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen  
2<sup>e</sup> collecte: Zending

---

## NOVEMBER

1 nov. 19.30 uur **Dankdag**  
ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Vorming en Toerusting

---

5 nov. 10.00 uur ds. W. Bos, Amersfoort

**Oppas:** Lotte  
18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Kindernevendienst

---

# A GENDA

5 okt.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
5 okt.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
5 okt.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
9 okt.	20.00 uur	Bijbelkring	Jeugdhonk
10 okt.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
12 okt.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
13 okt.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
24 okt.	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
25 okt.	20.00 uur	Israëlkring	Vlinderlaan 75
26 okt.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
27 okt.	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
27 okt.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
2 nov.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
2 nov.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
14 nov.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie

# U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

## Diensten

In deze maand vieren we een kinderdienst, de Israëlzondag, het Heilig Avondmaal en een zendingsdienst

## Geboren

Op zaterdag 29 juli werd Mels Olivier geboren, zoon van Tonny en Joyce Motshagen en kleine broer van Jilles en Douwe. Op het kaartje staat:

*Meer dan een wonder!  
Ons zoontje en broertje is geboren,  
wij zijn zo gelukkig!*

Wij wensen de ouders van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun zoon(s).

### **Meeleven**

Mevrouw N. van Manen, Kievitslaan 22 Nijkerk, heeft na een val en ziekenhuisopname enorm in moeten leveren wat betreft haar gezondheid. Ze is bedlegerig geworden en krijgt thuiszorg, maar is veel alleen.

De heer T. van Doornik, Ds. Hugenholtzstraat 11 Nijkerkerveen, heeft weer in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels thuis. Hij is bezig met een behandeltraject.

### **In Memoriam Hendrik van Dunschoten – door ds. B.G. Versteeg Henk overleed 23 augustus**

Henk werd geboren op 17 maart 1931 en overleed op 23 augustus 2017 in verpleeghuis Amerhorst in Amersfoort. Hier werd hij zes weken eerder opgenomen, omdat thuis wonen niet langer mogelijk was. De ziekte van Parkinson die hij al die tijd een stapje voor wist te blijven, had hem nu ingehaald, aldus zijn behandelend arts.

Ongeveer twee jaar geleden voelde hij wel aan dat zijn aardse leven niet heel lang meer zou duren. Hij ging aan de slag om liederen uit te zoeken voor de afscheidsdienst, die vooral een dankdienst voor het leven zou moeten zijn. Zo hebben we de dienst met elkaar ook mogen vieren. De liederen die voor hem veel betekend hebben in de loop van zijn leven werden gezongen. Het was fijn dat sommige liederen ondersteund werden door het gemeentekoortje. Zijn collega Rien van Boeijen, waar hij zo veel mee samenwerkte, speelde op het orgel. En Bas en Hugo waar hij zo veel diensten mee samen begeleidde, speelden trompet. In het verdriet van het gemis, mocht de dank tot God het allerbelangrijkste zijn. In die geest heeft Henk meer dan 60 jaar lang orgel mogen spelen en de gemeente mogen begeleiden in de lofzang. Niets menselijks was hem vreemd en hij eiste daarin veel van zichzelf en van anderen.

Over hemzelf hoefde het trouwens in de dienst niet te veel te gaan. Natuurlijk werd er ook door zijn kinderen en kleinkinderen wel op zijn leven teruggekeken. Zij vertelden over hun vader die maatschappelijk betrokken was, eerlijk was en hard werkte. Die kon genieten van zijn

kleinkinderen, het paardrijden en het orgelspel. In alles een vader die van zijn kinderen hield. En er klonken dankwoorden naar elkaar als familie omdat men in die laatste jaren waarin zo veel zorg nodig was, elkaar ondersteunde. Willie die natuurlijk de grootste taak in de verzorging had, maar ook de andere gezinsleden stonden tot op het allerlaatst klaar om met elkaar die zorg te geven.

Zo mochten we Henk uit handen geven aan onze hemelse Vader, en mocht op de begraafplaats nog de lofzang klinken: U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

### **In Memoriam Francijntje Kraaij-de Jong – door ds. T.C. Verhoef Fransje overleed op 25 augustus**

'Een koe moet nooit vergeten dat zij een kalf geweest is ...' En dit is maar een van de spreuken/gezegden, maar er waren ook rijmpjes, etc. met een diepere betekenis. Je proeft de humor en de direct gerichte les: jij bent ook jong geweest en dat mag en moet je waarderen bij de volgende generaties.

Ze stond enorm voor iedereen klaar: je kon altijd een beroep op haar doen. Haar kinderen waren haar alles. Oppassen heeft ze veel gedaan. Haar eigen huishouden was netjes en zorgvuldig en gestructureerd, maar als er wat was, dan legde ze alles opzij en hielp ze, ook bij een brand.

Er was ruimte voor anderen, maar ook oprechte belangstelling en het verlangen naar een band. Alles was bespreekbaar. Misschien was een probleem voor de kinderen of de kleinkinderen groot, maar voor Cees en Fransje niet. Dat hadden ze zich voorgenomen als leidraad en dat hebben ze volgehouden.

Geloof was ook heel belangrijk, van jongs af aan. Maar niet star of zwart wit. Ik vond haar vastberaden en vertrouwend, maar zelf vond ze zich zwak. Ze legde de lat dan ook wel erg hoog, want het was uitermate moeilijk voor haar om jullie los te laten.

Ze kon niet meer en ook zij moest uiteindelijk de weg gaan. Maar over die weg had ze ook nagedacht en behoorlijk stellig had ze graag dat het op de dag van de begrafenis zou gaan over de weg, Die God voor je baant. Niet alleen voor haar, maar ook voor ons.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan Fransje Kraaij-de Jong. Ze was zo sterk, maar deze ziekte kostte haar alles. Het ziekbed was kort, maar ontzettend hevig. Op 25 augustus overleed zij in de leeftijd van 73 jaar. Op 30 augustus werd zij begraven op de



Algemene Begraafplaats te Nijkerk, na een dienst in De Fontein. Laten we meeleven met haar man Kees en hun kinderen en kleinkinderen.  
Correspondentieadres: Callenbachstraat 11, 3862 AH Nijkerk.

**In Memoriam Gijsje Franken-van den Brom – door ds. T.C. Verhoef  
Gé overleed op 12 september**

*'Verder van de wereld weg, elke dag een beetje*

*Dichter naar de hemel toe, elke dag een treetje.'*

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zijn deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren, die de familie met haar mocht beleven, moest er op 12 september afscheid genomen worden van mevrouw Gé Franken-van den Brom. Zij is 77 jaar geworden. Nog maar een paar jaar na het plotselinge overlijden van hun vader moest er nu opnieuw een begrafenis worden voorbereid. In de afgelopen jaren heeft mevrouw Franken in Leusden gewoond, in de Lisidunahof, maar ook daar bleef haar eigenheid gelukkig goed zichtbaar.

Haar dochters Jacqueline en Annelies typeerden haar treffend: ambitieus, sterk, slim, slagvaardig, gedreven, gevoelig, bijzonder, emotioneel, lief, zelfstandig, rap van tong, correct, een echte dame met een heel verzorgd uiterlijk. Eigenlijk is dit een prachtige omschrijving, want 'ambitieuus' betekent toch dat ze veel wilde, maar vooral met haar kinderen en juist ook voor haar kinderen.

Ze moet wel bijzonder sterk zijn geweest, want het lukte haar het gezin goed op orde te houden en vooral ook de gezelligheid, die juist zo nodig was, te verzorgen, ondanks alle tegenspoed en zorgen.

In de afscheidsdienst in de aula van de EABN stonden we stil bij Psalm 23, waar je merkt hoezeer God, als Goede Herder, zo ambitieus is dat Hij geen van Zijn schapen wil verliezen. Hij wil ze thuisbrengen, in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. Mevrouw Gijsje Franken werd in Nijkerk begraven op zaterdag 16 september.

**Catechese**

De nieuwe catechisanten hebben per brief een uitnodiging ontvangen en de overige catechisanten via de groepsapp. Het is fijn als u als ouders meekijkt wanneer uw zoon of dochter catechese heeft. Zeker omdat het om de twee weken is, is het telkens opletten. En al helemaal wanneer door de herfstvakantie er een aantal weken geen catechese is. Doordat we de catechese ook afstemmen met Rock Solid valt er in oktober een aantal weken uit en is het dus fijn om goed naar de data te kijken die de Activiteitengids genoemd worden.

Voor oktober staat alleen 5 oktober gepland en dan gaan we weer verder op 2 november.

### **Afwezigheid ds. Versteeg**

Contact graag nog via Kees Bos.

Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Ria van der Schuur en Sander van Drie. Voor alle overige zaken, zoals crisissituaties, kunt u allereerst contact opnemen met onze scriba, Kees Bos (tel. 258 28 44).

### **Bijpraten**

Stapje voor stapje merk ik dat het beter gaat. Intussen de eerste zondagse dienst geleid en daarvoor al huwelijksdiensten en een rouwdienst.

Het blijft echter nog steeds wel een gekke gewaarwording om van alles te willen, maar te merken dat mijn lichaam (gelukkig!) duidelijke signalen afgeeft dat nog niet alles kan.

Het is de bedoeling dat ik de komende tijd geleidelijk meer kerkdiensten ga oppakken en daarnaast verzorg ik intussen de catechese. Het accent ligt dus in eerste instantie op de kerkdienst en catechese. In overleg met de pastoraal verantwoordelijken is het de bedoeling dat ik het pastoraat daarna ook ga oppakken. Dat zal in eerste instantie vooral crisispastoraat zijn. Op die manier ga ik proberen dus via een weg van geleidelijkheid weer al het werk op te pakken. Dat zal ik natuurlijk wel op een andere manier moeten aanpakken dan voorheen, om weer niet al te snel terug bij af te zijn. Wanneer ik over enkele maanden weer volledig hoop te functioneren zal ik daar concreet meer over aangeven. Nogmaals dank voor alle steun op zo veel verschillende manieren!

Tenslotte: wij zijn van 14 oktober tot en met 21 oktober afwezig i.v.m. vakantie.

ds. Bartho Versteeg

Gert van der Schuur, **voorzitter van de kerkenraad**, is te bereiken op:

G. van der Schuur

Nieuwe Kerkstraat 60

3864 EE Nijkerkerveen

Tel.: 06-39 56 42 28

E-mail: [gertvanderschuur@gmail.com](mailto:gertvanderschuur@gmail.com)

# L EESROOSTER OKTOBER



zo. 1 okt.	Matteüs 20:29–21:9	Roep
ma. 2 okt.	Matteüs 21:10-22	Zoeken naar vrucht
di. 3 okt.	Matteüs 21:23-32	Legitimatie
wo. 4 okt.	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
do. 5 okt.	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
vr. 6 okt.	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
za. 7 okt.	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
zo. 8 okt.	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
ma. 9 okt.	Ezechiël 20:13-26	Israel in de woestijn
di. 10 okt.	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
wo. 11 okt.	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
do. 12 okt.	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
vr. 13 okt.	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
za. 14 okt.	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
zo. 15 okt.	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
ma. 16 okt.	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
di. 17 okt.	Ezechiël 22:17-31	Afval
wo. 18 okt.	Psalm 135	Macht
do. 19 okt.	Jeremia 7:1-15	Tempelrede
vr. 20 okt.	Jeremia 7:16-28	Verboden te bidden
za. 21 okt.	Jeremia 7:29–8:3	Verboden te feesten
zo. 22 okt.	Jeremia 8:4-17	Valse gerustheid
ma. 23 okt.	Jeremia 8:18-23	Tranen met tuiten
di. 24 okt.	Jeremia 9:1-15	Afkeer
wo. 25 okt.	Jeremia 9:16-25	Klaaglied
do. 26 okt.	Genesis 11:27–12:9	Vertrekseinen
vr. 27 okt.	Genesis 12:10–13:1	Vertrouwenscrisis
za. 28 okt.	Genesis 13:2-18	Uit elkaar
zo. 29 okt.	Genesis 14:1-12	Teruggepakkt
ma. 30 okt.	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
di. 31 okt.	Genesis 15:1-21	Hogere sterrenkunde Hervormingsdag

## JARIGE OUDEREN

14-10-1937	Dhr. H. Oudeman Laakweg 60-a 3864 LD Nijkerkerveen	80 jaar
17-10-1935	Mevr. M.M.I. Kas-Schubert Van Rootselaarstraat 2 3864 EX Nijkerkerveen	82 jaar
23-10-1942	Mevr. J. Veldhuizen-van 't Hof Naaldenkoperweg 9 3864 ML Nijkerkerveen	75 jaar
27-10-1942	Dhr. L. Konings Gildenstraat 2 3861 RG Nijkerk	75 jaar
30-10-1939	Dhr. G. Bralts Bachlaan 31 3862 GK Nijkerk	78 jaar
31-10-1931	Mevr. A. van Dunschoten-Kuijt Van Noortstraat 17 3864 ES Nijkerkerveen	86 jaar
8-11-1939	Dhr. E. Veldhuizen Westerveenstraat 45 3864 EM Nijkerkerveen	78 jaar

## HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
23-10-2017	23-10-1957	Dhr. en mevr. C.J. van Essen-Griffioen De Bruijnhof 33 3864 DH Nijkerkerveen 60 jaar getrouwd

## **HUWELIJKSJUBILEUM GERT EN RIA VAN DER SCHUUR**

In het septembernummer van ons kerkblad ontbrak het huwelijksjubileum - 40 jaar - van Gert en Ria van der Schuur.

Na wat onderzoek blijkt dat de overschrijving vanuit Suriname naar Nederland nooit heeft plaatsgevonden en ze dus (nog) niet in ons systeem staan. We zetten alles op alles om die overschrijving voor elkaar te hebben vóór september 2027: 50 jaar getrouwd staat er dan in het kerkblad.

Gaat vast lukken!

Gert en Ria nog veel fijne en gezegende jaren samen, op naar de 50!

# **K**ERKENRAADSNIEUWS

*Van de kerkrentmeesters*

## **Kerkebalans 2017**

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	<u>66.822</u>
Ontvangen t/m augustus 2017	-	53.957
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	<u><u>12.865</u></u>

## **Collecten 2017**

		<b>augustus</b>
Eredienst	€	509,05
Predikantfonds	-	111,72
Bouwfonds	-	83,60
Jeugdwerk	-	110,40
Verjaardagsfonds	-	152,90
Zending	-	131,18
Rehoboth kinderdorp	-	30,35
Diaconie 20 augustus	-	154,44
Diaconie HA 27 augustus	-	277,40
Collectegelden kinderen KND	-	5,80
Totaal	€	<u><u>1.566,84</u></u>

Hartelijk dank voor uw gaven.

## **KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 13 JUNI 2017**

**Opening** De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering met het lezen van

Numeri 13 en gaat vervolgens voor in gebed. We zingen "Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam" (Lied 70).

**Jaarrekening 2016** Adinda van Bruggen is aanwezig voor het bespreken van de jaarrekening 2016, als ook het financieel overzicht van de diaconie. Zij merkt hierbij op, dat de administratie en de opgestelde stukken kritisch zijn bekeken door twee onafhankelijke deskundigen, met name het financieel overzicht van de diaconie, hetgeen heeft geresulteerd in het onderbrengen van bepaalde posten onder andere ‘kopjes’. Geconstateerd wordt, dat er in de jaarrekening 2016 een aanzienlijk bedrag beschikbaar is voor de evangelisatiecommissie. Rekening houdend met de agenda, wordt besloten hier op een later moment op terug te komen. De stukken worden vastgesteld en ondertekend, zodat deze vóór 1 juli a.s. kunnen worden ingediend bij de PKN.

**Zingen met noten** Om het zingen uit het nieuwe liedboek eenvoudiger te maken, stellen de kerkrentmeesters voor het abonnement aan te passen, zodat beamerprojectie met noten mogelijk is. Adinda van Bruggen heeft reeds telefonisch contact hierover opgenomen met CCLI (licentie), hierop zal nog een terugkoppeling volgen.

Tijdens het bespreken van het agendapunt wordt duidelijk, dat dit nog niet is besproken met het beamerteam en dat er voor het bespreken van het agendapunt tijdens de kerkenraadsvergadering te weinig informatie voorhanden is. Besloten wordt dat de kerkrentmeesters eerst in overleg zullen treden met het beamerteam en dat geïnterviewd dient te worden of het betaalbaar, praktisch, gebruikersvriendelijk is.

**Kerkproeverij 17 september 2017** Ds. Versteeg zal voorgaan tijdens de Startzondag (10 september). Hij zal tijdens deze dienst ook aandacht besteden aan de Kerkproeverij. Ria van der Schuur zal een stukje schrijven over de Kerkproeverij in het kerkblad van juli/augustus. Tevens zal de Kerkproeverij worden aangekondigd tijdens de gemeenteavond en tijdens de erediensten.

**Gemeenteavond** De gemeenteavond staat gepland op 20 juni 2017 om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat de voltallige kerkenraad hierbij aanwezig zal zijn. Besloten wordt tijdens de gemeenteavond eerst te spreken over de identiteit van onze Gemeente en vervolgens over het vieren van het Avondmaal. Tijdens de gemeenteavond zal geïnterviewd worden hoe gemeenteleden denken over ‘drempels’

ten aanzien van het vieren van het Heilig Avondmaal. Nadat vorenstaande zal zijn besproken tijdens de gemeenteavond, kan er te zijner tijd een besluit worden genomen door de kerkenraad hieromtrent. Zoals opgenomen in het verslag onder de betreffende agendapunten, zal tijdens de gemeenteavond eveneens kort worden gesproken over de Kerkproeverij, het 'zingen met noten', de vacatures binnen de kerkenraad voor een ouderling en een jeugdouderling en het organisatorische probleem voor het bedienen van de beamer tijdens diensten op doordeweekse dagen.

**Alphacursus** Gert van der Schuur deelt mee tevens een reactie te hebben ontvangen van ds. Van der Sluijs. De EHK is aan de beurt de organisatie van de Alphacursus op zich te nemen. Gert van der Schuur heeft hierop Gino Kalkman bericht, dat Ria en hij wel belangstelling hebben de Alphacursus te leiden, maar dat zij de maanden januari en februari vrij willen houden. Gevraagd wordt welke (kerkenraads)leden binnen onze gemeente willen assisteren in de leiding van de Alphacursus. Gino Kalkman en ds. Van der Sluijs is eveneens gevraagd deze vraag voor te leggen binnen hun gemeente. De kerkenraadsleden worden verzocht hierover na te denken.

**Sluiting** Sander van Drie sluit de vergadering met gebed.

## **BELANGSTELLING VOOR LIEDBUNDELS?**

In de kerk wordt een stapel oude liedbundels bewaard. Deze liedbundels worden al enige tijd niet meer gebruikt en willen we een zinvolle bestemming geven. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij Gert de Jong (tel. 257 28 59). De bundels kosten niets, maar een vrijwillige bijdrage voor de diaconie wordt op prijs gesteld. Het betreft: 1. Liedboek voor de kerken (491 gezangen / koor- en orgeluitgave); 2. Geroepen om te zingen - liederen om te vieren met kinderen en jongeren, van Geert Tromp; 3. Groot psalmenboek - deel 1, 2 en 3, samenstelling Kees Deenik; 4. Liederbundel - samenstelling EH-kerk.



## **GEEN BLOG**

Met ingang van het nieuwe kerkseizoen verschijnt er geen Blog meer over Suriname.

## **VOOR U OVERGENOMEN**

### **UIT VORMING & TOERUSTING:**

*In de periode van oktober tot half maart kunt u bijna wekelijks een activiteit van Vorming en Toerusting bijwonen.*

*Er is een gevarieerd programma samengesteld, waarin zeker iets van uw gading te vinden is. Er zijn lezingen waarin Bijbel en geloof centraal staan, soms aan de hand van kunst of literatuur, en avonden over maatschappelijke thema's die actueel zijn of meer van alle tijden. Maar ook avonden over jodendom of islam. De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. De prijs voor deelname en eventuele extra kosten (te voldoen bij binnenkomst) staan bij iedere activiteit apart vermeld. Als de avond u meer waard is, mag u daar in uw bijdrage natuurlijk uitdrukking aan geven.*

### **UIT V&T: MET NEERGESLAGEN OGEN . . . (OVER DEPRESSIE)**

Inleider: Jan te Lindert, theoloog en ethicus en als zodanig verbonden aan diverse zorginstellingen.

We kijken allemaal wel eens naar de punt van onze schoen. Ons gemoed verhindert ons om de wereld in te kijken; dat is op zo'n moment te lastig. We wenden ons tot een arts of een zielenkenner. We krijgen een pilletje en slaan de ogen weer op. Het is iets van de nieuwe tijd wordt wel gezegd, onze depressie. Maar is dat wel zo?

In de oude verhalen komen we ze regelmatig tegen, de mensen die staren naar de punt van hun schoen: Saul heeft bijvoorbeeld de muziek nodig van David. Maar er is ook vertwijfeling bij Abraham, Sara, Hagar, Jakob, Rachel, Hannah, Mozes, Samuel en bij de latere profeten en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.

Wie brengt bijvoorbeeld de roeping van Mozes en van Samuel in verband met een depressie? Waar ging het toen en waar gaat het nu eigenlijk over bij depressie? Zouden we er in de moderne tijd ook heel anders naar kunnen gaan kijken? Daar proberen wij op deze avond achter te komen.

Info: Marijke Flierman  
Datum: dinsdag 3 oktober 2017  
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats: Vredeskerk  
Entree: € 3,-

## **Uit V&T: VIJFHONDERD JAAR REFORMATIE, VIJFHONDERD JAAR BOEKDRUKKUNST**

Inleider: Jan Greven - studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was directeur van de IKON en hoofdredacteur van Trouw.

Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn stellingen tegen de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Zonder de boekdrukkunst zou dat een beperkte actie, ergens in het achterland van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, gebleven zijn. Nu waren de stellingen eind 1517 al op drie plaatsen verkrijgbaar te weten in Leipzig, Neurenberg en Basel.

Is de boekdrukkunst alleen belangrijk geweest voor de verspreiding van de Reformatie? Of was er ook inhoudelijke beïnvloeding? Stel dat er sprake is van dat laatste, wat betekent het dan voor de toekomst van de Reformatie, nu de communicatie via de boekdrukkunst meer en meer vervangen wordt door communicatie via internet? Kan de Reformatie zich opmaken voor de volgende vijfhonderd jaar zonder diep ingrijpende veranderingen, nu de communicatiewereld, waar zij uit voortgekomen is, zo ingrijpend verandert?

Info: Gerrit van den Berg  
Datum: donderdag 26 oktober 2017  
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats: Kruiskerk  
Entree: € 3,-



## **D IACONIE**

Op 27 augustus heeft de collecte bij het Heilig Avondmaal € 277,40 opgebracht en is er bij de bank daarvoor nog eens € 100,- binnengekomen.

# C OMMISSIES & GEMEENTELEDEN

## VAN DE BEZOEKEDAMES

Ria Ravenhorst mocht € 10,- in ontvangst nemen toen ze een bakje bezorgde. Truus van Soeren ontving bij twee bezoeken steeds € 10,- en Mary Kas ontving op een verjaardag € 7,50. Betsy Elbertsen kreeg ook € 10,- bij een bezoek. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

## 25 OKTOBER: LEUKE MIDDAG VAN DE KINDERNEVDIENST

Let op! Zet allemaal woensdagmiddag 25 oktober in de agenda!

Wij gaan een leuke middag organiseren voor alle kinderen die het leuk vinden om te komen en een gezellige middag willen beleven. Of je nu bij de Kindernevendienst zit of niet, iedereen is welkom!



**Waar:** Eben-Haëzerkerk

**Wie:** voor alle kinderen van 3 jaar t/m groep 8

**Wanneer:** van 14.00 uur tot 18.00 uur

**Kosten:** GRATIS

**Hoe:** gewoon komen, je hoeft je niet op te geven. Je kunt de hele middag inlopen.

**Wat:** een gezellige doe-middag met allerlei verrassende activiteiten.

Dus nodig je vrienden en vriendinnen uit en kom!

Tot dan,  
de leiding van de kindernevendienst

## VAKANTIEBIJBELCLUB NIJKERKERVEEN

In Dorpshuis Concordia

Deze herfstvakantie wordt opnieuw in Nijkerkerveen de VakantieBijbelClub gehouden. De VBC is bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m groep 8) en heeft als doel kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het Evangelie. Het thema van dit jaar zal zijn: (T)op Survival. Tijdens de activiteiten willen we de kinderen laten ontdekken dat het leven soms ook op een survivaltocht lijkt. Die tocht kunnen we niet alleen maken, daar hebben we de Here Jezus en elkaar bij nodig!

Woensdagochtend 18 oktober van 10.00 tot 12.15 uur bestaat het programma uit een dagopening en een knutselactiviteit. Op donderdag 19 oktober duurt het programma van 10.00 tot 14.15 uur. Ook dan wordt de dag weer geopend met zingen, een bijbelverhaal en gebed. Vervolgens gaan we op survival. Daarna wordt er geluncht en mogen de kinderen gaan genieten van het theater.

Voor de VakantieBijbelClub in Nijkerkerveen zijn we nog op zoek naar volwassenen die het leuk vinden om te helpen bij het begeleiden van de activiteiten. Bijvoorbeeld het inschrijven, het bereiden van de lunch, het lunchen en het begeleiden van de spel- en knutselactiviteiten. De organisatie zorgt voor alle voorbereidingen. Mocht u beschikbaar zijn op woensdag 18 oktober en/of donderdag 19 oktober, laat het dan even weten op 033-2534628 of mail naar [vbwnijkerkerveen@gmail.com](mailto:vbwnijkerkerveen@gmail.com).



### OPPAS EN KINDERNEVDIENST

Beste ouders

Zoals u misschien al wel gezien heeft, zijn er bij de oppas steeds meer nieuwe, jonge en zeer enthousiaste meiden die helpen met oppassen. En daar zijn we heel blij mee!

Omdat de oppas en de onderbouw van de KND samen in één ruimte zijn, zijn er naast deze jongedames altijd volwassen leidsters/-ers van de kindernevendienst aanwezig.

Na de preek gaan de kinderen van de KND de kerk in. De kinderen van de oppas gaan alleen de kerk in als dit vooraf met ouders is afgesproken. De baby's blijven in De Steiger met één van de volwassenen. De jongere

oppassers blijven ook in De Steiger of ze gaan eventueel met de bovenbouwleiding en de jongsten mee de kerk in. De allerkleinsten blijven dus altijd onder toezicht van volwassen leiding!  
We hopen dat we iedereen hiermee voldoende duidelijkheid hebben gegeven.

Heeft u nog vragen of suggesties, dan horen wij dat graag.  
U kunt mij altijd mailen; [svlugter@gmail.com](mailto:svlugter@gmail.com)  
Met vriendelijke groeten namens de OPPAS & KND,  
Steffie Vlugter

## **ZENDING**

Uit de nieuwsbrief van Alfons en Yvonne van der Galiën:

### **Halverwege 2017**

Voor ons gevoel is 2017 nog maar net begonnen...?!

Wat is er ongelooflijk veel gebeurd in een half jaar: de kapel werd afgebouwd en in gebruik genomen, het tienermeidenhuis in ons dorp kwam tot stand, we kochten Victory House voor de oudste jongens en een nieuwe groep jongens verhuist bijna naar Khulani House. En dit alles dankzij Gods geweldige voorziening; we willen Hem alle dank en eer geven! "GOD IS SO GOOD – All the time!"

### **Victory House**

Een half jaar geleden kochten we een tweede huis in de stad Port Shepstone. Na een grondige renovatie verhuisden begin juli de zes jongens van Khulani House (dat 'opgroeien' in Zulu betekent) naar Victory House. Deze twee huizen liggen op korte loopafstand van elkaar. De oudste tieners wonen nu in Victory House min of meer zelfstandig op de 1e etage, terwijl huisouders Linda en Alison mee verhuisden en de begane grond bewonen. Allen zijn happy!

### **Khulani House**

Khulani (ook wel Midway House genoemd) wordt op dit moment opgeknapt door een klusteam uit een Canadese kerk. Alles wordt netjes geschilderd, zodat het huis fris en schoon de nieuwe lichte bewoners kan ontvangen. De zes oudste jongens die nu nog in het kinderdorp wonen (ongeveer 12 jaar oud), hebben erg veel zin om naar de stad te verhuizen. Helaas verhuist hun geliefde huismoeder niet mee, maar krijgen ze wel een zeer geliefde invalmoeder als vaste

huismoeder. Ook krijgen ze voor het eerst een huisvader. Sibongeseni preekt regelmatig in zijn eigen kerk en heeft een hart voor het evangelie en voor jongeren. Als huisvader wil hij de tieners graag begeleiden en hen leren om volgelingen van Jezus te zijn. We zijn erg dankbaar dat hij een vaderfiguur wil zijn, niet alleen in fysiek maar ook in geestelijk opzicht. Bidden jullie mee dat de transitie naar de stad goed verloopt? En voor de achterblijvende broertjes en zusjes in het dorp? De eerste paar maanden zullen de jonge tieners nog in de weekeinden thuiskomen, zodat iedereen geleidelijk kan wennen aan de nieuwe situatie.



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,  
of gaat u misschien verhuizen?  
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen  
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: [annetteberrevoets@kpnmail.nl](mailto:annetteberrevoets@kpnmail.nl)**

# COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

<b>Predikant:</b> Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	<b>Contactpersoon kosters:</b> A. van Drie Buntwal 14-a 3864 MZ Nijkerkerveen Tel: 033-245 99 63 E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl
<b>Scriba:</b> C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	<b>Diaconie:</b> E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl <b>Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01</b>
<b>Zendingscommissie:</b> G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl <b>Rek.nr.NL47RABO 0347 8396 57</b>	<b>Kerkrentmeester:</b> A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: h.vanbruggen9@upcmail.nl <b>Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34</b>
<b>Contact Pastoraat:</b>	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
<b>Kerkgebouw:</b> Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	<b>Website: (contact An Anderiesen)</b> www.eben-haezerkerk.nl <b>Administratie kerkblad:</b> C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
<b>Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34</b> of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de <b>webshop</b> ) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

**Redactie kerkblad:** An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09  
an.anderiesen@upcmail.nl

**MAANDAG 23 OKTOBER**

is de uiterste inleverdatum voor  
kopij voor het kerkblad van **nov..**