

# MAANDBLAD



## EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

**November 2017**

59<sup>e</sup> jaargang no. 11

**Jouw lege handen  
zijn meer dan genoeg...**



# INHOUDSOPGAVE

Meditatie .....	3
Kerkdiensten .....	5
NOVEMBER.....	5
Agenda .....	6
Uit het leven van de gemeente.....	6
Leesrooster november .....	10
Jarige ouderen.....	11
Huwelijksjubilea .....	12
Kerkenraadsnieuws .....	13
Dankdag 2017 .....	14
Kort Verslag van de kerkenraadsvergadering van 12/9.....	15
Ambtsdragers .....	16
Eben-Haëzer-Fair 2018 .....	17
Bouwwerkzaamheden afgerond .....	17
Schoonmaken van de kerk .....	17
Uit V&T: 'Wat ons bond, God, is gebroken' .....	18
Uit V&T: Geloof en ons werk.....	19
Uit V&T: 'Petrus kan nooit in Rome zijn geweest' .....	19
Sing-in 19 november .....	20
Diaconie.....	21
Van de bezoekdames .....	22
De OLIEBOLLENAKTIE komt eraan! Doet u weer mee? .....	22
Samenvatting Jeugdendienst .....	23
Oorzaak en gevolg: Eben-Haëzerfair en een volle buik .....	24
Talenten .....	25
Ambachtelijke fijne rookworsten voor Rock Solid.....	27
Najaarsconcert Halleluja 6 november Eben-Haëzerkerk.....	27
Luther in het Catharijneconvent (nog tot 28 januari 2018).....	28
Even voorstellen: Kaatje van de Ham .....	29
<b>Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK'</b> <b>NIJKERKERVEEN .....</b>	<b>32</b>

Inleverdatum kopij voor het kerkblad van december: **20 november**

# **M**EDITATIE

## Een zuiver geweten

***‘En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.’ (Hand. 24:16 / NBG).***

*Over het geweten valt veel te zeggen. Het heeft te maken met het innerlijk besef van goed en kwaad. Alleen de mens heeft dat besef en wel vanaf de zondeval. Dieren hebben geen geweten.*

**In het Oude Testament komt het woord niet voor, of het wordt omschreven met ‘rein hart’ of een ‘bonkend hart’, toen David een slip van koning Sauls mantel afsneed. In het Nieuwe Testament komt het woord ‘geweten’ vele malen voor en betekent het letterlijk: mede weten, samen met iemand iets weten. Dus als een stille getuige in je, die volgens de norm van goed en kwaad beoordeelt wat je doet of bedenkt. Een getuige die je beschuldigt of vrijsprekt.**

In Rom.2:15 schrijft Paulus dat alle heidenen een geweten hebben. Ze hebben een (ingeschapen) besef gekregen van wat goed en kwaad is, waarnaar ze worden geoordeeld. Bij de Joden is dit anders. Zij hebben de wet van God zoals die op de Sinaï is gegeven. Christenen hebben het evangelie als maatstaf voor hun geweten. Luther zegt: het geweten is altijd gebonden aan het Woord van

God (in de zin van wet en evangelie).

Paulus spreekt verschillende keren over zijn eigen geweten. Als hij zich voor de Joodse Raad moet verantwoorden, verklaart hij een volstrekt zuiver geweten te hebben voor God over zijn gedrag (Hand. 23:1). Als de hogepriester Ananias in reactie daarop beveelt om Paulus op zijn mond te slaan, reageert Paulus scherp: ‘God zal u slaan, gij gewitte wand’. Paulus doorziet de hypocriete hogepriester: aan de buitenkant lijkt hij vroom, maar vanbinnen is hij door en door corrupt. Als een muur met scheuren en barsten die verdoezeld worden door er wit pleisterwerk overheen te smeren. Paulus beroept zich ook op zijn onberispelijke geweten tegenover stadhouder Felix, als hij door de Joden zwaar wordt beschuldigd over zijn handel en wandel als apostel. Zijn geweten verzekert hem, dat hij zijn dienst uit zuivere motieven vervult en niet uit eigenbelang. Iemand zei eens: de kwaliteit van je handelen

wordt bepaald door de kwaliteit van je motieven. Zijn je motieven onzuiver, dan is ook je handelen onzuiver. Het is als water dat nooit uitstijgt boven de bron waaruit het voortkomt.

Het geweten is niet goddelijk, het registreert 'slechts' wat goed en fout is. Maar wel altijd aan de hand van een norm. De norm waaraan het geweten van Paulus voldoet, komt niet uit hemzelf, maar vanbuiten. Het is de wil van God! Hoe wil God dat ik (als apostel en als volgeling van Christus) leef?!

Daarom zegt Paulus ook dat hij zich daarin oefent, het kost hem dus moeite! Want is het niet zo, dat je als Christen een verschillende maatstaf kunt hebben voor wat 'goed' en wat 'kwaad' is? Zo keken de Corinthiërs verschillend aan tegen het eten van offervlees. De 'zwakke' broeder eet niet, omdat zijn geweten 'zwak' is. Als hij vlees eet, klaagt zijn geweten hem aan dat hij Gods gebod heeft overtreden. De 'sterke' christen heeft daar geen last van. Hij eet wel offervlees, omdat hij de spijswetten niet meer belangrijk vindt nu de nieuwe tijd is aangebroken met Christus' opstanding (zie 1 Cor. 8 en 10). Het geweten is dus geen feilloos kompas. Leg er een magneet bij en je merkt het: de wijzer wijkt af van het noorden. Het absolute

noorden is het Woord van God en de Heilige Geest helpt je om de vele aantrekkingskrachten die in deze wereld zijn te negeren.

Dan wordt ons geweten gevoeliger, gaat het meer en meer 'spreken'. En mocht je er voor jezelf niet helemaal uitkomen in hoeverre je geweten 'te ruim' of 'te nauw' is, laat dan ook een ander 'meeluisteren'. Zo wordt je geweten gevormd door het oordeel van anderen, wanneer je samen buigt onder het gezag van Gods Woord.

Het oefenen van een zuiver geweten is essentieel voor iedere Christen, enerzijds om niet van binnen aangeklaagd en beschuldigd te worden, anderzijds om bestand te zijn tegen de aantijgingen van de buitenwereld, de kwaadsprekerij en de spot, omdat je Hem niet verloochent. Niet in je daden en niet in je spreken.

Petrus zegt: 'Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden' (1 Petr. 3:16).

Gert van der Schuur

# KERKDIENSTEN

## NOVEMBER

### Dankdag

1 nov. 19.30 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Vorming en Toerusting

---

5 nov. 10.00 uur ds. W. Bos, Amersfoort  
**Oppas:** Lotte  
18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen

---

### Doopdienst

12 nov. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** Teunie  
18.45 uur ds. F.A. van Velzen, Harderwijk  
2<sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk  
deurcollecte: Zending

---

19 nov. 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij, Ermelo  
**Oppas:** Mélina  
18.45 uur geen dominee – **Sing-in**  
2<sup>e</sup> collecte: Diaconie

---

### Herdenken overledenen, laatste zondag kerkelijk jaar

26 nov. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** Kaatje  
18.45 uur ds. G. Boer. Rhenen  
2<sup>e</sup> collecte: Pastoraal werk

---

## DECEMBER

3 dec. 10.00 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren  
**Oppas:** Courtney  
18.45 uur ds. G. Boer. Rhenen  
2<sup>e</sup> collecte: Predikantfonds

# A GENDA

2 nov.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
2 nov.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
2 nov.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
9 nov.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
10 nov.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
13 nov.	20.00 uur	Bijbelkring Jona	Jeugdhonk
14 nov.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
16 nov.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
16 nov.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
16 nov.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
22 nov.	20.00 uur	Israëlkring	Vlinderlaan 75
23 nov.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
24 nov.	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
24 nov.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
28 nov.	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
30 nov.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
30 nov.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
30 nov.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger

# U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

## Diensten

Op 12 november gaat ds. Versteeg voor in een doopdienst. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Versteeg tot zondag 5 november a.s. De avonddienst van 12 november, waarin ds. Van Velzen voorgaat, is een zangdienst. Er worden psalmen gezongen en liederen van Johan de Heer en uit de Evangelische Liedbundel. Iedereen is van harte welkom.

Op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we met andere kerken de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. In de eerste plaats is het natuurlijk voor de direct betrokkenen een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Maar ook voor onze gemeente als geheel, niet in de laatste plaats omdat het om een groot aantal gemeenteleden gaat dat ons is ontvallen. Laten we op 26 november – en heel veel dagen daarvoor en na - de families en elkaar tot steun zijn.

### **Meeleven**

Mw. Oudeman, Laakweg 69a, Nijkerkerveen is in het ziekenhuis opgenomen geweest.

### **In Memoriam Tieme Franken – door ds. B.G. Versteeg**

Tieme werd geboren op 17 mei 1937 en overleed op woensdag 4 oktober 2017. Hij heeft in zijn leven meerdere keren te maken gehad met levensbedreigende ziektes: darmkanker, ernstige hartproblemen, en telkens wist hij daar weer bovenop te komen. Ongeveer een maand voor zijn overlijden hoorde hij in het ziekenhuis dat hij zich deze keer moest voorbereiden op het einde van zijn aardse leven. Hijzelf had er vrede mee, maar hij laat natuurlijk een groot gat achter voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Tieme heeft veel van de wereld gezien. Dat begon al toen hij als jonge matroos met de marine naar Nieuw Guinea voer en naar veel andere plaatsen. Hij trouwde met Rieka en samen kregen ze twee kinderen. Na de periode bij de marine bouwde hij een poeliersbedrijf op. Dat betekende hard werken, maar toch werd er tijd gevonden voor elkaar en veel reizen naar verre bestemmingen. Nadat hij stopte met werken kon hij nog meer reizen, én hij had alle aandacht voor zijn kleinkinderen, waardoor hij een belangrijke rol kon spelen in hun leven. Een hele belangrijke karaktereigenschap was zijn positieve instelling. Je kunt als mens meer dan je denkt en je hoeft jezelf niet kleiner in te schatten. Zo stond hij ook in het geloof. Jarenlang zong hij, samen met zijn vrouw Rieka, bij Halleluja en genoot daarvan. Hoewel hij ook genoeg vragen had rond geloven. Met een geloof dat mensen klein maakte en plaatste onder een set van regels kon hij niet veel. Misschien was zingen van geestelijke liederen daarom wel een belangrijke uitlaatklep. Zo lazen we tijdens de dienst van Woord en Gebed Psalm 8, een loflied op Gods goedheid, waarin de dichter zijn kleinheid als mens ervaart en zijn sterfelijkheid erkent. Tegelijk ontdekt

hij, kijkend naar de sterren, hoe oneindig belangrijk de mens is in het oog van de Schepper van hemel en aarde.

### **In Memoriam Teunis van Doornik – door ds. A. Groeneveld**

Teunis werd op 23 mei 1938 in Nijkerkerveen geboren en overleed op 17 oktober 2017 in het Meander Ziekenhuis in Amersfoort.

Na de lagere school ging hij naar de ambachtschool waar hij een bedreven timmerman is geworden. Een man die in hart en nieren zijn beroep heeft uitgeoefend.

Hij trouwde op 8 augustus 1963 met Dinie van den Heuvel. Uit hun huwelijk werden drie dochters geboren, later aangevuld door schoonzonen, 6 kleinkinderen en één achterkleinkind.

Ze zijn begonnen in een noodwoning aan de Nieuwe Kerkstraat, die later werd uitgebreid tot een vrijstaande woning waar ze 38 jaar met veel plezier hebben gewoond. 17 jaar geleden namen ze hun intrek in een riante behuizing aan de ds. Hugenholtzstraat 11 in Nijkerkerveen.

Teus was een hardwerkende man maar ook een levensgenieter. Een zorgzame man die altijd zeer betrokken was op zijn vrouw en dat wat zijn kinderen en kleinkinderen bezighield.

Ook was hij een echt mensen-mens!

Op 57-jarige leeftijd ging hij met de vut. Tezamen met vrienden genoten zij van de fietstochten en van alles wat zich in de schepping beweegt.

Ze genoten van de vrijheid en de vakanties die werden ondernomen, maar hij liet ook graag nog zijn handen wapperen voor wat hij voor zijn kinderen kon betekenen.

Twee jaar geleden openbaarde zich de ziekte van Kahler. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, was zijn motto. De laatste week ging hij zienderogen achteruit.

Wat bleek het moeilijk om afscheid te nemen voor hemzelf, maar ook voor zijn vrouw en (klein)kinderen. De warme familieband, daarvan heeft hij tot het allerlaatst genoten.

Ineens had hij de strijd opgegeven en gaf hij zich over aan de rust die over hem kwam. Teus beleefde zijn geloof heel sterk in de liederen die gezongen werden.

Hoe waar werden opnieuw de woorden van hun trouwtekst: 'Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen' (Ps. 103 vers 13).

Deze woorden verbonden wij in de dienst van Woord en Gebed op maandag 23 oktober in de Eben-Haëzerkerk met Psalm 23, waarin David de zorg van zijn God verwoordt als de herder en zijn schapen.



De trouw van God die hij in zijn leven heeft ondervonden, maar waaraan hij ook zijn leven heeft toevertrouwd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, heeft deze God zich over Teus ontfermd. Moge zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind die ontfermende trouw in hun leven ervaren om daaruit te leven.

### **Bijpraten**

In het vorige kerkblad gaf ik aan dat ik verwachtte langzamerhand mijn werkzaamheden te kunnen uitbreiden. In goed overleg met de bedrijfsarts is inderdaad het plan gemaakt om elke maand mijn werkzaamheden uit te breiden. Dat betekent dat ik deze maand 50% werk en in het begin van het nieuwe jaar weer volledig hoop te werken. Het houdt in dat ik deze maand naast de kerkdiensten en catechese ook onderdelen van het bezoekwerk hoop op te pakken. In eerste instantie ziekenhuisbezoek en ernstige ziekte. Veel mensen zeiden de laatste tijd tegen mij: 'Doe rustig aan, ga niet te snel'. Het is ook mijn valkuil om weer te snel te willen gaan. Aan de andere kant wil ik de deur niet dichtmetselen voor contact. Dus voelt u zich vrij om contact op te nemen wanneer dat nodig is!

ds. Bartho Versteeg

### **Terugkeer ds. Versteeg**

Zoals ds. Versteeg hierboven aangeeft, werkt hij stap voor stap aan zijn herstel. Dat betekent steeds een beetje meer taken oppakken. Maar het betekent ook keuzes maken. Het accent ligt nu op pastorale zaken en de voorbereiding van een aantal diensten.

Contact opnemen met ds. Versteeg mag, indien nodig wordt u doorverwezen.

Voor pastorale zaken kunt u dan terecht bij Ria van der Schuur en Sander van Drie. Voor alle overige zaken, kunt u contact opnemen met scriba Kees Bos (tel. 258 28 44).

Gert van der Schuur, voorzitter van de kerkenraad, is te bereiken op:

G. van der Schuur

Nieuwe Kerkstraat 60

3864 EE Nijkerkerveen

Tel.: 06-39 56 42 28

E-mail: [gertvanderschuur@gmail.com](mailto:gertvanderschuur@gmail.com)

# L

## EESROOSTER NOVEMBER



wo. 1 nov.	Psalm 65	Dank <i>Dankdag</i>
do. 2 nov.	Psalm 116	God heb ik lief
vr. 3 nov.	Matteüs 21:33-44	Geduldige landheer
za. 4 nov.	Matteüs 21:45–22:14	Bruiloft
zo. 5 nov.	Psalm 38	Pijnlijk
ma. 6 nov.	Matteüs 22:15-22	Belastende vraag
di. 7 nov.	Matteüs 22:23-33	Ken de kracht van God
wo. 8 nov.	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
do. 9 nov.	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
vr. 10 nov.	Matteüs 23:13-26	Waarschuwendende woorden
za. 11 nov.	Matteüs 23:27-39	Lokroep in harde woorden
zo. 12 nov.	Jesaja 48:1-11	Nieuws
ma. 13 nov.	Jesaja 48:12-22	Vluchtweg
di. 14 nov.	Jesaja 49:1-13	Uitgekozen
wo. 15 nov.	Jesaja 49:14-26	Gods moederliefde
do. 16 nov.	Psalm 88	Absolute duisternis
vr. 17 nov.	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws
za. 18 nov.	Matteüs 24:15-28	Wees klaar
zo. 19 nov.	2 Tess 1:1-12	Volhouden
ma. 20 nov.	2 Tess 2:1-17	Herken de vijand
di. 21 nov.	2 Tess 3:1-18	Werkhouding
wo. 22 nov.	Psalm 128	Genieten
do. 23 nov.	Matteüs 24:29-44	Les van de vijgenboom
vr. 24 nov.	Matteüs 24:45-51	Verwachting
za. 25 nov.	Psalm 85	God is rechtvaardig
zo. 26 nov.	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
ma. 27 nov.	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
di. 28 nov.	Matteüs 25:31-46	Scheiding
wo. 29 nov.	Jeremia 24:1-10	Rijp en rot
do. 30 nov.	Jeremia 25:1-14	Nog niets geleerd

## JARIGE OUDEREN

8-11-1939	Dhr. E. Veldhuizen Westerveenstraat 45 3864 EM Nijkerkerveen	78 jaar
15-11-1933	Mevr. A. Mostert-van Dasselaar Domstraat 59 3864 PN Nijkerkerveen	84 jaar
15-11-1937	Mevr. E. Oudeman-Zwarts Laakweg 60-a 3864 LD Nijkerkerveen	80 jaar
17-11-1931	Mevr. J. de Groot-Berg De Pol / Vetkamp 85 3862 JN Nijkerk	86 jaar
19-11-1930	Mevr. H. Blankestijn-Groenendijk Dirk Ruitenbeekstraat 39 3864 GA Nijkerkerveen	87 jaar
28-11-1932	Dhr. M. van Renselaar Huserstraat 6 3861 CK Nijkerk	85 jaar
3-12-1942	Mevr. J.H. van der Horst-Scholten Dennenlaan 36 3862 HR Nijkerk	75 jaar
5-12-1932	Mevr. W. van Dunschoten-van Wessel Douwencamp 40 3861 LE Nijkerk	85 jaar
7-12-1921	Mevr. J.J. van de Veen-Nellestein Brouwerspad 34 3864 DP Nijkerkerveen	96 jaar
7-12-1932	Dhr. J. van Drie Wouter van de Kampstraat 38 3864 GG Nijkerkerveen	85 jaar



6-12-2017

6-12-1960

Dhr. en mw. G. Bralts-Prins  
Bachlaan 31  
3862 GK Nijkerk  
57 jaar getrouwd

# **K**ERKENRAADSNIUWS

*Van de kerkrentmeesters*

## **Kerkbalans 2017**

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	<u>66.822</u>
Ontvangen t/m september 2017	-	56.429
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	<u><u>10.393</u></u>

## **Collecten 2017**

		<b>september</b>
Eredienst	€	608,41
Pastoraat	-	119,38
Vorming en toerusting	-	170,90
Bouwfonds	-	128,72
Jeugdwerk	-	139,05
Verjaardagfonds	-	265,00
Nagekomen Eben-Haëzer-Fair	-	120,00
Zending	-	164,11
Rehoboth kinderdorp	-	16,15
Huwelijksdienst 1 september	-	200,15
Diaconie HA 27 augustus	-	5,00
Collectegelden kinderen KND	-	11,20
Totaal	€	<u><u>1.948,07</u></u>

Ontvangen giften via ds. Versteeg: december 2016: 3 x € 10,- en 1 x € 20,-, juni 2017: 1 x € 10,-

Hartelijk dank voor uw gaven.

## **DANKDAG 2017**

*Geïnspireerd op het lied: Mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij bent.*

*Onze Vader dank U wel dat U steeds bij ons bent  
Dat U al onze gedachten en verlangens kent  
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent  
Wij danken U dat uw hand ons steeds behoedt en leidt  
Dat U ons wilt bewaren in de felste strijd  
Voor troost die U ons geeft in onzekerheid  
Vader, dank U wel*

*Wij danken U voor de diepe vrede en de rust  
Voor vreugde, voor blijdschap en voor levenslust  
Wij danken U, dat U zelf nu heel ons leven vult  
Onze woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer  
Wat U aan ons wilt geven, dat is toch veel meer  
Wij ervaren uw diepe rijkdom en geluk steeds weer  
Vader, dank U wel*

*Vader, daarom willen wij U danken  
Dat wij in vrijheid mogen zingen en bidden  
Dat wij U met onze stem U altijd loven mogen  
Dat wij Uw woord in gebed mogen prijzen en loven en danken  
Onze Vader, dank U wel*

Geacht gemeentelid,

Woensdag 1 november wordt de jaarlijkse dankdienst voor gewas en arbeid gehouden. Een dienst waarin wij God mogen danken voor alle zegeningen die wij de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen. Ook mogen wij bij deze dienst bewust eens stil zijn bij wat wij allemaal bezitten - werk, eten, inkomen - in het vertrouwen dat God ons geeft wat wij nodig hebben.

Mogen wij op uw gift rekenen? Een acceptgiro is bijgevoegd.  
Hartelijk dank voor uw medewerking,

Vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters.

## **KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017**

**Opening** door de voorzitter, lezing (Titus 2: 11-15), gebed, lied 'Heer wat een voorrecht, om in liefde te gaan'.

**Stand van zaken ds. Versteeg** Vandaag heeft ds. Versteeg een gesprek gehad met de bedrijfsarts. Bij het weer oppakken van taken hoort een duidelijke prioritering. Onze consulent, ds. Verhoef, is vooralsnog in ieder geval de eerst aangewezen bij het overlijden van gemeenteleden en de zorg hier omheen. (nagekomen bericht: ds. Versteeg zal in overleg met de arbo-arts proberen stapsgewijs toe te werken naar 100% inzetbaarheid per einde 2017.)

**Kerkproeverij** Ria van der Schuur praat ons bij over de laatste punten. Afgelopen zondag is de Kerkproeverij al geweest in zo'n 450 kerken in heel Nederland

**Vacatures kerkenraad** Ingrid Willems geeft aan om persoonlijke redenen per direct te stoppen met haar werk als ouderling. In januari 2018 zal ze afscheid nemen. Aalt van Drie geeft aan in januari a.s. te stoppen, zijn termijn van vier jaar als kerkrentmeester zit er dan op. In juni 2018 zit de eerste termijn erop voor Kees Bos. Hij geeft aan nog een termijn door te willen gaan, echter niet in de combinatie scriba en kerkrentmeester, maar een van de twee functies.

Gert van der Schuur heeft enkele kandidaten 'in het vizier' voor een functie en zal deze personen benaderen.

**Evaluatie diensten** -25 juni Openluchtdienst; mooie dienst, binnen i.v.m. weer. Vooral mensen van de Gereformeerde Kerk, maar ook van de Grote Kerk. -2 juli afscheid Kindernevendienst; fijne dienst, goede introductie van de afscheidnemers door de dominee. -20 augustus Sing In, goede opkomst. -27 augustus Viering Heilig Avondmaal, Ds. Hoornaar, goede dienst. -10 september Startzondag. Goede dienst, volle kerk. De keuze om geen (powerpoint)presentatie van alle geledingen en activiteiten te geven is een goede gebleken. De high tea oogste lof alom en zorgde ervoor dat veel gemeenteleden na bleven praten (en meededen aan de fotopuzzel).

**Evaluatie Gemeenteavond** Gert van der Schuur heeft een samenvatting gemaakt van wat tijdens de gemeenteavond is gezegd en besproken ten aanzien van het Heilig Avondmaal. We agenderen dit onderwerp voor begin 2018. Voor wat betreft de Identiteit maakte hij een overzicht, ook dit zullen we later bespreken.

**Bijzondere diensten** -17 september 10.00 uur Kerkproeverij; voorbereidingen verlopen goed. -24 september 10.00 uur Dopen; 10 en 17 september afkondigen. -24 september 18.45 uur Jeugddienst; voorbereiding door jeugdouderlingen. -1 oktober 10.00 uur Kinderdienst; voorbereiding door jeugdouderlingen.

**Verslag jeugdouderlingen** -Verzoek Kindernevendienst om vergelijkbaar met het Adventsproject voor Pasen een 40-dagenproject te mogen houden. Wij spreken af dat dit door kan gaan, waarbij we de kindernevendienst meegeven dat het geheel, in lijn met de lijdenstijd, een ingetogen karakter dient te hebben.

We bespreken het Memo van Gert van der Schuur over het **jongerenwerk**. We denken aan één speciale dienst per maand op de zondagavond, bijv. Sing in (4x), afwisselen met Jeugdkerk (8x). Gert zal samen met de jeugdouderlingen een voorbereidingsgroepje samenstellen om een en ander verder uit te werken. Hierbij ook (een van de) 'vaste' zondagavondbezoekers betrekken.

Over de Alphacursus is overleg gaande met beide andere kerken.

**Verslag kerkrentmeesters** -renovatie keuken en toiletten; toiletten zijn klaar, keuken begin oktober.

**Collecterooster 2018:** derde collecte. Voorstel kerkrentmeesters is om vaker een derde (deur)collecte te houden t.b.v. de diaconie. In de oktobervergadering bespreken we het conceptcollecterooster 2018, hierin zal een voorzet worden gegeven.

**Activiteiten:** -Halleluja heeft een nieuwe dirigent, Theo Hoogenboom, die voor meerdere koren staat. Uit deze koren stelde hij een projectkoor samen dat rond Kerst in de regio meerdere optredens geeft. Luisteren naar en meezingen met bekende kerstliederen, schriftlezingen en een korte meditatie. Het voorstel is derde advent 's avonds (17 december). De kerkenraad gaat akkoord met dit concert.

**Rondvraag:** Rudi Idema deelt mee dat oudjaar op een zondag valt; op die dag zal er geen oliebollenverkoop zijn. Een en ander is opgenomen met de betreffende supermarkten.

**Sluiting** Ria sluit de vergadering af met een dankgebed.

## **AMBTSDRAGERS**

In januari nemen we altijd afscheid van ambt dragers die hun termijn(en) erop hebben zitten én bevestigen we nieuwe ambt dragers. In januari nemen diverse leden van de kerkenraad afscheid. De kerkenraad is op zoek naar een ouderling, jeugdouderling en kerkrentmeester. De



kerkenraad is een afspiegeling van onze gemeente, dus denken 'dat is niets voor mij' is een vlieger die niet opgaat. Spreek gerust eens (informeel en vrijblijvend) een van de kerkenraadsleden aan om te informeren wat het precies van je vraagt qua tijd en inzet.

Om persoonlijke reden stopt Ingrid Willems voortijdig met haar werk als ouderling. In januari zal zij afscheid nemen. Een van de taken die Ingrid op zich genomen had – los van het ouderlingschap - was het maken van foto's bij speciale diensten, zoals bij het dopen. Hebben wij in de gemeente een lid (met camera) dat dit van haar over zou willen nemen?

## **EBEN-HAËZER-FAIR 2018**

De kerkrentmeesters evalueerden, samen met de organisatiecommissie de Eben-Haëzer-Fair 2017. Voor 2018 hebben we enkele (kleine) wijzigingen in petto, daar zullen we bij het bekendmaken van het programma (begin 2018) op terugkomen. Wel kunnen we de datum alvast bekendmaken: **20 april 2018.**

## **BOUWWERKZAAMHEDEN AFGEROND**

Zoals u wellicht al heeft gezien, heeft in navolging van de toiletten ook de keuken een heuse metamorfose ondergaan. Wij zijn als gemeente gezegend met een fijne ploeg leden met gouden handen en de juiste instelling. Iets om dankbaar voor en trots op te zijn. Vanaf deze plaats veel dank aan diegenen die zich de afgelopen maanden zo hebben ingespannen!

## **SCHOONMAKEN VAN DE KERK**

Beste gemeente, zaterdag 18 november is het weer zo ver, dan staat de grote schoonmaak (binnenkant) van de kerk op het programma.

We hopen op een goede opkomst, want vele handen maken licht werk.

We starten om 8.30 uur met een bakkie en dan knallen maar.

Rond 10.30 uur doen we nog een kop koffie met koek en tegen de middag hopen we klaar te zijn, waarna er soep met een bolletje is.

We rekenen op u.



Vriendelijke groet, de kerkrentmeesters

## VOOR U OVERGENOMEN

### UIT VORMING & TOERUSTING:

*In de periode van oktober tot half maart kunt u bijna wekelijks een activiteit van Vorming en Toerusting bijwonen.*

*De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.*

*De prijs voor deelname en eventuele extra kosten (te voldoen bij binnenkomst) staan bij iedere activiteit apart vermeld. Als de avond u meer waard is, mag u daar in uw bijdrage natuurlijk uitdrukking aan geven.*

### UIT V&T: 'WAT ONS BOND, GOD, IS GEBROKEN ...' (LIED 795)

Gescheiden wegen, en dan ...?

**Inleider:** Sytze de Vries

Een lied van Jan Wit begint aldus: Men moet in vrede scheiden ...

Maar gaat dat dan zomaar? Een man en een vrouw, vrienden, een gemeente en een predikant, hoe gaan zij uit elkaar?

Vanouds werden gesloten huwelijken kerkelijk ingezegend. Nogal eens was dat het hoogtepunt van de trouwdag. In de protestantse traditie moet deze inzegening plaatsvinden 'in het midden van de gemeente', ook al is die soms, naast de familie en vrienden, alleen ambtelijk aanwezig. Het gebruik om daarom de huwelijksinzegening onderdeel van de zondagmorgendienst te maken, wordt om die reden de laatste decennia bevorderd. In de klassieke formulering beloven de partners elkander trouw 'totdat de dood ons scheidt'. Inmiddels haalt 40 procent van de gesloten huwelijken die 'eindstreep' niet. Niet zelden is het verbreken een pijnlijke zaak: 'scheiden doet lijden'.

In rooms-katholieke, maar ook in orthodox-protestantse kring wordt nog altijd de onverbreekelijkheid van het huwelijk hooggehouden, ook al is de praktijk een heel andere. Maar als de kerk/gemeente staat te juichen bij de inzegening, wat kan zij dan betekenen op het moment, dat het huwelijk wordt opgebroken?

In het Dienstboek (deel II) van de Protestantse Kerk en in het nieuwe Liedboek 2013 zijn liturgische teksten opgenomen, inclusief gebeden en liederen, die vorm kunnen geven aan onze omgang met het verbreken van relaties. Zou de aanwezigheid van de gemeente bij het scheiden niet evenzeer gewenst zijn als bij de inzegening?

Theoloog/dichter Sytze de Vries heeft aan deze teksten bijgedragen, ook al vanuit zijn eigen pastorale praktijk. Hij komt ons vertellen, wat hem daartoe bewogen heeft, en de teksten ook aan ons voorstellen.

**Info:** Bea Berends

**Datum:** donderdag 9 november 2017

**Aanvang:** 20.00 uur

**Plaats:** Kruiskerk

**Entree:** € 3,-

---

### **Uit V&T: GELOOF EN ONS WERK**

**Inleider:** ds. Ruilof van Putten, partner van NLIvesteert en Geloof&Werk.

Een mens is in zijn leven gemiddeld 80.000 uur met werk bezig, betaald of onbetaald. Werk koppelen we niet automatisch aan de Bijbel.

Toch heeft alles wat we doen een geestelijke dimensie. Dus ook ons werk. Hoe volgen we Jezus in ons werk? En als je geen werk hebt of om welke reden dan ook niet kunt werken? Wist je dat daarover in de Bijbel veel adviezen staan? God is juist ook in ons werk geïnteresseerd. Wil God liever dat je kiest actief te worden in de kerk, dan dat je kiest voor je werk of carrière? In deze workshop van het Centrum voor Geloof en Werk ([www.geloofenwerk.nl](http://www.geloofenwerk.nl)) ga je ontdekken hoe 'gewoon werk' past in Gods koninkrijk.

**Info:** Hettie Stemfoort

**Datum:** maandag 13 november 2017

**Aanvang:** 20.00 uur

**Plaats:** Vredeskerk

**Entree:** € 3,-

---

### **UIT V&T: 'PETRUS KAN NOOIT IN ROME ZIJN GEWEEST'**

**Inleider:** Fik Meijer

Petrus was Jezus' meest vooraanstaande leerling, maar wat weten we van hem? Fik Meijer gaat op zoek. Hij volgt Petrus in de Evangelieën en de Handelingen van de apostelen. De visser uit Kapernaüm lijkt voorbestemd voor een grote carrière in de beweging van Jezus, maar eerst moet hij, met vallen en opstaan, een ontwikkeling doormaken. Zijn zwakheden komen naar voren, zijn geloof schiet herhaaldelijk tekort. Toch wordt hij na de kruisdood van Jezus de voorman van de Jeruzalemgemeente.

Dan verdwijnt hij uit beeld. De aandacht in de Handelingen gaat verder uit naar Paulus. Wat is er van Petrus geworden? Heeft hij gepreekt in Jeruzalem, Korinthe of Babylon, of in Rome? In het begin van de tweede eeuw ontstonden er verhalen die wijzen op dat laatste. Ze groeiden uit tot de overlevering dat Petrus in Rome is gestorven en begraven in het Vaticaan. Ook zou hij de eerste bisschop van Rome

zijn geweest. De huidige paus zit dan ook op de Sedes Petri, de stoel van Petrus.

In een analyse van de belangrijkste teksten vanaf het begin van de tweede eeuw (die in vertaling van de auteur in een appendix zijn opgenomen) probeert Fik Meijer feit en fictie van elkaar te onderscheiden.

**Info:** Bea Berends

**Datum:** dinsdag 21 november 2017

**Aanvang:** 20.00 uur

**Plaats:** Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)

**Entree:** € 3,-

### **SING-IN 19 NOVEMBER**

Dag broeders en zusters,

Op **19 november** hopen we in de avonddienst van 18.45 uur weer een sing-in te houden.

In 2008 zijn we in De Steiger begonnen met, na de avonddienst, opwekkingsliederen te zingen.

Dit is ontstaan uit het verlangen van gemeenteleden om onze God te loven en prijzen, ook door middel van meer eigentijdse liederen. Paulus zegt immers: 'Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.' Omdat er steeds meer mensen kwamen met dit verlangen werd de Steiger te klein en heeft de kerkenraad besloten om 4x per jaar een sing-in dienst in de kerk te houden. Op dit moment komen er gemiddeld 100 mensen in deze dienst.

We zingen in deze dienst vooral opwekkingsliederen en liederen van de groep Sela. We worden begeleid door een muzikaal groepje met piano, (bas)gitaar en soms viool, trompet of accordeon en enkele zangers. Er is ook een korte overdenking. Het is geweldig te zien hoe deze avonden mensen dichterbij God brengt. Veel mensen ervaren iets van de Heilige Geest. Zo prachtig om dat mee te maken; ja onze God is groot!

De meest bekende liederen zijn Abba Vader, Heer ik kom tot U, Ik stel mijn vertrouwen en 10.000 redenen. Er zijn op dit moment meer dan 800 liederen, bekende en minder bekende.

Heeft u een favoriet lied, laat het me even weten (e-mail: [gans3@live.nl](mailto:gans3@live.nl)).

Het thema voor 19 november is : **liefde voor God.**

We willen deze avond zingen:

- Votum en groet (Sela)
- Heer wijs mij uw weg (Opw. 687)
- Houd mij dicht bij u (Opw. 616)
- Tienduizend redenen (Opw 733)
- Stil, mijn ziel wees stil (Opw 717)
- Hij is Koning (Sela)
- Al wat ik ben (Opw. 697)
- Kracht van uw liefde (Opw. 488)
- De rivier (Opw. 642)
- Glorie aan God (Sela)
- Mijn Jezus, mijn redder (Opw. 461)
- U bent heilig (Opw. 609)
- Ga met God (Lied voor de kerken 416)
- Ik wil juichen voor u mijn Heer (Opw. 589)

U kunt deze liederen alvast beluisteren via bijv. Youtube, zodat u op 19 november uit volle borst mee kunt zingen, tot eer van onze God.

Ik hoop dat u - jong en oud - komt.

Broederlijke groenten,  
Sander van Drie

<><

## **D** IACONIE



Via een huisbezoek heeft Clara Akkerman een gift ontvangen van € 50,- voor de diaconie.

Gerard Elbertsen heeft bij huisbezoek € 10,- gekregen voor de diaconie. Bij het wegbrengen van bloemen heeft Elly van Beek € 10,- gekregen. De Diaconie heeft via Gerard Elbertsen nog twee maal een gift ontvangen van € 10,-. En voor het jeugdwerk heeft Gerard Elbertsen € 20,- ontvangen. Ria van de Burgt heeft bij het wegbrengen van bloemen € 10,- ontvangen.

# **C**OMMISSIES & GEMEENTELEDEN

## **VAN DE BEZOEKEDAMES**

Ria van Ravenhorst mocht € 10,- in ontvangst nemen bij een jubileum. Roeli Willems kreeg ook € 10,- bij een bezoek. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

## **DE OLIEBOLLENAKTIE KOMT ERAAN! DOET U WEER MEE?**

De voorbereidingen voor de komende oliebolleaktie zijn begonnen. Met de verschillende supermarkten zijn al afspraken gemaakt voor de verkoop en binnenkort gaan we ook van start om vrijwilligers te zoeken voor het bakken en de verkoop. Dit jaar valt Oudejaarsdag op zondag. Ondanks het feit dat nu verschillende supermarkten wel op zondag geopend zijn, is toch besloten om op die dag géén olieballen te gaan bakken en verkopen!

Helaas heeft de Spar in Nijkerkerveen aangegeven om dit jaar zelf in de olieballenverkoop te voorzien. Om toch in Nijkerkerveen onze overheerlijke olieballen aan de man te brengen, is besloten dit jaar ook bij onze kerk een verkooppunt in te richten.

Om u op de hoogte te brengen, volgen hierna de data waarop u alvast ruimte in uw agenda kunt vrijmaken. We beginnen te bakken in de nacht van donderdag op vrijdag 29 december (vanaf 0.00 uur) en bakken door tot 0.00 uur naar zaterdag 30 december, dus 24 uur achter elkaar.

De verkoop is gedurende de openingstijden van de supermarkten op die vrijdag en zaterdag.

We bakken - net als vorig jaar - bij Els van de Bunt aan de Laakweg in Nijkerkerveen.

We verkopen dit jaar op de volgende locaties:

- Eben-Haëzerkerk aan de Van Noortstraat;
- Diervoeders Van Essen aan de Schoolstraat;
- Boni Nijkerk aan het Zandoogje en op het Wheemplein;
- Jumbo op het Molenplein.
- Bij de baklocatie aan de Laakweg kunt u uiteraard ook olieballen kopen.

U kunt zich uiteraard vanaf nu al opgeven voor het bakken of verkopen bij An Anderiesen ([an.anderiesen@upcmail.nl](mailto:an.anderiesen@upcmail.nl), 033-245 38 09), dan

kunt u een voor u of jullie geschikte tijd kiezen.

Met vriendelijke groet,  
de oliebollencommissie

### **SAMENVATTING JEUGDDIENST**

Op zondagavond 24 september is in onze kerk een Jeugddienst gehouden met het thema 'Vertrouw, wees niet bang'. Tijdens deze goed bezette dienst werden aan de aanwezigen, jong en oud, enkele vragen voorgelegd. Hieronder de samenvatting van de antwoorden.

#### ***Wat brengt u/jou in de kerk?***

- Het geloof ontwikkelen. In de kerk ben je er bewust mee bezig. Je leert uit de preek.
- Het woord van God, waarin ik steun vind.
- Gods zegen ontvangen, Gods trouw en liefde, de ontmoeting met God.
- Samen geloven/zijn in de kerk.
- Gebed (voor de wereld), waarin ik steun vind.
- Liederen zingen, waarin ik steun vind.
- Daar vind ik de rust.
- Zondagavond is kerkavond. De zondag is niet compleet als ik niet geweest ben.
- Speciale (jeugd)diensten: thema's die me aanspreken (bijv. op EO-jongerendag).
- Week afsluiten en de nieuwe week beginnen.
- Was gevraagd door een vriend, mijn ouders gaan, dus ga ik mee.

#### ***Hoe ontmoet u/jij God in de schriftlezing?***

- Door de schrift praat God met ons, Hij is dan dichtbij.
- Door het woord wat geschreven staat over God.
- Ik ontmoet God in de woorden die oplichten en blijven hangen.
- Stil zijn, luisteren, erover nadenken en het begrijpen/toepassen.
- Door zijn ontferming en zijn nabijheid, die terug te vinden zijn in zijn woord.
- Dat Hij redding biedt.
- De leefregels van God, Hij verwacht dat wij ernaar leven, hij geeft aan wat hij van ons wil.
- In mijn gedachten.

#### ***Welke angsten houden u/jou bezig?***

- De gevaren waarmee onze (klein)kinderen opgroeien: drank, drugs en verkeerde invloeden.

- Ik ben bang dat ik mijn geloof verlies als ze mijn (klein)kinderen iets ergs aan doen.
- Familie en vrienden die ernstig ziek worden/overlijden. En het gemis dat erbij hoort.
- Oorlog, het einde van de wereld, aanslagen die dichterbij komen en onze machteloosheid.
- Bang voor wat de toekomst gaat brengen.
- Thuis overvallen worden.
- Dat er geen luisterende oren meer zullen zijn. Omdat er geen tijd meer is voor elkaar.
- Dat we God niet meer verstaan, begrijpen en horen. Dat het geloof verdwijnt uit de wereld.
- Dat niet iedereen in de hemel komt na overlijden.
- Mensen bidden veel, maar danken te weinig.

### ***Waar bestaat uw/jouw vertrouwen in God uit?***

- Hij laat mij niet los, geeft steun/liefde. Ook als het niet gaat zoals ik zou willen. Hij is bij mij.
- De kracht die God ons geeft.
- Alles komt goed, houd moed. Oneindige genade en bescherming.
- De hoop dat de Heer snel wederkomt, dat geeft mij hoop. Ik bid er dagelijks voor.
- Er komt een tijd dat we naar Hem toe gaan.
- We kunnen met onze zorgen bij Hem terecht. Hij is er altijd voor ons.
- God is eerlijk.
- Ik mag een kind van God zijn. Ook in de eeuwigheid.
- In tijden van rouw en verdriet kan ik bij God terecht met mijn zorgen en verdriet.
- Dat God naar onze gebeden luistert.
- Bidden, danken, geloven.
- Mijn vertrouwen komt uit zijn oneindige put van liefde.

### **ORZAAK EN GEVOLG: EBEN-HAËZERFAIR EN EEN VOLLE BUIK**

Misschien herinneren jullie je de Eben-Haëzerfair nog.

Op 12 mei werden er op deze dag verschillende leuke activiteiten georganiseerd en 's avonds diverse talenten geveild. Tijdens de veiling hadden wij (Marco en Annita) geboden op een avondje eten voor vier personen bij Adinda thuis.

Vorig jaar hadden Adinda en Hans dit samen aangeboden en wij hadden uit betrouwbare bron vernomen dat dat een groot culinair succes was. We waren dus vastberaden om het aanbod dit jaar binnen te halen, dat dit keer door Adinda en Cisca zou worden verzorgd. En ja wel, ons werd de eer gegund en zo mochten we in september met z'n



vieren aantreden bij Adinda thuis. We hadden nog even overwogen om onze kinderen mee te nemen, maar om haar gordijnen te sparen en de vraag 'of er ook patat en frikandellen zijn' te voorkomen, hadden we twee mensen met (hopelijk) betere tafelmanieren uitgenodigd.

Het leek ons gezellig als Bartho en Willie met ons mee zouden gaan en gelukkig waren zij graag bereid ons te vergezellen. De avond begonnen we gezellig in de woonkamer met een heerlijk voorafje en een goed glas wijn. Vervolgens gingen alle kookregisters open en werden we verrast met diverse fabuleuze Italiaanse gerechten.

Adinda en Cisca, wat hebben jullie deze avond voortreffelijk voor ons gekookt en onze smaakpapillen in hogere sferen gebracht! Naast het eten was het ook gewoon supergezellig met z'n allen en hebben we buitengewoon genoten van én met elkaar. Dames, nogmaals, hartelijk dank hiervoor.

En Adinda, ik denk dat er 'boven' iemand heel erg trots op je is, dat je dit na het succes van vorig jaar hebt doorgezet.

Beste mensen, volgend jaar volgt er vast weer een Eben-Haëzerfair met een talentenveiling.

Zetten jullie dan ook weer je talenten in?

Of gaan jullie (net als wij dit jaar hebben gedaan) weer genieten van iemand anders zijn talenten?

We zullen het zien....

Marco en Annita Nederhand

## **TALENTEN**

Iedereen heeft een talent, de een wat groter en uitbundiger dan de ander. De een op de voorgrond, de ander stilletjes. Maar alle talenten zijn nodig om een kerk draaiende te houden. En er is ook geld voor nodig, dus hadden ze bedacht dat je je talent kon gebruiken bij of voor een ander. Mijn talent is toevallig schoonmaken. Dus ik met pruik, grote laarzen, schort scheef aan, sigaar in m'n mond en met zwabber op de foto. Die foto kwam de hele middag op de dag van de Fair in de kerk op het scherm voorbij en 's avonds kon je bieden op me. En ja hoor, Elly van Dasselaar had het meest geboden, zodat ik bij haar een ochtend kwam schoonmaken.

Een afspraak gemaakt en ik daarheen (normaal gekleed). Op naar voor mij een onbekend huis, waar ik al werd opgewacht. Zo, zegt ze, eerst maar eens koffie, en we raakten aan de praat en ja, dan weet je het

wel. Na inmiddels twee bakken koffie en anderhalf uur verder zei ik: ik moet toch maar eens wat gaan doen. Nou, ik mocht kiezen, ik koos voor de keuken, dus aan de poets. Ik had net lekker de gang, zegt ze: Zo, eerst maar eens koffie, ahum oke. Weer een fijn gesprek. Toen toch maar even de keuken afgemaakt, Daarna kwam haar man binnen (kende ik niet, hoe kan dat, hihi, ik als Veender). Ook daar even mee gepraat, toen toch maar even door het huis heen gescheurd en toen vond ze het welletjes. Nou Elly, bedankt, wat heb ik een fijne dag gehad, fijn dat ik je beter heb leren kennen (en je huis, hihi). Er waren natuurlijk nog meer mensen die hun talent aanboden op de fair, zo kon je bieden dat Gert Geurts kwam schilderen, Dasco voor een goot, Hugo en Bas een trompet- en accordeonconcert bij je thuis en ja hoor, daar werd ook flink op geboden. En Cisca wilde hen zo graag voor Aalt z'n verjaardag... De kids (die waren er ook veel 's avonds) Jaimy, Gervin, Stijn en Stefan Aalt naar buiten gelokt. Zo kon Cisca bieden en ja hoor, een flink bedrag later had ze hen. En ja, wij waren ook op de verjaardag van Aalt, en daar kwamen ze aan, al spelend op de trompet en accordeon, wat was dat gezellig. Na even wat gezellige liedjes te hebben gespeeld moesten ze natuurlijk van de gastvrijheid van Aalt en Cisca genieten. Een drankje, wat eten, daarna nog wat verzoeknummers gespeeld en toen gingen ze huiswaarts. Wat was het gezellig, en Aalt was ook blij verrast. En er was nog een bijzonder talent: een etentje voor twee personen gemaakt door Adinda en Cisca. Daar werd natuurlijk ook flink op geboden. En Marco en Anita hadden hem en voor meerprijs namen ze Bartho en Willie mee. Op een vrijdag was het zo ver, alles was ingekocht, recepten enz. klaar, er kon gekookt worden (dit was wel even moeilijk voor Adinda, want vorig jaar deed ze dit nog samen met Hans), maar ze kreeg versterking van Cisca. En ook dit was erg gezellig en heel bijzonder. En ja Bartho is nu ook viseter geworden. Zo heb ik geprobeerd u/jullie een stukje te mogen laten proeven van de sfeer op en na de Fair van de kerk. Heeft u nu ook zo'n talent en denkt u: oh, daar kan ik iemand blij mee maken, laat het dan weten voor de volgende Fair. En of u uw talent nu niet zo bijzonder vindt, ieder z'n talent is dat echt wel. God heeft u die gegeven om er wat mee te doen. En voor de kerk, Gods huis, is het ook fijn om met dat geld de boel draaiende te houden. En jongens en meisjes, jullie hebben ook talenten. Het zou toch leuk en fijn zijn als er op jullie geboden wordt en jullie dit talent mogen gebruiken voor of bij iemand.

P.S. dit zijn alleen de talenten waar ik iets van wist.

Groetjes Marleen van de Kieft

### **AMBACHTELIJKE FIJNE ROOKWORSTEN**

Via dit bericht willen we u vragen of u ambachtelijke worsten wilt bestellen. De opbrengst van de verkoop hiervan is bestemd voor Rock Solid, de club voor 11 tot 14 jarigen van de Gereformeerde Kerk en de Eben-Haëzer Kerk in Nijkerkerveen.

U kunt per stuk kopen of een aantal met korting!

Eén ambachtelijke worst kost € 3,-

2 worsten € 6,-

3 worsten € 8,-

4 worsten € 10,-

Daarna is iedere worst € 2,50. De worsten kunt u betalen als u ze ophaalt.

Hoe werkt het bestellen? U kunt een mailtje sturen naar een van onderstaande adressen met daarin uw naam, adres en telefoonnummer, hoeveel worsten u wilt bestellen en wat daarvan het totaalbedrag is. U kunt natuurlijk ook uw burens en/of familieleden vragen of ze deze heerlijke worsten willen bestellen.

U kunt de worsten op zaterdagmorgen 11 november van 10.00 uur tot 11.00 uur zelf afhalen bij de Gereformeerde kerk, Vrouwenweg 1 in Nijkerkerveen.

In de hallen van de kerk liggen ook bestelformulieren. Die kunnen ingeleverd worden bij Henriette Melissen, Jeannette Heijwegen of Annemieke van Ramhorst. Zelf een briefje met de gevraagde gegevens bij een van hen inleveren kan natuurlijk ook.

Bestellingen mailen kan via **henriette\_henno@hotmail.com** of **annemiekepoorter@hotmail.com**.

Alvast heel erg bedankt!

### **NAJAARSCONCERT HALLELUJA 6 NOVEMBER EBEN-HAËZERKERK**

Chr. Zangvereniging 'HALLELUJA' uit Nijkerkerveen geeft een prachtig najaarsconcert.

Medewerking wordt verleend door Herman Reyers op het orgel, Kees de Vreugd op piano en Martine de Vreugd op klarinet.

Ons koor is onder leiding van de nieuwe dirigent Theo Hoogeboom al weken aan het repeteren.

Het repertoire is samengesteld door de muziekcommissie en belooft een prachtige variatie te brengen.

Ons koor nodigt u vriendelijk uit en heet u van harte welkom op maandagavond 6 november om 19.30 uur in de Eben-Haëzerkerk. De kerk is om 19.00 uur open en de toegang is gratis, maar bij de uitgang is een collecte die wij graag bij u aanbevelen.

Hartelijke Groet,  
Zangver. 'Halleluja',

### **LUTHER IN HET CATHARIJNECONVENT (NOG TOT 28 JANUARI 2018)**

Ik (AnnaMarie) was in het Catharijneconvent voor de tentoonstelling over de geschiedenis van Luther. GENADE, Luthers boodschap in beeld.

Hoe leg je uit wat genade is? Hoe vat je de hele Bijbelse boodschap samen? Niet alleen via het gedrukte woord en met zijn markante persoonlijkheid bereikt Luther de mensen. Ook het beeld is een krachtig medium om zijn ideeën over te brengen.

Luther en Lucas Cranach introduceren een aantal bijbelverhalen in de kunst die eerder nauwelijks werden verbeeld. Deze verhalen leggen uit dat de hemel niet verdiend wordt met goede werken. De redding en de hemel zijn een geschenk van Christus; dat is genade.



Ik heb mijn ogen goed de kost gegeven bij al die schilderijen. Wat mij erg verbaasd heeft, 'De inzegening van de trouwdag van Maria en Jozef', en dat Jozef daar al een man op leeftijd was.

Maria en Jozef staan aan weerszijde van de Joodse priester en houden hun rechterhand op diens stola.

Natuurlijk was er ook een schilderij van het Heilig Avondmaal.

Het laatste avondmaal waar Jezus met zijn discipelen genoot van het brood en de wijn. Zo prachtig weergegeven en vooral de eenvoud en de saamhorigheid met Christus aan de tafel ... waar zij geen vermoeden hebben dat het de laatste keer zou zijn 'voor de lijdensweg' die Jezus moest gaan.

De wijn is de vrucht van de wijnstok, voorproefje van de wijn die we in het Koninkrijk van zijn Vader zullen drinken.

Bedenk dat deze wijn zijn bloed vertegenwoordigt, dat Hij vergoten heeft voor onze zonden.

Laten we daaraan denken als we met elkaar aan het avondmaal zijn.

AnnaMarie

### **EVEN VOORSTELLEN: KAATJE VAN DE HAM**

*Met wie zit ik in Hoewelaken aan de eettafel?*

Met Kaatje, ik ben 13 jaar en zit in 2 havo/vwo, ik wil graag naar het vwo. Ik woon met mijn broer, vader en moeder en hond Nuka. Later wil ik advocaat worden, dat verdient goed en past goed bij mijn naam: advokaatje.



*Hoe kwam je daar zo bij om dat te willen?*

Door een gesprek met mijn ouders. Ik wilde kapper en/of visagiste worden, maar dat verdient niet zo goed en ik ben goed in 'm'n neus in andermans zaken steken', dat mag ik dan altijd doen.

*Wat doe je nog meer naast school?*

Ik spreek af met vriendinnen, ik slaap graag en lig sowieso graag op bed, ik pas hier en daar op, en dans graag. Dat doe ik op school; elke week anderhalf uur, maar ook doe ik dat in de avonden, o.a. streetdance en jazz. Binnenkort ga ik peutedans begeleiden.

*Waar zit je in de kerk?*

Als we 's morgens gaan, zitten we in de beuk en als we 's avonds gaan zitten we een paar rijen achter de kerkenraad. Ik vind de kerkdiensten saai; er zou meer moeten komen voor kinderen. (maar wat weet ze niet te zeggen).

*Doe je iets in de kerk?*

Ja, ik pas eens in de twee maanden op, samen met een volwassene en ook met Jade; zij is mijn vriendin in de kerk.

*Waar voel je je het meest op je gemak?*

Thuis; hier kan ik zelf weten wat ik draag, dat is fijn.

*Wanneer had je de laatste keer de slappe lach?*

O, elke dag wel 3x, door Instagram, filmpjes en zomaar, maar altijd in de pauzes.

*Hoe omschrijven je vriendinnen jou?*

Druk, irritant en vol zelflol.



*Waar stoor jij je snel aan?*

Aan irritante mensen.

*Wat is het mooiste cadeau wat je ooit kreeg?*

De iPhone7 die ik van mijn ouders kreeg een half jaar geleden.

*Welke regel zou je het liefst willen breken?*

De 06 niet mee naar bed. Een uur voordat ik naar bed ga, mag ik er niet meer op kijken en gaat hij op de oplader.

*Hoeveel paar schoenen heb je?*

Ehh, ik ga ze ff tellen; vier, maar één paar draag ik 't meest.

*Wat is het ondeugendste wat je ooit hebt gedaan?*

Een ruitje van de deur ingetrapt in huis.

*Met wie zou je één dag willen ruilen?*

Met Lil Kleine, dat is een beroemde Nederlandse rapper. Ik zou willen ruilen om het geld, de optredens, uit eten gaan, veel reizen en veel kleding.

*Waar zou je graag 10 minuten gratis winkelen?*

Bij Sephora voor de make-up in Parijs of bij de Bijenkorf voor de merkkleding; soms vind ik merkkleding onzin maar ja...



*Heb je liever een jaar geen tv of een jaar geen snacks?*

Echt vreselijk! Ik zit met snacks voor de tv ... Ehh, dan kies ik voor geen tv. Ik kijk wel YouTube, want eten is mijn leven!

*Als je later een eigen bedrijf zou hebben, wat zou je dan verkopen?*  
Make-up!

*Wil je nog iets vertellen?*

Nee, niks.

Kaatje, ik vond het super om je zo beter te leren kennen, dank je wel!

*Joke van Drie*



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,  
of gaat u misschien verhuizen?  
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen  
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: [annetteberrevoets@kpnmail.nl](mailto:annetteberrevoets@kpnmail.nl)**

# COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

<b>Predikant:</b> Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	<b>Contactpersoon kosters:</b> A. van Drie Buntwal 14-a 3864 MZ Nijkerkerveen Tel: 033-245 99 63 E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl
<b>Scriba:</b> C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	<b>Diaconie:</b> E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl <b>Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01</b>
<b>Zendingscommissie:</b> G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl <b>Rek.nr.NL47RABO 0347 8396 57</b>	<b>Kerkrentmeester:</b> A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: h.vanbruggen9@upcmail.nl <b>Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34</b>
<b>Contact Pastoraat:</b>	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
<b>Kerkgebouw:</b> Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	<b>Website: (contact An Anderiesen)</b> www.eben-haezerkerk.nl <b>Administratie kerkblad:</b> C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
<b>Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34</b> of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de <b>webshop</b> ) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

**Redactie kerkblad:** An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09  
an.anderiesen@upcmail.nl

**MAANDAG 20 NOVEMBER**  
is de uiterste inleverdatum voor  
kopij voor het kerkblad van **dec..**