

# MAANDBLAD



## EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

**December 2017**

59<sup>e</sup> jaargang no. 12

**Jezus kwam ook voor de  
dwazen uit het Westen ...**

><> <><

# INHOUDSOPGAVE

Meditatie .....	3
Kerkdiensten .....	5
Agenda .....	6
Uit het leven van de gemeente.....	7
Leesrooster december .....	9
Jarige ouderen .....	10
Huwelijksjubilea .....	11
Kerkenraadsnieuws .....	12
Eindejaarscollecte 2017.....	13
Kort Verslag van de kerkenraadsvergadering van dinsdag 10 oktober 2017 .....	14
Diaconie.....	15
Van de bezoekdames .....	15
Kerstviering ouderen .....	15
Kinderkerstfeest op dinsdag 26 december .....	15
Adventproject kindernevendienst .....	16
Alpha-cursus.....	16
De OLIEBOLLENAKTIE, schrijft u in? .....	17
Zending.....	17
Dankbrief voor het helpen bouwen van een Chapel op het Rehoboth Kinderdorp .....	17
Gedicht bij meditatie: Geloof, Hoop en Liefde .....	18
Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN .....	20

**Inleverdatum kopij voor het kerkblad van januari: 18 december**

# MEDITATIE

## Hopen is voor anker liggen

***‘Onze toevlucht is (...) vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons ...’*** (Hebr. 6:18b-20a)

**In de Bijbel worden beelden gebruikt om geestelijke waarheden duidelijk te maken. Zo wordt in de tekst hierboven een beeld gebruikt dat we kennen in de scheepvaart: het anker. Maar wat heeft dat te maken met een ‘voorhangsel’ en een ‘voorloper’? Ik wil proberen het u uit te leggen.**

### **Anker**

Een anker dient om een schip vastigheid te geven. Als een schip een haven nog niet kan binnenvaren, legt men het ‘voor anker’, zodat het niet door harde wind of de stroming van het water op de oever slaat of ergens op vastloopt.

Wij, christenen, hebben de ‘hoop’ als anker voor onze ziel. Die hoop geeft ons levensbootje vastigheid.

Om een schip op z’n plaats te houden, moet het anker voldoende groot en zwaar zijn. De hoop op ons behoud in Jezus Christus is een zeker en betrouwbaar anker; zwaar en sterk genoeg om ons bootje op zijn plaats te houden. Onze hoop

is geen vage verwachting in de zin van ‘ik hoop van wel’. Dan zou die hoop niet met een anker vergeleken worden! Eerder met een windhaan...

Het anker van een schip moet ook een stevige bodem hebben waarin het zich vastzet, anders raakt het schip op drift. Het moet een stevige ondergrond zijn en het anker moet er grip op krijgen.

Onze hoop is geworteld in Christus Jezus. Hij is de rots waarin ons anker is vastgehecht. Het anker zit onzichtbaar voor de schipper vast in de bodem, maar die schipper weet wel dat die bodem er is. Zo is datgene wat wij geloven onzichtbaar voor het oog, maar de gelovige weet dat de grond er is om te kunnen ankeren. Anders dan met een schip, bevindt die ‘grond’ zich niet ergens onder ons, maar boven ons: in de hemel.

In Rom. 8:24 staat: ‘In deze hoop zijn wij gered. Als wij echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?’

Natuurlijk moet er aan een anker

een kabel of ketting zitten en die moet stevig aan het schip zijn bevestigd. Die ketting is het geloof, waaraan de hoop is verbonden. Een anker zonder ketting is nutteloos, zo heeft hoop zonder geloof geen nut. In Hebr. 11:1 (NBG) staat zo mooi: 'het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien'.

### **Voorhangsel**

In de aangehaalde tekst wordt ook gesproken over een voorhangsel. Het voorhangsel is geen beeld uit het dagelijks leven, maar grijpt terug naar de erediens van het oude Israël. In de tabernakel, de tent van God die Israël moest bouwen bij de berg Sinaï, hing een gordijn tussen het heilige (het voorste deel) en het heilige der heiligen (het achterste deel). Dat gordijn sloot de toegang tot het achterste deel af. De priesters mochten wel in 'het heilige' komen en daar dienst doen, maar niet in 'het heilige der heiligen'. Slechts één persoon, de hogepriester, en dat éénmaal in het jaar op de grote verzoendag, mocht in het heilige der heiligen dienst doen (Lev. 16). Daar stond de ark van het verbond met het verzoendeksel en de beide cherubs (engelen) er bovenop. Tussen die cherubs 'woonde' de Here God. Het heilige der heiligen verwijst naar de woonplaats van God in

de hemel. De toegang tot het hemelse 'heilige der heiligen' was voor ons mensen gesloten. Jezus Christus is echter na zijn dood, waarbij het voorhangsel van de tempel scheurde, en opstanding naar de hemel gegaan. Hij heeft Zich aan de rechterhand van God gezet in het hemelse heiligdom. Daarom vieren wij Hemelvaartsdag, de meest ondergewaardeerde christelijke feestdag.

### **Voorloper**

Jezus is voor ons als 'voorloper' daar binnengegaan. Als vertegenwoordiger van alle mensen, vandaar enkel de naam Jezus, om zijn mens-zijn te benadrukken. Jezus is de eerste, de 'aanvoerder' van alle gelovigen die zullen volgen. Hij kon het Heilige der Heiligen als 'hogepriester' binnengaan. Daardoor is onze hoop onaantastbaar, in de hemel 'verankerd'. Onze levensboot ligt dus veilig voor anker. Jezus liet als 'voorloper' zien wat het betekent verankerd te zijn in de Hemel. Tijdens een hevige storm lag hij achter in de boot op een kussen te slapen, terwijl de golven tegen de boot beukten, Zo mogen wij rusten in Hem, die in de Hemel is. Wat er ook gebeurt!

Gert van der Schuur

*(Achterin het kerkblad nog een bijpassend gedicht)*

# KERKDIENTEN

## DECEMBER

- Eerste Advent*
- 3 dec. 10.00 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren  
**Oppas:** Courtney  
18.45 uur ds. G. Boer, Rhenen  
2<sup>e</sup> collecte: Predikantfonds
- 
- Tweede Advent*
- 10 dec. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** Saskia  
18.45 uur ds. E.P. van der Veen, Nunspeet  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen
- 
- Derde Advent*
- 17 dec. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** Anne  
18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo  
2<sup>e</sup> collecte: Zending
- 
- Vierde Advent*
- 24 dec. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort  
**Oppas:** Aline  
**Kerstdienst**  
**22.00 uur** ds. I. Hoornaar, Ermelo  
2<sup>e</sup> collecte: Diaconie (Kerstactie)
- 
- Eerste Kerstdag*
- 25 dec. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Oppas:** ...  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk in actie (kinderen in de knel)
- 
- Tweede Kerstdag*
- 26 dec. 10.00 uur Kerstfeest Kindernevendienst  
2<sup>e</sup> collecte: Kindernevendienst
- 
- Oudjaarsdag*
- 31 dec. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort

**Oppas:** Jade/Kristel  
19.30 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Eindejaarscollectie

## **JANUARI**

### ***Nieuwjaarsbijeenkomst***

1 jan. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Diaconie

---

7 jan. 10.00 uur ds. J. Oudshoorn, Nijkerkerveen/Stroe  
**Oppas:** Mélina/Xeliza  
18.45 uur ds. W. Bos, Amersfoort  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen

# **A** GENDA

7 dec.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
8 dec.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
12 dec.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
14 dec.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
14 dec.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdthonk
14 dec.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdthonk
14 dec.	15.00 uur	Kerstmiddag + kerstdiner ouderen	De Steiger/Beuk
21 dec.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
28 dec.	10.00 uur	meel in zakken	Laakweg 116
29 dec.	0.00-23.59u	Oliebollen bakken	Laakweg 116
29 dec.	9.00-21.00u	Oliebollen verkopen	div. locaties
30 dec.	8.00-21.00u	Oliebollen verkopen	div. locaties
4 jan.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdthonk
4 jan.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdthonk
8 jan.	19.00 uur	Alpha-cursus (start)	Nwe. Kerkstr. 60
11 jan.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
12 jan.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
15 jan.	20.00 uur	Bijbelkring Jona	Jeugdthonk

# UIT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

## Diensten

December is de beginmaand van het kerkelijk jaar waarin we toeleven naar Kerst, wanneer we de geboorte van ons Heiland vieren. Kerst valt dit jaar op maandag (en dinsdag). De **kerstnachtdienst** is op zondagavond, zodat er geen dienst is om 18.45 uur, maar traditiegetrouw om 22.00 uur.

Ook op kerstavond wordt in de Gereformeerde kerk de jaarlijkse **Kerstmusical** uitgevoerd. Hieraan doen ook leden van onze kerk mee. Dit jaar heet deze 'De reis van je leven'. Er zijn twee opvoeringen; om 18.00 uur en om 20.00 uur. Na afloop warme chocomel en glühwein. Van harte uitgenodigd!

De avonddienst van 17 december zal speciaal zijn. Zangvereniging Halleluja en het Middelpuntkoor uit Amersfoort zullen onder leiding van Theo Hoogenboom de Lessons & Carols ten gehore gaan brengen. Het Festival of Lessons & Carols is een festival waarin bijbelverhalen en koormuziek met elkaar worden gecombineerd in de opmaat naar Kerst. Deze oude Engelse traditie vindt zijn oorsprong aan het King's College in Cambridge, nu bijna 100 jaar geleden. In de jaren die volgden werd de formule steeds populairder en ook in Nederland is er inmiddels een rijke historie rond soortgelijke projecten. Mooie diensten gewenst.

## Meeleven

Dhr. en mevr. V.d. Kamp, Samuël Gerssenlaan 109 in Nijkerk, tobben al geruime tijd met afnemende gezondheid. Mevr. V.d. Kamp heeft veel pijn en zou een nieuwe heup krijgen.

Deze operatie is echter uitgesteld, omdat de anaesthesist nader onderzoek naar haar hart noodzakelijk vond. Daarbij werd ook de neuroloog ingeschakeld, omdat mevr. veel tia's heeft gehad in de afgelopen tijd. Maar zoals het er nu voor staat, zal zij op 13 december geopereerd worden in het St. Jansdal ZH.

Dhr. Beert Blankenstein, ds. Hugenholzstraat 11 in Nijkerkerveen, is opgenomen in het Meander ZH en inmiddels begonnen met revalidatie.

## **Terugkeer ds. Versteeg**

Ds. Versteeg pakt op dit moment zaken op met het accent op pastorale zorg en de voorbereiding van een aantal diensten.

Contact opnemen met ds. Versteeg mag, indien nodig wordt u doorverwezen.

Voor pastorale zaken kunt u dan terecht bij Ria van der Schuur en Sander van Drie. Voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met scriba Kees Bos (tel. 258 28 44).

Gert van der Schuur, voorzitter van de kerkenraad, is te bereiken op:

Nieuwe Kerkstraat 60

3864 EE Nijkerkerveen

Tel. 06-39 56 42 28, e-mail: [gertvanderschuur@gmail.com](mailto:gertvanderschuur@gmail.com).



# L EESROOSTER DECEMBER



vr. 1 dec.	Jeremia 25:15-26	Straflijt
za. 2 dec.	Psalms 19	Duidelijke taal
zo. 3 dec.	Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend <i>Advent I</i>
ma. 4 dec.	Jesaja 5:8-17	Afloop
di. 5 dec.	Jesaja 5:18-24	Brand
wo. 6 dec.	Jesaja 5:25-30	Angstbeeld
do. 7 dec.	Jeremia 25:27-38	Geen ontkomen aan
vr. 8 dec.	Jeremia 26:1-9	Slecht nieuws
za. 9 dec.	Jeremia 26:10-24	Wat doe je met de boodschapper?
zo. 10 dec.	Jeremia 27:1-11	Tuig <i>Advent II</i>
ma. 11 dec.	Jeremia 27:12-22	Profeten gezocht
di. 12 dec.	Jeremia 28:1-17	Onbreekbaar ijzer
wo. 13 dec.	Jeremia 29:1-9	Bid voor de stad
do. 14 dec.	Jeremia 29:10-23	Briefwisseling
vr. 15 dec.	Jeremia 29:24-32	Dreigbrief
za. 16 dec.	Jesaja 34:1-17	Een zwaard aan de hemel
zo. 17 dec.	Jesaja 35:1-10	Bloei <i>Advent III</i>
ma. 18 dec.	Jeremia 30:1-11	Geen onevenredige straf
di. 19 dec.	Jeremia 30:12-31:1	God vergeet zijn volk niet
wo. 20 dec.	Jeremia 31:2-14	Feestelijke toekomst
do. 21 dec.	Jeremia 31:15-22	Hoopvol
vr. 22 dec.	Jeremia 31:23-30	Keer ten goede
za. 23 dec.	Jeremia 31:31-40	Nieuw verbond
zo. 24 dec.	Titus 1:1-16	Profielschets <i>Advent IV</i>
ma. 25 dec.	Titus 2:1-15	Samenleven <i>Kerst</i>
di. 26 dec.	Titus 3:1-14	Betrouwbare boodschap <i>Kerst</i>
wo. 27 dec.	Jeremia 32:1-15	Koopcontract
do. 28 dec.	Jeremia 32:16-25	Gebed van Jeremia
vr. 29 dec.	Jeremia 32:26-44	Herstel
za. 30 dec.	Jeremia 33:1-11	Feestgedruis
zo. 31 dec.	Jeremia 33:12-26	Gelukkig, nieuw jaar <i>Oudjaar</i>

## JARIGE OUDEREN

3-12-1942	Mevr. J.H. van der Horst-Scholten Dennenlaan 36 3862 HR Nijkerk	75 jaar
5-12-1932	Mevr. W. van Dunschoten-van Wessel Douwencamp 40 3861 LE Nijkerk	85 jaar
7-12-1921	Mevr. J.J. van de Veen-Nellestein Brouwerspad 34 3864 DP Nijkerkerveen	96 jaar
7-12-1932	Dhr. J. van Drie Wouter van de Kampstraat 38 3864 GG Nijkerkerveen	85 jaar
8-12-1939	Mevr. J. Hijwegen-de Jong Van der Zaaghof 30 3861 GJ Nijkerk	78 jaar
13-12-1936	Dhr. S. Morren Sparreboomstraat 44 3862 DG Nijkerk	81 jaar
16-12-1942	Dhr. J.W. van Soeren Schoolstraat 67a 3864 MB Nijkerkerveen	75 jaar
23-12-1933	Dhr. G. de Jong Van Noortstraat 57 3864 ET Nijkerkerveen	84 jaar
23-12-1924	Dhr. A. de Groot Barend Kuisstraat 4 3861 HR Nijkerk	93 jaar
26-12-1940	Mevr. R. van Diest-Scheper Westerveenstraat 37 3864 EL Nijkerkerveen	77 jaar

29-12-1936	Mevr. E. Buitink-van Kouswijk Van Oldenbarneveltstraat 143 3862 SK Nijkerk	81 jaar
9-1-1926	Mevr. W. Hitzert-Veenhof Maximahof 57 3862 JP Nijkerk	92 jaar

## HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
1-12-2017	1-12-1967	Dhr. en mw. A. Bokkers-Ham Domstraat 21 3864 PN Nijkerkerveen 50 jaar getrouwd
6-12-2017	6-12-1960	Dhr. en mw. G. Bralts-Prins Bachlaan 31 3862 GK Nijkerk 57 jaar getrouwd
13-12-2017	13-12-1963	Dhr. en mw. G. Berculo-van Soeren Jacob de Boerweg 27 3864 EZ Nijkerkerveen 54 jaar getrouwd
22-12-2017	22-12-1965	Dhr. en mw. A. Vlijm-Karman Heinencamp 40 3861 LM Nijkerk 52 jaar getrouwd
24-12-2017	24-6-2005	Dhr. en mw. G.J. Saidykan-Looijen Stuurhut 6 3863 TD Nijkerk 12 ½ jaar getrouwd

5-1-2018

5-1-1951

Dhr. en mw. C. Blankestijn-Groenendijk  
 Dirk Ruitenbeekstraat 39  
 3864 GA Nijkerkerveen  
 67 jaar getrouwd

# **K**ERKENRAADSNIEUWS

*Van de kerkrentmeesters*

## **Kerkebalans 2017**

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	<u>66.822</u>
Ontvangen t/m oktober 2017	-	58.040
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	<u><u>8.782</u></u>

## **Collecten 2017**

### **oktober**

Eredienst	€	652,95
Predikantfonds	-	86,15
Kindernevendienst	-	135,66
Catechisatie 2016/2017	-	71,95
Evangelisatie	-	131,97
Verjaardagsfonds	-	17,00
Gift via Ria van Ravenhorst	-	10,00
Zending	-	271,92
Rehoboth kinderdorp	-	64,10
Werelddiaconaat Kerk in Actie	-	127,90
Diaconie HA 22 oktober	-	209,00
Collectegelden kinderen KND	-	11,20
Totaal	€	<u><u>1.789,80</u></u>

Hartelijk dank voor uw gaven.

## **EINDEJAARSCOLLECTE 2017**

**Het komt immers niet aan op wat de mens ziet : de mens ziet toch aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.** 1 Samuel 16:7

Het jaar 2017 is haast ten einde. In de gemeente is er weer veel gebeurd het afgelopen jaar. We kijken terug op mooie en blijde gebeurtenissen, maar ook zijn er droevige momenten geweest. Aan de ene kant de geboorte van nieuw leven, het vieren van weer een jaartje ouder, huwelijksjubileum, de viering van het Heilig Avondmaal, verbouwing van toiletten en keuken, de opening van het nieuwe kerkelijk jaar, ect.

Aan de andere kant zijn ons dit jaar veel gemeenteleden ontvallen, wat pijn, verdriet en leegte in ons achter laat. Ook daar mogen wij als gemeente niet aan voorbijgaan.

Toch, als wij elke dag beginnen de dag aan God te wijden, weten wij dat we niet alleen zijn, dan wil Hij ons helpen die dag te leven tot Zijn eer, Hij geeft ons de kracht en troost voor de nieuwe dag.

Als leden van de gemeente zijn wij afhankelijk van God, die ons helpt om elkaar te steunen in blijdschap en verdriet.

Alle leden tellen mee om de gemeente goed te laten functioneren, sommige leden treden op de voorgrond, anderen zijn achter de schermen hard aan het werk. We zijn allemaal nodig! Laten we met elkaar in het jaar dat voor ons ligt de schouders eronder zetten. Misschien wilt u overwegen om een taak op u te nemen. Iedereen heeft talenten voor het uitvoeren van een taak, groot of klein, om samen het werk als gemeente voort te zetten.

Om dit mogelijk te maken zijn financiële middelen nodig. Zou u willen overwegen om voor dit jaar een (extra) gift te geven voor de gemeente? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en voor uw betrokkenheid.

U kunt uw bijdrage geven tijdens de eindejaarscollecte in de kerkdienst, of overmaken via bijgevoegde acceptgirokaart.

**De Here ziet het hart aan en weet wat u nodig heeft.**

De kerkrentmeesters wensen u Gods Zegen toe voor komend jaar.

## **KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 10 OKTOBER 2017**

**Opening** We zingen lied 434, 'Lof zij de Heer', vervolgens leest onze voorzitter Matth. 5 vers 7-26 (wat aansluit op de rondgestuurde mail over de Wittenburg) en gaat voor in gebed.

**Mededelingen/agenda** Gert en Ria van der Schuur zorgen vandaag voor de traktatie en nodigen iedereen van harte uit om na de vergadering nog te genieten van een hapje en een drankje i.h.k.v. hun 40-jarig huwelijksjubileum.

**Verslag vorige vergadering** Na verwerking van enkele kleine opmerkingen stellen we het verslag van september vast.

**Redactie Kerkblad** Het kerkblad verschijnt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voorstel is dat Gert van der Schuur de rol van eindredacteur op zich neemt. De kerkenraad stemt in met het benoemen van Gert als eindredacteur.

**Vacatures kerkenraad** We bespreken het rooster van aftreden en de komende vacatures. Duidelijk is dat dringende behoefte bestaat aan gemeenteleden die zich als ouderling, diaken of kerkrentmeester in willen zetten voor onze gemeente.

**Evaluatie diensten o.a.:** We evalueren de diensten van de afgelopen maand, benoemen wat goedging en dat wat verbetering behoeft.

**Bijzondere diensten** We bespreken de komende diensten.

**Verslaggeving** De ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters doen beknopt verslag van hun werkzaamheden. De kerkrentmeesters stellen voor om in 2018 een aantal keren een derde (deur)collecte te houden t.b.v. de diaconie. Akkoord met algehele stemmen. De diaconie zorgt voor communicatie (kerkblad) richting de gemeente.

**Verslag diaconie** de Gereformeerde Kerk heeft aangegeven niet te willen komen naar het Veens diaconaal overleg, afwachten of ze wel of niet komen. Een en ander te bespreken op het komende gezamenlijke moderamen.

**Activiteiten:** 6 november, gemeenschappelijk moderamen met de Gereformeerde Kerk.

**Sluiting** Herman Willems sluit de vergadering af met gebed.

# DIACONIE



In oktober hebben Ben en Joke van der Horst € 5,- gekregen bij het wegbrengen van bloemen.

Elly van Beek heeft bij het wegbrengen van bloemen € 10,- gekregen.

Wilma van Korlaar heeft € 10,- ontvangen bij het wegbrengen van bloemen en Gert van de Schuur heeft bij huisbezoek € 10,00 gekregen voor de diaconie en € 25,- voor de kerk.

Volgend jaar zal er iedere maand een extra deurcollecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de diaconie.

# COMMISSIES & GEMEENTELEDEN

## VAN DE BEZOEKEDAMES

Truus van Dusschoten kreeg € 20,- bij een jubileumbezoek.

## KERSTVIERING OUDEREN

De kerstmiddag is op donderdag 14 december vanaf 15.00 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee en taart. Vervolgens is de kerstviering waarin onze eigen predikant voorgaat. Aansluitend is er iets te drinken en zal er een kerstdiner worden geserveerd. Dit is anders dan andere jaren, want altijd was er een broodmaaltijd, maar omdat er eind december nooit gezamenlijk eten is, wat dan best wordt gemist, heeft de commissie aangeboden nu, na de kerstviering, een warme maaltijd te verzorgen. Het zal dus bij elkaar iets later worden dan anders. U bent allen van harte welkom. Wilt u zich wel opgeven op de lijst in de hal van de kerk, of *voor 10 december* bellen met Truus van Soeren, (033) 257 18 25? Dan weten we voor hoeveel mensen we de tafels moeten dekken.

## KINDERKERSTFEEST OP DINSDAG 26 DECEMBER

Tweede kerstdag, dinsdag 26 december, is er weer een viering voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om 10.00 uur in onze kerk.

We hopen dan samen te mogen genieten van het muzikale kerstverhaal 'Dat moet iets wonderlijks zijn'.  
Graag zien we jullie dan allemaal.  
Warme groeten van de leiding van de Kindernevendienst

## **ADVENTPROJECT KINDERNEVENDIENST**

Het einde van het jaar is in zicht, en dat betekent dat we uitkijken naar een mooi feest, de geboorte van Jezus!

De adventstijd begint op 3 december en elke week zal de KND daar aandacht aan besteden.

Deze advent gaat het over Jona. Het gaat bovenal over de liefde van God, want als we de liefde van God in ons dragen dan leven we met Jezus, en dat is waar we naar verlangen.

Er zal elke week een mooi symbool in de kerk worden neergezet, dat alles te maken heeft met vertrouwen, hoop, verbondenheid en liefde. We hopen dat het een heel mooi kerstfeest gaat worden en dat we met elkaar Gods liefde zullen ervaren!

## **ALPHA-CURSUS**

Vanaf 8 januari 2018 organiseert de Eben-Haëzerkerk samen met de Grote Kerk in Nijkerkerveen een nieuwe Alpha-cursus! De cursus is speciaal voor jongvolwassenen, vanaf 18 jaar tot pakweg 30 jaar.

De Alpha-cursus is een leuke, laagdrempelige en leerzame cursus over het christelijk geloof. De cursus richt zich op mensen zonder christelijke achtergrond, maar ook voor mensen die pas christen zijn geworden, of die de basis van het christelijk geloof (weer) eens willen doornemen. Tijdens deze cursus is er ruimte om moeilijke levensvragen te stellen die open besproken worden.

Tussendoor wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. De cursus is ook een plaats waar vriendschappen worden gesloten.

De cursus is helemaal gratis. Iedere deelnemer krijgt een werkboekje, maar je hoeft geen huiswerk te maken. In het werkboekje kun je aantekeningen maken. We beginnen de avond met een gezamenlijke (kleine) maaltijd. Na een muzikaal intermezzo is er een gevarieerd avondprogramma met een korte inleiding. In kleine groepjes kan dan worden doorgepraat.

De cursus wordt op maandagavond gehouden (plus een zaterdag) en duurt 10 avonden met een afsluitende 'bonte' avond. De cursus vindt plaats bij Gert & Ria van der Schuur op het adres Nieuwe Kerkstraat 60



in Nijkerkerveen.

Brigitta de Jongh en Corrie van de Visch doen namens de Grote Kerk mee in de leiding.

Mocht je je willen aanmelden, of eerst meer willen weten over de opzet en inhoud van de cursus, neem dan contact op met Gert & Ria, telefoon 06-39 56 42 28 of per e-mail [gertvanderschuur@gmail.com](mailto:gertvanderschuur@gmail.com).

Wacht niet te lang, want met 12 deelnemers is het 'volle bak'. Zijn er meer aanmeldingen, dan is er de mogelijkheid deel te nemen aan de Alpha-cursus in Nijkerk, die in dezelfde periode zal worden gehouden.

Het Alpha-team

## **DE OLIEBOLLENAKTIE, SCHRIJFT U IN?**

Op onze besloten Facebook-pagina is de mogelijkheid tot inschrijving al gestart. Maar op de zondagen 3 en 10 december staan we ook met de lijsten in de hallen van de kerk. We beginnen te bakken in de nacht van donderdag op vrijdag 29 december (vanaf 0.00 uur) en bakken door tot 23.59 uur, dus 24 uur achter elkaar.

De verkoop is gedurende de openingstijden van de supermarkten op die vrijdag en zaterdag. We bakken - net als vorig jaar - bij Els van de Bunt aan de Laakweg in Nijkerkerveen.

We verkopen dit jaar op de volgende locaties:

- Eben-Haëzerkerk aan de Van Noortstraat;
- Diervoeders Van Essen aan de Schoolstraat;
- Boni Nijkerk aan het Zandoogje en op het Wheemplein;
- Jumbo op het Molenplein.
- Bij de baklocatie aan de Laakweg kunt u uiteraard ook oliebollen kopen.

U kunt zich ook rechtstreeks opgeven bij An Anderiesen ([an.anderiesen@upcmail.nl](mailto:an.anderiesen@upcmail.nl), 033-245 38 09), dan kunt u een voor u of jullie geschikte tijd kiezen.

De oliebollencommissie

## **ZENDING**

### **DANKBRIEF VOOR HET HELPEN BOUWEN VAN EEN CHAPEL OP HET REHOBOTH KINDERDORP**

Geachte Gemeentes van Nijkerkerveen,

Door middel van deze brief willen we jullie - de twee gemeentes in Nijkerkerveen - namens het Rehoboth Kinderdorp heel hartelijk danken voor de geweldige steun die het mogelijk maakte om een Chapel op het Rehoboth Kinderdorp te kunnen bouwen.

Van Visie in 2016 naar Werkelijkheid in 2017! Echt gewoon geweldig! Met de laatste ontvangen donatie van jullie hebben we het kerkgebouw af kunnen maken wat betreft gordijnrails en gordijnen, plafondventilatoren kopen en laten installeren en *last but not least* de aankoop van een eenvoudig maar goedwerkende geluidsinstallatie (twee boxen op stands, een mixer/versterker, 1 microfoon, 1 microfoonstandaard en 1 lessenaar om de Bijbel/preeknotities op te kunnen neerleggen). Wat een zegen!

Zie ook een compilatievideoclip en foto's op onze Google Drive (Gert heeft de internetlink en zal deze naar beide kerken doorsturen) waar je alles ziet werken en de gordijnen ziet hangen voor de ramen toen we op 10 maart 2017 de officiële opening hebben gehouden. Het was een geweldige dag met veel dansen, zingen, kinderen die bijbelverzen uit hun hoofd hadden geleerd en opdroegen en een preek die werd gehouden door onze eigen voorganger hier in Zuid-Afrika van de Norwegian Settlers Church.

Nogmaals, heel hartelijk dank voor deze enorme zegen, een Chapel waar we God kunnen loven en prijzen. Als we weer in Nederland zijn, dan komen we graag weer even langs om verslag te doen bij jullie. Blessings voor now en hopelijk gauw tot weerziens.

Alfons & Yvonne van der Galiën

## **Een gedicht, passend bij de meditatie van deze maand**

### **GELOOF, HOOP EN LIEFDE**

Geloof, Hoop, Liefde, deze drie,  
wat zijn het mooie woorden.  
Het zou pas goed zijn als ze echt  
steeds in ons leven hoorden.

Geloof is kennen, zekerheid,  
het is een stellig weten.  
Het staat geschreven in je hart,  
je kunt het niet vergeten.

De Hoop, een anker en een stok,  
om je aan vast te klampen.  
Want zonder hoop ben je toch niets,  
in ziekten en in rampen.

De liefde is de meeste van al,  
wat zou je zonder moeten.  
Want met de liefde komt de Heer  
ons altijd weer begroeten.

Liefde is leven, vrede, rust,  
liefde is in je leven  
het beste wat er in je is,  
aan God en de ander geven.

Geloof, Hoop, Liefde, deze drie,  
woorden van God gegeven.  
Woorden van het komend rijk,  
woorden om naar te leven.

Bewaar die woorden in je hart  
en ga er maar uit werken,  
je zult de ander en jezelf  
er eindeloos mee sterken.

Geloof, Hoop, Liefde, deze drie,  
wat zijn het mooie woorden.  
Wat zou het goed zijn als ze echt  
ook in ons leven hoorden.  
(uit: de Predikant)



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,  
of gaat u misschien verhuizen?  
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen  
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: [annetteberrevoets@kpnmail.nl](mailto:annetteberrevoets@kpnmail.nl)**

# COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

<b>Predikant:</b> Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	<b>Contactpersoon kosters:</b> A. van Drie Buntwal 14-a 3864 MZ Nijkerkerveen Tel: 033-245 99 63 E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl
<b>Scriba:</b> C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	<b>Diaconie:</b> E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@upcmail.nl <b>Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01</b>
<b>Zendingscommissie:</b> G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl <b>Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34</b>	<b>Kerkrentmeester:</b> A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com <b>Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57</b> <b>NL82 FVLB 0635 8014 34</b>
<b>Contact Pastoraat:</b>	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
<b>Kerkgebouw:</b> Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	<b>Website: (contact An Anderiesen)</b> www.eben-haezerkerk.nl <b>Administratie kerkblad:</b> C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
<b>Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34</b> of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de <b>webshop</b> ) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

**Redactie kerkblad:** An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09  
an.anderiesen@upcmail.nl

**MAANDAG 18 DECEMBER**

is de uiterste inleverdatum voor  
kopij voor het kerkblad van **jan..**