

MAANDBLAD



EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

Februari 2018

60^e jaargang no. 2

Op de smalle weg staat nooit een file ...

>< <>

INHOUDSOPGAVE

Meditatie	3
Kerkdiensten	5
Agenda.....	6
Uit het leven van de gemeente	6
Leesrooster februari	9
Jarige ouderen	10
Huwelijksjubilea	11
Kerkenraadsnieuws	12
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 12/12/2017	12
Voor u overgenomen uit Vorming en Toerusting	13
Uit V&T: God en het lijden.....	14
Uit V&T: De 70 gezichten van de Torah.....	14
Diaconie.....	15
Commissies & gemeenteleden.....	15
Van de bezoekdames	15
Kinderkerstfeest, hoe was het?	16
Een mooi avondje catechisatie.....	16
De Bijbelkring	17
Even voorstellen <i>Tijmen Landman</i>	18
Kerstreis Nijkerk voor Gruisor 2017 deel 1,.....	20

Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN	24
---	----

Inleverdatum kopij voor het kerkblad van maart: **19 februari**

God is in staat om je tenen korter en je lontje langer te maken.

MEDITATIE

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Het gaat slecht met de kerken in Nederland, vinden we. Het aantal kerkleden blijft maar dalen. Hier en daar worden kerken religieus erfgoed of krijgen een woonbestemming. Kloosters worden omgebouwd tot kantoren. Kerken tobben om hun begroting rond te krijgen; kerkbalans wordt vaker financiële acrobatiek. Bij het zoeken naar ambtsdragers hebben kerken soms een ‘bouwlamp’ nodig.

Christenen in Nederland moeten ermee leren leven dat hun aantal afneemt en dat in veel opzichten het christelijk geloof onzichtbaar wordt in de samenleving. Hoe wrang is dat, als je hoort dat in landen als China, Noord-Korea en Iran de kruis-vijandige overheden steeds meer onderdrukkende maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat het christelijk geloof wél zichtbaar wordt in de samenleving daar.

Onze prestatie­maatschappij en media doen hard mee aan de neergang van het christelijk geloof. De ‘koorts’ van de welvaart weerhoudt mensen ervan tijd te nemen voor gebed of kerkbezoek. Het past niet meer in de agenda. Bijbellezen wordt vervangen door sport of Netflix. Vroeger lezen we na de maaltijd uit de Bijbel. Wie doet dat nog?

De media brengen dagelijks zo veel ellende op ons netvlies, dat we ons wanhopig beginnen af te

vragen, waarom God dit allemaal toelaat. God krijgt stiekem de schuld en zo hebben we een alibi om het geloof aan de kapstok te hangen. Want als er een God is, dan bestuurt die toch alles en is die God verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt. God blijkt niet degene te zijn die we dachten of verwachten. Maar wie is Hij dan wel? Als God niet degene is die we graag zouden willen, dan laten we Hem stilletjes verdwijnen uit ons bestaan.

Dat verklaart dat 82% van de Nederlanders nooit of bijna nooit meer in de kerk komt en nog maar 14% in een persoonlijke God gelooft. Het gros van de Nederlanders heeft geen idee waar het in het christendom om gaat. Het aantal atheïsten is voor het eerst in de meerderheid: 58%. De andere 28% gelooft dat er ‘iets’ is als een hogere macht.

De verhalen van ex-gelovigen wijzen vaak in de richting van teleurstelling. Dat leidt óf tot een plotselinge breuk óf tot slijtage van

het geloof in God. Het wekt ook onbegrip over de mensen voor wie God wél een levende werkelijkheid is. Die dat in hun doen en laten tonen.

Mensen kunnen mensen niet tot geloof brengen. Christenen kunnen wel in hun manier van leven laten zien hoe realistisch God voor hen is en zij kunnen hun kinderen vertellen over die realiteit.

Dat is de winst van de betrokkenheid van degenen die zich bewust christen noemen.

Bewust en actief geloven is minder vanzelfsprekend geworden.

Gelovig-zijn wordt uitzonderlijker, en dat biedt juist nieuwe kansen!

Dan ontstaat er nieuwsgierigheid, want laten we eerlijk zijn: rijkdom verzadigt het hart niet,

Godloosheid boeit niet, voldoet niet. Veel mensen, waaronder ook jongeren, zijn op zoek naar de zin van het bestaan. Waar vind ik echte rust, troost, vergeving, geborgenheid, vrede? Bij wie kan ik terecht met mijn pijn en verdriet?!

Welnu, christenen zijn dus in de positie om in hun leven te laten zien hoe 'zinnig' het christelijk geloof is. Ongelovigen worden soms geraakt door het getuigenis

van mensen die God hebben ontmoet. Die dat tonen door te vergeven, omdat God hen heeft vergeven. Die als eerste de hand van verzoening naar de ander uitsteken, omdat ze beseffen dat ze met God verzoend zijn.

We horen dat op de Alpha-cursus of in de gemeentegroei groepen. Maar ook in de preek op zondag! Want misschien zit daar iemand die tobt over de echtscheiding van haar dochter. Of een ander die worstelt met zijn gezondheid of werksituatie. Die heeft een preek nodig waar zij of hij houvast aan ontleent. Houvast aan trouw en de nabijheid van God. Hoe moeilijk het leven ook lijkt.

Van het levende Woord van God gaat een zegenende werking uit.

En als we de predikant bij het uitspreken van de zegen horen zeggen: "zij en blijve met u allen".

Dan klinkt dat na, de hele week door. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor u en mij. Al ruim 2000 jaar, dankzij Christus.

Gert van der Schuur

KERKDIENTEN

FEBRUARI

- Doopdienst**
- 4 feb. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas: Xeliza
KND: bovenbouw blijft in de kerk
18.45 uur ds. D.J. de Rooij
2^e collecte: Werelddiaconaat (kinderslavernij)
deurcollecte: Zending
-
- 11 feb. 10.00 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren
Oppas: Anne
18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen **Jeugddienst**
2^e collecte: Jeugdwerk
-
- 18 feb. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
Oppas: Mélina
18.45 uur geen predikant **Sing In**
2^e collecte: Zending
-
- 25 feb. 10.00 uur ds. D. Atema, Barneveld
Oppas: Kaatje
18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo
2^e collecte: Pastoraal werk
deurcollecte: Diaconie

MAART

- 4 mrt. 10.00 uur ds. J. Oudshoorn, Nijkerkerveen/Stroe
Oppas: Jade/Kristel
18.45 uur ds. G. Boer, Rhenen
2^e collecte: Diaconie
-

A GENDA

1 feb.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
1 feb.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
1 feb.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
5 feb.	19.00 uur	Alpha-cursus (5e)	Nwe. Kerkstr. 60
8 feb.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
9 feb.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
12 feb.	19.00 uur	Alpha-cursus (6e)	Nwe. Kerkstr. 60
12 feb.	20.00 uur	Bijbelkring Jona	Jeugdhonk
13 feb.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
15 feb.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
15 feb.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
15 feb.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk 19 feb.
19 feb.	19.00 uur	Alpha-cursus (7e)	Nwe. Kerkstr. 60
22 feb.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
23 feb.	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
23 feb.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
26 feb.	19.00 uur	Alpha-cursus (8e)	Nwe. Kerkstr. 60
27 feb.	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
28 feb.	20.00 uur	Israëlkring	Vlinderln. 75 Nijkerk
5 mrt.	19.00 uur	Alpha-cursus (9e)	Nwe. Kerkstr. 60

U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

Diensten

De erediensten in februari zijn niet allemaal standaard. Zo wordt op 4 februari een doopdienst gehouden. Dan wordt dhr. Gerard van den Broek, Wilhelminastraat 22 in Nijkerk, gedoopt. Gerard is ongeneeslijk

ziek. Bij de inschrijving in onze gemeente bleek dat hij niet is gedoopt. Gerard wil zich graag alsnog laten dopen. Hem werd de mogelijkheid aangereikt om dit in besloten kring te doen, maar Gerard wilde het liefst de doop ontvangen in het midden van onze gemeente, vergezeld door zijn echtgenote Hennie. Vandaar, dat reeds in februari een doopdienst is ingelast.

Op 11 februari wordt 's avonds een jeugddienst gehouden, waarin onze eigen predikant zal voorgaan en muzikale medewerking zal worden verleend door 'onze' BinnenBand. Het thema van de dienst is nog niet bekend, maar wie de vorige jeugddienst heeft meegemaakt, weet dat het weer een verrassende dienst belooft te worden.

Op 18 februari vindt 's avonds de Sing-In plaats, waarin wij naast een keur aan lof- en aanbiddingsliederen, maar ook liederen van verootmoediging, zullen luisteren naar het getuigenis van een echte 'Veener'.

We wensen u goede en gezegende diensten toe.

Meeleven

Mevr. Lenie Calis, Van Rootselaarstraat 17 te Nijkerkerveen, is vanwege bloedingen opgenomen geweest in het Meander Medisch Centrum. Nadat dit probleem werd verholpen, is zij uit het ziekenhuis ontslagen. Helaas is Lenie in het ziekenhuis gevallen en beschadigde zij haar rugwervels. Zij moet nu thuis een periode bedrust houden.

Mevr. A. Vastenburg, Fenteler 5 in Nijkerk, werd in het Meander Medisch Centrum opgenomen voor een schouderoperatie. Inmiddels is zij opgenomen in De Pol voor revalidatie en herstel.

Gert van der Schuur

In Memoriam Maria Margaretha van de Bunt-Looman

Rie werd geboren op 9 april 1932 en overleed op 12 januari 2018. Eind november moest ze plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Vitale organen functioneerden niet meer goed en het werd al vrij snel duidelijk dat zij rekening moest gaan houden met het einde van haar leven. Half december ging ze naar De Pol en langzamerhand werden haar krachten steeds minder. Enkele dagen voor haar

overlijden zei ze: 'Als je geboren wordt, dan weet je dat je ook een keer moet sterven.' Zij had er vrede mee. De kinderen schreven op de rouwkaart: Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen.

Eind 2000 overleed haar man, Dries van de Bunt. Rond die tijd begon ook voor haar het minder worden van haar lichamelijke kracht. Ze kreeg te maken met suikerziekte, maar ondanks de beperkingen die dat opleverde, gaf haar optimistische levensinstelling haar de kracht om door te gaan. De familie typeerde haar in één zin: 'Haar grootheid lag in kleine dingen.' Tijdens de dankdienst van Woord en gebed werden ook herinneringen opgehaald. De zorgzame moeder die voor dag en dauw opstond om thermoskannen te vullen met koffie en brood te smeren wat de kinderen meenamen naar het werk. De bijbaantjes die wat extra inkomsten opleverden, het bijhouden van haar eigen tuin, het wassen van de voetbalshirts. Soms verzuchtte ze: 'Liggen jullie alleen maar in de modder in plaats van te voetballen?' Verder hield ze niet van klagen. Ze was een vrouw die graag het positieve benadrukte. Die van haar kinderen en kleinkinderen hield en een grapje op zijn tijd ook kon waarderen.

Voor de diepere dingen in het leven, zoals emoties en geloven, kon ze niet makkelijk woorden vinden. Maar zij sprak met haar ogen en met haar handen en voeten. Op die manier heeft ze veel mogen geven én mogen ontvangen van de mensen van wie ze hield. Het geloof zat heel diep in haar, en daarom was ze ook niet bang te sterven. Zij wist dat ze naar een wereld ging waar haar hemelse Vader haar op zou vangen. Zoals boven aan de rouwkaart staat geschreven:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

ds. Bartho Versteeg

Verdriet kijkt terug, angst kijkt om zich heen, geloof kijkt omhoog.

L

EESROOSTER FEBRUARI



do.	1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
vr.	2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen
za.	3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels
zo.	4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot
ma.	5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
di.	6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
wo.	7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst
do.	8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
vr.	9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
za.	10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
zo.	11 februari	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
ma.	12 februari	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
di.	13 februari	Joël 2:12-17	Oproep
wo.	14 februari	Psalm 57	Schuilplaats Aswoensdag
do.	15 februari	Jesaja 56:9-57:6	'we gieten ons vol met drank'
vr.	16 februari	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen
za.	17 februari	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!
zo.	18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
ma.	19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden
di.	20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel
wo.	21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker
do.	22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging
vr.	23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd
za.	24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zo.	25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
ma.	26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
di.	27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
wo.	28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld

JARIGE OUDEREN

10-2-1937	Dhr. H.J. van den Hengel Stoutenburgerlaan 17 3836 PC Stoutenburg-Noord	81 jaar
12-2-1942	Dhr. A. Vlijm Heinencamp 40 3861 LM Nijkerk	76 jaar
12-2-1938	Mw. H.J. van Leeuwen-Hijwegen Schoolstraat 76-A 3864 MK Nijkerkerveen	80 jaar
13-2-1936	Mw. F. Berculo-Brons Wouter van de Kampstraat 30 3864 GG Nijkerkerveen	82 jaar
16-2-1931	Mw. T.H. Zwart-van de Burgt Bulderweg 21 3862 PK Nijkerk	87 jaar
26-2-1943	Mw. H. van den Broek-Knevel Wilhelminastraat 22 3861 KB Nijkerk	75 jaar
21-2-1941	Mw. W. Willigenburg-van 't Hof 't Woud 3 3862 PM Nijkerk	77 jaar
29-2-1940	Mw. A. Berculo-van Soeren Jacob de Boerweg 27 3864 EZ Nijkerkerveen	78 jaar
1-3-1942	Dhr. B.L.G. van der Horst Dennenlaan 36 3862 HR Nijkerk	76 jaar
3-3-1939	Mw. W. Huls-van den Ham Birkenhof 16 3864 EK Nijkerkerveen	79 jaar

6-3-1942	Dhr. B. Vries Klaproos 9 3863 DP Nijkerk	76 jaar
8-3-1940	Mw. S.W. van Markus-van den Ameele Buntgras 2 3864 DR Nijkerkerveen	78 jaar
8-3-1933	Dhr. C.J. van Essen De Bruijnhof 33 3864 DH Nijkerkerveen	85 jaar

HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
9-2-2018	9-2-1968	Dhr. en mw. E. Vonhof-van Dunschoten Vanenburg 8 3864 DK Nijkerkerveen 50 jaar getrouwd
26-2-2018	26-2-1964	Dhr. en mw. G. van den Broek Wilhelminastraat 22 3861 KB Nijkerk 54 jaar getrouwd
28-2-2018	28-2-1962	Dhr. en mw. A. Veldhuizen-van 't Hof Naaldenkoperweg 9 3864 ML Nijkerkerveen 56 jaar getrouwd
5-3-2018	5-3-1965	Dhr. en mw. A. van Diest-van Polen Van Noortstraat 9 3864 ES Nijkerkerveen 53 jaar getrouwd

Kerkebalans 2017

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	66.822
Ontvangen t/m december 2017	-	63.407
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	3.415

Collecten 2017

		december
Eredienst	€	908,34
Predikantfonds	-	130,90
Dankdag	-	10,00
Eindejaarcollecte	-	218,20
Bouwfonds	-	103,17
Verjaardagfonds	-	602,00
Gift via Wil de Bruin	-	10,00
Gift via Gerard Elbertsen voor jeugdwerk	-	20,00
Zending	-	90,95
2e Kerstdag collecte KND	-	214,80
Diaconie collecte 24-12	-	230,65
Gift bij wegbrengen bloemen	-	10,00
Gift via Clara Akkerman voor diaconie	-	20,00
Gift via Clara Akkerman voor diaconie	-	50,00
Diaconie, Kerk in Actie	-	177,75
Collectegelden kinderen KND	-	33,30
Totaal	€	<u>2.830,06</u>

Hartelijk dank voor uw gaven.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 12 DECEMBER 2017

Begroting Adinda van Bruggen geeft uitleg over de begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie voor het jaar 2018. De begroting van de

kerkrentmeesters wordt onder dankzegging aan Adinda door de kerkenraad goedgekeurd. Ook de begroting van de diaconie wordt vastgesteld. De voorzitter spreekt namens de kerkenraad waardering uit voor het vele en moeilijke werk dat Adinda al vele jaren voor de kerk doet. Adinda bedankt op haar beurt de kerkenraad voor het liturgisch bloemstuk dat zij heeft mogen ontvangen.

Stand van zaken B. Versteeg Ds. Versteeg heeft aangegeven dat hij voorlopig voor 50% wil blijven werken, omdat zijn gezondheid het niet toelaat om al per januari 2018 volledig inzetbaar te zijn.

Verslag vorige vergadering Met het vastleggen van enkele opmerkingen is het verslag vastgesteld.

Vacatures kerkenraad Clara Akkerman heeft zich aangemeld voor het ambt van ouderling en Lina Idema als pastoraal medewerker. De kerkenraad neemt met blijdschap kennis van dit bericht. In de dienst op 21 januari a.s. zullen beide personen worden bevestigd. Bij de afkondiging in de eredienst dient rekening te worden gehouden met de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend. Dit wordt opgenomen met ds. Versteeg. Ook zal het bericht in het kerkblad worden geplaatst.

{nagekomen bericht: Pieter van der Sluijs heeft daags na de vergadering te kennen gegeven het ambt van ouderling/kerkrentmeester te willen vervullen; Alex van de Bunt wil het ambt van kerkrentmeester vervullen en Steffie Flugter het ambt van jeugdouderling}

Evaluatie diensten De kerkenraad evalueert de afgelopen diensten zodat eventuele verbeteringen in het vervolg kunnen worden meegenomen.

Flexdopen Nu er de laatste tijd steeds minder dopelingen zijn, acht ds. Versteeg het niet meer zinvol om vaste doopzondagen te plannen. Vooral ook omdat er telkens melding gemaakt moet worden dat er een doopdienst niet doorgaat. Ds. Versteeg stelt voor dat ouders zelf contact met hem opnemen en dat hij in overleg met de doopouders een datum plant. De kerkenraad kan zich vinden in deze aanpak.

Verslag jeugdouderlingen Voor Rock Solid zijn veel worsten verkocht. De totale opbrengst is nog niet bekend.

Het idee is om een jeugdrubriek in het kerkblad te verzorgen, de kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Verslag ouderlingen Het vertrek van Marco Nederhand betekent dat er een nieuw lid voor het moderamen moet worden gekozen. Na enige uitleg over de functie van het moderamen meldt Herman Willems zich aan om Marco te vervangen. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Verslag kerkrentmeesters De voorbereidingen voor de oliebollenactie en Kerkbalans 2018 zijn in gang gezet.

VOOR U OVERGENOMEN UIT VORMING & TOERUSTING:

In de periode van oktober tot half maart kunt u bijna wekelijks een activiteit van

Vorming en Toerusting bijwonen. De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. De prijs voor deelname en eventuele extra kosten (te voldoen bij binnenkomst) staan bij iedere activiteit apart vermeld. Als de avond u meer waard is, mag u daar in uw bijdrage natuurlijk uitdrukking aan geven.

UIT V&T: GOD EN HET LIJDEN

Inleider: Rob Compaijen uit 't Harde

Waarom is er lijden? Het is een van de fundamentele vragen van het menselijk bestaan.

Ieder mens wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met tegenslag, pijn, ziekte en dood. In deze ervarings- en vragenstukken kan de vraag naar een reden voor het lijden ons aangrijpen. Voor christenen lijkt deze vraag alleen nog maar drukkender te worden, want waarom is er lijden als er een God is die goed en almachtig is? En deze vraag leeft niet alleen in ons eigen hart: we worden door anderen regelmatig met dit probleem geconfronteerd. Het lijden is zelfs wel 'het grootste wapen van de atheïst' genoemd. Voldoende redenen om een avond met elkaar over deze thematiek na te denken. In een verkenning van dit ingewikkelde én interessante probleem zal worden stilgestaan bij onder andere de volgende vragen. In welke opzichten is lijden eigenlijk een probleem? Is het alleen een probleem voor christenen die in een goede en almachtige God geloven? Is het een probleem voor atheïsten? Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over Gods almacht? Wat verstaan we onder Gods goedheid? En bestaat er een (overtuigende) oplossing voor het probleem van het lijden?

Dr. R. Compaijen MA is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen.

Info: Edith Schuiling

Datum: maandag 5 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)

Entree: € 3,-

UIT V&T: DE 70 GEZICHTEN VAN DE TORAH

Inleider: drs. Han Wilhelm (Ermelo) is onderwijskundige en systematisch theoloog

Als de bijbel de basis (het '*principium unicum*') van het christelijk geloof is, hoe moet de Schrift dan in onze tijd gelezen worden? En waar kan

dat (nog) geleerd worden? In het gezin? Op school? Tijdens de eredienst? Of met de catechisatie?

De veronderstelling dat de Schrift zichzelf uitlegt is immers onjuist; zo blijkt uit het antwoord van de ambtenaar uit Ethiopië aan Fillippus (Handelingen 8, 31). De Bijbel moet uitgelegd worden.

Op deze avond zullen joodse leeswijzen en verschillende rabbijnse systemen van uitleg van de Hebreeuwse Bijbel worden besproken, die nog steeds van waarde zijn om de Bijbel te lezen 'in rapport met de tijd'.

In het jodendom is *'de 70 gezichten van de Torah'* een gevleugelde uitdrukking om de reikwijdte en veelzijdigheid van rabbijnse leeswijzen van het Oude Testament mee aan te duiden. Dit betekent echter nog niet dat elke uitleg werd geaccepteerd door het rabbijnse jodendom.

We zullen zien waar rabbijnen de grens trokken.

Info: Marijke Flierman

Datum: donderdag 15 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Kruiskerk

Entree: € 3,-

DIACONIE

In december heeft de diaconie twee keer € 10,00 ontvangen.

De diaconie heeft bij huisbezoek € 50,00

gekregen. Bij huisbezoek heeft Clara Akkerman € 10,00 ontvangen voor de minderbedeelden in onze gemeente. Via Betsy Elbertsen is een gift gekregen van € 10,00 voor de diaconie. Ria van der Schuur heeft tijdens huisbezoek € 10,00 in ontvangst genomen.



COMMISSIES & GEMEENTELEDEN

VAN DE BEZOEKEDAMES

Truus van Soeren ontving tweemaal € 10,-.

Vorige maand werd vermeld dat Truus van Soeren bij een jubileum € 50,- kreeg, maar dat was € **50,50**.

Truus van Soeren heeft een nieuw telefoonnummer: 06 - 15 24 13 65.

Met hartelijke groet van de bezoekdames

KINDERKERSTFEEST, HOE WAS HET?

Het kerstfeest van de kindernevendienst was weer een mooi feest! Wat fijn dat er weer veel mensen bij de viering waren, en zo veel kinderen!

De dienst begon met gebed en daarna het aansteken van de adventskaarsen, bij elke kaars werd een adventsgedichtje opgezegd. Het kerstverhaal werd verteld door Steffie. Het verhaal ging over een hele mooie heldere ster, die de wijzen de weg wees.

Als Steffie stopte met vertellen, dan was er muziek. Soms een luisterlied en soms zongen we mee, het liep heel mooi in elkaar over. Het mooie van het verhaal is dat we weten dat onze Redder is geboren en dat het heldere licht van de ster ons hart verlicht. Want Jezus is geboren voor ons allemaal, omdat hij ons zo liefheeft. Wat een geweldig nieuws! Na het lied 'God zal met ons zijn' was de collecte.

De tweede collecte was voor Expeditie World Wide Technology, Zico en Charlotte kwamen vertellen over hun doel: Friends indeed. Ze willen geld ophalen voor mensen met een beperking in India. Ze willen daar kinderen helpen met medische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld gehoorapparaten, brillen, enz. Het mooie bedrag van € 214,70 is opgehaald, en de KND gaat het afronden naar € 500,00! Zico, we wensen jou en iedereen die meegaat naar India een mooie en gezegende tijd toe.

Aan het einde van de dienst kregen alle kinderen van de KND een boekje en bij de uitgang nog iets lekkers.

Aan het zakje van de lekkere chocolaatjes zat de tekst: Gegrepen door Gods liefde.

We hopen dat door deze adventstijd iedereen gegrepen is door de liefde van onze Redder.

Namens de kindernevendienst willen we iedereen alsnog een mooi, liefdevol, gezond en gezegend 2018 toewensen.

EEN MOOI AVONDJE CATECHISATIE

Dominee Bartho Versteeg belde ons met het verzoek om met de catechisanten bij ons thuis te komen om in gesprek te gaan over het verlies van iemand die je heel dierbaar is. Natuurlijk zeiden we ja, het is sowieso fijn om over onze overleden dochter te praten, al hadden we wel onze twijfels of het niet te zwaar was om met ze over zelfdoding te

praten! Dus daar kwamen ze op een avond, vijf man en een vrouw sterk, allemaal rond de 14/15 jaar.

Koffie, thee, chocomel met wat lekkers erbij (ook chocoladelollies hè Zico en Olivier) om de spanning te doorbreken. Nu gaat dat makkelijk met Gerco en Zico erbij.

Toen begon de dominee over het verliezen van iemand, dat wij onze dochter hadden verloren (iedereen wist dat wel). Hij ging het kringetje rond en iedereen mocht vertellen wie ze verloren hadden en wat dat met hen deed. Heel verdrietig, maar fijn om over te praten. Toen mochten wij ons verhaal doen, tussen neus en lippen door verteld dat het zelfdoding was, en ook dat wisten ze wel. Toen mochten ze vragen stellen, dat was erg fijn, vooral om te horen waar zij ook tegenaan lopen. Ook dieper op het geloof ingegaan: jbljif je nog wel geloven als je zoiets meemaakt.

Wij zeiden dat we geloven en een vol vertrouwen hebben dat Helene in de hemel is en het daar goed heeft. En dat wij de kracht van God krijgen om door te gaan. Dat was ook hun vraag; waar haal je de kracht vandaan en hoe denk je over de hemel.

Wat vonden wij het een fijne avond, een avond met een lach en een traan. Jullie hebben de volgende catechisatie er nog over doorgepraat. Wij kregen later een hele lieve kaart van de dominee dat jullie het een erg fijne avond vonden.

Het belangrijkste wat we ze mee wilden geven was: je bent een kind van God en je bent uniek en je mag er zijn.

Groet,

Kees en Marleen

DE BIJBELKRING

De Bijbelkring bestaat uit een gezellige club gemeenteleden (ca. 13) die elke tweede maandagavond van de maand in het Jeugdthunk bij elkaar komen. We behandelen een bijbelboek en gaan aan de hand van een begeleidend boekje met elkaar in gesprek, dit gebeurt altijd in een open en ontspannen sfeer.

Afgelopen jaar hebben we het bijbelboek Jona behandeld, dit hebben we afgelopen maand afgesloten en we starten komende maand met een nieuw bijbelboek.

Dit is dus een mooi moment om nu in te stappen bij de Bijbelkring!

We gaan komend jaar het boek Handelingen behandelen (de eerste 12 hoofdstukken).

Vindt u/jij het leuk om mee te doen? En heeft u/jij altijd al meer willen weten over de Bijbel?

Kom dan bij de Bijbelkring! Door samen te bidden, de bijbel te lezen, hierover na te denken en elkaar te inspireren, komen we er stukje bij beetje steeds meer achter wat God van ons wil en welk plan Hij met ons leven heeft.

Wacht niet langer en doe gezellig mee.

Wanneer: elke tweede maandagavond van de maand (m.u.v. de zomermaanden).

Hoe laat: 20.00-21.30 uur

Waar: Jeugdthonk van de kerk

Info: Gert van den Ham, info@bbfmetaal.nl, 06-51 55 70 39.

EVEN VOORSTELLEN

Bij wie zit ik, net in het nieuwe jaar, in zijn huiskamer op Zilverstate in Nijkerk?

Bij Tijmen Landman. Ik ben geboren in 1928 en ben nu 89 jaar. Ik ben geboren in Bunnik, als oudste van 6 jongens en 3 meiden. Het huisje stond aan de Kromme Rijn (een potloodtekening ervan, getekend door meneer De Kruijff, hangt boven het bed). Nadat mijn zus Corrie daar ook geboren is, zijn we verhuisd naar Nijkerkerveen, aan de Schoolstraat in 1930 (daar waar het carbid schieten elk jaar wordt gehouden). 1 zus en 1 broer zijn overleden.

Wat deed u na de lagere school?

Het was oorlog. Ik ben een paar maanden naar de landbouwschool geweest, van april tot december. Dat beviel me helemaal niet en ik ben toen gaan werken. In 1943 zei m'n vader (die ondergedoken zat), dat ik naar de MULO moest gaan. Mijn eerste rapport was denderend goed. (Tijmens ogen glimmen, wat ze wel vaker doen tijdens het vertellen, maar ook vertelden zijn ogen van 't verdriet tijdens het ruim 2 uur durende gesprek). Door de oorlog was er soms weinig school en daardoor kreeg ik geen diploma; dat haalde ik als 18-jarige uiteindelijk in 1946.

Direct daarna kon ik aan het werk bij de Coöperatie (van de boeren, aan de haven), en daar kwam ik op kantoor.

In 1948 moest ik voor 26 maanden in militaire dienst. Ik kreeg daar een opleiding en werd sergeant. Daarna kon ik weer terug bij de Coöperatie. Daar heb ik gewerkt tot 1962 en toen ben ik in De Lichtenberg als loonadministrateur gaan werken. Ik ging er eerst heen met de trein en later met de auto. Daar heb ik tot 1988 gewerkt, toen kon ik er op 60-jarige leeftijd vervroegd uit. In totaal heb ik er 26 jaar gewerkt.

Wat kocht u van uw eerstverdiende geld?

O, dat weet ik niet meer. Dat zal naar mijn moeder gegaan zijn, want toen was mijn vader al weg, hij is 64



jaar geworden. Maar ik zal ook een goede fiets gekocht hebben.

Hoe heeft u uw vrouw ontmoet?

Bij een feest in Stoutenburg in 1950, daar stond een heel mooi meisje en met haar ben ik op 5-8-1954 getrouwd; op de dag dat prinses Irene 15 jaar werd. Dus de vlaggen hingen uit. Door woningnood ben ik, na ons trouwen, in het ouderlijk huis van mijn vrouw ingetrokken in Stoutenburg.

Hoe heette uw vrouw? Wilhelmina v.d. Kraats; Wil. We zijn in Barneveld getrouwd door ds. Hugenholtz.

Hoeveel kinderen heeft u gekregen?

3; 2 dochters en 1 zoon, mijn jongste dochter kwam er 13 jaar achteraan. Mijn dochters hadden ook een baan met cijfers; bij twee verschillende banken. Mijn zoon heeft 38 jaar gewerkt bij BMW.

En kleinkinderen? 7, waarvan 1 kleinzoon op 15-jarige leeftijd is overleden. Maar ik heb ook achterkleinkinderen.

Waar heeft u allemaal gewoond?

In 1957 kregen we een huis aan het Van Heemskerkplantsoen. In 1985 verhuisden we naar de Havenstraat. In 1987 is in het Utrechts ziekenhuis mijn eerste vrouw overleden aan een versleten hartklep en door een stofje in 't bloed dat de nieren niet konden uitscheiden. Omdat ik weer moest werken, heeft Gijsje Slichtenhorst gezorgd dat 't huishouden bleef draaien en in 1988 zijn we getrouwd in de Vredeskerk. In 2008 verhuisden we naar de Reling en in 2015 naar Zilverstate. Zij is op 31 oktober 2016 overleden.

Hoe kwam u in de Eben-Haëzerkerk terecht?

Gijsje zat op Excelsior en daar ben ik ook mee naartoe gegaan en we zongen ook bij het ouderenkoor o.l.v. Henk van Dunschoten. Ik heb ook solo gezongen en zo zijn we bij de E.H.-kerk terechtgekomen, dat was zo rond 2000. Hier vind ik het mooi zingen, daar geniet ik van. Ik voel me hier thuis en ga ook altijd koffiedrinken na de dienst. Ik ga 1x per zondag naar de kerk en in de kerk zit ik bij Leida v. Dunschoten, Cor en Hennie Blankenstein en bij Bab de Groot in de buurt; zij zaten ook op koor.



Heeft u een favoriet lied?

'Ik droomde eens...' *Maar dat is toch een gedicht?* Ja, maar ook een lied. Maar 'een vaste burcht is onze God', vind ik ook prachtig.

Elke persoon heeft wel iets waaraan hij/zij te herkennen is. Als ik zeg: 'die meneer met altijd sandalen aan', dan weten ze wel wie u bent.

Ja, die draag ik altijd, al jaren. Ik heb wel dichte schoenen, maar dat zit zo warm met alle gevolgen van dien.



Heeft u hobby's?

Voetbal. Eerst bij Veensche Boys en omdat zij geen zondagafdeling hadden, ben ik naar Sparta gegaan, maar in 1956 ben ik weer terug op 't nest gekomen

en ben dus al 60 jaar lid! (Bij het weggaan laat hij de notulen en de agenda voor de komende jaarvergadering zien, die liggen al uitgeprint om begin januari mee te nemen). Fietsen deed ik ook graag; bij VOEK. In 1978 heb ik op één dag 300 km gefietst vanuit Utrecht naar Brabant, via Best en Rhenen weer terug. We vertrokken om 6.00 uur en waren om 20.30 uur weer in Utrecht. Vroeger heb ik toneel gespeeld. Ook cryptogrammen maak ik graag en ik lees een boek of kijk naar een detective op tv.

Wilt u nog iets kwijt?

Ja, de voortgang van ds. Versteeg; het zou fijn zijn als hij weer beter was, ook voor de gemeente. En dat jonge mensen een taak in de kerk zouden moeten doen; dat is goed voor de groei.

Ik vond het fijn om bij Tijmen Landman op bezoek te zijn.

Joke van Drie

GRUISOR

KERSTREIS NIJKERK VOOR GRUISOR 2017 DEEL 1,

Reizigers: Erik van Winkoop, Gert

van den Ham, Wout van der Kleut, Yinte en John van Kasteel.

Donderdag 7 december 2017

Yinte is mee voor zijn maatschappelijke stage voor school en verder zijn de reizigers oude rotten.

We vliegen dit jaar voor het eerst vanaf vliegveld Eindhoven. We vertrekken rond 13.00 uur, de vlucht gaat om 16.00 uur, alles gaat voorspoedig. We komen om 19.30 uur aan in Cluj Napoca, een oude stad met geschiedenis, 300.000 inwoners, veel industrie. Deze proef je wanneer je ademt. We zoeken de autoverhuur op en kunnen onze reis weer voortzetten. We eten onderweg een hapje bij een pizzeria, die ons is aanbevolen door een andere Roemeniëganger. Je zou er niet zo snel stoppen om te eten, maar wanneer je de kelder betreedt, ziet het er zeer goed uit. We laten het ons smaken. Het restaurant is versierd met allerlei metalen kunstwerken die zijn vervaardigd door een lokale kunstenaar. Ook is er een kunstwerk dat een motor moet voorstellen, waar Wout stoer op gaat zitten en zich laat vastleggen op de foto. We komen rond 22.30 uur aan in Gruisor, we gaan nog even kijken of we nog terecht kunnen in de 'Tweede Steeg' om wat proviand te kopen en te drinken, maar helaas...de zaak is gesloten. Op naar het pension in Csérefalva, de sleutel ligt onder de mat. We maken onze slaapplekken gereed en babbelen nog wat na, ik fris me nog wat op d.m.v. een koude douche. Achteraf blijkt dat de cv nog uit staat, hij wordt de volgende dag weer in werking gezet.

Vrijdag 8 december 2017

Ben lekker op tijd wakker en ga m'n mandje uit, het is 7.30 uur. Ga even boodschappen doen in het winkeltje in Gruisor, neem daar een bakje koffie en sla wat proviand in en ga weer terug naar het pension. Wout is inmiddels ook uit zijn mandje gekomen en we gaan het ontbijt voorbereiden. Ja hoor, een goed gebakken eitje, jam, kaas, koffie en thee, we laten het ons goed smaken. We hebben via Ilona afgesproken dat we rond 10.00 uur bij de 'Tweede Steeg' zouden zijn en naar de Metro zullen gaan. We worden hartelijk begroet door de aanwezige mensen daar. We gaan richting de Metro om boodschappen te doen voor de kerstpakketten. Er is een busje geregeld, Réka en Zsuzse gaan mee. Levi, de eigenaar van de winkel en bar gaat dit jaar niet mee, hij heeft andere bezigheden. Hij overhandigt mij de sleutel van zijn auto en maakt me duidelijk dat ik in zijn auto mag rijden (ik heb een betrouwbaar gezicht). We gaan richting Tírgu Mures naar de Metro, de dames stappen bij mij in de auto, zo ook Erik. Ik denk dat Erik bang was dat de dames me wat aan zouden doen. De twee andere auto's volgen. Daar aangekomen slaan we de boodschappen in en laden het busje en de twee andere auto's vol. Vorig jaar hadden we een kleine vrachtwagen, die zeer goed beviel, maar deze was nu niet beschikbaar. We komen rond 11.30 uur weer aan in Gruisor, waar we de boodschappen uitladen en in de pastorie zetten. Daar gaan we de pakketten inpakken. Er zijn weer veel handjes uit het dorp die ons helpen om de pakketten samen te stellen. We worden om 12.00 uur verzocht om plaats te nemen aan tafel in de pastorie om de lunch te nuttigen. Deze is bereid door Eva, we laten het ons smaken. We maken ook weer kennis met de bekende palenka.

De mensen die het eten hebben verzorgd trakteren we op een pak koffie, doosje zeebanketchocolate en een stuk Hollandse kaas, dit laatste is gesponsord door kaasboer Marco Berculo uit Nijkerk.

Rond 14.00 uur wordt er omgeroepen dat men de pakketten kan afhalen. De mensen komen de pakketten gewillig ophalen en tekenen ervoor. De oudere mensen worden geholpen met de zware tassen door Yinte en mij, ze proberen je van alles duidelijk te maken, maar we begrijpen een paar woorden en de rest niet. Het zal wel lief bedoeld zijn, dit alles gaat veelvuldig vergezeld van een hartelijke knuffel en vaak twee zoenen op de wangetjes. In Nederland zijn we er drie gewend, maar hier is het gebruikelijk dat het er twee zijn, zowel door de heren als de dames. Ondertussen komen we onderweg wat bekenden tegen en worden we uitgenodigd om een borretje te drinken (wijntje), wat we beleefd aanvaarden. Inmiddels aangekomen bij de pastorie schiet het al aardig op met de pakketten. We houden ongeveer 50 pakketten over, die gaan we morgen naar Csóka brengen. Wout en Gert zijn vertrokken naar de 'Tweede Steeg', alwaar zij een drankje nuttigen. De rest van het gezelschap, Erik, Yinte en ik, gaat rond 16.00 uur even kijken bij de burens van de pastorie, Sandor, Zsuzse en Erika, oude bekenden van de stichting. We worden hartelijk ontvangen door de familie die nog bezig is met het verwerken van een

vandaag geslacht varken. Ze worden geholpen door wat familieleden (dit was ons niet bekend, anders hadden we deze familie op een ander tijdstip bezocht). We moeten plaatsnemen aan tafel waar we een hapje en drankje krijgen voorgeschoteld. We maken ze duidelijk 'niet te veel', omdat we zo weer gaan eten in de pastorie. Om 18.00 uur hebben we afgesproken in de pastorie waar we het diner nuttigen, bereid door Levi en Réka. Ook nu laten we het ons weer smaken. Het was weer gezellig. Rond 19.00 uur gaan we een afzakkertje nemen in de 'Tweede Steeg', alwaar we een aantal bekenden begroeten. Om 21.00 uur gaan we richting het pension waar we ons opfrissen en wat nababbelen en ons mandje weer opzoeken.

Zaterdag 9 december 2017

Ben weer lekker vroeg uit de veren, het is hier altijd weer een feestje om wakker te worden, wat een uitzicht. Het vriest licht en de opkomende zon komt net boven de bergen uit, prachtig. Begin weer met het voorbereiden van het ontbijt, Wout komt ook assisteren en samen genieten we van het heerlijke ontbijt. We hebben afgesproken met Ilona om daar een bakje koffie te doen. Orsi, de lerares in Csóka, zou ook naar Ilona komen, ze helpt bij het uitdelen van de pakketten in Csóka. We drinken gezellig een bakje bij Ilona en Kristina en haar zoontje Akos. Kristina haar man, Csaba, werkt in Lunteren, maar komt vandaag of morgen weer thuis. We gaan rond 11.00 uur richting Gruisor, samen met Orsi om de pakketten naar Csóka te brengen. Nu nog even vervoer regelen om de pakketten te vervoeren. We gaan het proberen bij Levi van de 'Tweede Steeg'. We krijgen zijn, denk ik, bijna oldtimer, vierwiel Dacia pick-up mee en laden de pakketten in de bak en rijden naar Csóka, waar de pakketten worden uitgedeeld voor de kerk daar. We toeteren en de eerste mensen komen nieuwsgierig kijken. Ze tekenen voor hun pakket en bedanken ons. Daarna vertrekken ze weer huiswaarts.

Gert brengt juf Orsi weer naar Csérefalva, de rest brengt een bezoek aan Julia, een oude bewoonster van Csóka, waar we stevast persoonlijk het pakket brengen. We worden hartelijk ontvangen en getrakteerd op een borretje en wat koekjes. Julia krijgt ondertussen ook bezoek van haar schoonzuster met haar kleinzoon die verwonderd kijken vanwege ons bezoek. De kleinzoon heeft gestudeerd in Duitsland en spreekt goed Duits zodat er gemakkelijk gecommuniceerd kan worden, wat ook wel weer heel leuk is. We nemen afscheid en vertrekken weer richting Gruisor waar we de Dacia inleveren en Levi hiervoor bedanken. We worden om 13.00 uur verwacht in de pastorie waar we de lunch gebruiken. Het eten bestaat meestal uit een maaltijdsoep met brood en een stukje vlees of wat aardappelpuree of rijst, pasta en wat kool en vlees en altijd voorzien van augurken in het zuur. En een glaasje palenka, een borretje of wat fris.

Na het eten gaan we een kijkje nemen bij Morton en Zsuzse, de naam Zsuzse komt hier veel voor. Morton heeft een microkrediet, een renteloos bedrag van de stichting, om een bedrijf te starten. Hij runt nu een veebedrijf en heeft nu 14

koeien en 3 kalfjes. Hij melkt deze koeien en verkoopt de melk aan de mensen in het dorp en aan de melkfabriek. Als stichting hopen we hem een zetje in de goede richting te geven en misschien heeft hij af en toe werk voor iemand uit het dorp. Het ziet er allemaal goed uit. We overleggen hoe hij het geld kan terugbetalen. Na het gesprek gaan we naar de Auchan, een megasupermarkt in Tirgu Mures, waar we een presentje kopen voor de kinderen in Gruisor en Csóka. Het betreft wat snoep, fruit, drinken en wat om te knutselen. Dit gaan we maandag geven aan de kinderen op school en 15 kinderen in Gruisor en 40 kinderen in Csóka. We gaan even rusten in het pension, de batterij van Erik moet even worden opgeladen. We laden tevens de presentjes uit en zetten die in het pension. We worden weer om 18.00 uur in de pastorie verwacht, de koster en zijn vrouw verzorgen het diner. We worden alweer verwend en laten het ons goed smaken, een goed wijntje, palenkaatje en al dat lekkere eten. In het pension hebben we een open haard, maar geen hout, in de pastorie hebben ze een houtgestookte cv, dus ook hout. We proberen met handen en voeten aan Arpad de koster duidelijk te maken of we wat hout mogen van hem, zodat we de haard in het pension kunnen aansteken. We krijgen hout mee, missie volbracht. Het is inmiddels 19.30 uur. We nemen een afzakkertje in de 'Tweede Steeg' en komen terecht bij Lajos en Itza, oude bekenden. We babbelen gezellig met elkaar onder het genot van home-made borretjes, zowel wit als rood. We sluiten de avond rond 22.00 uur af en gaan richting het pension waar Wout de haard aansteekt. Ondertussen frist een ieder zich op en trekt zijn 'huispak' aan. We bivakkeren gezellig rond de open haard, waar we de dag weer laten passeren onder het genot van een gekregen borretje. Dit zijn vaak heel gezellige avonden.

John van Kasteel

**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,
of gaat u misschien verhuizen?
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl**

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.

COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

Predikant: Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	Contactpersoon kosters: A.W. van de Bunt Meester Folkertsstraat 11 3864 GC Nijkerkerveen Tel: 033-257 27 34 E-mail: a.bunt4@chello.nl
Scriba: C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	Diaconie: E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01
Zendingscommissie: G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34	Kerkrentmeester: A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34
Contact Pastoraat:	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
Kerkgebouw: Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	Website: (contact An Anderiesen) www.eben-haezerkerk.nl Administratie kerkblad: C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

Redactie kerkblad: An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09
an.anderiesen@upcmail.nl

MAANDAG 19 FEBRUARI

is de uiterste inleverdatum voor
kopij voor het kerkblad van **mrt.**