

# MAANDBLAD



## EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

**Maart 2018**

60<sup>e</sup> jaargang no. 3

**Jezus leeft! Jij ook? ...**

>< <>

# INHOUDSOPGAVE

Meditatie .....	3
Kerkdiensten .....	5
Agenda .....	6
Uit het leven van de gemeente.....	6
Leesrooster maart.....	10
Jarige ouderen .....	11
Huwelijksjubilea .....	12
Kerkenraadsnieuws .....	13
Kerkbalans 2018.....	13
Abonnementsgeld kerkblad 2018 .....	13
Kort Verslag van de kerkenraadsvergadering van 9 jan. 2018.....	13
Koffie, kopiëren, legaat & milieu .....	15
Notenbalken .....	15
Over het afscheid van Ds. Esveldt.....	16
Voor u overgenomen uit V&T.....	16
Uit V&T: Jona .....	17
Uit V&T: Johannes Passion .....	17
Uit V&T: Het levensverhaal van Petrus .....	17
Diaconie.....	18
Een woord van dank.....	18
Van de bezoekdames .....	19
Paasmiddag .....	19
Paasproject .....	19
Geen vermelding namen oppas.....	20
Gezamenlijk eten.....	20
Kerstreis Nijkerk voor Gruisor 2017 deel 2.....	20
Gedicht: Wat een dag.....	20
Kerkelijk bureau.....	23
<b>Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK'</b> <b>NIJKERKERVEEN .....</b>	<b>24</b>

**Inleverdatum kopij voor het kerkblad van april:**

**19 maart**

# MEDITATIE

## Grote genade

**Bij het opvoeden van je kinderen wordt er vaak gedacht in termen van straffen en belonen. Dit systeem werkt door op school en op je werk. Als je het goed doet, word je beloond. Wanneer je dingen verprutst, zitten daar vaak negatieve consequenties aan. En dat is in de regel ook wat we van God verwachten.**

God zit daar hoog in de hemel en straft ons voor wat we fout doen. En als we goed ons best doen, belooft Hij ons daarvoor. Maar dat is niet wat de bijbel ons leert! God is genadig. God is een God van Genade, van Grote Genade.

Genade is geen gemakkelijk woord. Al wordt het in de kerk gebruikt alsof iedereen wel weet waar het over gaat. De een zegt dat genade 'Gods liefde' is, de ander zegt dat het gaat om 'amnestie', dus dat God gratie verleent, en weer een ander noemt genade 'het Goede dat je onverwacht en onverdiend overkomt' of 'onverdiende gunst'. Genade omschrijven is nog niet zo makkelijk. Maar wat de bijbel wel duidelijk maakt, is dat genade inhoudt dat jij je afhankelijk weet van jouw redding door Jezus. Dat je door het geloof in Jezus' offer een kind van God mag zijn. Galaten 3 zegt:

*(26) 'want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. (27) U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. (28) Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. (29) En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.'*

We zijn op weg naar Goede Vrijdag en het Paasfeest. Het Pesachfeest waarop de Joden herdenken dat ze bevrijd werden uit de slavernij in Egypte. Het feest waarop de Christenen herdenken dat ze bevrijd werden uit de slavernij van de zonde. Jezus nam de straf op zich. Geloof in de Here Jezus maakt u tot kind van God - zoals de Joden al Gods volk zijn, zoals aan Abraham is beloofd in de woestijn. Ik hoor in onze gemeente vaak de opmerking: 'Ik leef best wel goed, God zal me dan ook wel

een plekje in de hemel geven.’ Aan de andere kant hoor ik ook mensen die zich verontrust afvragen of ze wel goed genoeg leven: ‘Zijn mijn zonden niet te groot om nog kans te maken in de hemel te komen?’ Beide opvattingen doen God tekort. Het is de menselijke beredenering van straffen en belonen. Want geen zonde is te groot én geen daad is goed genoeg om je een plekje in de hemel te verschaffen.

Als Jezus voor alle zonden van de wereld is gestorven, wie ben jij dan dat je een grotere zonde kunt begaan, dan al die andere zonden bij elkaar? En aan de andere kant: als Jezus moest sterven voor de zonden van de hele wereld, wie ben jij dan om te denken dat je geen noemenswaardige zonde hebt begaan? Het is met het houden van de 10 geboden (en al die andere Joodse wetten) als met een ruit: of je er nu een kogel of een vrachtwagen doorheen jaagt, de ruit is stuk. In Gal 3:10 staat dat als volgt: *‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’* En dat kunnen wij mensen niet. We hebben nu eenmaal de neiging

om dingen (relaties, beloften, spullen) stuk te maken. Iedereen! Niemand uitgezonderd.

Je hebt dus Gods genade door Jezus Christus nodig om bij Hem te komen. Wat een wonder en wat een zegen dat wij die genade mogen ontvangen. Gewoon door te zeggen: ‘Heer, hier ben ik. Ik kan het niet zelf verdienen. Vergeef me mijn zonden en help me om Uw wil te doen. In Jezus’ naam vraag ik U dit.’ Meer is het niet.

En als je dan beseft wat Jezus voor ons heeft gedaan ... dan wil je niet anders dan leven naar Gods wil. Met vallen en opstaan kom je steeds weer bij Hem terug om in Zijn licht neer te leggen wat je verkeerd hebt gedaan. En steeds weer ontvang je Zijn Grote Genade, omdat jouw zonden nooit groter zijn dan Zijn onvoorstelbaar grote offer! De lijdenstijd is een tijd van inkeer, van ommekeer naar de Here God. Een tijd om stil te staan bij Gods Grote Genade!

Heidi van der Sluijs

# KERKDIENTEN

## MAART

4 mrt. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort  
**Lied van de week:** Psalm 66: 4  
18.45 uur ds. G. Boer, Rhenen  
2<sup>e</sup> collecte: Diaconie

---

11 mrt. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Lied van de week:** NLB 91: 5  
18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen

---

### Biddag

14 mrt. 19.30 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
2<sup>e</sup> collecte: Pastoraal werk

---

18 mrt. 10.00 uur ds. P. Vroegindewij, Ermelo  
**Lied van de week:** NLB 136: 1  
18.45 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort  
2<sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk

---

25 mrt. 10.00 uur ds. J. Visser-Sonneveld, Barneveld  
**Lied van de week:** NLB 531:1  
18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen **Zangdienst**  
2<sup>e</sup> collecte: Predikantfonds  
**Deurcollecte:** Diaconie

---

### Witte Donderdag

29 mrt. 19.30 uur dienst in de GK, Vrouwenweg, Nijkerkerveen

---

### Goede Vrijdag – Heilig Avondmaal

30 mrt. 19.30 uur n.n.b.  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud orgel / coll.H.A.: Stg. Leergeld N'kerk

---

### Stille Zaterdag

31 mrt. 19.30 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

---

## APRIL

### Pasen

- 1 apr. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
**Lied van de week:** Psalm 89: 1  
18.45 uur ds. H.L. Rodenhuis, Kampen  
2<sup>e</sup> collecte: Paascollecte

## A GENDA

5 mrt.	19.00 uur	Alpha-cursus (8e)	Nwe. Kerkstr. 60
8 mrt.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
8 mrt.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
8 mrt.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk
9 mrt.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
12 mrt.	19.00 uur	Alpha-cursus (9e)	Nwe. Kerkstr. 60
12 mrt.	20.00 uur	Bijbelkring Jona	Jeugdhonk
13 mrt.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
15 mrt.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
19 mrt.	19.00 uur	Alpha-cursus (10e)	Nwe. Kerkstr. 60
22 mrt.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
22 mrt.	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
22 mrt.	20.00 uur	Catechese 15-17j	Jeugdhonk.
23 mrt.	19.32 uur	Rock Solid	Vrouwenweg 1
27 mrt.	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
28 mrt.	20.00 uur	Israëlkring	Vlinderln. 75 Nijkerk
6 apr.	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger

## U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

### Diensten

Naast de 'gewone' erediensten zijn er in maart een aantal bijzondere

diensten waar wij uw aandacht voor vragen. Op 14 maart, de tweede woensdag van maart, is het Biddag. Een goede gelegenheid om als gemeente bijeen te komen en de Heer een zegen te vragen voor het welslagen van ons werk. Als christenen weten we ons afhankelijk van de Heer. Het leven is niet maakbaar; ons dagelijks voedsel, de mogelijkheid om te werken, onze gezondheid en al die andere dingen die we vaak zo gewoon vinden, komen uit Gods hand. De dienst begint om 19.30 uur!

Op zondag 25 maart is er in de avonddienst van 18.45 uur een zangdienst met medewerking van het Eben-Haëzerkoor onder leiding van Rien van Boeijen. U bent van harte welkom om onze God te vereren met een keur aan lofliederen!

Op Witte Donderdag, 29 maart, wordt om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk van Nijkerkerveen de gezamenlijke Paasmeditatie gehouden. Op Goede Vrijdag, 30 maart, wordt in onze kerk gewoontegetrouw de Maaltijd des Heren gevierd. Ook deze dienst begint om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag, 30 maart, is er - ook om 19.30 uur - een korte, ingetogen bijeenkomst in onze kerk onder leiding van ds. Versteeg. Wij willen deze avonddiensten of vespers ter voorbereiding van het grote feest van Pasen van harte bij u aanbevelen.

### **Meeleven**

Jade van der Male, dochter van Erwin en Kristel, Schrassertstraat 60, Nijkerk is enige tijd opgenomen geweest in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De situatie was zorgelijk, zelfs levensbedreigend, omdat zij veel bloed heeft verloren en in shock was geraakt. Inmiddels is Jade weer thuis, maar haar gezondheid laat nog steeds te wensen over. De artsen zijn nog steeds bezig Jade te onderzoeken om de oorzaak van het bloedverlies te achterhalen. Wij willen u vragen voor Jade en haar familie te (blijven) bidden.

De heer Cor Blankestijn, Dirk Ruitenbeekstraat 39, Nijkerkerveen is enkele malen gevallen, waardoor hij moest worden opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Vervolgens verbleef hij vanwege de ernst van de situatie kort in het Hospice in Ermelo. Inmiddels is de lichamelijke situatie zodanig verbeterd, dat hij is overgebracht naar De Pol in Nijkerk, waar hij verder zal verblijven. Voorbede wordt gevraagd voor hem en zijn vrouw Hennie.

## **Gebedsweek**

In de week van 21 tot 28 januari is de wereldwijde gebedsweek gehouden. In het kerkblad van december bent u hierover geïnformeerd. De gebedsweek werd als zeer positief ervaren, vooral door de contacten die werden gelegd tussen de onderlinge kerken in Nijkerk en de saamhorigheid die dit teweegbracht. Verschillende kerken uit Nijkerk deden eraan mee en ook onze kerk. Op dinsdag 23 januari kwamen 's avonds zo'n 30 tot 35 mensen bijeen in De Steiger om te bidden voor de noden in de wereld en de kerken.

Volgend jaar hoopt onze kerk weer deel te nemen en zal worden geprobeerd andere kerken uit ons dorp en Nijkerk bij dit initiatief te betrekken. Ook zal dan meer aandacht worden besteed aan de jeugd. Zo was er op woensdag 24 januari een groep catechisanten vanuit een kerk in Nijkerk die in de Fontein kwam om deel te nemen aan gebed. Deze jongeren hebben deze gebedsbijeenkomst gewaardeerd! Wat onze kerk betreft was het heel mooi om te ervaren dat enkele mensen uit andere kerken naar onze kerk kwamen om ons tijdens de Sing In met zang en muziek te ondersteunen.

## **In Memoriam mevrouw Willempje Hitzert-Veenhof**

Zij werd geboren op 9 januari 1926. Op woensdag 7 februari 2018 is mevrouw Hitzert-Veenhof op 92-jarige leeftijd overleden in haar appartement aan de Maximahof in Nijkerk.

Mevrouw Hitzert-Veenhof woonde sinds enkele maanden in haar nieuwe appartement, omdat ze niet langer zelfstandig kon wonen aan het Kortenaerlaantje 18 in verband met haar toenemende gezondheidsklachten.

Mevrouw Hitzert-Veenhof heeft een zeer bewogen leven geleid, eerst heeft ze haar man verloren en daarna ook nog haar twee dochters. Dat was een zeer zware last om te dragen en maakte dat ze veel, heel veel verdriet moest meedragen in haar rugzak. Tijdens ons laatste bezoek hebben we nog een heel fijn gesprek gehad met haar. In dit gesprek gaf ze aan dat ze ernaar verlangde om afscheid van dit leven te mogen nemen, en daarna hebben we met haar gelezen Psalm 25 vers 6: God zal Zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet.

Toen hebben we onze handen gevouwen en samen gebeden en mochten we haar Gods onmisbare zegen toebidden. Wij konden toen niet vermoeden dat wij al op zaterdag 10 februari afscheid van haar zouden nemen.



Wij wensen de familie heel veel liefde, kracht en saamhorigheid toe bij het dragen en verwerken van dit verlies.

Betsy en Gerard Elbertsen

### **Bijpraten**

Vanaf december 2017 werk ik 50%. In overleg met de bedrijfsarts is besloten dat het voorlopig het beste is om op deze manier te blijven werken. Dat betekent dat ik me concentreer op de kerkdiensten en verder catechese geef en ziekenhuisbezoeken doe.

Het proces duurt langer dan ik verwacht had. Hoe lang het herstel daarvan gaat duren is onzeker en dat vraagt dus geduld. Wel ben ik dankbaar dat wat ik kan doen goed gaat, en dat ik zo ontspannen mogelijk kan werken aan verder herstel. Ik voel me gedragen door veel goede mensen om me heen en door God. Veel dank ook voor gebed en meelevens!

ds. Bartho Versteeg

### **Paasmorgen**

wij liepen zoekend  
over de begraafplaats  
geen nauwkeurig  
gerangschikte graven  
maar verstrooid liggende  
grotten  
natuurlijk gevormd  
of met zweet en tranen  
uitgehouwen  
allemaal ontoegankelijk  
afgesloten met zware  
ruwe stenen  
maar het graf  
dat wij zochten  
de steen was afgewenteld  
wij zochten op  
de verkeerde plaats

Leen Konings

# L

## EESROOSTER MAART



do.	1 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
vr.	2 maart	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
za.	3 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
zo.	4 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
ma.	5 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
di.	6 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
wo.	7 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
do.	8 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
vr.	9 maart	Jozua 4:15–5:1	Vertel het aan de kinderen
za.	10 maart	Jozua 5:2-12	Inhaalslag
zo.	11 maart	Psalm 6	Gebed om genade
ma.	12 maart	Jozua 5:13-6:14	Omlopen
di.	13 maart	Jozua 6:15-27	De muur valt
wo.	14 maart	Jozua 7:1-15	Wat ging er fout?
do.	15 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde
vr.	16 maart	Jozua 8:1-13a	List
za.	17 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning
zo.	18 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
ma.	19 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
di.	20 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
wo.	21 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
do.	22 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
vr.	23 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
za.	24 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God
<b>Palm</b>	zo. 25 maart	Marcus 11:1-11	Hooggespannen verwachting
ma.	26 maart	Marcus 11:12-25(26)	De kracht van het gebed
di.	27 maart	Psalm 7	Tegenstellingen
wo.	28 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!
do.	29 maart	Marcus 14:12-52	Maaltijd en meer <b>Witte Do.</b>
vr.	30 maart	Marcus 14:53–15:47	Gods Zoon lijdt <b>Goede Vr.</b>
za.	31 maart	Genesis 1:1–2:4a	Dagwerk <b>Stille Za.</b>

## JARIGE OUDEREN

1-3-1942	Dhr. B.L.G. van der Horst Dennenlaan 36 3862 HR Nijkerk	76 jaar
3-3-1939	Mw. W. Huls-van den Ham Birkenhof 16 3864 EK Nijkerkerveen	79 jaar
6-3-1942	Dhr. B. Vries Klaproos 9 3863 DP Nijkerk	76 jaar
8-3-1940	Mw. S.W. van Markus-van den Ameele Buntgras 2 3864 DR Nijkerkerveen	78 jaar
8-3-1933	Dhr. C.J. van Essen De Bruijnhof 33 3864 DH Nijkerkerveen	85 jaar
12-3-1930	Dhr. A.J. van der Kamp Samuel Gerssenlaan 109 3861 HC Nijkerk	88 jaar
20-3-1939	Mw. H. Calis-van 't Hof Van Rootselaarstraat 17 3864 EW Nijkerkerveen	79 jaar
24-3-1939	Mw. D. Willems-de Vente Van Rootselaarstraat 23 3864 EW Nijkerkerveen	79 jaar
30-3-1942	Mw. M. Morren-van den Berg Sparrenboomstraat 44 3862 DG Nijkerk	76 jaar
3-4-1943	Dhr. G. van Dunschoten Vanenburg 21 3864 DJ Nijkerkerveen	75 jaar

5-4-1925	Mw. D. van den Bor-Bakker Laakweg 96-b 3864 LE Nijkerkerveen	93 jaar
8-4-1942	Dhr. A. van Dunschoten De Bruijnhof 45 3864 DH Nijkerkerveen	76 jaar

## HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
1-3-2018	1-3-1978	Dhr. en mw. J.C. Overbeek-van den Boomgaard Meinsstraat12 3862 AE Nijkerk 40 jaar getrouwd
5-3-2018	5-3-1965	Dhr. en mw. A. van Diest-van Polen Van Noortstraat 9 3864 ES Nijkerkerveen 53 jaar getrouwd
20-3-2018	20-3-1968	Dhr. en mw. R.A. van den Akker-Bast Domstraat 40 3864 PR Nijkerkerveen 50 jaar getrouwd
23-3-2018	23-9-2005	Dhr. en mw. A. van Dunschoten-van der Togt De Bruijnhof 45 3864 DH Nijkerkerveen 12½ jaar getrouwd
31-3-2018	31-3-1965	Dhr. en mw. B.L.G. v/der Horst-Scholten Dennenlaan 36 3862 HR Nijkerk 53 jaar getrouwd

6-4-2018

6-4-1967

Dhr. en mw. J.S. Drost-van Drie  
Samuel Gerssenlaan 22  
3861 HD Nijkerk  
51 jaar getrouwd

# **K**ERKENRAADSNIUWS

*Van de kerkrentmeesters*

## **KERKBALANS 2018**

Voor de actie Kerkbalans is inmiddels bijna € 64.000,- toegezegd. De kerkenraad is bijzonder dankbaar voor dit mooie resultaat. Allen die hieraan hebben bijgedragen: hartelijk dank!

## **ABONNEMENTSGELD KERKBLAD 2018**

In dit kerkblad vindt u de acceptgiro voor het abonnementsgeld voor het kerkblad over 2018. Wij verzoeken u vriendelijk deze acceptgiro te betalen of het bedrag van € 18,- over te maken op bankrekening NL82 FVLB 0635 8014 34 t.n.v. Eben-Haëzerkerk onder vermelding van Kerkblad 2018 en uw adresgegevens. Degenen die een incassomachtiging hebben gegeven voor de inning van het abonnementsgeld kunnen er rekening mee houden dat dit bedrag omstreeks 8 maart met het incassant-ID NL14ZZZ302584822761 wordt afgeschreven van hun bankrekening.

Hartelijke groet van de kerkrentmeesters

## **KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 9 JANUARI 2018**

**Opening** door de voorzitter. Hij start met een toelichting op de twee liederen die we gaan zingen Breng dank (lied 331) en Heer u riep mij (lied 149). Vervolgens lezen we (vertaling 1951) 1 Cor.1 vers 4-9 en vanaf vers 26 en Handelingen 9 vers 3-6. Daarna gaat de voorzitter voor in gebed.

**Mededelingen/agenda** -Vaststellen agenda. Op verzoek van Herman Willems bespreken we het betrekken van de jeugd bij bijzondere activiteiten zoals het schoonmaken van de kerk en samen eten. De (nieuwe) kerkrentmeesters zullen dit meenemen bij uitnodigingen en namens de diaconie geeft Renger aan bij de deurcollectes ook de jeugd te zullen betrekken. Verder zijn geen

aanvullingen op de agenda. **Verslag vorige vergadering** Het verslag van de vergadering van 12 december 2017 stellen we zonder opmerkingen vast, met dank aan Ria voor de verslaglegging. Op de actie- en besluitenlijst zijn geen opmerkingen. **Vacatures kerkenraad** -Stand van zaken: Tijdens de vorige week gehouden vergadering van kerkrentmeesters zijn de takenlijstjes van Aalt en Kees besproken met de twee kandidaten Alex en Pieter. Zonder aanpassingen neemt Alex de taken van Aalt over met het accent op allerlei zaken rond het beheer van het kerkgebouw. en hij zal tevens als voorzitter optreden en in die hoedanigheid de kerkrentmeesters ook in het moderamen vertegenwoordigen. Pieter neemt de taken van Kees over. Deze taken liggen vooral op het vlak van de maandelijkse informatieverstrekking rond het ledenbestand, denk aan de jarigen en huwelijken in het kerkblad et cetera, en hij zal als secretaris de verslaglegging voor zijn rekening nemen. -Herman Willems zal Marco Nederhand vervangen in het moderamen. Voorzitter Gert van der Schuur deelt mee dat mevrouw Clara Akkerman het ambt van ouderling wil vervullen, mevrouw Lina Idema pastoraal medewerker wil worden en dat Steffie Vlugter jeugdouderling wil worden. De namen van de nieuwe ambtsdrager zullen we afkondigen. Tot een week voor de bevestigingsdienst kunnen gemeenteleden bezwaar maken bij de scriba. -Afscheid van Ingrid, Henriëtte, Marco en Aalt. Met een passend persoonlijk woord voor de terugtrekkende kerkenraadsleden neemt de voorzitter afscheid. Voor alle vier is als blijk van dank een boek. Aalt: Henk Binnendijk, boek over Openbaring; Marco: Heilige Strijd van Beatrice de Graaf; Ingrid: Dagboek; Henriëtte: Laat maar waaien van Pieter Bot. **Evaluatie diensten o.a.:** We bespreken de diensten van de afgelopen maand, benoemen hetgeen goed was en hetgeen verbetering behoeft. **Bijzondere diensten:** We bereiden de komende diensten voor. **Verslag jeugdouderlingen** -Henriëtte neemt deel aan de PKN-cursus voor jeugdouderlingen. **Verslag diaconie** -Geen mededelingen. **Verslag ouderlingen** -De herverdeling van de bezoekadressen is besproken en er is een herverdeling gemaakt in het rooster van het gezamenlijk eten. De ouderlingen hebben iedere twee maanden overleg, samen met de pastoraal medewerkers, en bespreken dan het gehele bezoekrooster. **Verslag kerkrentmeesters** -geluid Lukastjes is te zacht; Pieter vd Sluijs is hiermee bezig samen met Schaap Sound. -binnenkort komen er nieuwe koffiezetapparaten en een nieuw kopieerapparaat. -onderzoek naar zonnepanelen is gestart. **Rondvraag** -Rudi vraagt naar het wel en wee van de gemeentegroegroepen. Dit agenderen we voor de volgende vergadering. -Arie geeft aan in de periode 8 augustus tot medio oktober 2018 afwezig te zijn in verband met het lopen van een etappe van zijn voetreis naar Santiago de Compostella. Aalt heeft vastgesteld dat de schriftlezingen op de beamer soms niet kloppen met de door de dominee gelezen tekst. Sander: dit komt omdat we uit Easy Worship alleen de NBV kunnen halen. Afspraak: scriba zal Bab vragen dit kort te sluiten met (gast)predikanten: als ze een andere vertaling willen lezen vragen we ze de

tekst mee te mailen met de liturgie. -Renger: fijn dat in de komende bevestigingsdienst aandacht is voor de herbevestiging van zittende ambtsdragers. **Sluiting** Marco Nederhand sluit af met gebed.

## **KOFFIE, KOPIËREN, LEGAAT & MILIEU ...**

Als afsluiting van de renovatie van de keuken zal binnenkort een nieuw koffiezetapparaat worden geïnstalleerd. In de consistorie zal, ter vervanging van de twee huidige machines (die reeds lang geleden zijn afgeschreven), een nieuwe printer/copier worden geplaatst, waardoor bijvoorbeeld het probleemloos drukken van het kerkblad verzekerd is.

De kerkrentmeesters mogen met dankbaarheid bekendmaken dat een van onze gemeenteleden onze kerk heeft genoemd in haar testament, waardoor wij een legaat mochten ontvangen van € 16.000,-. Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is onze kerk vrijgesteld van het afdragen van belasting. In ieder geval zullen nieuwe tafels voor in De Steiger worden aangeschaft. Daarnaast onderzoeken de kerkrentmeesters of het mogelijk is om zonnecollectoren op het dak van de kerk te plaatsen, waardoor we een mooie milieubijdrage kunnen leveren én de kosten voor energie structureel kunnen verlagen.

## **NOTENBALKEN**

Uit de gemeente is de vraag gekomen of er notenbalken op de beamer getoond kunnen worden. Dit hebben Sander van Drie en Pieter van der Sluijs onderzocht en het resultaat van hun onderzoek is in de kerkraad van februari besproken. Met name de tijd die het kost om de presentaties met notenbalken te maken is daarbij gewogen. De kerkenraad vindt het afbreukrisico te groot en wil de belasting op het beamerteam niet te groot maken. Voor het beamerteam komt het erop neer dat elke week tweemaal een flinke hoeveelheid extra werk moet worden gedaan. Daarnaast zou veel van de bestaande functionaliteit verloren gaan door het gebruik van andere software die voor het tonen van de notenbalken nodig is. De kerkenraad heeft daarom besloten om geen notenbalken op de beamer te tonen. Wie toch met notenbalken wil zingen, raden wij aan het liedboek mee te nemen.

We hebben als kerk 20 exemplaren van het nieuwe liedboek gekocht, dus men kan die ook meenemen vanuit de hal in de kerk.

## **OVER HET AFSCHEID VAN DS. ESVELDT**

Op 4 februari jl. nam ds. Esveldt afscheid van de Vredeskerk in Nijkerk, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, na een decennialange betrokkenheid bij zijn gemeente.

In een bomvolle Vredeskerk leidde hij zelf de dienst, samen met zijn opvolger. Na afloop van de dienst waren er speeches én onder meer een ludieke uitzending van 'Hart van Nederland', gemaakt door gemeenteleden.

In het verleden is ds. Esveldt betrokken geweest bij onze gemeente als gastpredikant. De PKN denkt op dit moment na over de 'mobiliteit' van predikanten om te voorkomen dat na een aantal jaren gemeente en predikant 'op elkaar uitgekeken' raken. Bij de Vredeskerk was daar geenszins sprake van. Er was veel waardering voor de wijze waarop ds. Esveldt zijn gemeente heeft bijgestaan in de roerige tijd rond zijn collega Van der Kaaij, enkele jaren geleden.

Kees Bos

## **VOOR U OVERGENOMEN UIT VORMING & TOERUSTING:**

*In de periode van oktober tot half maart kunt u bijna wekelijks een activiteit van Vorming en Toerusting bijwonen. De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. De prijs voor deelname en eventuele extra kosten (te voldoen bij binnenkomst) staan bij iedere activiteit apart vermeld. Als de avond u meer waard is, mag u daar in uw bijdrage natuurlijk uitdrukking aan geven.*

## **UIT V&T: JONA**

**Inleider:** Juke Hudig

Het bijbelboek Jona beschrijft een inwijding in de diepste mysteriën van het mens-zijn. Jona wordt meestal gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van dit korte maar complexe verhaal.

Jona wordt geroepen: 'Sta op, ga naar Ninevé.' Maar hij vlucht voor de stem van God. Hij raakt verstrikt in de benauwenis van de diepste wateren, tot hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen. In Ninevé roept hij de bewoners van de stad op tot inkeer te komen.

Hij gaat zelf door alle lagen van bewustzijn en wordt omgevormd. Een louteringsproces, waarin Jona alles in zichzelf offert en herboren wordt, verbonden met de Allerhoogste.

Juke Hudig werkt in pastelkrijt. Zij tekende veel 'tuinen', impressies van de natuur. Maar het liefst verdiept zij zich in een 'heilige' tekst, zoals



Dantes 'Divina Commedia', het bijbelboek Job, een gedicht van A. Poesjkin, een sprookje van Andersen of een lied van Schubert, een legende van de heilige Christoforus en andere onderwerpen. In 2016 voltooide zij een reeks van 55 pastels over Jona, in boekvorm prachtig uitgegeven door Uitgeverij Nachtwind. Zij zal ook boeken en kaarten meenemen voor de verkoop.

**Info:** Bea Berends

**Datum:** dinsdag 6 maart 2018

**Aanvang:** 20.00 uur

**Plaats:** Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)

**Entree:** € 3,-

## **UIT V&T: JOHANNES PASSION**

**Inleider:** Piet Philipse

Bach heeft de Johannes Passion een aantal jaren vóór de Matthäus Passion gecomponeerd. De Johannes Passion heeft een meer intiem, maar ook een meer strijdlustig karakter. Eén koor en één orkest spelen de partijen, in afwijking van de Matthäus, die dubbelkorig is uitgevoerd. De eerste uitvoeringen van de Johannes Passion waren dan ook in de wat kleinere kerk in Leipzig, de Nicolaikerk, in tegenstelling tot de grotere Thomaskerk.

Piet Philipse, cantor/organist uit Bussum, zal ons deze avond meer vertellen over de Johannes Passion. Piet Philipse studeerde orgel en koordirectie aan de Zeeuwse muziekschool bij Adriaan Fonteyn. Hij was cantor/organist in Goes, 's-Gravenpolder, Hilversum, Huizen, Amersfoort en Bussum.

**Info:** Edith Schuiling

**Datum:** dinsdag 13 maart 2018

**Tijd:** 20.00 uur

**Plaats:** Kruiskerk

**Entree:** € 3,-

## **UIT V&T: HET LEVENVERHAAL VAN PETRUS**

**Inleider:** Erik Idema, uitgever en schrijver van Bijbelse verhalen

Ooit was hij een visser, maar zijn leven veranderde totaal toen Jezus voorbijkwam en hem riep. Petrus maakte de wonderlijke weg van Jezus van dichtbij mee. Hij liep over water, hij zag met eigen ogen hoe zieke mensen genazen. Hij was degene die zei dat Jezus de Messias was. Maar hij was uiteindelijk ook degene die na de arrestatie van Jezus zei dat hij hem niet kende.

Op deze avond horen we wat de Bijbel en andere bronnen vertellen over het levensverhaal van Petrus. Een aangrijpend en bijzonder verhaal, dat na Pasen nog lang niet afgelopen is.

**Info:** Bea Berends

**Datum:** woensdag 21 maart 2018

**Aanvang:** 20.00 uur

**Plaats:** Vredeskerk

**Entree:** € 3,-



## **D** IACONIE

Elly van Beek kreeg bij het wegbrengen van bloemen € 5,-. Monique van Dunschoten heeft bij het wegbrengen van bloemen € 10,- ontvangen en Wilma van Korlaar kreeg een gift van € 5,-, ook bij het wegbrengen van bloemen.

### Collecte Heilig Avondmaal van Goede Vrijdag.

De opbrengst van de collecte van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag (30 maart), is bestemd voor de Stichting Leergeld Nijkerk.

Deze stichting is ter ondersteuning van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan schoolactiviteiten. Voor meer informatie, zie: [leergeldnijkerk.nl](http://leergeldnijkerk.nl).

## **C** OMMISSIES & GEMEENTELEDEN

### **EEN WOORD VAN DANK**

Graag wil ik u bedanken dat u met zo velen naar de Sing-in van 18 februari bent gekomen, Ikzelf heb enorm genoten en was tot tranen toe geroerd toen u met zijn allen het lied 'Op die heuvel daarginds' van Joh. de Heer begon te zingen, In gedachten ging ik even terug naar dat jochie van 6 dat bij zijn vader op schoot zat, terwijl hij dan dit lied voor mij speelde op ons huiskamerorgel.

Verder wil ik u vragen niet mij te danken voor deze prachtige dienst, maar laten wij allen God danken. Hij heeft mij immers al meer dan 5 miljoen km. gedragen en gespaard.

Hartelijke groet,

u aller broeder Cees Guliker

## **VAN DE BEZOEKEDAMES**

AnnaMarie van Groningen kreeg bij bezoeken € 10,- en € 20,- en Gert van der Schuur ontving € 20,- bij een bezoek.

Truus van Soeren ontving op een verjaardag € 10,-.

## **PAASMIDDAG**

Wij hopen op donderdagmiddag 22 maart om 15.00 uur de Paasmiddag te vieren. U bent van harte welkom. U kunt zich voor deze viering opgeven via de lijsten die in de hallen van de kerk zullen liggen, of bellen met Truus van Soeren: 06 - 15 24 13 65.

Met hartelijke groet van de bezoekdames

## **PAASPROJECT**

Hoi kinderen van de Kindernevendienst, Heb je de mooie poster al zien hangen in de kerk? Het duurt namelijk niet lang meer of het is weer Pasen! Tijdens de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen (40-dagentijd) werken we toe naar 'Een Nieuw Begin'. Iedere zondag gaat het in de kindernevendienst over een klein stukje van deze poster en als hij bijna klaar is, mogen we op Goede Vrijdag herdenken dat Jezus voor ons is gestorven en met Pasen vieren dat hij weer is opgestaan! Dat is pas echt een mooi 'Nieuw Begin'!

Komen jullie dit met ons meevieren op 1<sup>e</sup> Paasdag? We hebben dan om 9.45 uur in het @penstaartje van de Van Rootselaarschool een speciale viering voor alle kinderen. Neem ook gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee!

De Here God zorgt voor ons allemaal, daarom willen wij tijdens deze viering ook voor elkaar zorgen. En iedereen 'Een Nieuw Begin' toewensen. Dit doen we door kaarten te maken voor de zieke kinderen en hun families die in het Ronald McDonaldhuis in Utrecht komen. En voor de zieke mensen die wij zelf kennen en wij graag een kaartje willen geven.

Denk er maar vast over na wie jij een kaartje zou willen sturen!

We hopen op een hele mooie viering en dat we met onze kaarten veel kinderen en andere zieken eventjes blij kunnen maken. Hopelijk tot dan!

Groetjes,  
De leiding van de kindernevendienst.

### **GEEN VERMELDING NAMEN OPPAS**

In overleg met de kerkenraad en de kindernevendienst is besloten om vanaf nu de namen van de oppassers niet meer in het kerkblad te vermelden.

Oppas en leiding kindernevendienst zullen natuurlijk, zoals altijd, wekelijks in de ochtenddienst aanwezig zijn.

Dus alle kinderen (vanaf 0 jaar) zijn altijd van harte welkom!

Voor vragen kunt u bellen of mailen met Steffie Vlugter;

**06-15 47 65 43 | svlugter@gmail.com**

### **GEZAMENLIJK ETEN**

Beste mensen,

Even over het samen eten. De laatste vrijdag in maart is het Goede Vrijdag en is er geen gezamenlijk eten, Dat schuift een week door naar 6 april. Eind april valt het op Koningsdag en gaat het samen eten niet door, ook omdat doorschuiven naar 4 mei geen optie is. Een week eerder, 20 april, is de Eben-Haëzerfair, waar u van harte welkom bent en waar u ook een maaltijd kunt nuttigen!

Wel wordt daar een vaste vergoeding voor gevraagd van tussen de €3,- en €5,-.

Vindt u de fair te druk, dan bent u na 6 april weer welkom op de laatste vrijdag van mei, de 25<sup>e</sup>.



### **KERSTREIS NIJKERK VOOR GRUISOR 2017 DEEL 2**

**Reizigers:** Erik van Winkoop, Gert van den Ham, Wout van der Kleut, Yinte en John van Kasteel.

### **Zondag 10 december 2017**

Ben weer vroeg uit mijn mandje, het is 7.30 uur, buiten ligt er een pak sneeuw. Eens een morgentje relaxen, even de batterijen opladen. We bakken de eitjes weer bruin met een bakje thee of koffie en laten het ons smaken. Voor het eten willen we nog even kijken in de kerk van Csóka, er daar is lekkage. Arpad de koster gaat met ons mee. Het is een prachtige kerk met mooie schilderijen op het plafond. We gaan weer terug naar Gruisor, om 13.00 uur worden we

verwacht in de pastorie om te eten. We hebben om 14.00 uur afgesproken bij de familie Moldovan om daar een bakje te doen. We worden hartelijk ontvangen door de familie en praten gezellig bij. Om 15.00 uur worden we verwacht in de pastorie om een kerkdienst bij te wonen. De dienst wordt geleid door de vader van Imola, de vrouwelijke predikant. Zij is de vaste predikant van Gruisor, maar is in verwachting. Zodoende neemt haar vader het waar, hij is ook predikant. Hij is in Nederland geweest als gast van een kerkelijke gemeente uit Ede, hij spreekt Duits. Tijdens de dienst legt hij het een en ander uit in het Duits. We gaan in de middag langs bij Jenö en Melinda in Csérefalva. Het is een ondernemend echtpaar. In het verleden werden ze ondersteund door een stichting uit Lunteren. Ze hebben nu een kwekerij opgebouwd waar ze aardbeien kweken en verkopen. Ze hebben verschillende mensen uit Csérefalva aan het werk op hun kwekerij. Er wordt gesproken over de voortzetting van het huisjesproject van de Stichting uit Lunteren. Verder hebben we het over hun kwekerij en de verkoop van hun producten, zoals aardbeien, bessen en sappen, verpakt in zakken van vijf liter. Erik gaat hen morgen helpen met het maken van yoghurt van verse melk die we halen bij Morton de veehouder uit Gruisor.

We nemen afscheid van de familie en gaan weer naar Gruisor waar we om 18.00 uur worden verwacht voor het eten. Schnitzel, aardappels, wat zuur, een palinkaasje, een borretje en het is weer compleet. We komen 19.00 uur aan bij het pension waar we ons oprissan en rond de haard gaan zitten. Wout heeft, als vuurmeester, de haard inmiddels aangestoken. Rond 20.00 uur komen Jenö en Melinda even een bakje doen. Ze hebben een paar pakken sap bij zich, heerlijk! Ze vertrekken weer rond 22.00 uur. Voor ons is het inmiddels ook weer tijd om het mandje op te zoeken. Morgen een drukke dag.

### **Maandag 11 december 2017**

Weer lekker op tijd op, ik zeg: pluk de dag. We laten het ontbijt ons weer smaken met een lekker sapje erbij van Jenö en Melinda. We gaan vandaag de pakketjes uitdelen aan de kinderen, 13 in Gruisor en 35 in Csoka. We worden hartelijk verwelkomd in het schooltje. We delen de pakketjes uit en we worden toegezongen. We krijgen ook kerstkaarten mee die zijn gemaakt door de kinderen. Dit zijn de momenten waar we het voor doen, als je al deze blije kinderen ziet in het schooltje. We gaan rond 12.30 uur een hapje eten, verzorgd door Sandor en Zusze. Het was weer lekker. Na het eten gaan we bij Eva Andras langs, zij regelt de financiën betreffende het schoolproject. De boekhouding wordt doorgenomen en de stichting is tevreden. We laten geld achter voor de komende maanden. We gaan de middag gebruiken om een inventaris te maken van de huisjes in Csóka. Maar eerst gaan we verse melk halen bij Morton. Ook brengen we Erik naar Jenö en Melinda in Csérefalva, waar hij yoghurt gaat maken. Waar haalt hij de energie vandaan. De rest van de groep gaat naar Csóka waar we de huisjes bekijken en dollen met de jeugd,

lekker sneeuwballen gooien. Ze glijden op hun zelfgemaakte sleetjes de berg af en gillen van plezier. We maken een mooie tocht door de bergen en bekijken wat er nog moet gebeuren. Er zijn nu ongeveer vier huisjes die nog vernieuwd moeten worden. Maar wat is er in de loop der jaren al veel gebeurd, prachtig. We hebben met Erik afgesproken dat we hem rond 16.00 uur weer zouden ophalen. Voor het eten nemen we afscheid van de mensen in de Tweede Steeg en rekenen af voor wat we hebben gegeten en gedronken deze dagen. We gaan om 18.00 uur nog een keer eten in de pastorie en nemen ook daar weer afscheid van de mensen. In de loop van de avond even langs bij de familie Moldovan om afscheid te nemen. Dan nog even een bakje doen bij Ilona, het is inmiddels 21.30 uur, als we in het pension arriveren. Het is alweer onze laatste avond in Roemenië. We horen dat er in Nederland een flink pak sneeuw is gevallen en dat er veel vluchten zijn uitgevallen. Voor ons dus even afwachten of onze vlucht wel gaat. We frissen ons nog wat op en babbelen nog wat en laten de week nog eens passeren. Wat hebben we weer veel mee mogen maken, geweldig. En vooral om het schoolproject te zien, hoe dit is gegroeid. Er zitten nu ongeveer 35 kinderen op school in Csóka waar ze tussen de middag een broodje en een soepje krijgen. Waar ze lekker in verwarmde lokalen met een inpandig toilet zitten. In het verleden hadden ze buiten een toilet. En verder is het prachtig om te zien hoe de huisjes worden opgeknapt in het dorpje.

### **Dinsdag 12 december 2017**

We zijn vandaag weer lekker op tijd uit onze mandjes, de vlucht is niet geannuleerd, dus we mogen weer naar huis. Hapje eten, de koffers inpakken. Rond 10.00 uur afrekenen bij de predikant Naomi en dan op naar Cluj Napoca-Airport. De vlucht gaat om ongeveer 14.00 uur. Alles loopt zeer voorspoedig. We komen om ongeveer 16.00 uur aan op het vliegveld Eindhoven. Het was wel wit in Nederland. Om ongeveer 18.00 uur is iedereen weer lekker thuis. Het was wat ons betreft weer een hele mooie reis. Weer veel gezien en meegemaakt, waar we heel dankbaar voor mogen zijn. Ook willen we u bedanken voor uw gift of andere bijdragen, hoe dan ook. Dit maakt het mogelijk om ons werk als vrijwilligers te realiseren. Samen kunnen we het doen!

John van Kasteel

### **Wat een dag**

Wat een dag zal het zijn  
als God zal verschijnen  
en alle kwaad zal verdwijnen

Wat een dag zal dat zijn

als die grote dag zal aanbreken  
en alle oorlogen zijn geweest

Wat een dag zal het zijn  
om Jezus te mogen ontmoeten  
en dat hij ons dan zal begroeten

Wat een dag zal het zijn  
als de bazuinen zullen klinken  
en alle gezichten blij zullen blinken

Van die dag kan niemand weten  
maar we geloven dat die dag zal komen  
waar we nu nog van mogen dromen.

Ingezonden door AnnaMarie van Groningen

**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,  
of gaat u misschien verhuizen?  
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen  
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: [annetteberrevoets@kpnmail.nl](mailto:annetteberrevoets@kpnmail.nl)**

## **KERKELIJK BUREAU**

### **Nieuw ingekomen:**

Mevrouw I.T.M. Westera-van Dam,  
Meester Folkertsstraat 18, Nijkerkerveen.

De heer en mevrouw van den Broek-Knevel,  
Wilhelminastraat 22, Nijkerk.

### **Vertrokken:**

Mevrouw S. Bouw, Distelvlinder 7, Nijkerk.

# COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

<b>Predikant:</b> Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	<b>Contactpersoon kosters:</b> A.W. van de Bunt Meester Folkertsstraat 11 3864 GC Nijkerkerveen Tel: 033-257 27 34 E-mail: a.bunt4@chello.nl
<b>Scriba:</b> C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	<b>Diaconie:</b> E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl <b>Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01</b>
<b>Zendingscommissie:</b> G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl <b>Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34</b>	<b>Kerkrentmeester:</b> A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com <b>Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34</b>
<b>Contact Pastoraat:</b>	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
<b>Kerkgebouw:</b> Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	<b>Website: (contact An Anderiesen)</b> www.eben-haezerkerk.nl <b>Administratie kerkblad:</b> C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
<b>Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34</b> of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de <b>webshop</b> ) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

**Redactie kerkblad:** An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09  
an.anderiesen@upcmail.nl

**MAANDAG 19 MAART**  
is de uiterste inleverdatum voor  
kopij voor het kerkblad van **apr.**