

MAANDBLAD



EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

April 2018

60^e jaargang no. 4

**Als je Pasen zonder Jezus viert,
ben je het haasje ...**

><> <><

INHOUDSOPGAVE

Meditatie	3
Kerkdiensten	5
Agenda	6
Uit het leven van de gemeente.....	6
Leesrooster april	8
Jarige ouderen	9
Huwelijksjubilea	10
Kerkenraadsnieuws	10
Kort Verslag van de kerkenraadsvergadering van 13 februari 2018	11
Grote schoonmaak buitenkant kerk.....	13
Training Jeugdwerker.....	14
Uit de Classicale Vergadering Veluwe (i.o.)	16
Eben-Haëzer-Fair 20 april 2018	17
SIEN-dienst.....	19
Veens bakje	19
Diaconie.....	19
Avondmaalsstel	20
Ontbijt op Hemelvaartsdag.....	20
Van de bezoekdames	20
Dringende oproep vanuit de Kindernevendienst.....	21
Gezamenlijk eten	22
Lezing Nederlandse Patiëntenvereniging Nijkerk (NPV) over depressiviteit.....	22
Even voorstellen: Joke van der Horst.....	23
Van waarde.....	26
Kerkelijk bureau	27
 Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN	 28

Inleverdatum kopij voor het kerkblad van mei:

23 april

MEDITATIE

Tempel van God

Het paasverhaal is deze weken weer gelezen. Jezus die aan het kruis wordt gehangen en zelfs daar nog wordt bespot door voorbijgangers: “Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af.” (Matt. 27:40)

Jezus had inderdaad gezegd: *“Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” Zesenvestig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,” zeiden de joden, “en u zult hem in drie dagen weer opbouwen?” Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.” (Joh. 2: 19-21)*

De tempel verwijst naar de Here God. In de tempel wordt God aanbeden en wordt gesmeekt om vergeving van zonden. Jezus verwijst naar de Here God. Hij aanbidt God, zoals we in de evangeliën kunnen lezen. Door Zijn sterven en opstanding worden de zonden vergeven van wie naar Hem toe komt.

In 1 Kor 6: 19 zegt Paulus dat het lichaam van de gelovige een tempel is van de Heilige Geest: *“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?”* Wij zijn dus het

huis waarin God woont en waarvan Hij de eigenaar is. Kunnen we dat van onszelf zeggen? Dat vind ik nogal wat. Verwijzen wij naar de Here God? Wordt Hij door ons leven aanbeden? Smeken wij om vergeving voor onszelf; of voor anderen? Mag je dat één op één vertalen? Het geeft in elk geval stof tot nadenken...

Er staat dat wij “tempel zijn van de Heilige Geest” en dat God dus in ons woont. Het is dus belangrijk dat we ons eigen ‘huis’ schoonhouden. Degene die dat niet (meer) zelf kan, heeft hulp in de huishouding nodig. Wat een geruststelling om te weten dat God ons helpt om ons geestelijke huis schoon te houden. Hij is immers de Heer des huizes. Aan de andere kant moeten we ervoor waken om de ramen niet open te laten staan, waardoor de duivel naar binnen kan komen. Door zonden toe te laten, geven we de satan de kans om onze tempel binnen te komen. In

Gods huis hoort de duivel niet thuis, want het is geen kraakpand.

Veel mensen hebben moeite met het noemen van de duivel. Je kunt hem maar beter negeren. Ik wil dat weerleggen aan de hand van een voorbeeld: een tiental proefpersonen kreeg een filmpje te zien waarop mensen een rode bal overgooiden. Hen werd verteld, dat ze achteraf een vraag zouden krijgen over het filmpje. Ze gingen dus extra goed kijken, zodat ze geen detail zouden missen. Sommigen telden het aantal mensen en hoe vaak er werd overgegooid. De vraag aan het einde was: welk dier liep er door het beeld? Niemand had gezien dat er een persoon verkleed als gorilla door het beeld was gesprongen. Hij had de bal niet aangeraakt en niemand verwachtte een verkleed persoon. Mijn punt is dat je vooral ziet wat je verwacht te zien. Wanneer je niets weet over de duivel, kun je hem ook niet herkennen. Bovendien weet je dan niet dat je niet bang hoeft te zijn voor de duivel. Met de hulp van God kun je van de

boze verlost worden, kun je hem weer uit je huis gooien. Jezus heeft hem op het kruis verslagen. In Jezus' naam hebben wij de autoriteit om de 'kraker' uit onze woning te verjagen. Eventueel met een huishoudelijke hulp, ouderling of pastoraal werker, om ons te ondersteunen.

Samenvattend mogen we weten dat we bijzonder waardevol zijn in Gods ogen. Dat Hij, de Almachtige, in ons wil wonen door Zijn Geest en ons reinigen en bevrijden van binnenuit. God wil in Zijn tempel aanbeden worden. Dan gaan wij ook meer en meer beseffen hoe groot en machtig Hij is. Hij wil dat we een relatie met Hem hebben en dat we Hem toelaten de Regisseur van ons leven te zijn. Hij wil geen bijrol in ons leven, zelfs geen hoofdrol. Hij wil de Regisseur zijn, die bepaalt wat er in ons leven gebeurt. Dan krijgt Pasen pas echt een concrete uitwerking in ons leven.

Heidi van der Sluijs

KERKDIENTEN

APRIL

Pasen

- 1 apr. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Lied van de week: Psalm 89: 1
18.45 uur ds. H.L. Rodenhuis, Kampen
2^e collecte: Paascollecte
-
- 8 apr. 10.00 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo
Lied van de week: NLB 12: 5
18.45 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
2^e collecte: Diaconie
-
- 15 apr. 10.00 uur ds. J. Knoop, Nijkerk
Lied van de week: Psalm 119: 53
18.45 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren
2^e collecte: Jeugdwerk
-
- 22 apr. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Lied van de week: Opwekking 277
18.45 uur ds. J. Hansum, Lunteren
2^e collecte: Onderhoud gebouwen
Deurcollecte: Diaconie
-
- 29 apr. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Lied van de week: Psalm 79: 5
18.45 uur geen predikant i.v.m.: **Sing In**
2^e collecte: Pastoraal werk
-

MEI

- 6 mei 10.00 uur ds. G. Boer, Rhenen
Lied van de week: NLB 77: 4
18.45 uur ds. D. Muurling, Bunschoten
2^e collecte: Vorming en Toerusting
-

A GENDA

5 apr.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
6 apr.	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
9 apr.	20.00 uur	Bijbelkring Jona	Jeugdhonk
10 apr.	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
12 apr.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
19 apr.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger
24 apr.	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
25 apr.	20.00 uur	Israëlkring	VlinderIn. 75 Nijkerk
26 apr.	18.30 uur	Club 8-12 jaar	De Steiger

U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

Diensten

U leest dit mogelijk nog voor het Paasweekend en daarom nog even onder de aandacht:

Op donderdag 29 maart om 19.30 uur is in de Gereformeerde kerk een gezamenlijke, korte vesperdienst.

Op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, om 19.30 uur vieren wij in onze kerk het Heilig Avondmaal. In verband met ziekte zal in plaats van ds. Schormans ds. F. van Velzen uit Amersfoort voorgaan.

Op stille zaterdag, 31 maart, gaat om 19.30 uur ds. Versteeg voor.

Zondag 1 april is het Pasen! Onze Heer is waarlijk opgestaan! Laten we uitzien naar een mooie dienst. We mogen weten dat Jezus stierf voor onze zonden en dat hij de dood, voor ons, heeft overwonnen.

Ds. Versteeg gaat dan voor. Naast het orgel is er muzikale begeleiding op trompet

Zondagavond 29 april is om 18.45 uur weer een Sing In, voorbereid door een aantal gemeenteleden, ditmaal met een speciale gast die vertelt hoe God hem heeft gegrepen. U bent van harte uitgenodigd!

Geboren

*Uit liefde geboren, kostbaarder dan goud,
is ons vandaag een nieuw leven toevertrouwd.*

Dit is de tekst op het geboortekaartje van Jailey Christina, geboren op 6 maart 2018, dochter van Erik Versteeg en Brigitte Zwart en zusje van Rylan en Ayden. Het adres is J.W. Frisolaan 10, 3931 KC Woudenberg.

Op 8 maart 2018 werd Tim Reinier geboren. Hij is de zoon van Alex en Jolanda Verwoerd en broertje van Lieke.

Papa blijft gewoon papa, mama blijft gewoon mama.

Maar mij wacht een flinke klus, vanaf vandaag ben ik grote zus.

Ik kijk naar mijn broertje klein en denk: "Ik zal er altijd voor je zijn!"

We wensen beide ouderparen Gods zegen toe voor de hun toevertrouwde kinderen.

Meeleven

Jade van der Male, dochter van Erwin en Kristel, Schrassertstraat 60, is overgedragen aan het WKZ en aan de Van Creveldkliniek in het UMC in Utrecht. Er wordt onderzocht of het mogelijk om een bloedstollingsprobleem gaat. Na de onderzoeken is het drie weken wachten op uitslagen. Jade krabbelt lichamelijk gelukkig iets op. De familie dankt iedereen hartelijk voor het meeleven, o.a. in de vorm van gebed, appjes en kaartjes.

Overleden

Op woensdag 21 maart overleed Jannetje (Jansje) de Groot-Berg in de leeftijd van 86 jaar.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis (Ps. 4).

In het volgende kerkblad volgt een in memoriam.

Ds. Vroegindewij gevallen

Na afloop van de door hem verzorgde ochtenddienst op 18 maart jl. is ds. Vroegindewij bij het verlaten van onze kerk, op weg naar zijn auto ten val gekomen en door enkele attente gemeenteleden weer op de been geholpen. Hij heeft enkele gekneusde ribben, dus rust houden is voorlopig het devies voor hem. Namens onze kerk hebben twee leden van de kerkenraad ter bemoediging een bloemetje bij hem gebracht namens onze gemeente.

L EESROOSTER APRIL



zo.	1 april	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen Pasen
ma.	2 april	Sefanja 1:1-13	Waarschuwing
di.	3 april	Sefanja 1:14-2:3	Oproep
wo.	4 april	Sefanja 2:4-15	Vijanden gestraft
do.	5 april	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad
vr.	6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad
za.	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
zo.	8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig
ma.	9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen
di.	10 april	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen
wo.	11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
do.	12 april	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen
vr.	13 april	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
za.	14 april	Psalm 4	Slaaplied
zo.	15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder
ma.	16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
di.	17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
wo.	18 april	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?
do.	19 april	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
vr.	20 april	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
za.	21 april	Genesis 5:1-24	Leef-tijden
zo.	22 april	Genesis 5:25-6:4	Gemengde gevoelens
ma.	23 april	Spreuken 25:1-15	Spreek en is zilver en Spreken is goud
di.	24 april	Spreuken 25:16-28	Over maat houden en maten houden
wo.	25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo dwaas
do.	26 april	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs
vr.	27 april	Spreuken 27:1-11	't Is een vriend die mij mijn falen toont
za.	28 april	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid
zo.	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
ma.	30 april	Genesis 7:1-24	Boetvluchtelingen

JARIGE OUDEREN

3-4-1943	Dhr. G. van Dunschoten Vanenburg 21 3864 DJ Nijkerkerveen	75 jaar
5-4-1925	Mw. D. van den Bor-Bakker Laakweg 96-b 3864 LE Nijkerkerveen	93 jaar
8-4-1942	Dhr. A. van Dunschoten De Bruijnhof 45 3864 DH Nijkerkerveen	76 jaar
10-4-1942	Mw. H.J. van de Haar-van 't Hof Koedijkerweg 24 3816 BV Amersfoort	76 jaar
27-4-1938	Mw. H. van Dusschoten-Walet De Bruijnhof 39 3864 DH Nijkerkerveen	80 jaar
28-4-1932	Mw. A. Walet-Walet Eikenlaan 42 3862 HS Nijkerk	86 jaar
2-5-1941	Dhr. L.T. van Beekhoven Laakweg 106-a 3864 LE Nijkerkerveen	77 jaar
2-5-1936	Dhr. J. van der Werff Schoolstraat 70 3864 MJ Nijkerkerveen	82 jaar
5-5-1928	Dhr. J. Akkerman Maximahof 87 3862 ZP Nijkerk	90 jaar
6-5-1943	Dhr. C.J. Kraaij Callenbachstraat 11 3862 AH Nijkerk	75 jaar

HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
6-4-2018	6-4-1967	Dhr. en mw. J.S. Drost-van Drie Samuel Gerssenlaan 22 3861 HD Nijkerk 51 jaar getrouwd
14-4-2018	14-4-1978	Dhr. en mw. G.Buitink-Willems Meester Folkertsstraat 20 3864 GD Nijkerkerveen 40 jaar getrouwd
22-4-2018	22-4-1965	Dhr. en mw. L. Konings-Elvé Gildenstraat 2 3861 RG Nijkerk 53 jaar getrouwd
1-5-2018	1-5-1964	Dhr. en mw. J.W. v Soeren-v Duinkerken Schoolstraat 67-a 3864 MB Nijkerkerveen 54 jaar getrouwd
9-5-2018	9-5-1963	Dhr. en mw. H. Oudeman-Zwarts Laakweg 60-a 3864 LD Nijkerkerveen 55 jaar getrouwd

KERKENRAADSNIEUWS *Van de kerkrentmeesters*

Kerkbalans 2017

Toegezegde bijdragen	€	64.398
Nagekomen bijdragen	-	2.424
	€	<u>66.822</u>
Ontvangen t/m februari 2018	-	66.092
Nog te ontvangen bijdragen 2017	€	<u>730</u>

Kerkbalans 2018

Toegezegde bijdragen	€	63.919	
Nagekomen bijdragen		<u>2.524</u>	
	€	66.443	
Ontvangen t/m februari 2018		<u>25.778</u>	
Nog te ontvangen bijdragen 2018	€	<u><u>40.665</u></u>	

Collecten 2018

	januari	februari
Eredienst	€ 562,45	€ 609,28
Predikantfonds	- 112,10	
Pastoraat		- 94,56
Vorming en toerusting	- 157,67	
Kindernevendienst	- 129,70	
Bouwfonds	- 115,90	- 38,15
Jeugdwerk		- 145,66
Verjaardagfonds	- 25,00	- 62,85
Gift via Gert van der Schuur		- 20,00
Zending	- 82,41	- 430,19
Diaconie collecte HA 14-1	- 332,00	
Diaconie collecte 1-1	- 24,70	
Diaconie 3e collecte	- 171,72	- 118,55
Diaconie collecte werelddiaconaat		- 158,16
Collectegelden kinderen KND	- 18,50	- 11,20
Totaal	<u>€ 1.732,15</u>	<u>€ 1.688,60</u>

Ds. Versteeg ontving een gift van € 500,-. In overleg met de kerkenraad is deze gift bestemd voor de oppas.

Ontvangen gift voor de kerk via Wil de Bruin € 5,-.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

Opening door de voorzitter: welkom aan de nieuwkomers en de herintreders. We zoeken in hoofdzaken de eenheid, in bijzaken de

nuance en in alles de liefde. Te bespreken zaken moeten goed voorbereid worden en daar moet –kerkordelijk- de ds. bij aanwezig zijn (avondmaal, identiteit etc.).

Lied 689: Spreek, o Heer. Lezing: Efeziërs H 5 25-30: verhouding tussen man en vrouw. De man moet van zijn vrouw houden als Christus van de gemeente. Om haar te heiligen en om zich zelf te offeren.

Vroeger met de 12 apostelen en 6 diakenen is 18 en nu hebben we ook 18 leden. Gebed.

Evaluatie diensten o.a.: We evalueren de afgelopen diensten, benoemen wat goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Bijzondere diensten: 18 februari 18.45 uur Sing In: er komt een 'Veender' getuigenis doen en er zullen enkele gastmuzikanten/zangers meedoen. Via de gebedsweek is dit zo gekomen. Positief dat dit zo als een soort olievlek werkt. **Zingen met noten:** Stand van zaken, toelichting door Pieter. Meerdere malen verzoek om met noten te werken. Dit is eigenlijk heel lastig, anders hadden we dit allang gedaan. Het kost vooral heel veel tijd. (2 uur per dienst) Ook bij andere kerken geraadpleegd. Je kunt niet alle liederen omzetten (er zit een maximum per dienst op). Het zijn plaatjes en geen tekststukken. Het is vreselijk moeilijk om dit te plakken en knippen, dan heb je wel 90 sheets. Groot risico dat dit misgaat in de dienst. Ook groot risico dat de jeugd afhaakt omdat dit te moeilijk is om te doen. Advies: laten zoals het is. Nieuw lied: kan incidenteel wel met noten van Notenkraaker gedaan worden.

Stand van zaken GGG: Welke Gemeentegroepgroepen zijn nog actief; is een impuls nodig? Hoe gaat het in de verschillende groepen. Gaan alle groepen door of niet? Idem lidmatengroepen. Voorbespreking door de voorzitter: Inventarisatie maken met de leiders en dat met Bartho voorbereiden om op basis daarvan een voorstel te maken voor in de KR. **Evaluatie gebedsweek:** informatie van Joke van Drie: voor herhaling vatbaar. Hopelijk willen meer kerken meedoen. Er waren hier ongeveer 30 mensen. Er wordt geprobeerd de jeugd er nog verder bij te betrekken. En nog meer aan pr te doen, door Stef de Jong. In juni is er een gebedsnacht. Meerdere kerken deden mee en het saamhorigheidsgevoel binnen alle kerken en denominaties was hartverwarmend. Hele fijne avond! **Evaluatie gemeenteavond:** we bespreken de resultaten van de gemeenteavond (juni 2017) voor wat betreft het Heilig Avondmaal. Het punt 'identiteit' komt later aan de orde, als we het beleidsplan weer oppakken. We nemen de notitie door. Wel aan HA, ook zonder belijdenis. Maar je moet wel Jezus Christus belijden. Hoe toets je dat? En later moet je dan wel persoonlijk vragen waarom

iemand geen belijdenis heeft gedaan. De gang naar de tafel is al een teken van geloof en belijdenis. En de dominee doet een duidelijke uitnodiging naar iedereen. Er is op de gemeenteavond duidelijk geconcludeerd dat iedereen die gedoopt is, welkom is. Maar dit is niet voor iedereen duidelijk. Voor deze mensen moet dat duidelijk worden. Maar de verantwoordelijkheid ligt wel bij de mensen zelf. Er staat nergens in de Bijbel dat je niet welkom zou zijn bij het HA. Als je maar wel bewust bent van je doop. De KR kan hier geen eensluitend standpunt innemen (enkel vinden dat je belijdenis gedaan moet hebben). Het zou ook een mooie kans zijn om juist met mensen in gesprek te gaan en ze de mogelijkheid bieden om belijdenis te doen. De drempel om belijdenis te doen, kunnen we proberen te verlagen. Je hoeft niet per se een lang catechisatietraject te volgen, soms kan het ook in de vorm van een aantal gesprekken. **Verslag jeugdouders**

-Toelichting Paasproject: Steffie vertelt over het Paasproject uit *Vertel het maar* met als thema 'De nieuwe schepping'. Het is zo eenvoudig en sober mogelijk gemaakt. Om het ingetogen en rustig te houden met respect voor de lijdenstijd. Graag de mening van de KR en de gemeente over dit project in de komende periode om samen te kunnen beslissen om dit een volgende keer weer te kunnen doen.

-Vanuit jeugdwerk en vooral vanuit kindernevendienst meer verbinding met de KR zodat ze meer op de hoogte zijn over bepaalde zaken (zoals waarom het kruis zo lang bleef staan op zo'n prominente plaats). -

Vraag: waarom begint *Vertel het maar* altijd een week voor de lijdenstijd met het project? Deze vraag eens bij *Vertel het maar* neerleggen. En de volgende keer kijken waar je iets kunt schuiven om zodoende niet een week te vroeg te starten. **Verslag kerkrentmeesters:** -

Kerkbalans: zeer positief en er komen nog steeds toezeggingen binnen. Nu al iets meer dan vorig jaar. In meerdere gemeenten stijgt het iets. -

Kopieerapparaat: er is een nieuwe (merk Brother) besteld, deze komt i.p.v. de 2 oude. **Sluiting:** Sander dankt met ons.

GROTE SCHOONMAAK BUITENKANT KERK

Op 28 april is er weer grote schoonmaak. Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen. Om 8 uur staat de koffie klaar en we beginnen rond half 9. We hopen om ongeveer 13 uur klaar te zijn. We sluiten dan af met soep en brood.

Wil je helpen, geef je op bij Alex van de Bunt: a.bunt4@chello.nl of telefoon 06-27 08 36 50.

TRAINING JEUGDWERKER

In januari is een cursus van start gegaan voor jeugdwerkers (jeugdouderlingen en/of jeugddiakenen) binnen de PKN in onze regio. Ik heb me hiervoor als jeugdouderling van onze gemeente aangemeld. Als jeugdouderling ben je een spin in het web. Maar hoe voorkom je dat je erin verstrikt raakt? Wat wordt er van je verwacht in de kerkenraad? Hoe ga je om met de problemen in het jeugdwerk? En hoe houd je alle vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? In een cursus van vier avonden werd geprobeerd antwoord te geven op deze vragen. De cursus werd 's avonds gehouden bij de Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen in Amersfoort.

Op de eerste avond leerden we naar onszelf te kijken: wie ben je als jeugdambtsdrager (ouderling/diaken) binnen de kerk? Welke taken heb je als jeugdouderling? Dit bleek per deelnemer, ondanks hetzelfde ambt, toch erg divers te zijn. Zoals je weet zitten er in een dag 24 uur en heeft een week 7 dagen. Ik ben ook maar een mens en zal op bepaalde momenten moeten kiezen welke taak voorrang heeft. Ook het stukje prioriteiten stellen was daarom een onderdeel van deze cursusavond.

Als jeugdouderling ben je aanspreekpunt voor jeugd, ouders en alle anderen die vragen hebben over het jeugdwerk van onze kerk. Verder coördineer je de kinderclub, de kindernevendienst en Rock Solid (op dit moment heb ik ook de leiding van Rock Solid vanwege het tekort aan leiding). Je bereidt de jeugddiensten en de kinderdiensten voor en verzorgt de kopij voor het kerkblad en de activiteitengids.

Tijdens de tweede avond stonden we stil bij wat je doet als jeugdambtsdrager. Zo kwam aan bod dat je in het ambt twee petten op hebt. U denkt nu misschien: "Twee petten? Je kunt er maar een tegelijk op hebben." De twee petten slaan op de twee verschillende kanten van het jeugdwerk. Het ene moment sta je als jeugdouderling tussen de jeugd en vertegenwoordig je de kerkenraad. Het andere moment zit je in vergadering met de kerkenraad en vertegenwoordig je daar de jeugd. Op de derde avond werd een gezamenlijke keuze gemaakt uit de volgende thema's: terugloop in het jeugdwerk, werving en samenwerking met vrijwilligers, inspirerend vergaderen en visie op vernieuwend jeugdwerk. Tijdens die avond zijn we ingegaan op de leegloop van het jeugdwerk. Dit houd mij als jeugdouderling zeker bezig: hoe kan ik het tegenhouden, hoe kunnen we de jeugd die er is voor de kerk behouden en hoe kan de groep weer groeien? De cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed gaf daarvoor een stukje

duidelijkheid. Al ben je ergens bij betrokken, dan kan het nog zo zijn dat je als mens er geen invloed op hebt en dat houdt in dat je niet kunt veranderen. Om een voorbeeld te geven: ik ben betrokken bij de tienerclub Rock Solid, maar ik heb weinig invloed op de jeugd van onze kerk of ze wel of niet komen. Ik kan hen vertellen over Rock Solid en hoe leuk onze avonden zijn, maar als een jeugdlid niet wil, kan ik hem/haar niet verplichten om te komen. Wat mij van deze avond het meest is bijgebleven, zijn de volgende twee punten:

1. Kijk naar de kwaliteit en niet naar de kwantiteit. Als er een kleinere groep bijeenkomt op een clubavond, komen er sneller persoonlijke gesprekken op gang en die kunnen heel waardevol zijn! Een kleine groep geeft sneller vertrouwen en ruimte voor die persoonlijke benadering.

2. Eén jongere heeft vijf personen om zich heen nodig die hem helpen opgroeien met het geloof. En als jeugdouderling kan ik ongeveer met vijf jongeren een persoonlijke band opbouwen.

Eerder waren we allemaal gericht op de grote groep. Een grote groep liet zien dat een club goed liep, dat er veel belangstelling was. Maar een grote groep zegt niet alles. Juist die kleine groep kan heel waardevol zijn. En de kwaliteit die je kunt hebben met een kleinere groep wil ik in ons jeugdwerk zeker niet uit het oog verliezen! Op de vierde en laatste avond hebben we het over vernieuwend jeugdwerk gehad. Hoe kunnen we de jongeren en de kinderen meer verantwoordelijkheid geven. Dat kan al op een simpele manier, van het aansteken van de kaars tijdens de dienst tot het helpen bij het collecteren. Je kunt als leiding zelf de taken uitdelen aan de kinderen die willen helpen. Maar je geeft iets meer verantwoordelijkheid door een kind dat aangeeft te willen helpen, zelf te laten kiezen wat hij/zij wil doen. Het is een kleine stap die een groot verschil kan maken. De cursus bevatte oefeningen die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers. Er was gelegenheid om onze eigen ervaringen in te brengen en te kunnen delen in de ervaring van andere deelnemers. In kleine groepjes hebben we ook over onze drijfveren voor het jeugdwerk gesproken. Je drijfveer maakt dat je ergens voor blijft gaan, daar doe je het voor. De taak was uiteindelijk om met zijn vieren tot één drijfveer te komen. Deze drijfveer, die ook mijn drijfveer is, wil ik tot slot met jullie delen:

Wij willen dat kinderen/jongeren God leren kennen als liefdevolle Vader en dat zij Jezus als vriend mogen hebben, zodat zij verder kunnen

bouwen aan de gemeente van Christus.

Henriette Hijwegen

UIT DE CLASSICALE VERGADERING VELUWE (I.O.)

In de afgelopen jaren hebt u ongetwijfeld iets gelezen over het traject Kerk 2025 van de Protestantse Kerk in Nederland. Uitgangspunt daarbij is: 'back to basics', terug naar de kern van kerk zijn: waarom zijn we kerk, wat leidt af van de kern, wat belemmert ons kerk-zijn?

De in dit kader door de generale synode genomen besluiten – die ook voorgelegd zijn aan gemeenten en huidige classes – hebben o.a. betrekking op het aantal classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes (twintig tot dertig verkozen leden) en haar werkwijze, de taken van de classispredikant, de ontmoetingen van gemeenten onderling, de rol van de werkgemeenschap van predikanten, de veranderingen in de visitatie, en gemeentevormen.

Een en ander begint nu concretere vormen aan te nemen. De huidige classes Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattum en Nijkerk vormen per 1 mei 2018 de classicale vergadering (CV) Veluwe. In oktober en maart zijn er al voorbereidende bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er vier afgevaardigden per 'oude' classis, de CV kan ervoor kiezen om dit aantal te verhogen naar vijf. De CV zou dan uit 25 afgevaardigden bestaan, bij dit aantal is het waarschijnlijk gemakkelijker om het breed moderamen (BM) te bemensen. In de nieuwe situatie heeft niet iedere (wijk)gemeente een afgevaardigde naar de CV, het is dus van groot belang om de niet-afvaardigende gemeenten vanuit de CV goed van informatie te voorzien, o.a. via kerkbladen en een nog op te zetten website.

Het moderamen van de CV Veluwe (i.o.) wordt momenteel gevormd door Martin Morsink (voorzitter) uit Barneveld en Gerrit Bok (scriba) uit Apeldoorn. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de CV voorkeur uitgesproken voor een boventallige voorzitter en scriba, de dubbele petten van afgevaardigde en de functie van voorzitter en scriba worden minder wenselijk geacht. Ondergetekende is gevraagd de functie van 2^e scriba te vervullen. Op dit moment zijn de sollicitatieprocedures voor de functie van de elf classispredikanten in de afrondende fase, op 1 mei zal de CV Veluwe een besluit moeten nemen over de dan voorgedragen kandidaat voor onze classis. De classispredikant speelt o.a. een belangrijke rol bij het gestalte krijgen van de nieuwe classis.
Henny Dolstra-Muggen, 2^e scriba



EBEN-HAËZER-FAIR: 20

APRIL 2018

Natuurlijk heeft u het al in uw agenda staan: op vrijdag 20 april 2018 om 15.00 gaan de deuren van onze kerk weer wagenwijd open om een ieder die 'gemeentezin en gezelligheid' wil opsnuiven te ontvangen.

Ook dit jaar weer een keur aan leuke activiteiten, met de bekende succesnummers en enkele nieuwe activiteiten. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook de bedoeling dat we met alle activiteiten geld ophalen; niet 'om de zakken te vullen van de uitbaters', maar met een gemeenschappelijk doel: de kas van onze kerk. Een belangrijk doel, want alleen als we de financiën op peil houden, kunnen we als kerk onze taak goed blijven vervullen.

Een activiteit die weer op het programma staat is de **talentveiling**. Iedereen heeft wel ergens talent voor, en een aantal gemeenteleden doen hun talent in de verkoop, bij opbod. Dit jaar is het mogelijk om reeds vooraf een bod te doen, in de periode tot aan de Fair kunt u de stand zien op onze website: <http://www.eben-haezerkerk.nl> (onder het kopje Activiteiten & mededelingen). Als u nu al weet dat u een bod wilt uitbrengen op een te veilen talent, dan kunt u uw bod mailen naar: scriba@eben-haezerkerk.nl. Vanzelfsprekend plaatsen wij uw bod anoniem op de website.

De volgende talenten worden ter veiling aangeboden:

1. Geheel verzorgde barbecue

Verzorgd door Truus en Gert Doornhof en Adinda van Bruggen.
Minimuminzet € 30,00 per persoon (max. 6 personen).

2. Een halve dag schoonmaakwerk verrichten

Verzorgd door Marleen van der Kieft.
Minimum inzet € 45,-.

3. Kluswerk verrichten, een blok van 5 uur

Verzorgd door Wim van Wessel.
Minimum inzet € 75,- per blok, 2 blokken beschikbaar.

4. Terraskachel

Verzorgd door Jack van de Bunt.

Minimum inzet € 40,-.

5. Luxe pakket Ajax-begerenswaardigheden

Verzorgd door Donny van de Beek.

Minimum inzet € 150,-.

Een boodschappentas van Ajax met handtekening en één paar gedragen voetbalschoenen met handtekening (maat 42).

6. Fotoshoot

Verzorgd door Elvera Stitselaar.

Minimum inzet € 150,-.

Het aantal personen én de locatie bepaalt u zelf. Na 3 weken ontvangt u via WeTransfer 25 tot 30 foto's. De fotoshoot moet wel in april, mei of juni worden afgesproken.

7. Kapsalonbon

De kapsalonbon wordt verzorgd door Melissa Bosman. Een make-over! Knippen, föhnen en opmaken (geen permanent of kleuring).

Te besteden voor augustus 2018 in overleg met Melissa.

Minimale inzet € 30,-.

Sinds enige tijd beschikken we over een nieuw avondmaalsstel. De diaconie wil gemeenteleden in de gelegenheid stellen het oude avondmaalsstel te verwerven (met de komst van de beamer zijn de liedborden ook verkocht aan gemeenteleden). Leest u het stukje hierover van de diaconie, elders in dit kerkblad.

Voor de kinderen

Speciaal voor alle kinderen is er deze middag weer het beroemde muizenhuis, de grabbelton, een lollybord, een sjoelwedstrijd, meerdere malen een bingo en ... nieuw dit jaar is een supergezellige knutselhoek! Er staan voorbeelden die jullie kunnen namaken, maar eigen creativiteit mag natuurlijk ook. Bij de knutselhoek kun je ook een kleurplaat kleuren en daar een hele mooie prijs mee winnen.

En wat nu zo leuk is; het is voor iedereen! Dus vraag je vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje, nichtje of neefje mee.

En zeg thuis maar dat we deze vrijdag in de kerk eten, want ...

...natuurlijk is het ook dit jaar weer mogelijk om wat te eten, onder meer de vertrouwde saté staat op het menu, maar ook bijvoorbeeld hotdogs en poffertjes.

Ten slotte

Zowel voor, tijdens, als na het eten kan iedereen zich prima vermaken. Naast de vertrouwde raad-waar-die-staat-straat, de reizende verkoper, de streekkraam, deelname aan workshop, sjoel- en jeu-de-boules-toernooi, in de avond het rad draaien, bingoverhaal en veiling, is zeker je aanwezigheid waardevol.

Met veel plezier hebben we gewerkt aan de voorbereiding, we zien uit naar een geslaagde Fair.

Met uw hulp gaat dat zeker lukken.

Groeten van de organisatie

SIEN-DIENST

Eén keer in de drie jaar mag onze kerk de welbekende Siendienst, voor mensen met een beperking, organiseren, Dat is dit jaar. De dienst is op 27 mei aanstaande om 10 uur 's ochtends. De voor deze dag geplande kinderdienst komt hierdoor te vervallen.

VEENS BAKJE



Op initiatief van enkele gemeenteleden starten we binnenkort met een 'Veens Bakje': op vrijdagmorgen is De Steiger open voor een ieder die behoefte heeft aan koffie, of eigenlijk aan een gesprekje of contact. Iedereen is welkom, jong of oud, wel of geen lid van onze kerk.

DIACONIE

Bij het wegbrengen van bloemen heeft Jolanda de Groot € 10,- ontvangen.

Bij huisbezoek heeft Clara Akkerman € 15,- en een keer € 10,- gekregen voor de diaconie.

Gerard Elbertsen heeft een gift gekregen van € 20,- voor de diaconie.



AVONDMAALSSTEL

Zoals u ongetwijfeld niet is ontgaan, hebben wij sinds enige tijd op de avondmaaltafel een nieuw avondmaalsstel staan. Het vorige avondmaalsstel is nog steeds in het bezit van de diaconie. Tijdens de Eben-Haëzerfair op 20 april willen wij dit tinnen avondmaalsstel veilen (verkopen per opbod). Mocht u dit graag in uw bezit krijgen, kom dan zeker op vrijdagavond 20 april naar de kerk, en doe een bod op dit stel (minimum inzet €100), dan is het straks misschien wel voor u.

Tot dan!

de Diaconie



ONTBIJT OP HEMELVAARTSDAG

10 mei is het Hemelvaartsdag en dan willen we weer een gezamenlijke broodmaaltijd houden. U bent van harte welkom!

Het ontbijt zal tussen 8.00 en 8.15 uur beginnen.

Voor hen die moeilijk ter been zijn en toch graag mee willen ontbijten, kan vervoer worden geregeld. Er liggen inschrijfformulieren in de hal van de kerk die u kunt invullen en kunt afgeven bij de diaconie.

Dit kan t/m 6 mei. De dienst begint om 9.00 uur.

Hartelijke groet van de Diaconie

COMMISSIES & GEMEENTELEDEN

VAN DE BEZOEKEDAMES

Rie Morren ontving in februari € 10,- en Betsy Elbertsen kreeg bij het brengen van een bloembakje € 10,-, net als Roeli Willems. Truus van Dusschoten nam € 10,- in ontvangst in januari en in februari nogmaals. Op een verjaardag mocht AnnaMarie van Groningen € 10,- ontvangen en bij een ander bezoek nog eens € 10,-. Ook kwam er via Betsy Elbertsen nog een gift van € 10,- binnen van een verjaardag.

DRINGENDE OPROEP VANUIT DE KINDERNEVEDIENST **KND**

We zijn naarstig op zoek naar nieuwe leiding, m/v, tussen de 17 en 70 jaar! Momenteel hebben we te weinig leiding om alles goed te kunnen inplannen. Daarbij komt ook dat sommige van de leiding na zo'n 12 jaar graag willen stoppen of iets anders willen doen. Maar ze kunnen niet stoppen als er geen nieuwe mensen bij komen. We zijn dus op zoek naar minimaal 3 nieuwe mensen.

Wat houdt kindernevendienst in:

- 1 x in de 5 weken tijdens de kerkdienst met de kinderen (onderbouw of bovenbouw) in De Steiger of het Jeugdthunk een bijbelverhaal lezen, praten over het verhaal en een leuke tekening, puzzel of knutsel maken over het thema.
- 4 x per jaar een vergadering met alle leiding. We praten dan op een ongedwongen en prettige manier over al het reilen en zeilen van de kindernevendienst, de kinderen, de kerk en het geloof.
- 1x per jaar met een commissie (kerst, pasen, afscheid bovenbouw) helpen deze projecten/diensten te organiseren en uit te voeren.

Je bent van harte welkom om een keer op zondag mee te lopen en mee te kijken bij de kindernevendienst.

Heb je vragen of wil je je aanmelden, dan kun je altijd iemand van de leiding aanspreken.

Ook kun je bellen of mailen met Steffie Vlugter: 06-15 47 65 43 / svlugter@gmail.com.

Hartelijke groeten namens de Kindernevendienst

TREKKERTREK OP 7 APRIL: EBEN-HAËZERKERK OOK GOED DOEL



De meeste voorbereidingen zijn getroffen om er weer een leuke en veilige trekkertrekdag van te maken. Veel trekkers 'uit de buurt', sport- en standaard-, gaan het tegen elkaar opnemen, voor de bekens en de eer.

Het kinderplein is volledig afgezet met bouwhekken, zodat er veilig gespeeld kan

worden in de zandbak met echt veel speelgoed, op de stormbaan, in de draaimolen of in een groot Trekker-springkussen. Bij de skeltertrek kun je een leuke snoepbeker winnen. Je kunt je gratis laten schminken tot een echte prinses of stoere tijger.

Op 26 mei hopen we een leuke cheque aan de goede doelen uit te reiken.

Trekkertrek Nijkerkerveen

Zaterdag 7 april van 11.00 tot 19.00 uur.

Hoewelakenseweg 1a

Entree is € 6,- vanaf 12 jaar.

Kijk ook op www.trekkertreknijkerkerveen.nl of Facebook.



GEZAMENLIJK ETEN

Nog even als herinnering:

Het gezamenlijk eten van eind maart wordt doorgeschoven naar 6 april. Eind april gaat het vanwege Koningsdag niet door. Wel is er een week eerder, 20 april, de Eben-Haëzerfair, waar u van harte welkom bent en waar u ook kunt eten. Daarvoor wordt een vast bedrag gevraagd, tussen de €3,- en €5,-.

De daaropvolgende keer is vrijdag 25 mei.

LEZING NEDERLANDSE PATIËNTENVERENIGING NIJKERK (NPV)

OVER DEPRESSIVITEIT

Op 4 april houdt de NPV Nijkerk/Nijkerkerveen/Hoevelaken haar jaarlijkse ledenvergadering.

De heer N.C. van der Voet, docent pastoraat aan de Chr. Hogeschool Ede, is uitgenodigd om te komen spreken over depressiviteit.

Veel mensen zijn af en toe korte of lange tijd somber. Dat varieert van een beetje tot heel erg, van zeurderig tot diepgaand. In het laatste geval spreken we van depressiviteit. Ouderen hebben er last van. Bij de echt oudere mensen is het zelfs een onderschat probleem. Ook jonge mensen kunnen ermee worstelen. Het leven lijkt hen toe te lachen. Ze hebben uitdagingen en kansen genoeg om iets van hun leven te

maken. Toch zakt de levensmoed hen soms in de schoenen. Ze lopen misschien vast in hun studie of op het werk. Sommigen worden eenzaam. Waar komt dat vandaan? Het moet ook met de samenleving te maken hebben, maar hoe dan? En kunnen we er iets tegen doen? Welke functie heeft het christelijk geloof voor mensen die depressief zijn? Hoe kunnen we als familie en vrijwilligers iets betekenen voor depressieve mensen? Deze en nog meer punten komen aan de orde in de lezing van de heer N.C. van der Voet.
U bent hartelijk uitgenodigd, ook als u geen lid bent van de NPV.

De avond wordt gehouden in de Chr. Gereformeerde Kerk,
Meinsstraat 4a, Nijkerk en begint om 19.45 uur.
Namens het bestuur,
H.S. Rietveld-Vos
Tel. 033-246 33 32

EVEN VOORSTELLEN: JOKE VAN DER HORST

Begin maart ben ik bij Ben en Joke van der Horst in hun sfeervolle huis geweest om Joke te interviewen. Ben is boven achter de computer. Voor we aan de tafel zaten met een kop thee (en Joke koffie; want thee drinkt zij echt niet), hadden we al een heel gesprek. Ik heb eigenlijk weinig vragen hoeven te stellen, want Joke kon mij erg veel vertellen. De tijd ging zo snel, dat ik er helemaal geen erg in had dat de piepers eigenlijk al op moesten staan. Ik probeer samen te vatten wat ik heb gehoord om zo Joke aan u te kunnen voorstellen.

Joke is als boerendochter geboren in Borculo in de Achterhoek op 3 december 1942, als 5^{de} en jongste kind in het gezin.

Toen zij 9 maanden was, is de boerderij gebombardeerd, waardoor het vee omkwam. Gelukkig kon moeder de kinderen in veiligheid brengen.



Onbewust heeft het toch impact op Joke gehad, want zij is lange tijd bang geweest voor vuur en onweer. De boerderij is in 1948 herbouwd. Haar oudste broer was 16 jaar ouder, waardoor het kon dat zij op haar 10^{de} al tante was. Haar jongste broer, die 6 jaar ouder was, is overleden, net als haar oudste broer. Haar zus en broer van 14 en 12 jaar ouder komen nog altijd op de verjaardagen, waar ze ook gezellig mee-eten; dit jaar een o.a. zuurkoolschotel en bami. Joke vindt het heerlijk om te koken en om hapjes te maken. De familie wordt kleiner, maar nog altijd is er de hele dag veel visite in huize Van der

Horst op zo'n dag; met de vele vrienden en natuurlijk hun 3 zoons, 2 schoondochters en 4 kleinkinderen van 20,19,17 en 17 jaar oud.



Joke heeft een goede jeugd gehad; dat was een mooie en leuke tijd. Zij hoefde niets verplicht te doen op de boerderij, maar toch hielp zij mee met de kalveren voeren, koeien melken, haver en rogge binden en al het andere werk wat er moest worden gedaan. Toch had Joke 'vrijheidsdrang' en is op haar 16^{de} gaan werken; eerst bij het padvindergilde in Baarn en een jaar later als

kinderverzorgster in Soesterberg. Zij moest daarvoor in Den Haag op sollicitatiegesprek, wat een hele onderneming was om daar te komen met het openbaar vervoer. In Soesterberg woonde ze intern en verzorgde daar, samen met anderen, voor een groep van zo'n 20 meisjes in de leeftijd van 3-5 jaar.

En daar in Soesterberg leerde zij Ben kennen en zijn ouders, waar ze in haar vrije tijd ook vaak verbleef. Moeder Van der Horst verwende haar met extra eten omdat 'zij zo mager was'. In 1963 is Joke in Amersfoort gaan werken; 'op de terp' bij ouderen, om meer te kunnen sparen. Ook daar was zij intern. Ben werkte inmiddels bij de NS in Nijkerk en omdat zij al zolang verkering hadden en zij het tijd vonden om samen verder te gaan, ging Ben elke week naar de heer Sparreboom om te vragen of er al een huisje voor hen was. Begin maart 1965 was het zover; er werden huizen gebouwd in Nijkerk en als zij voor 1 april zouden trouwen, dan zouden ze in september in het nieuwe huurhuis kunnen. In korte tijd werd de trouwerij geregeld, want op 31 maart 1965 hebben zij van de dominee uit Soesterberg (bij wie zij ook belijdenis heeft gedaan) in Borculo de zegen meegekregen over hun huwelijk, nadat zij in het gemeentehuis "ja" hadden gezegd tegen elkaar. Daarna was er een diner en een receptie. Nee... geen bruiloftsfeest; dat hebben ze goedgemaakt toen ze 25 jaar getrouwd waren met zo'n 280 man in 't Koetshuis en dat was volgens een oom "biena net as int Achterhoek". Ben bleef bij zijn ouders wonen en Joke in Amersfoort totdat het huis op de Dennenlaan klaar was. Dat was in september en 4 oktober konden zij het gaan bewonen. In 1972 is het huis gekocht en er is ondertussen veel aan verbouwd door Ben zelf met o.a. de buurman. Een uitspraak in die tijd was: "even je voeten vegen voordat je naar buiten gaat hoor, anders wordt het buiten zo vies."

Toen de jongste 8 jaar was, is Joke bij de Eemhof gaan werken, waar zij een groep dames onder zich had, die zij coördineerde in de

schoonmaak van de parkhuisjes. Ook werkte ze zelf mee, totdat zij op 5 december 1990 een ernstig ongeluk kreeg, doordat zij op de fiets tegen een plotseling opengaand portier van een auto reed en met haar hoofd tegen de stoeprand viel. Zij heeft 1½ week in coma gelegen en heeft daardoor een hersentrauma opgelopen waar ze nog altijd hinder van heeft. Door de jaren heen heeft zij zich veel foefjes eigengemaakt om te kunnen functioneren zoals zij nu doet. [Bewonderenswaardig] Ben was haar steun en toeverlaat en toen hij kon stoppen met werken, heeft hij dat, met het oog daarop, ook gedaan. Na 1½ jaar heeft Joke weer geprobeerd om het werk op te pakken, hoewel de artsen dat met klem afraadden. Ze had zich er helemaal voor ingezet, maar kwam erachter dat het toch te lastig was.

Joke haalt alle boodschappen op de fiets en vermaakt zich graag met lezen (Joke had een talenknobbel voor Spaans, Frans, Duits en Engels en voorheen las zij dan ook boeken in de verschillende talen, maar dat lukt nu niet meer zo goed). De puzzels uit de krant worden ook allemaal gemaakt. De krant wordt elke ochtend gelezen, bij en na het bakje koffie. Elke woensdag wordt er gesport in de Oranje Nassau School. Als er iets leuks georganiseerd wordt, schrijft Joke daar een verslagje van in De Brug, het clubblad van Excelsior.



Vakantie houden is iets waardoor Joke goed kan ontspannen en zij en Ben gaan graag naar o.a. Spanje/Benidorm. De mensen kennen hen daar al goed en daar hebben ze ook veel vrienden gemaakt. Ben en Joke komen regelmatig in de kerk en zitten dan in het midden, aan de linkerkant bij Reina en Cor van de Pol. Ook brengen ze samen de bloemen namens de gemeente weg en halen daar ook veel voldoening uit. En natuurlijk zijn ze de postbode van de kerk, als er een brief bij gemeenteleden in Nijkerk moet worden gebracht.



Ik had nog wel een dag kunnen kletsen en luisteren, maar ja, de piepers he?

Ik heb genoten van het gesprek met Joke, die zo veel zou kunnen klagen, maar die zo veel positivisme uitstraalt, dat je er blij van wordt. Dank je wel hiervoor Joke.

Geschreven door Joke van Drie

VAN WAARDE

Een spreker begon zijn seminar door een biljet van 20 euro in de lucht te houden. In de zaal met 200 mensen vroeg hij: “Wie wil dit 20 euro biljet hebben?” Handen gingen in de lucht. Hij zei: “Ik ga dit biljet weggeven, maar laat me dit eerst doen.”

Hij verfrommelde het 20 euro biljet. Toen vroeg hij: “Wie wil dit biljet nog steeds?” De handen gingen weer omhoog. “Nu,” vervolgde hij, “wat als ik dit doe”, en hij liet het briefje op de grond vallen, schuurde er met de zool van zijn schoen overheen. Hij raapte het weer op en hield het in de lucht, nu verfrommeld en vies. “Wie wil het nu nog hebben?” Nog steeds gingen de handen in de lucht.

“Mijn vrienden, we hebben allemaal een waardevolle les geleerd”, zei hij. “Het maakt niet uit wat ik doe met het geld, jullie willen het nog steeds, want het is niet in waarde verminderd. Vaak in ons leven vallen we, worden we gekreukeld en vies door de beslissingen die we nemen en de omstandigheden waar we ons in bevinden. We voelen ons waardeloos. Maar het maakt niet uit wat er gebeurt, je zult nooit je waarde verliezen. Vies of schoon, gekreukeld of gladgestreken, je bent nog steeds onbetaalbaar ... speciaal voor de mensen die van je houden.”

“De waarde van onze levens wordt niet bepaald door wat we doen, of wie we kennen, maar door WIE WE ZIJN. Je bent speciaal, vergeet dat NOOIT.”



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,
of gaat u misschien verhuizen?
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl**

KERKELIJK BUREAU

Uitgeschreven:

De heer H. van den Ham, Wouter Blomstr 13, Nijkerkerveen.

De heer W.R. van 't Hazeveld, Van Dijkhuizenstraat 29, Nijkerkerveen.

COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

Predikant: Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	Contactpersoon kosters: A.W. van de Bunt Meester Folkertsstraat 11 3864 GC Nijkerkerveen Tel: 033-257 27 34 E-mail: a.bunt4@chello.nl
Scriba: C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	Diaconie: E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01
Zendingscommissie: G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06 51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34	Kerkrentmeester: A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34
Contact Pastoraat:	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
Kerkgebouw: Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	Website: (contact An Anderiesen) www.eben-haezerkerk.nl Administratie kerkblad: C. Bos Tel: 033-258 28 44 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

Redactie kerkblad: An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09
an.anderiesen@upcmail.nl

MAANDAG 23 APRIL

is de uiterste inleverdatum voor
kopij voor het kerkblad van **mei**.