

MAANDBLAD



EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

Juli/augustus 2018

60^e jaargang no. 7/8

God is een expert in het onmogelijke

>< <>

INHOUDSOPGAVE

Meditatie	3
Kerkdiensten	5
Agenda	6
Uit het leven van de gemeente.....	7
Wat een glimlach vermag.....	10
Leesrooster juli.....	11
Leesrooster augustus.....	12
Jarigen & Huwelijksjubilea	13/15
Kerkenraadsnieuws	16
Verkort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 8 mei 2018.....	17
De jeugd samen op weg	18
Diaconie.....	18
Bloemengroet	19
Van de bezoekdames	19
Zomerooster kindernevendienst:.....	19
Verandering kindernevendienst.....	19
Sien-dienst.....	20
Vakantiekamp voor zigeuner kinderen	21
Hoe zou het zijn	22
Kerkelijk bureau	23
Colofon HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN	24

Inleverdatum kopij voor het kerkblad van september: 20 aug.

MEDITATIE

Mens, keer je om!

Het is maandag 4 juni 2018. Met een groepje reisgenoten sta ik op de Areopagus, een 115 meter hoge rotsheuvel in Athene. Vanaf de rots kijk ik uit over de stad. Achter mij, 40 meter hoger, ligt de Akropolis, een tafelberg, het religieuze centrum van Athene, met bovenop het Parthenon, de tempel van de beschermgodin Athena.

Daar bij de rots houdt Paulus zijn beroemde toespraak (Hand. 17:22-31). Aan de rots is een stenen plakkaat bevestigd waarop de tekst van zijn rede in oud-Grieks is aangebracht.

Ik stoor mij aan de hordes Chinezen die bij elke steenhoop een selfie moeten maken. Paulus werd geprikkeld bij het zien van de vele afgodsbeelden in de stad. Hij zocht naar een aanknopingspunt voor het Evangelie met het heidense denken. Paulus haakt aan bij het religieuze besef van de Grieken. Wat zijn ze gelovig! Er is zelfs een altaar voor 'de onbekende god', uit angst dat ze in hun godsdienstige ijver een god tekort zouden doen. Voor Paulus is dit het 'inkoppertje' om het Evangelie te brengen! Hij verkondigt dus geen 'vreemde' goden, waarvan hij eerder werd beschuldigd (vs. 18).

Dr. Wim Dekker, theoloog, schrijft in zijn zojuist verschenen

boek 'Verbonden en vervreemd' dat wij het evangelie vaak lief en vriendelijk willen voorstellen. Zo van: wat jullie hebben is op zich prima en mag ik daar nog iets aan toevoegen? Wij proberen vaak de gulle, royale kant van het christelijk geloof te laten zien. Dat het fijn is om te geloven, vanwege de geborgenheid, de hoop en de bevestiging van ons bestaan. Voor mensen in crisissituaties of die teleurgesteld zijn of op zoek naar hun identiteit. Maar in veel andere gevallen is de reactie: fijn voor jou, maar ik heb het niet nodig. We kunnen prima leven zonder geloof. Het geloof maakt het leven eerder ingewikkelder en de steun die opa en oma in hun geloof vonden, heb ik niet nodig. Paulus echter laat de Atheners weten, dat het evangelie je hele leven overhoop gooit. Het zegt dat God niets nodig heeft, dat Hij voor alles zorgt en dat wij zelfs dankzij hem ademen. We zijn dus nauw aan Hem

verbonden! Hij (God) en zij (de mensen) hebben wat met elkaar, zonder dat ze zich ervan bewust zijn delen ze in zijn goedheid en liefde.

Maar deze God waar ze al zo veel mee hebben, heeft wel een probleem met de mens. Hij is totaal van Hem vervreemd.

Deze mens denkt in de eerste plaats aan zichzelf en is afgoden gaan dienen. Daarom roept Hij de mens op zich om te keren.

Deze boodschap is heel confronterend, maar de strekking is positief. De genade klinkt erin door. Wij denken vaak dat de moderne mens geen idee heeft van wat zonde is en dat je daarom niet moet aankomen met de noodzaak van het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Paulus pakt het anders aan. In plaats van te betogen dat de mensen niet deugen, zegt hij dat God ons zó hoog heeft, dat Hij wil dat we ons omkeren. Dat we zo in een goede verhouding tot Hem komen te staan, waardoor ons leven er heel anders uit komt te zien.

De toehoorder krijgt geen aai over de bol, maar ook geen klap in het gezicht. Hij krijgt een duw in de rug: draai je om, want je zit op een doodlopend spoor. God zegt: 'wil het weer wat worden tussen ons, wil je weten

wie ik ben en wat ik beteken, wil je zicht krijgen op het leven zoals het bedoeld is, dan begint het met omkeren. Zolang je met de rug naar Mij toe staat, kan Ik je niets duidelijk maken.'

Wie het Evangelie serieus neemt, weet dat het je hele leven op zijn kop zet. Riepen de profeten in het Oude Testament het volk van God niet telkens op om zich te bekeren? Om alle afgoden los te laten en de ene, levende God lief te hebben? Om gerechtigheid te DOEN, wat zich vertaalt in het liefhebben van je naaste? Het is een voortdurende oproep.

De wijze waarop wij onze tijd vullen, verraadt onze prioriteit. Waar onze schat ligt, klopt ons hart. De grootte van ons ego zien we in de mate waarin we van onze naaste, onze broeder of zuster, vervreemd zijn geraakt. Er zijn talloze apathische afgoden, van metaal tot digitaal, waar we 'iets' mee hebben, maar zijn we ons bewust van de ene, empathische God? Wie is hij voor mij? De grote onbekende? Die zich bekend heeft gemaakt in een Man - zo schrijft Paulus - aan wie wij uiteindelijk allemaal, niemand uitgezonderd, rekenschap zullen moeten afleggen. Mens, keer je om!

Gert van der Schuur

KERKDIENTEN

JULI

1 juli 10.00 uur **Doopdienst**
ds. D. Ateema, Barneveld
Lied van de week: Opw. 281
18.45 uur **Sing-in** (met getuigenis)
2^e collecte: Diaconie
Deurcollecte: Zending

8 juli 10.00 uur **Afscheid Kindernevendienst**
ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Lied van de week: Psalm 6:9
18.45 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort
2^e collecte: Kindernevendienst

15 juli 10.00 uur ds. F.A. van Velzen, Amersfoort
Lied van de week: Psalm 122:1
18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen
2^e collecte: Predikantfonds

22 juli 10.00 uur ds. D. Riemens, Nijkerk
Lied van de week:
18.45 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
2^e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie
Deurcollecte: Diaconie

29 juli 10.00 uur ds. J. Esveldt, Nijkerk
Lied van de week:
18.45 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
2^e collecte: Onderhoud gebouwen

AUGUSTUS

5 aug. 10.00 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
Lied van de week:
18.45 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
2^e collecte: Diaconie

12 aug. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

Lied van de week:

18.45 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop
2^e collecte: Pastoraal werk

19 aug. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

Lied van de week:

18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo
2^e collecte: Jeugdwerk
Deurcollecte: Zending

Viering Heilig Avondmaal (beide diensten)

26 aug. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

Lied van de week:

18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
2^e collecte: Predikantfonds

SEPTEMBER

2 sep. 10.00 uur ds. J. Oudshoorn, Stroe/Nijkerkerveen

Lied van de week:

18.45 uur **Sing-in** (met getuigenis)
2^e collecte: Evangelisatie

A GENDA

7 juli	09.00 uur	Motorrit	vanaf de kerk
10 juli	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
24 juli	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
27 juli	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
31 aug	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
Iedere vrijdagochtend		'Veens Bakje'	De Steiger

UIT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

Diensten

Op zondag 1 juli om 10.00 uur wordt - onder het voorbehoud van Jacobus 4:13-15 - een doopdienst gehouden. Dan zal Silvan Teus Hein-Aart (roepnaam Silvan) Schotsman, zoon van Kevin en Joëlle en broertje van Fenna, Frans Tromplaan 31 in Hoevelaken, worden gedoopt. In deze dienst hoopt ds. D. Atema uit Voorthuizen voor te gaan.

's Avonds om 18.45 uur zal de driemaandelijkse Sing-in weer worden gehouden. Het is de bedoeling dat we dan met velen uit onze en andere gemeenten uit volle borst God eren en aanbidden met onze liederen. Er zijn weer een aantal prachtige, gemakkelijk meezingbare liederen geselecteerd uit de Opwekkingsbundel en het materiaal van Sela. De liederen worden begeleid door een groepje muzikanten en zangers/zangeressen uit onze en andere gemeenten. In deze dienst zal ook een van onze gemeenteleden getuigenis afleggen van zijn geloof in Jezus Christus. U bent van harte welkom!

Op zondag 8 juli om 10.00 uur zal onder leiding van onze predikant, ds. Versteeg, afscheid worden genomen van de kinderen van de kindernevendienst die komend jaar naar de middelbare school gaan. Speciale aandacht dus voor deze kinderen en we hopen dat u erbij bent om hen een hart onder de riem te steken.

Meeleven

De heer Erwin van der Male, Schrassertstraat 60 in Nijkerk heeft na een tijd van medische onderzoeken en onzekerheid te horen gekregen dat hij darmkanker heeft. Dat is onthutsend nieuws, wat je even moet verwerken, vooral als je nog een jong gezin hebt.

Erwin gaat binnenkort starten met een reeks van 12 weken bestraling en chemotherapie. Daarna volgt een periode van rust om vervolgens een operatie te ondergaan.

We bidden als gemeente om herstel en wensen hem en zijn gezin Gods nabijheid toe tijdens het lange traject van behandelingen.

Bij Izara, dochter van Marco en Annita Nederhand, Roetgensgoed 60 in Nijkerk is Diabetes Mellitus 1 geconstateerd. Dat zet je jonge leventje flink op zijn kop, als blijkt dat je dagelijks insuline moet spuiten en dat

heel eng vindt.

We wensen Izara en haar ouders, met broer en zus, sterkte toe met het leren omgaan met deze ziekte.

Mevrouw Betsy Elbertsen is geopereerd aan haar voet. Zij moet zes weken rust houden en hoort daarna hoe het verder zal moeten met de revalidatie.

De heer Landman herstelt langzaam van de val, die hij zondag 13 mei na de kerkdienst heeft gemaakt. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen, waarbij ook andere lichamelijke gebreken aan het licht kwamen. Hij krijgt momenteel thuiszorg.

Mevrouw Walet-Walet, Eikenlaan 42 in Nijkerk, heeft in mei een dagbehandeling gehad in het ziekenhuis en moest daarna gedurende zes weken verblijf houden in Arkemheen.

De heer Eddy van de Beek, Meester Folkertsstraat 37 in Nijkerkerveen is donderdag 24 mei thuis gekomen uit het Meander ziekenhuis. De infectie aan zijn hand is succesvol behandeld met antibiotica.

Geboren

Bij Anton en Madeleine Erb , Dagnauwoog 4 in Nijkerk is op 29 mei 2018 een zoon geboren en broertje van Bo. Zijn naam is Finn Anton Johannes en zij noemen hem Finn.

Wij wensen het jonge gezinnetje Erb  heel veel geluk en zegen bij het opvoeden en opgroeien van Finn.

In Memoriam Willie Huls-van den Ham – door Bartho Versteeg

Willie werd geboren op 3 maart 1939 en overleed op 2^e Pinksterdag, 21 mei 2018. Willie woonde het grootste deel van haar leven aan de Birkenhof 16 in Nijkerkerveen.

Zij was meestal een paar maanden per jaar, samen met haar man Berend, met de boot op weg. De wateren in Europa werden doorkruist. In de wintermaanden was ze in Nijkerkerveen. Geloven had een lange tijd minder een plaats in haar leven.

Jaren geleden ging ze in de winterperiode hier wel naar de kerk. Toch is God nooit helemaal uit haar leven weggeweest. Daarom was er voorafgaand aan haar crematie ook een afscheidsdienst. Daarin lazen we uit Lucas 15, waar de herder 99 schapen achterlaat en op weg gaat

om het schaap dat verloren is te zoeken. Wanneer hij het gevonden heeft, is hij intens blij en nodigt zijn vrienden en burens uit om feest te vieren omdat hij zijn schaapje weer gevonden heeft. Willie heeft in haar leven veel meegemaakt. Zij vond dat je niet bij de donkere bladzijdes moest blijven stilstaan. Je moet de bladzijdes weer omslaan, en dan komen er uiteindelijk toch weer witte bladzijdes. Bijvoorbeeld genieten van haar kinderen en kleinkinderen. Dat neemt niet weg dat er tijden waren dat het donker was. En toch mocht ze zeggen dat God haar nooit in de steek gelaten heeft. Daarom luisterden we naar het gedicht van de voetstappen, waarvan het slot als volgt gaat:

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: 'God, waarom dan toch?
Juist toen ik u zo nodig had,
juist toen ikzelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van mijn pad ...!'

'Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...'

In Memoriam Nel van Manen-Timmers – door Bartho Versteeg

Nel werd geboren op 12 juni 1930 en overleed in het ziekenhuis in Amersfoort op 24 mei 2018. Ze werd geboren in Nijkerk. Haar vader overleed al jong, dat betekende voor haar direct meewerken in de zaak. Ze wilde graag naar de Mulo en naar kantoor, maar haar hulp was nodig. Ze trouwde met Marten en kregen samen twee kinderen, Gerrit en Hettie. Toen haar man Marten overleed in 2007, werd haar leefwereld steeds kleiner. Marten was de man die eropuit trok en initiatieven nam in contact. Nel genoot wel altijd van contact met mensen, maar vond initiatief nemen wel moeilijk. Ze was geen vrouw die graag op de voorgrond stond, maar tijdens het gesprek met de familie werd weer duidelijk hoe zij genoot van de ontmoetingsmomenten in de kerk, koffiedrinken na afloop van de dienst en niet te vergeten de maaltijd op vrijdagavond. Het afgelopen jaar werd haar leefwereld nog kleiner, toen ze door een val aan huis gekluisterd raakte. Gelukkig lieten mensen haar niet alleen. Natuurlijk haar eigen familie, maar ook burens en bezoek vanuit de kerk zorgde

voor verbinding met anderen. De buurvrouw die haar elke dag bezoekt, las met haar Psalm 119. Een gedeelte uit die Psalm lezen we tijdens de afscheidsdienst. Over God die voor ons een veilig huis bouwt. Wij kunnen dat huis soms dichttimmeren met regels of met onze eigen ideeën. Jezus kwam om de deuren open te maken, naar elkaar, en naar de nieuwe wereld. Daarom mochten we ook Nel overgeven in de handen van God, die haar opvangt over de grens van leven en dood. Haar broer las een dag voor haar overlijden een lied dat hij die avond nog gezongen had op het koor:

‘Ga maar gerust, Ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken,

ook in de diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.



WAT EEN GLIMLACH VERMAG

Hij kost niets, maar brengt wel veel teweeg

Hij schiet voorbij in een flits, maar de

herinnering eraan blijft soms voor altijd.

Toch laat hij zich niet kopen, lenen of stelen.

En als ik te moe mocht zijn
je een glimlach te schenken,

Wil je er alsjeblieft dan
een van jou achterlaten.

Want niemand heeft een glimlach zo nodig,
als wie er geen meer te geven overheeft.

Ingezonden door A.M van G.

L EESROOSTER JULI



zo.	1 juli	Job 42:1-17	Happy end
ma.	2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
di.	3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
wo.	4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
do.	5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
vr.	6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
za.	7 juli	Psalms 123	Oogopslag
zo.	8 juli	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
ma.	9 juli	Marcus 6:14-29	Dodendans
di.	10 juli	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
wo.	11 juli	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
do.	12 juli	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
vr.	13 juli	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
za.	14 juli	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
zo.	15 juli	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
ma.	16 juli	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
di.	17 juli	Psalms 14	Dwaasheid
wo.	18 juli	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
do.	19 juli	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
vr.	20 juli	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
za.	21 juli	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
zo.	22 juli	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
ma.	23 juli	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
di.	24 juli	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
wo.	25 juli	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
do.	26 juli	Rechters 1:1-21	Veroveringen
vr.	27 juli	Rechters 1:22-36	Strijd
za.	28 juli	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
zo.	29 juli	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
ma.	30 juli	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
di.	31 juli	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

L EESROOSTER AUGUSTUS



wo.	1 augustus	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
do.	2 augustus	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
vr.	3 augustus	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
za.	4 augustus	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
zo.	5 augustus	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
ma.	6 augustus	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
di.	7 augustus	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
wo.	8 augustus	Rechters 4:17-24	Vastgepind
do.	9 augustus	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
vr.	10 augustus	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
za.	11 augustus	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
zo.	12 augustus	Efeziërs 4:1-16	Liefde en verdraagzaamheid
ma.	13 augustus	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
di.	14 augustus	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
wo.	15 augustus	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
do.	16 augustus	Marcus 6:45-56	Waterloop
vr.	17 augustus	Marcus 7:1-23	Onreinheid komt van binnenuit
za.	18 augustus	Marcus 7:24-30	Kruimels
zo.	19 augustus	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
ma.	20 augustus	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
di.	21 augustus	Rechters 6:25-40	Tekens
wo.	22 augustus	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
do.	23 augustus	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
vr.	24 augustus	Marcus 8:14-26	Zuurdesem en onbegrip
za.	25 augustus	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
zo.	26 augustus	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
ma.	27 augustus	Deuteronomium 1:1-8	Op herhaling
di.	28 augustus	Deuteronomium 1:9-18	Staatsinrichting
wo.	29 augustus	Deuteronomium 1:19-33	Woestijnreis
do.	30 augustus	Deuteronomium 1:34-2:1	Luisterhouding
vr.	31 augustus	Deuteronomium 2:2-15	Omtrekkende bewegingen

JARIGE OUDEREN

3-7-1932	Mevr. G. van Steeg-Beitler Van der Zaaghof 4 3861 GJ Nijkerk	86 jaar
5-7-1932	Dhr. H. Buitink Van Oldenbarneveltstraat 143 3862 SK Nijkerk	86 jaar
15-7-1938	Mevr. A.J. van den Hengel-van Soest Stoutenburgerlaan 17 3836 PC Stoutenburg	80 jaar
15-7-1938	Dhr. G. Berculo Jacob de Boerweg 27 3864 EZ Nijkerkerveen	80 jaar
21-7-1942	Mevr. C. Kas-van Drie Nieuwe Kerkstraat 97-a 3864 EC Nijkerkerveen	76 jaar
24-7-1937	Dhr. J. van Drie Buntwal 9-b 3864 MX Nijkerkerveen	81 jaar
28-7-1940	Dhr. A. van Breugelen Schoolstraat 84 3864 MK Nijkerkerveen	78 jaar
31-7-1941	Mevr. G. Drost-van Drie Samuel Gerssenlaan 22 3861 HD Nijkerk	77 jaar
2-8-1928	Dhr. E. van Steeg Van der Zaaghof 4 3861 GJ Nijkerk	90 jaar
6-8-1930	Mevr. E.A. van Essen-Griffioen De Bruijnhof 33 3864 DH Nijkerkerveen	88 jaar



11-8-1941	Dhr. E. van Markus Buntgras 2 3864 DR Nijkerkerveen	77 jaar
13-8-1941	Dhr. G. van den Broek Wilhelminastraat 22 3861KB Nijkerk	77 jaar
16-8-1939	Mevr. W.T.E. van der Hulst-van Ee Schoolstraat 97-a 3864 MC Nijkerkerveen	79 jaar
22-8-1928	Dhr. T. Landman Vetkamp 171 3862 JV Nijkerk	90 jaar
24-8-1937	Mevr. J. van Soeren-Jansen De Brink 24 3871 AM Hoevelaken	81 jaar
25-8-1937	Dhr. B. Willems Van Rootselaarstraat 26 3864 EX Nijkerkerveen	81 jaar
28-8-1942	Dhr. G. Woudenberg Valkenhof 42 3862 LN Nijkerk	76 jaar
3-9-1930	Dhr. C. Blankestijn Woonzorgcentrum De Pol Vetkamp 85 3862 JN Nijkerk	88 jaar
7-9-1941	Mevr. G. Willems-Kraaij Van Rootselaarstraat 26 3864 EX Nijkerkerveen	77 jaar

HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
4-7-2018	4-7-1962	Dhr. en mw. S. Morren-van den Berg Sparreboomstraat 44 3862 DG Nijkerk 56 jaar getrouwd
13-7-2018	13-7-1967	Dhr. en mw. G.G. Elbertsen-Remmers Wikke 19 3863 DC Nijkerk 51 jaar getrouwd
19-7-2018	19-7-1961	Dhr. en mw. J. van der Werff-Vlug Schoolstraat 70 3864 MJ Nijkerkerveen 57 jaar getrouwd
23-7-2018	23-7-1954	Dhr. en mw. A.J. van der Kamp-Tukker Samuel Gerssenlaan 109 3861 HC Nijkerk 64 jaar getrouwd
29-7-2018	29-7-1959	Dhr. en mw. H. Berculo-Brons Wouter van de Kampstraat 30 3864 GG Nijkerkerveen 59 jaar getrouwd
18-8-2018	18-8-78	Dhr. en mw. M.H. van den Bor-Wallet Wouter Blomstraat 34 3864 DM Nijkerkerveen 40 jaar getrouwd
19-8-2018	19-8-1966	Dhr. en mw. B. Vries-de Heer Klaproos 9 3863 DP Nijkerk 52 jaar getrouwd

- 23-8-2018 23-8-1961 Dhr. en mw. H. van Dusschoten-Walet
De Bruijnhof 39
3864 DH Nijkerkerveen
57 jaar getrouwd
- 4-9-2018 4-9-1956 Dhr. en mw. H. Buitink-van Kouswijk
Van Oldenbarneveltstraat 143
3862 SK Nijkerk
62 jaar getrouwd
- 6-9-2018 6-3-2006 Dhr. en mw. B. van de Pol-Bekkernens
Kotter 24
3863 ES Nijkerk
12 ½ jaar getrouwd
- 6-9-2018 6-9-1960 Dhr. en mw. J.A. van Luijk-Boog
't Hazeveld 40
3862 XB Nijkerk
58 jaar getrouwd
- 9-9-2018 9-9-1953 Dhr. en mw. E. van Steeg-Beitler
Van der Zaaghof 4
3861 GJ Nijkerk
65 jaar getrouwd



KERKENRAADSNIEUWS

Van de kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017

De jaarrekening over 2017 ligt van 2 tot 7 juli a.s. ter inzage.
Als u de jaarrekening wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met Adinda van Bruggen, tel. 033-245 29 13.

Kerkbalans 2018

Toegezegde bijdragen	€	63.919
Nagekomen bijdragen	-	2.524
	€	66.443
Ontvangen t/m april 2018	-	42.501

Nog te ontvangen bijdragen 2018

€ 23.942

Collecten 2018

mei

Eredienst	€	568,06
Predikantsfonds	-	60,70
Pastoraat	-	111,41
Bouwfonds	-	4,00
Jeugdwerk	-	95,70
Kindernevendienst	-	116,35
Verjaardagfonds	-	49,00
Zending	-	265,58
Gift Rehoboth via Ria v.d. Schuur	-	20,00
Gift voor de kerk via Herman Willems	-	10,00
Diaconie 3e collecte	-	113,40
Collectegelden kinderen KND	-	10,20
Totaal	€	1.424,40

VERKORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DINSDAG 8 MEI 2018

Opening We zingen Opw. 71, Jezus leeft in eeuwigheid. De voorzitter leest Openbaring 21:1-9 en staat stil bij vs. 5: 'Alles maak ik nieuw', waarna hij voorgaat in gebed. **Mededelingen** Nieuws PKN en interkerkelijk: Ds. Wilbert van Iperen is door de (nieuwe) classis Veluwe benoemd tot classispredikant. Ds. Van Iperen was voorzitter van de (oude) classis Nijkerk en is predikant in de PKN-gemeente in Barneveld. Op 18 april is de classis Nijkerk voor het laatst bijeengekomen in de Schakel; de bijeenkomsten worden als 'Ring Nijkerk' voortgezet, waarbij het accent komt te liggen op thematische geloofsgesprekken.

Op 7 mei was er in de Ger. Kerk Nijkerkerveen een voorlichtingsavond van de GZB over het nieuwe zendingsproject in Namibië van ds. Joram Oudshoorn. Gert van den Ham (zendingscommissie) en de voorzitter waren namens de EHK aanwezig. Naast de Ger. Kerk doet ook de Grote Kerk mee aan dit zendingsproject. Het was goed te constateren, dat de drie kerken uit ons dorp hierin gaan samenwerken. In de speciale dienst op zondag 24 juni komt ds. Oudshoorn het nieuwe project in onze kerk toelichten. **Verslag vorige vergadering** Truus merkt op dat de kerkenraad onlangs heeft besloten om op Moederdag geen doopdienst meer te houden. Toch wordt nu weer op Moederdag (zondag 13 mei) een doopdienst gehouden. De vergadering bevestigt dat deze afspraak is gemaakt. Besloten wordt om dit ook vast te leggen in de Besluitenlijst. **Evaluatie diensten** De Sing-In op 29 april was weer een mooie en goedbezochte dienst. De suggestie om de frequentie te

verhogen (nu 1x per 3 maanden) wordt niet overgenomen. Wel staat de vergadering achter de opzet om elke maand een bijzondere avonddienst te hebben, d.w.z. een jeugddienst (themadienst), een zangdienst (met het EH-koor) en een Sing-In (met iemand die een getuigenis geeft). Dit dient in het rooster van de kerkdiensten te worden vastgelegd, maar moet wel eerst in de praktijk verder worden uitgewerkt. **Verslag jeugdoudelingen** Enerzijds is er het positieve bericht dat Marco Nederhand en Irma van Plaggenhoef de leiding van de KND komen versterken. Anderzijds wordt betreurd dat Saskia Bouw en Lotte Franken om hun moverende redenen het werk van de KND willen neerleggen. Dat betekent dat de lang gedienden Annette Geurtsen en Wilma Korlaar nog niet kunnen worden gemist. De vergadering vindt het belangrijk dat Steffie het gesprek met Saskia en Lotte aangaat om erachter te komen waarom zij uit de leiding van de KND willen stappen. De voorzitter meldt dat Joëlle Schotsman te kennen heeft gegeven, dat zij binnenkort wil meedoen met de kinderoppas. **Verslag kerkrentmeesters** Rudi Idema houdt zich bezig met de consequenties van de nieuwe privacywetgeving voor kerken (websites, kerkblad, etc.) en ambtsdragers in het bijzonder. De vergadering wacht de bevindingen af en hoopt dat Rudi snel herstelt van zijn fysieke ongemak. De EH-fair heeft in totaal € 5527,- opgebracht: een prachtig resultaat, ondanks de wat tegenvallende opkomst in de middag. De nieuwe tafels voor De Steiger zijn inmiddels besteld. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de aanpak en de opkomst bij de grote schoonmaak van de buitenboel van de kerk. **Activiteiten** 24/5 Gezamenlijk moderamen met beide andere PKN-kerken uit Nijkerkerveen. De convocatie met agenda wordt eerdaags verstuurd door ds. Van der Sluijs. **Sluiting** Ria sluit de vergadering met dankgebed.

DE JEUGD SAMEN OP WEG

De jeugdcommissies van de Grote Kerk, de Gereformeerde kerk en onze kerk hebben besloten om een aantal zaken rondom de jeugd samen op te pakken. Om te beginnen worden voor Rock Solid alle 11- tot 14-jarigen van deze kerken uitgenodigd. Ook krijgt bijvoorbeeld de jongerengespreksgroep (18+) een gezamenlijke start-up. Ds. Van der Sluijs maakte alvast een website:

<http://startupjongerengesprek.123website.nl/>

Nog niet helemaal klaar, maar de belangrijkste info kun je al vinden. Meer nieuws over het jeugdwerk staat in de Activiteitengids die begin september verschijnt.



D IACONIE

De Diaconie heeft bij het wegbrengen van de bloemen 1x € 10,00 en 1x € 5,00 ontvangen.

BLOEMENGROET

Zoals jullie weten staat er iedere week in de kerk een bos bloemen, die wij als groet vanuit de gemeente aan een gemeentelid brengen.

Mocht u nou aan iemand denken die echt een bos bloemen als blijk van medeleven zou kunnen gebruiken, geef dit dan door aan een van de diakenen.

Wij horen het graag.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie.

C OMMISSIES & GEMEENTELEDEN

VAN DE BEZOEK DAMES

Truus van Dusschoten kreeg 2x € 10,00 en 1x € 20,00. Truus van Soeren ontving bij een bezoek € 10,00, bij twee verjaardagen elk € 10,00 en bij een jubileum nogmaals € 10,00.

ZOMERROOSTER KINDERNEVDIENST:

Vanaf 15 juli t/m 26 augustus hebben wij een zomerrooster. Dat betekent dat er één groep is voor alle kinderen. Deze start meteen aan het begin van de dienst in De Steiger. Alle kinderen komen na de verkondiging (tijdens of na de collecte) de kerk in.

Bij deze wensen we iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe.
Vaya con dios!

Hartelijke groeten,
Leiding kindernevendienst

VERANDERING KINDERNEVDIENST

Tot onze grote spijt zien we dat er bij de 'gewone' diensten meestal heel erg weinig kinderen zijn, en dan vooral bij de bovenbouwgroepen (6,7,8). Voor de kinderen (en ook voor de leiding) is dit erg jammer. De meeste kinderen vinden het ook heel vervelend als ze in hun eentje of met z'n tweetjes mee moeten naar de nevendienst.

Daarom hebben wij (met goedkeuring van de Kerkenraad) moeten besluiten om de nevendienst per 1 september als volgt te organiseren:

- Er komt één groep: alle kinderen van 0 tot 10 jaar (t/m groep 6)

starten meteen in De Steiger bij de nevendienst en de oppas met 2 leiders.

- Al deze kinderen komen tijdens de collecte voor het kinderlied en de zegen terug in de kerk (baby's in overleg met ouders).
- Voor de kinderen van groep 7+8 (11,12 jaar) is er dus geen aparte nevendienst meer. Zij blijven in de kerk.
- Als deze kinderen toch graag naar de nevendienst willen, zijn ze natuurlijk van harte welkom.

Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen die gesteld worden aan Steffie Vlugter:

06-15 47 65 43 of svlugter@gmail.com.

SIEN-DIENST

Op een stralende zondagmorgen, de dag na de Veluwe wandeltocht, was de kerk goed gevuld. Er waren veel gasten in de kerk die meekwamen met de doelgroep, maar ook waren er veel bekende kerkgangers. De dominee had geen toga aan, maar ook geen jasje, want het was erg warm. De meeste mensen hadden ook iets luchtigs aan, met of zonder teenslippers.

De kerkenraad was uitgebreid met Jacqueline die ook 'verantwoordelijk' was voor de collecte. Dit vond ik bijzonder mooi om te zien. In deze dienst werden psalmen gezongen en liederen uit het evangelisch liedboek, maar er waren ook Youtube-liedjes die op de beamer geprojecteerd werden, waarvan één tijdens de collecte, waar we naar konden kijken en luisteren, maar die we ook mee konden zingen. Bij de collecte werden Alex en Marieke geassisteerd, maar bij het lied hoorden ook bewegingen en ja, wat doe je dan; collecteren of bewegen... Ook werd er in deze dienst regelmatig geapplaudisseerd. Ik vond dat mooi en vrij, maar een ander zegt misschien: 'Moet dat nou; kan dit niet aan 't eind in één keer?' Zo zie je maar, iedereen denkt weer anders, maar we horen er allemaal bij!

De muzikale begeleiding werd door Gino verzorgd op de piano en met de laatste liederen onder begeleiding van zijn zoon Ezra, die op zijn schoot zat. Zo knap, ik denk niet dat de kerkluisteraars of mensen achterin de kerk er iets van hebben gemerkt, dat hij zijn zoon op schoot had. En natuurlijk mogen we Wim niet vergeten te noemen, die ons begeleidde op zijn mondharmonica; niet zomaar eentje, maar een grote, van wel zes mondharmonica's aan elkaar. Deze zat niet

nonchalant in zijn borstzak verstopt, maar in een heuse koffer. Volgende keer hoop ik dat hij weer meespeelt en misschien zijn er dan ook andere muzikanten die mee willen/mogen doen. Dominee Versteeg hield een preek met als titel 'Jij hoort erbij'; het is gebruikelijk dat er voor de preek eerst gebeden en uit de Bijbel gelezen wordt. Dat deed de dominee dit keer niet zelf, maar Joke en Henk lazen uit Handelingen 8, prachtig en duidelijk lazen ze het voor. Tijdens de overdenking (en natuurlijk de hele dienst) zorgde Zico dat er elke keer een goed plaatje op de beamer stond, waarbij de dominee kon uitleggen wat er gebeurde met de 'minister' en Philippus.

Aan het eind van de dienst mocht iedereen die dat wilde een gebedspunt opnoemen en daarvoor nam dominee Bartho de microfoon mee door de kerkzaal. Alle mensen 'hoorde' je denken: 'O, als de dominee dat allemaal moet onthouden, als hij maar niets vergeet!' Gelukkig was er Annette, die alles voor de dominee had opgeschreven. Dat gaf in de kerk toch wel grote opluchting en blijdschap, want er werd vrolijk om gelachen toen Annette het papier gaf en de dominee het uitlegde.

Na de dienst was er voor iedereen koffie, thee en limonade die door Ton en Wil verzorgd werd. Koster Arnoud was er voor het openen en sluiten van de kerk met daartussen veel werkzaamheden die wij niet zien, maar die wel noodzakelijk zijn om samen kerk te kunnen en mogen zijn en waardoor het mogelijk was dat wij van elkaar mochten leren en genieten.

Joke van Drie

VAKANTIEKAMP VOOR ZIGEUNERKINDEREN

Op 30 juni vertrekt Erik van Winkoop naar Roemenië om onder auspiciën van de Stichting 'Coming Home' en de Zwitserse stichting 'International Christian Aid' voor ca. 100 zigeuner-weeskinderen een vakantie te verzorgen.

Stichting 'Coming Home' is een christelijke hulpverleningsorganisatie die sinds 2006 actief is in Targu Mures, Roemenië. In en rond deze stad leeft een grote zigeunergemeenschap in verschillende sloppenwijken. Daarnaast leven veel kinderen op straat. Zij krijgen geen onderwijs of zorg en ontberen iedere vorm van aandacht en liefde. Het verbeteren van de leefomstandigheden van deze kinderen staat centraal in de missie van de stichting.

Vanaf 2006 werkt 'Coming Home' samen met de Zwitserse stichting ICA die actief is in dezelfde regio. Mede door deze samenwerking zijn zij in staat geweest een stevige basis te leggen van vrijwilligers en betaalde - lokale - hulpverleners die actief zijn op straat en in zigeunerwijken.

Attila Andras is zo'n lokale hulpverlener die Erik heeft leren kennen op een van de vele reizen die hij voor de Stichting Nijkerk voor Gruisor naar Roemenië heeft gemaakt. Erik wil samen met Attila, naast de noodzakelijke humanitaire hulp (kleding en voedsel), geestelijke bagage meegeven aan de kinderen door de boodschap van het Evangelie te brengen.

Wij wensen Erik een geslaagde en gezegende tijd toe in Roemenië.

HOE ZOU HET ZIJN

Hoe zou het zijn, als er geen kerkmuren zouden zijn.

Geen regels die bepalen hoe 'het hoort te zijn'.

Geen kledingvoorschriften of dingen die wel of niet mogen.

Geen jaloerse blikken, of pronkerigheid om jezelf steeds te verhogen.

Geen bijzaken die hoofdzaken zijn,
dingen die er werkelijk niet toe doen.

Geen geroddel, geen geklets, niet vasthoudend aan die regels;
dat was toen.

Als de Liefde van God in jouw hart komt wonen,
dat wens ik een ieder toe,

dan krijg je het mooiste hoe God jou kan belonen.

Hoe heerlijk zal dat zijn, een plaatsje bij Hem Thuis.

Als je Hem aanneemt in jouw leven,
ga je heerlijk onderweg naar Huis.

Als je leeft uit Gods Liefde, en je deelt van die liefde uit,
naar de mensen om je heen; het beste besluit.

Een stukje evangelisatie, startend vanaf een klein begin.

Weg bijzaken, één hoofdzaak, dat geeft je leven zin.

Samen geloven, samen de kerk,
weg kerkmuren, maak je samen sterk.

Geloof in één liefdevolle God, die geen eisen stelt, aan geen mens.

Samen leven uit liefde, omzien naar elkaar; dat is Gods wens.

Fieke

Gevonden op Instagram door Annita Nederhand



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,
of gaat u misschien verhuizen?
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: anneteberrevoets@kpnmail.nl**

KERKELIJK BUREAU

**Ingeschreven/
verhuisd:** Mevrouw G. Dorenbos,
Zandoogje 10, 3863 HS Nijkerk

Uitgeschreven: De heer en mevrouw Van Dunschoten,
Ds. Hugenholtzstraat 16, 3864 GJ Nijkerkerveen.

De heer en mevrouw Van Egdom,
Buntwal 13a, 3864 MX Nijkerkerveen

COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

Predikant: Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl	Contactpersoon kosters: A.W. van de Bunt Meester Folkertsstraat 11 3864 GC Nijkerkerveen Tel: 033-257 27 34 E-mail: a.bunt4@chello.nl
Scriba: C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 06-18 51 92 05 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl	Diaconie: E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01
Zendingscommissie: G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06-51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34	Kerkrentmeester: A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57 NL82 FVLB 0635 8014 34
Contact Pastoraat:	
S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl	R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com
Kerkgebouw: Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71	Website: (contact An Anderiesen) www.eben-haezerkerk.nl Administratie kerkblad: C. Bos Tel: 06-18 51 92 05 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.	

Redactie kerkblad: An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09
an.anderiesen@upcmail.nl

MAANDAG 20 AUGUSTUS
is de uiterste inleverdatum voor
kopijs voor het blad van **september**.