

# MAANDBLAD



## EBEN-HAËZERKERK Nijkerkerveen

**September 2018**

60<sup>e</sup> jaargang no. 9

**ADHD; Altijd De Heer Dienen**



# INHOUDSOPGAVE

Meditatie .....	3
Kerkdiensten .....	5
Agenda .....	6
Uit het leven van de gemeente.....	6
Leesrooster september .....	11
Huwelijksjubilea .....	12
Kerkenraadsnieuws .....	14
Jaarrekening 2017 .....	15
Diaconie.....	16
Commissies & gemeenteleden .....	17
Van de bezoekdames .....	17
Bezorgt u een jarige een leuke dag?.....	17
Verandering kindernevendienst.....	18
Zegenlied .....	19
Kunt u nog zingen, zing dan mee .....	20
‘UUTKIEKDAG’ 2018 in Nijkerkerveen .....	20
Uitnodiging verbintenis ds. Wilbert van Iperen .....	21
Kerkelijk bureau .....	23
Colofon HERV. GEMEENTE ‘EBEN-HAËZERKERK’ NIJKERKERVEEN .....	24

**Inleverdatum kopij voor het kerkblad van oktober:**

**24 sept.**

# MEDITATIE

## Lijden is niet wat je 'likt'

**Het is dé ziekte van deze tijd, zegt psychiater Dirk de Wachter. Het idee dat ons leven vooral leuk moet zijn! Wat is er mis? Ons leven lijkt zo mooi. We hebben geen honger, er zijn geen verschrikkelijke epidemieën en materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. Waarom zijn we dan zo in nood, zijn we zo moe en nemen we zoveel pillen? De wachtlijsten van psychiaters zijn overvol.**

De Wachter stelt dat we te geobsedeerd zijn met 'gelukkig zijn'. We willen dat alles leuk, leuk, leuk is. Dat het in dit aardse leven af en toe tegenzit, vinden we lastig. Vroeger konden we uitkijken naar een hemel na dit leven, waar het goed is. Die hemel is afgeschaft, paste niet meer in de begroting. Nu willen wij zo nodig de hemel hier. Met onze westerse hoogmoed denken we ook dat we deze hemel kunnen maken of kopen. Dit streven naar een onmogelijke roes van geluk zorgt voor veel misère, depressie en vermoeidheid. Het gewone geluk is niet meer voldoende; we willen fantástisch gelukkig zijn, dat alles ongelofelijk is; party-time! We moeten verre reizen maken. Heel ver! De Wachter pleit voor gewoonheid en het plezier daarin vinden. Het gewóne leven dus leuk vinden, het normale leven 'liken'.

En hoe ga je om met narigheid?  
De Wachter vindt dat een beetje

lijden ons kan leiden naar liefde. Liefde verschijnt niet aan de fantastische kant van het leven. Niet als iedereen zich geweldig voelt en bonussen binnenharkt. Want juist als het leven moeilijk wordt, heeft de mens behoefte aan de ander. Behoeftte aan hechting, streling, gezien worden, samenzijn met de ander. Dat stijgt uit boven het ongeluk en leidt tot verbondenheid. Net als in de oorlog. Liefde ontstaat in het menselijk tekort. Het probleem van onze maatschappij is dat verdriet weggemoffeld moet worden. Onze moeilijkheden, onze kwetsbaarheid en ons tekort worden weggeduwd in de duisternis. Want lijden is niet leuk, is niet iets om te 'liken'. We kunnen daarvoor niet terecht bij onze vrienden en onze geliefden, want we willen altijd stoer en leuk zijn. En dus sluiten we ons af voor de liefde. In ons overgewaardeerd denken van autonomie past 'ik kan het helemaal alleen'. Het gifappeltje

van de Verlichting. De Wachter vindt dat we onze kwetsbaarheid en gevoeligheid en ons kleine verdriet met elkaar moeten delen, zodat mensen een beetje elkaars psychiater kunnen zijn.

Enkele dagen geleden stond ik bij het graf van een kindje van 2½ maand. De vader had het kistje zelf getimmerd; puur in eenvoud en schoonheid. Terwijl vader en moeder het kistje laten zakken, vraagt hun 3-jarig dochtertje: "Gaat Lisa hier slapen?" Moeder knikt: "Ja, Lisa gaat hier slapen". Ik zie hoe dit bevriende echtpaar het wrede lot dat hen treft met een hemelse waardigheid draagt. Het verdriet wordt niet wegge-moffeld, maar samen met familie, vrienden en de geloofsgemeen-schap gedeeld, uitgeuild en met immens tedere liefde verwerkt. Het raakt diep; de beelden blijven dagen en nachten op het netvlies hangen. Enerzijds een onpeilbaar verdriet, maar anderzijds ook bovenmenselijk verheven troost die zich in de kerk en bij het graf uit in een machtige dankbetui-ging aan de hemelse Vader die dit gebroken kindje heeft thuisgehaald en heel zal maken.

Daags erna hoor ik een voorganger zeggen: "God kiest ervoor zijn genade uit te delen en doet dat door mensen heen. Die genade brak in al zijn schoonheid door in de zielen van dit lieve echtpaar, hoe paradoxaal het ook

klinkt. Schoonheid behoort tot het wezen van God. We zien dat in de natuur of in de ogen van een kind; die middag zag ik het in het lijden.

Trouwens, die schoonheid zien we ten volle in het lijden en sterven van Jezus. Liefde ontstaat in het menselijk tekort. De Wachter heeft gelijk. God, die liefde is, verschijnt in ons tekort. Christus heeft, vrijwillig, met zijn bloed ons tekort zelfs opgeheven. De hemel werd voor Hem even 'afgeschaff'. Hij werd weggeduwd in de duisternis; een helse ervaring. 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' Niemand die de Godverlatenheid zo heeft kunnen ervaren als Hij. Daarom kan Hij volledig met ons meeleven, meevoelen, meelijden!

Net als een muziekstuk door donkere tonen aan diepte wint, of een schilderij door donkere accenten, wint ons begrip van Gods genade aan diepte in momenten van lijden. Het licht van de hoop steekt er des te helderder tegen af. De Engelse theoloog C.S. Lewis zei eens: "God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is de megafoon om de dove wereld wakker te roepen". 'Niet om te 'liken'.

Gert van der Schuur

# KERKDIENSTEN

## SEPTEMBER

2 sept. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort

**Lied van de week:**

18.45 uur **Sing-in** (met getuigenis)

2<sup>e</sup> collecte: Evangelisatie

---

### **Startzondag**

9 sept. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

**Lied van de week:**

18.45 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren

2<sup>e</sup> collecte: Vorming en toerusting

---

### **Kerkproeverij**

16 sept. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

**Lied van de week:**

18.45 uur ds. J.A. Woudenberg, Westerhaar

2<sup>e</sup> collecte: Diaconie

**Deurcollecte:** Zending

---

23 sept. 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort

**Lied van de week:**

18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen **Jeugddienst**

2<sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk

---

30 sept. 10.00 uur ds. J. Visser-Sonneveld, Kootwijkerbroek

**Lied van de week:**

18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen

**Deurcollecte:** Diaconie

---

## OKTOBER

### **Kinderdienst**

7 okt. 10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen

**Lied van de week:**

18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo

2<sup>e</sup> collecte: Kindernevendienst

# A GENDA

10 sept	20.00 uur	Bijbelkring	Jeugdhonk
11 sept	18.45 uur	Gebedskring	Consistorie
13 sept	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
13 sept	20.00 uur	Catechese 15-17j	bij ds. Versteeg
20 sept	18.30 uur	Club	De Steiger
21 sept	19.32 uur	Rock Solid	Voorpost
25 sept	13.30 uur	Gebedskring	Jeugdhonk
26 sept	20.00 uur	Israëlkring	Vlinderlaan 75
27 sept	18.30 uur	Club	De Steiger
27 sept	19.00 uur	Catechese 12-14j	Jeugdhonk
27 sept	20.00 uur	Catechese 15-17j	bij ds. Versteeg
28 sept	17.30 uur	Gezamenlijk eten	De Steiger
4 okt	18.30 uur	Club	De Steiger
5 okt	19.32 uur	Rock Solid	Voorpost
Iedere vrijdagochtend		'Veens Bakje'	De Steiger

## U IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

### Diensten

Zondagavond 2 september, om 18.45 uur, wordt weer de driemaandelijke Sing-in gehouden. Dan hopen we met veel mensen uit onze gemeente en de omliggende gemeenten onze God en Vader te eren en te aanbidden met eigentijdse liederen. Lieder uit de Opwekkingsbundel en van Sela, maar soms ook een 'ouderwets' lied van Johan de Heer of uit de Evangelische liedbundel, of bijvoorbeeld een modern lied uit 'Psalmen voor Nu'. Dus voor elk wat wils of zoals Paulus de gemeente in Kol. 3:16 oproept: 'zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade

ingeeft'. In deze dienst zal een bekende binnen onze gemeente een kort getuigenis geven van zijn geloof in Jezus Christus. Wij heten u allen hartelijk welkom!

Op zondag 9 september begint in bijna alle plaatselijke PKN-gemeenten het nieuwe seizoen van het kerkenwerk met een startzondag. Verderop in dit blad wordt u informatie aangereikt over het thema en het programma van deze dienst. Deze dienst mag u niet missen!

Na de hoopgevende eerste editie in 2017 doet onze kerk ook dit jaar weer mee aan de landelijke actie 'Kerkproeverij'. In een aparte rubriek wordt ingegaan op de opzet en het belang van dit initiatief.

Zondag 23 september, om 18.45 uur, wordt weer een jeugddienst georganiseerd. Onze eigen predikant bereidt deze dienst tezamen met onze beide jeugdouderlingen voor. Wij hopen dat het opnieuw een inspirerende dienst zal worden met veel jeugd uit onze en andere gemeenten.



### **Meeleven**

De heer Erwin van der Male, Schrassertstraat 60 in Nijkerk, heeft een reeks van bestralingen en chemotherapie achter de rug. Nu breekt er een periode aan van rust. In oktober wordt er een MRI gemaakt om te kunnen zien wat de behandeling heeft gedaan. Aan de hand van de uitslag hiervan wordt het vervolgtraject vastgesteld. We bidden als gemeente dat Erwin volledig mag herstellen en wensen zijn gezin Gods kracht en vrede toe in deze moeilijke periode.

Mevrouw Betsy Elbertsen, Wikke 19 in Nijkerk, is inmiddels voor de tweede keer aan haar voet geopereerd. Zij heeft echter na deze operatie nog veel pijn. Inmiddels is begonnen met fysiotherapie en kan Betsy wel weer wat lopen met een rollator. Maar hoe het verdere verloop zal zijn, is nog afwachten en vraagt veel geduld, ook van Gerard. Wij wensen Betsy en Gerard veel sterkte en vertrouwen in deze moeizame periode van revalideren.

De heer Eddy van de Beek, Meester Folkertsstraat 37 in Nijkerkerveen, heeft maandag 13 augustus jl. een vrij ingrijpende hersenoperatie ondergaan in het UMC Utrecht. Een riskante operatie met risico van uitval van vitale lichaamsdelen. Goddank is de operatie geslaagd en mocht Eddy vrijdag 17 augustus alweer huiswaarts keren. Wij mogen onze Heer danken en eren voor wat hij, mede door de handen van kundige medici, heeft gedaan.

De gezondheid van de heer Gerard van den Broek, Wilhelminastraat 22 in Nijkerk, gaat allengs achteruit. Gerard is niet meer in staat om de kerkdiensten te bezoeken. Er is inmiddels verzorging aan huis. Zijn vrouw wil hem niet meer alleen laten en blijft daarom ook thuis. Gerard mocht op 13 augustus jl. 77 jaar worden. We wensen hem en zijn zorgzame vrouw Gods nabijheid en kracht toe in de laatste fase van zijn leven.

### **In memoriam Joop van Drie – door ds. T.C. Verhoef**

Een leven heel hard werken levert wat op, maar vraagt ook veel. Joop was iemand die best wel eens wat vroeg aan de kinderen en de mensen om zich heen. Op die manier konden ze veel leren over liefde, die ze van hun moeder kregen en de inzichten van hun vader. En voordat je het weet neem je een heel aantal dingen over. Zo zag Joop de kerkmensen vaak als Vroom & Dreesman, oftewel vroom (voor de vorm) op zondag en doordeweeks (inhoudelijk) als koopman. En als je dit zo ziet dan zie je ook veel bevestigingen hiervan en valt niet elk kerklid mee. Voor hem was dit een goed argument om de kerk wat op afstand te houden. Het was dan ook heel indrukwekkend dat Frankje van Vaneveld, die hem zozeer bijstond, merkte dat hij meezong met het lied 'Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind!' (ELB 235)



In de afscheidsdienst stonden we stil bij de enorme belofte van God dat het volk vernieuwd zal worden, net als een adelaar uit de rui (Jes.40:28-31). Er was verschrikkelijk veel op dit volk aan te merken en de ballingschap was verdiend, maar Gods belofte blijft staan en is uiteindelijk op een heel bijzondere manier waar geworden. Het volk Israël stond als het ware op uit de dood van de ballingschap en beleefde de trouw van God, Die je levenslang niet alleen laat. Zo heeft onze Heiland Jezus Christus de dood overwonnen en mogen we, door het geloof, delen in Zijn overwinnende liefde en trouw. Sterven is moeilijk, maar niet zonder hoop en uitzicht. Het is net als met een computer, die je naar de winkel terugbrengt, omdat die stukgelopen is door de traagheid en de virussen. Maar in de werkplaats kan hij gezuiverd worden van alle narigheid en kun je hem (soms) als nieuw terugkrijgen. Net zo is de dood als de rui voor de adelaar, een doorgangsfase.

Ik wil vanaf deze plaats de kinderen bedanken voor de open en fijne sfeer waarin we de begrafenis konden voorbereiden en vooral Frankje bedanken voor haar trouwe zorg en liefdevolle hulp. Laten we als gemeente meeleven met hen die mensen missen en zeker met hen die alleen verder moeten.

Joop is 85 jaar geworden en zijn afscheidsdienst vond plaats op 10 augustus in onze kerk, waarna hij begraven werd op de begraafplaats in Nijkerkerveen.

### **Startzondag**

Zondag 9 september vieren we de startzondag. Veel activiteiten gaan weer beginnen en het is mooi om daar op deze zondag bij stil te staan. Het thema 'Een goed gesprek' is aangedragen door onze landelijke kerk. Wij vonden dat als voorbereidingscommissie ook een mooi thema. Per slot van rekening zijn we bij heel veel activiteiten met elkaar in gesprek.

Tijdens de kerkdienst zal ons koor(tje) en het sing-in-koor meewerken. Met elkaar in gesprek gaan doen we na de dienst. Na de gebruikelijke koffie willen we met elkaar eten. We gebruiken een kleine lunch.

Tijdens het eten willen we gespreksmomenten inbouwen waarin we elkaar kunnen ontmoeten. We reiken een aantal werkvormen aan om met elkaar verder door te praten.

We willen graag gemeenteleden vragen om te koken voor deze maaltijd. Bij de kerkdiensten op 26 augustus en 2 september liggen er formulieren klaar waarop aangegeven kan worden wie wat wil koken.

We hopen natuurlijk dat er voldoende eten is. En daar vertrouwen we op. We geloven zelfs dat we heerlijk zullen eten met elkaar op deze middag.

### **Kerkproeverij**

Op zondag 16 september doet onze kerk weer mee met de landelijke actie 'Kerkproeverij'.

We willen allemaal graag dat onze kerken voller worden, maar mensen komen niet zomaar naar de kerk toe. De vraag is: waarom komen mensen niet naar onze kerkdiensten toe? Misschien wel omdat er niemand is die hen daarvoor uitnodigt. Elke zondag bieden kerken een programma aan met doordachte toespraken over geloof en leven, met een muzikale omlijsting. Daar mag de bezoeker aan deelnemen en er wordt slechts een vrijwillige bijdrage van hem gevraagd. Het klinkt simpel, maar hebt u er al eens over nagedacht om iemand mee te nemen naar de kerk? Iemand waarvan u het fijn zou vinden dat hij het geloof in Christus zou gaan kennen. Wat weerhoudt ons? Daarom willen we u aanmoedigen om de stap te wagen. Door iemand uit te nodigen voor de dienst van 16 september. Nodig daarbij een persoon uit die u goed kent en die u vertrouwt. Bijvoorbeeld een kennis, vriend of buurman, buurvrouw of collega die niet meer naar de kerk gaat. Wij als kerk willen die zondag ingesteld zijn op gasten en zien ze graag tegemoet, zodat ze op die zondag de kerk kunnen proeven. U doet toch ook mee?

### **Bijpraten**

Net voor de zomervakantie ben ik van 50% naar 60% gegaan in mijn werktijd. Niet zo'n hele grote vooruitgang. Toch ben ik wel blij dat het er nu op lijkt, dat er een stijgende lijn in zit.

In gesprekken met de bedrijfsarts proefde ik ook een zeker optimisme. Wel gaf hij aan héél voorzichtig in de opbouw te blijven. Praktisch betekent het dat ik naast kerkdiensten, ziekenhuisbezoek en catechese nu ook weer betrokken zal zijn bij kerkenraadsvergaderingen. Hopelijk kan ik de volgende keer weer een dergelijk positief bericht delen.

ds. Bartho Versteeg

# L EESROOSTER SEPTEMBER



za. 1 september	Deut. 2:16-25	Volkverhuizingen
zo. 2 september	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
ma. 3 september	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
di. 4 september	Psalms 20	Overwinningslied
wo. 5 september	Deut. 2:26-37	De koninklijke weg geweigerd
do. 6 september	Deut. 3:1-11	Museumbed
vr. 7 september	Deut. 3:12-22	Iedereen moet meedoen
za. 8 september	Deut. 3:23-4:4	Onverhoord gebed
zo. 9 september	Deut. 4:5-20	Bewondering van buitenlanders
ma. 10 september	Deut. 4:21-31	Verantwoordelijkheid
di. 11 september	Deut. 4:32-43	Bevoorrecht volk
wo. 12 september	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
do. 13 september	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
vr. 14 september	Marcus 8:27-9:1	Petrus: rots of Satan?
za. 15 september	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
zo. 16 september	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
ma. 17 september	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
di. 18 september	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?
wo. 19 september	Rechters 8:4-21	Gewelddaden
do. 20 september	Rechters 8:22-32	De echte heerser
vr. 21 september	Deut. 12:1-12	Grenzen
za. 22 september	Deut. 12:13-28	Vlees en bloed
zo. 23 september	Deut. 12:29-13:6	Hart en ziel
ma. 24 september	Deut. 13:7-19	Dien alleen de HEER
di. 25 september	Rechters 8:33-9:21	Onbeheerst
wo. 26 september	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
do. 27 september	Rechters 9:50-10:5	In het heetst van de strijd
vr. 28 september	Marcus 9:30-41	Klein = groot
za. 29 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
zo. 30 september	Rechters 10:6-18	Redding is niet vanzelfsprekend

## JARIGE OUDEREN

3-9-1930	Dhr. C. Blankestijn Woonzorgcentrum De Pol Vetkamp 85 3862 JN Nijkerk	88 jaar
7-9-1941	Mevr. G. Willems-Kraaij Van Rootselaarstraat 26 3864 EX Nijkerkerveen	77 jaar
10-9-1938	Dhr. B. Huls Birkenhof 16 3864 EK Nijkerkerveen	80 jaar
24-9-1929	Mevr. G. van de Pol-van de Beek Huize Sint Jozef, Huserstraat 6 3861 CK Nijkerk	89 jaar
27-9-1941	Mevr. F.W. van Vaneveld Wouter van de Kampstraat 38 3864 GG Nijkerkerveen	77 jaar
30-9-1933	Mevr. A. van Hattum-van den Bor Schoolstraat 3 3864 MA Nijkerkerveen	85 jaar



## HUWELIJKSJUBILEA

Jubileum- datum	Huwelijks- datum	
4-9-2018	4-9-1956	Dhr. en mw. H. Buitink-van Kouswijk Van Oldenbarneveltstraat 143 3862 SK Nijkerk 62 jaar getrouwd
6-9-2018	6-3-2006	Dhr. en mw. B. van de Pol-Bekkernens Kotter 24 3863 ES Nijkerk 12 ½ jaar getrouwd

6-9-2018	6-9-1960	Dhr. en mw. J.A. van Luijk-Boog 't Hazeveld 40 3862 XB Nijkerk 58 jaar getrouwd	
9-9-2018	9-9-1953	Dhr. en mw. E. van Steeg-Beitler Van der Zaaghof 4 3861 GJ Nijkerk 65 jaar getrouwd	
14-9-2018	14-9-1960	Dhr. en mw. M.A. van Boeijen Brede Beek 9 3861 BC Nijkerk 58 jaar getrouwd	
20-9-2018	20-9-1978	Dhr. en mw. Van Nieuwenhuizen-van Ballegooijen Naaldenkoperweg 6A 3864 ML Nijkerkerveen 40 jaar getrouwd	
22-9-2018	22-9-1964	Dhr. en mw. C. Kas-van Drie Nwe Kerkstraat 97a 3864 EC Nijkerkerveen 54 jaar getrouwd	
29-9-2018	29-9-1967	Dhr. en mw. J. van de Biezen-Jansen Oude Amersfoortseweg 6 3862 DR Nijkerk 51 jaar getrouwd	
7-10-2018	7-10-1993	Dhr. en mw. Colenbrander-van Doornik Koppertjesland 8 3871 PG Hoevelaken 25 jaar getrouwd	

# **K**ERKENRAADSNIEUWS

*Van de kerkrentmeesters*

## **Kerkebalans 2018**

Toegezegde bijdragen	€	63.919
Nagekomen bijdragen	-	2.524
	€	<u>66.443</u>
Ontvangen t/m juli 2018	-	51.971
Nog te ontvangen bijdragen 2018	€	<u><u>14.472</u></u>

## **Collecten 2018**

	<b>juni</b>	<b>juli</b>
Eredienst	€ 355,00	€ 598,30
Predikantsfonds	-	- 116,25
Pastoraat	- 65,00	
Bouwfonds	- 87,42	- 93,15
Geluidsinstallatie	-	- 77,16
Jeugdwerk	- 131,10	
Kindernevendienst		- 155,56
Verjaardagfonds		- 467,05
Zending Rehoboth	- 21,45	- 150,60
Zending Namibië	- 153,75	
Openluchtdienst		
Vluchtelingenwerk	- 113,15	
Evangelisatie	- 57,67	
Diaconie coll. 1-7-2018		- 124,42
Diaconie collecte HA	- 156,70	
Diaconie 3e collecte	- 94,04	- 97,25
3e Collecte 8-7-2018		- 78,73
Collectegelden kinderen KND	- 14,80	- 8,05
Totaal	€ <u><u>1.250,08</u></u>	€ <u><u>1.966,52</u></u>

Hartelijk dank voor uw gaven.

## JAARREKENING 2017

	<b>Jaarrekening 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>
Baten onroerende zaken	€ 5.397	€ 2.650
Rentebaten	€ 56	€ 175
Kerkblad opbrengst	€ 3.589	€ 2.500
Bijdragen gemeenteleden	€ 117.737	€ 105.350
	<b>€ 126.779</b>	<b>€ 110.675</b>
Lasten kerkgebouwen	€ 25.276	€ 7.310
Lasten overige gebouwen	€ 715	€ 916
Pastoraat	€ 68.961	€ 83.051
Lasten kerkdiensten	€ 2.591	€ 4.120
Verplichtingen en bijdragen andere organen	€ 5.883	€ 5.287
Salarissen en vergoedingen	€ 3.006	€ 3.500
Beheer en administratie	€ 2.499	€ 3.650
Rentelasten	€ 289	€ 590
Afschrijvingen	€ 4.130	€ 4.610
Overige baten en lasten	€ -1.082	€ 0
Mutaties voorzieningen	€ 1.293	€ 5.000
	<b>€ 113.561</b>	<b>€ 118.034</b>
	<b>€ 13.218</b>	
		<b>€ 7.359</b>

In de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld.

Wilt u de jaarrekening 2017 inzien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Adinda van Bruggen, tel. 245 29 13.

# DIACONIE

Mevr. van de B. heeft bij het wegbrengen van bloemen € 10,00 ontvangen.



Bij huisbezoek heeft Ria van der Schuur € 10,00 gekregen voor de Diaconie. Ook mevr. De Bruin heeft € 10,00 ontvangen bij het wegbrengen van bloemen evenals Ria van de Burgt. En bij huisbezoek heeft Clara Akkerman € 50,00 ontvangen. De heer Elbertsen heeft € 20,00 ontvangen voor het jeugdwerk. Een hartelijke groet vanuit de diaconie.

## Financieel overzicht van de diaconie

### Staat van baten en lasten

#### Baten

	2017	2016	2015	2014
Rente	2	13	35	48
Collecten diaconie	1.822	1.651	1.618	1.340
Collecten avondmaal	1.415	1.227	1.373	513
Giften	2.474	3.350	2.483	3.172
Totaal (1)	<u>5.713</u>	<u>6.241</u>	<u>5.509</u>	<u>5.073</u>

#### Lasten

Diaconaal quotum	645	589	500	562
Bankkosten	131	128	160	194
Diaconaal werk plaatselijk	2.268	3.451	2.711	2.906
Diaconaal werk landelijk	0	375	0	0
Diaconaal werk wereldwijd	581	427	0	0
Doorzendcollecten wereldwijd	930	907	1.012	1.274
Doorzendcollecten landelijk	462	289	0	175
Totaal (2)	<u>5.017</u>	<u>6.166</u>	<u>4.383</u>	<u>5.111</u>

#### Overig

Saldo kerktelefoon	0	-589	-542	-492
Overige baten	0	545	1.045	862



Overige lasten	-312	-752	-261	-254
Totaal (3)	-312	-796	242	116
<b>Resultaat (1 - 2 + 3)</b>	<b>384</b>	<b>-721</b>	<b>1.368</b>	<b>78</b>

## **C**OMMISSIES & GEMEENTELEDEN

### **VAN DE BEZOEKEDAMES**

AnnaMarie van Groningen ontving op een verjaardag € 15,00. Roeli Willems bracht een bakje weg en kreeg € 10,00 in juni en 2x € 10,00 in juli. Rie Morren ontving in juli 2x € 10,00 en in augustus € 5,00. Truus van Soeren nam € 10,00 in ontvangst voor de kerk, en bij het brengen van een bakje ook € 10,00 en nogmaals dit bedrag bij een bezoek. Truus van Dusschoten ontving in mei € 50,00 en in juni € 10,00.

*Beste mensen,  
Ik stop met het coördineren van de bezoekdames om gezondheidsredenen; een versleten rug met ingezakte wervel.  
Vriendelijke groeten,  
Truus van Soeren*

### **BEZORGT U EEN JARIGE EEN LEUKE DAG?**

Lieve mensen,  
Even een vraagje: vindt u het ook zo leuk als u jarig bent en u krijgt een kaartje?  
Maar dat gaat niet vanzelf, ook niet bij het kaartje van de kerk (met zakje).  
Iemand maakt een lijst met namen en de datums wanneer ze jarig zijn. Dat wordt door weer iemand anders op stickers gezet en dan komt het bij mij, ik doe ze op een witte enveloppe en doe het zakje erbij en ik kijk naar wat voor leeftijd en man/vrouw of kind heeft en stop er een passende kaart in.  
Dan sorteert ik ze per wijk en dan brengen wij dit bij de mensen die de



kaarten rondbrengen met de lijst met namen wanneer ze jarig zijn. En die mensen doen het al jaren, en met liefde.

Maar nu komt mijn vraag: door ziekte of ouderdom kunnen een paar mensen dit niet meer doen, en ik kan ook niet te veel wijken op me nemen.

Dus vindt u het leuk en heeft u wat tijd over, dan zou het fijn zijn als u ons team zou willen komen versterken. Het gaat om twee wijken in Nijkerkerveen en een in Hoevelaken.

Voor informatie kunt u bellen naar Alex van de Bunt 257 27 34, of Marleen vd Kieft 06 44 56 26 16.

PS Het geld dat binnenkomt door de verjaardagszakjes kan de kerk goed gebruiken.

### **VERANDERING KINDERNEVEDIENST**

Tot onze grote spijt zien we dat er bij de 'gewone' diensten meestal heel erg weinig kinderen zijn, en dan vooral bij de bovenbouwgroepen (6,7,8). Voor de kinderen (en ook voor de leiding) is dit erg jammer. De meeste kinderen vinden het ook heel vervelend als ze in hun eentje of met z'n tweetjes naar de nevendienst gaan.

Daarom hebben wij (met goedkeuring van de Kerkenraad) moeten besluiten om de nevendienst per 1 september als volgt te organiseren:

- Er komt één groep: alle kinderen van 0 tot 10 jaar (t/m groep 6) starten meteen in De Steiger bij de nevendienst en de oppas met 2 leiders.

- Al deze kinderen komen tijdens de collecte voor het kinderlied en de zegen terug in de kerk (baby's in overleg met ouders).

- Voor de kinderen van groep 7+8 (11,12 jaar) is er dus geen aparte nevendienst meer. Zij blijven in de kerk, maar als deze kinderen toch graag naar de nevendienst willen, zijn ze natuurlijk gewoon van harte welkom.

Tijdens bijzondere diensten (periodes zoals Advent of 40-dagentijd) zal er altijd extra leiding aanwezig zijn. Als er dan genoeg kinderen zijn, kunnen we de groep voor die dienst(en) splitsen in een onder- en bovenbouwgroep. Kinderen van groep 7+8 kunnen dan ook gewoon meedoen.

Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen die gesteld worden aan Steffie Vlugter: 06-15 47 65 43 of [svlugter@gmail.com](mailto:svlugter@gmail.com).



## **VOORUITBLIK OP ISRAËLZONDAG; 14 OKTOBER**

In onze kerk zal Israëlzondag een week later worden gevierd dan landelijk. In deze ochtenddienst zal ds. Kees de Vreugd uit Nijkerkerveen voorgaan en vertellen over de verhouding tussen Israël en de kerk, en de plaats van Israël in Gods heilsplan. Zelfs door veel christenen wordt dit wat aan de kant geschoven. Vaak wordt ook nog gedacht dat Israël in Gods plan

heeft afgedaan, “nu is er immers de kerk die God met Pinksteren heeft gesticht”, wordt dan gezegd.

Goed dus om deze dienst mee te maken. Omdat we ons kunnen voorstellen dat er vragen opkomen of dat mensen willen napraten of gewoon meer willen weten, hebben we de maandelijkse Israëlkring verschoven naar woensdag 17 oktober, om 20.00 uur in De Steiger bij de kerk. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid en de ruimte om aanwezig te zijn. Ds. Kees de Vreugd is er dan ook om zo mogelijk antwoorden te geven. We hopen op uw komst.

### **ZEGENLIED**

De zegen van God, onze Vader  
zij met ons waar wij ook gaan.  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
en legt over ons Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.  
Genade van Christus de Here,  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
te leven op Hem gericht.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.  
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
met kracht zal Hij naast ons staan,  
door vrede en hoop ons verblijden,  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Num.6:24-27 Joh 1:17, 20:21 / Filip Leenman 9/2001

**LET OP !**



In de ABC-gids 2018-2019 wordt belangrijke informatie vermeld over de activiteiten van komend seizoen;  
voor de kinderen en de jeugd,  
maar óók voor de volwassenen



**MIS DIT NIET !**

### **KUNT U NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ...**

Zangvereniging 'Halleluja' te Nijkerkerveen is op maandag 27 augustus weer begonnen met haar wekelijkse repetities.

Mede door ziekte heeft het koor dit jaar van een aantal leden afscheid moeten nemen en daarom doen zij een dringend beroep op u:

Bent u toevallig zo'n koorlid dat nog 'vrij' rondloopt, of kent u iemand die van zingen houdt...? Laat het hen weten, neem gerust contact op met de voorzitter, Gerard van Beek, via 06 50 84 35 83.

Heeft u geen idee wat uw stemsoort is? Geen probleem, de dirigent kan dat samen met u prima bepalen, zodat u prettig kunt zingen.

Ga eens vrijblijvend langs op de repetitie, die plaatsvindt op iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Steiger van de Eben-Haëzerkerk te Nijkerkerveen.

Kijk eens op de website voor meer informatie:

[www.hallelujanijkerkerveen.nl](http://www.hallelujanijkerkerveen.nl).

### **'UUTKIEKDAG' 2018 IN NIJKERKERVEEN**

Voor goede doelen samen één zijn.

Zaterdag 8 september 2018 is het weer zo ver! De 'UUTKIEKDAG' in Nijkerkerveen! Een dag om naar uut te kijken; ook dit jaar is er weer veel te doen en te beleven. Om 9.45 uur zal de muziekvereniging met

een bekende Veender deze dag openen, met aansluitend een ereronde door diverse oldtimerbrommers.

Het doel van deze 'UUTKIEKDAG' is: voor goede doelen samen één zijn, voor het hele dorp, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom! De netto opbrengst van deze dag is voor 50% voor de drie PKN kerken in het dorp en de andere helft voor goede doelen. Deze zijn: Sint Nicolaas Comité -Nijkerkerveen en Club met Elkander - Nijkerk (zij zetten zich in voor mensen met een verstandelijke beperking), Hospice Nijkerk en Dagcentrum 'Huis van ontmoeting' Nijkerkerveen.

Het bestuur heeft u deze dag een veelheid aan activiteiten te bieden zoals

- Nieuw dit jaar:
  - Grasmaaiertrek;
  - Oldtimertrek;
  - Oldtimer trekkers en -brommers + tourtocht;
  - Waterballenlopen;
  - Brandweerdemonstraties;
  - Helikopterrondvluchten;
  - Marktkramen;
- Evangelisatietent;
- Kiiking schommel
- Kinderspelen;
- Huifkar;
- Bijzondere oude ambachten + beroepen en;
- Diverse optredens
- Enz.

Met de inzet van ongeveer 175 vrijwilligers hopen we 8 september 2018 er weer een onvergetelijk dag van te maken, voor meer informatie ga naar de website [www.uutkiekdag.nl](http://www.uutkiekdag.nl).

### **UITNODIGING VERBINTENIS DS. WILBERT VAN IPEREN**

De classicale vergadering Veluwe (CV Veluwe) nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de eredienst op zondag 2 september waarin ds. Wilbert van Iperen als classispredikant wordt verbonden aan de classicale vergadering Veluwe. Zowel voor hem als voor de classicale vergadering is het een gedenkwaardig moment.

Met een eredienst wordt ook tot uitdrukking gebracht dat het werk van de classispredikant niet kan zonder de hulp van onze HEER en dat het werk in de Kerk afhankelijk is van Gods zegen. Daarom komen we samen om daar met elkaar om te bidden en zo aan elkaar verbonden te worden.

De eredienst bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat ds. Gerben Westra, voorzitter van de selectiecommissie, voor. Hij zal naar de orde van de Kerk de verbintenis verrichten en daarin ook aandacht schenken aan de inhoud van het werk van classispredikant. Het tweede deel wordt geleid door ds. Wilbert van Iperen waarin hij intrede doet als classispredikant en de preek en de dienst van de gebeden zal verzorgen.

De eredienst staat onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elburg. In deze dienst is één diaconale collecte bestemd voor het missionaire werk van de Kerk. Na de dienst wordt in de kerk één toespraak gehouden waarna het symbool van de CV Veluwe wordt onthuld. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje in het Hervormd kerkelijk centrum naast de kerk.

Datum: zondag 2 september  
Aanvangstijdstip 14.30 uur  
Locatie Grote of Sint Nicolaaskerk,  
Zuiderkerkstraat 1, 8081 CJ Elburg  
Parkeren: buiten de vesting. Er is geen parkeergelegenheid bij de kerk.

Indien u het voornemen hebt om deze eredienst bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 17 augustus aan de scriba, [cvVeluwe@kpnmail.nl](mailto:cvVeluwe@kpnmail.nl), door te geven met hoeveel personen u denkt te komen.

Namens de classicale vergadering Veluwe,  
M. Morsink, preses; G.W. Bok, scriba.



**Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,  
of gaat u misschien verhuizen?  
Laat het ons even weten!**

**Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen  
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: [annetteberrevoets@kpnmail.nl](mailto:annetteberrevoets@kpnmail.nl)**

## **KERKELIJK BUREAU**

### **Ingekomen:**

Mevr. H. van den Heuvel, Marishof 3, 3862 ZA Nijkerk

### **Vertrokken/uitgeschreven:**

Dhr. R.M. Bos, Talmastraat 36, 3864 DE Nijkerkerveen

Fam. W.A.H. van Dasselaar, Dokter van de Kolkstraat 82, 3864 HB  
Nijkerkerveen

De heer A.A.J. Huijskes, Beatrixlaan 12, 3871 VC Hoewelaken

## COLOFON HERV. GEMEENTE 'EBEN-HAËZERKERK' NIJKERKERVEEN

<p><b>Predikant:</b> Ds. B.G. Versteeg Van Noortstraat 61 3864 ET Nijkerkerveen Tel: 033-258 39 20 E-mail: bgversteeg@hetnet.nl</p>	<p><b>Contactpersoon kosters:</b> A.W. van de Bunt Meester Folkertsstraat 11 3864 GC Nijkerkerveen Tel: 033-257 27 34 E-mail: a.bunt4@chello.nl</p>
<p><b>Scriba:</b> C. Bos Laakweg 78 3864 LD Nijkerkerveen Tel: 06-18 51 92 05 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl</p>	<p><b>Diaconie:</b> E. Veldhuizen Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk Tel: 033-247 07 90 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl <b>Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01</b></p>
<p><b>Zendingscommissie:</b> G. van den Ham Van Zuylenlaan 18 3871 BH Hoevelaken Tel: 06-51 55 70 39 E-mail: info@bbfmetaal.nl <b>Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34</b></p>	<p><b>Kerkrentmeester:</b> A.F. van Bruggen-van Dijk Ark 8 3863 EB Nijkerk Tel: 033-245 29 13 E-mail: adindavanbruggen@gmail.com <b>Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57</b> <b>NL82 FVLB 0635 8014 34</b></p>
<b>Contact Pastoraat:</b>	
<p>S. van Drie Nieuwe Kerkstraat 20 3864 ED Nijkerkerveen Tel: 033-258 08 98 E-mail: gans3@live.nl</p>	<p>R. van der Schuur-van Dunschoten Nieuwe Kerkstraat 60 3864 EE Nijkerkerveen Tel: 033-844 66 13 E-mail: riavanderschuur@gmail.com</p>
<p><b>Kerkgebouw:</b> Nieuwe Kerkstraat 106 3864 EG Nijkerkerveen Tel: 033-257 20 71</p>	<p><b>Website: (contact An Anderiesen)</b> www.eben-haezerkerk.nl <b>Administratie kerkblad:</b> C. Bos Tel: 06-18 51 92 05 E-mail: kees.bos@bureaubos.nl</p>
<p><b>Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34</b> of bestel ze heel eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de <b>webshop</b>) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie van de Bunt.</p>	

**Redactie kerkblad:** An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09  
an.anderiesen@upcmail.nl

**MAANDAG 24 SEPTEMBER**  
is de uiterste inleverdatum voor  
kopij voor het blad van **oktober**.